

# Ἡ ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΔΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΑΣ

Ἐπιτελούμενον ἐκ τῆς Ὑπουργείου τῆς Παιδείας ἐς τὸ κατ' ἐξοχὴν καιρικὸν περιοδικὸν σύγγραμα, ἀληθεῖς παρασχόν ἐς τὴν ἔργον τῆς ἀγωγῆς καὶ ἐκ τῆς Οἰκουμένης Πατριωτικοῦ Κωνσταντινουπόλεως, ἐς ἀνάγνωσμα ἐρίστον καὶ χροιομότατον ἐς τοὺς παῖδας.

## ἘΠΙΧΡΟΝΗ ΠΡΟΠΑΙΡΩΤΕΑ

ἘΣΤΕΡΙΚΟΥ: Ἐτήσιος δρασμ. 75. Ἐξάμηνος δρ. 40. Τριμηνος δρ. 22.  
ἘΣΤΕΡΙΚΟΥ: Ἀγώνιστος γόσσια διατρ. 30.—  
Ἀρμενικῆς βολιάσια 4.—Ἀγγλικῆς καὶ ἑλλαν ἐν γέ-  
ναι τῶν ἑλλαν Κρατῶν σὺλλικια 10.  
Ἐξάμηνος καὶ Τριμηνος ἀναλόγως.

## ΕΚΔΙΟΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ

ΓΑΡΥΤΗΝ Τῆ 1279

ΙΑΡΥΤΗΣ—ΕΚΑΟΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

## Ο ΤΟΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΕΩΣ

Ἀρχίζει τὴν 1ην Δεκεμβρίου, ἀλλ' αἱ συν-  
δρομαὶ ἀρχίζουν τὴν 1ην οἰουθῆκτος μηνός.

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ἘΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Ὅδος Ἐρμιόπου δροθ. 38, παρὰ τὸ Βασιλικόν

Περίοδος Β'.—Τόμος 83ος

Ἐν Ἀθήναις, 17 Ἀπριλίου 1928

Ἔτος 48ον—Ἀριθ. 20

## Ο ΤΖΑΚ

[Μυθιστόρημα ALPHONSE DAUDET, διασκευασμένο γιὰ τὴν «Διάπλασι» ἀπὸ τὸν κ. Γρ. Ξενοπούλου.]

— Συνέχεια ἀπὸ τὸ προηγούμενο —

Μπερσὺ!

Ὁ Τζάκ θυμόταν πὼς εἶχε πᾶσι ἐκεῖ μὲ τὰ τροπικάκια, τότε ποὺ ἔφαχναν γιὰ τὸν χαμένο Μαντιῦ Ὁ δρόμος δὲν ἦταν δύσκολος. Δὲν εἶχε παρὰ νὰ κτεβῆ ἐς τὸ Σηκουάνα καὶ νὰ τὸν ἀκολουθήσῃ ὄλο πρὸς τὰπάνω. Ἀλήθεια ἦταν μακριά, ὦ, πολλὸ μακριά· ἀλλὰ ὁ φόβος μὴν ξαναπέσῃ στὰ χέρια τοῦ κρεῖλου ἔδινε στὰ πόδια του φτερά. Κάθε στιγμή τρώμαζε. Τοῦ φαινόταν πὼς ἔβλεπε μέσα στὸ πλῆθος τὸ πλατύγυρο καπέλλο τοῦ Μορονβάλ. Τοῦ φαινόταν πὼς οἱ ἀστυνομικοὶ τὸν κίτταζαν ὑποπτα. Τοῦ φαινόταν πὼς κάποιος ἀπ' αὐτοὺς θὰ τὸν σταματούσε μ' ἕνα «ἄλτι!». Κι' ἔτρεχε...

Ἡ ἡμέρα τελείωνε. Ὁ ποταμὸς βαρὺς, φουσκωμένος, κίτρινος ἀπὸ τὶς τελευταῖες βροχῆς, περνοῦσε κάτω ἀπ' τὰ τόξα τῶν γεφυριῶν ἔπου ἔλαμπαν μεγάλοι σιδερένιοι κρῖκοι. Μὲ τὸ ἠλιοθαύσμα, εἶχε σηκωθῆ ἄερας. Οἱ ἄνθρωποι, κάθε λογῆς ἄνθρωποι, περπατοῦσαν βιαστικὰ στὴν προκουαία καὶ πολλοὶ ἀπ' αὐτοὺς γύριζαν κι' ἔβλεπαν μ' ἀπορία τὸ μαθητοῦδι μὲ τὴ στολή ποὺ ἔτρεχε σὰν νὰ τὸ κυνηγοῦσαν καὶ ποὺ φαινόταν τόσο μικρὸ μέσα στὸ μεγαλόκρητο τοπίο τῶν ὄχθων τοῦ Σηκουάνα.

Σὲ λίγο ἀρχισε νὰ νυχτώνῃ. Ὁ δρόμος σιγά-σιγά ἀνηφόριζε καὶ πλάταινε. Ἔτσι ὁ Τζάκ, χωρὶς νὰ τὸ καταλάβῃ, βρέθηκε σὲ μιὰ πλατεία, κοντὰ στὸν ποταμὸ, τὴν ὥρα ποὺ μὲγάλα φορτηγὰ ἀμάξια ἔφταναν μὰ κρότο κι' ἔμπαιναν στὶς μεγάλες ἀλλόπορτες κάτι μεγάλων ἀποθηκῶν. Ἦταν τὸ Μπερσὺ. Μὰ ἦταν πιά κι' ἡ νύχτα.

Ὁ Τζάκ δὲν τὴν ἔννοιωσε, ἀπὸ

τὰ πολλὰ φῶτα ποὺ εἶχε κείνο τὸ μέρος. Ἐπειτα τὸν κρατοῦσε ὁ φόβος: θὰ μπορούσε νὰ περάσῃ τὸ κάγκελο, νὰ βγῆ στὸ δρόμο τῆς ἐξοχῆς; Γιατὶ ἐνέμιζε πὼς οἱ φύλακες ἦταν εἰδοποιημένοι ἀπὸ τὸν Μορονβάλ νὰ τὸν τσακώσουν. Ἀλλ' ἄμα πέρασε χωρὶς νὰ νὰ τὸν ἐμποδίσῃ κανένας, ἄμα, ἀφίνοντας δεξιὰ του τὸν Σηκουάνα, κατὰ τὴν ὁδηγία τοῦ Ἀδγουστή, μπήκε σ' ἕνα μακρὸ δρόμο μὲ φανάρια ὄλοσνα πρὸ ἀραιά, τὸ σκοτάδι καὶ τὸ κρῖο τῆς νύχτας τοῦ ἔφεραν ἀνατριχίλα. Ὅσο ἦταν μέσα στὴν πόλη, μέσα στὸ κλήθος, ὁ μόνος τὸν φόβος ἦταν μὴ τὸν

γνωρίσουν καὶ τὸν πιάσουν. Ἀλλὰ ἐδῶ ὁ φόβος του ἦταν ἀλλοιωτικός. Φοβόταν τὸ σκοτάδι, τὴ σιωπὴ καὶ τὴν ἐρημιὰ τῆς ἐξοχῆς.

Ὡστόσο τὸ μέρος ἔπου βρισκόταν, δὲν ἦταν ἀκόμα καθαυτὸ ἐξοχικό. Κι' ἀπὸ τὶς δύο πλευρῆς, ὁ δρόμος εἶχε σπίτια. Ἀλλὰ ὅσο τὸ παιδί προχωροῦσε, τὰ κτίρια γινόνταν πρὸ ἀραιὰ καὶ πρὸ χαμηλά. Τελείωνε ἡ πόλη, τελείωνε, θάλασσες, κι' ὁ δρόμος, ποὺ δὲν εἶχε πιά οὔτε πεζοδρόμια, οὔτε φράχτες, οὔτε τοίχους, παρὰ μόνον κάπου-κάπου. Τὸ ἴδιο σπάνιοι κι' οἱ διαβάτες. Κι' ἡ ὥρα ἦταν μὲλις ὀχτῶ.

Ὁ Τζάκ φοβόταν. Κάθε βῆμα ποὺ ἔκανε, τὸν ἀπεμάκρυνε ἀπ' τὸ Παρσι, ἀπ' τὸ θέρυδόν του, ἀπ' τὰ φῶτα του, καὶ τὸν ἐβύθιζε πρὸ βαθιά στὸ σκοτάδι καὶ στὴ σιωπῇ...

Τὴ στιγμή ἐκείνη βρισκόταν μπροστὰ σὲ μιὰ ταβέρνα, —τὸ τελευταῖο κτίριο φωτισμένο ἀκόμα, ποὺ ἔρριχνε σ' ὄλο τὸ πλάτος τοῦ δρόμου μιὰ φωτεινὴ γραμμὴ, σὰν ἕνα ὄριο. Ἀπὸ κεῖ καὶ πέρα ἦταν τὸ ἄγνωστο, τὸ σκοτάδι. Ὁ Τζάκ ἐδίστασε νὰ ριχτῇ σ' αὐτό.

«Νὰ μὴ μιὰ στιγμή νὰ ρωτήσω γιὰ τὸ δρόμο μου;» συλλογίστηκε μιὰ στιγμή, κοιτάζοντας ἀπέξω τὸ μαγαζί. Ἀλλὰ στὴν τσέπη του δὲν εἶχε πεντάρια. Ὁ ταβερνιάρης ροχάλιζε καθισμένος στὸ παγκάρι του. Καὶ γύρο σ' ἕνα κουτὸ τραπέζακι, δύο ἄντρες καὶ μιὰ γυναίκα ἔπιναν κουδεντιάζοντας σιγά. Εἶχαν κάτι ἀπαίσια μούτρα, προπάντων ἡ γυναίκα, μέγατρα σωστή. Ὁ Τζάκ ἔσπρωξε τὴν πόρτα καὶ μπήκε. Ἀλλὰ μὲλις γύρισαν ἐκεῖνοι οἱ ἄνθρωποι καὶ τὸν κοίταξαν, τὸ παιδί ἀγριεύτηκε τόσο, ποὺ χωρὶς νὰ πῆ λέξη, ξαναβγήκε ὀρμητικὰ κι' ἀρχισε νὰ τρέχῃ.

Τρομαγμένος, ἄκουσε πίσω του βλαστήμιες καὶ τὸν κρότο τῆς πόρτας ποὺ κάποιος τὴν ξανάκλεισε.

Τὸ σκοτάδι τοῦ δρόμου γιὰ τὸν Τζάκ ἦταν τώρα καταφύγιο. Παρα-



«Ἐνας ἄνθρωπος ἦταν ἐκεῖ ἔκλειστος...» (Σελ. 158, στ. α')







