

Ἡ ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΔΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΔΑΣ

Συντάσσεται ὑπὸ τοῦ Ἰνστιτούτου τῆς Παιδείας ἕως τὸ κατ' ἔξοχὴν παιδικὸν περιοδικὸν σύγγραμμα, ἀληθεῖς παρασχοῦν εἰς τὴν χάραν ἡμῶν ἱππασίας, καὶ ὑπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχικοῦ Κωνσταντινουπόλεως ἕως ἀνάγνωσμα ἄριστον καὶ χρησιμώτατον εἰς τοὺς παῖδας.

ΣΥΓΚΑΘΟΡΗ ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΗ

ἘΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: Ἐτησίᾳ δραχμῆς 75. Ἐξέμησιος δραχ. 40. Τρίμησιος δραχ. 22.

ἘΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Ἀπόστολον ἡρώδης διατίμη. 50.— Ἀμερικῆς δολλάρια 4.— Ἀγγλίας καὶ ὁμων ἐν γένει τῶν ἄλλων Κρατῶν σελλίγια 10.

Ἐξέμησιος καὶ Τρίμησιος ἀγαλλάως.

ἘΚΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ

ΙΑΡΥΘΗ ΤΩ. 1879

ΙΑΡΥΤΗΣ - ΕΚΔΟΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΤΟΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΑΣΙΣ

Ἀρχίζει τὴν 1ην Δεκεμβρίου, ἀλλ' αἱ συνδρομαὶ ἀρχίζουν τὴν 1ην οὐοιδήτου μηνός.

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ἘΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Ὅδος Εὐρυπίδου ἐπιθ. 33, παρὰ τὸ Βαρβάκειον.

Περίοδος Β'.—Τόμος 33ος

Ἐν Ἀθήναις, 14 Ἀγούστου 1926

Ἔτος 48ον.—Ἀριθ. 37

ΤΟ ΣΙΔΕΡΕΝΙΟ ΧΕΡΙ (Μυθιστόρημα ὑπὸ JULES CHANCEL)

— Συνέχεια ἀπὸ τὸ προηγούμενον —

— Προσάξτε!

— Δοῦ ἐμπιστεύομαι αὐτὸν τὸν μικρὸν ποῦ εἶναι μάλιστα καὶ πατριώτης σου· θὰ τὸν προσέχεις καὶ θὰ τοῦ κάνεις τὰ πρῶτα μαθήματα στὸ κυνήγι.

— Κατάλαβα, ἀρχηγέ!

Ὁ Μασσαλιώτης γνώρισε τὸ Φραγκίσκο καὶ ὁ Φραγκίσκος πάλι γνώρισε τὸ μάγειρο. Μὰ καὶ οἱ δύο δὲν φανέρονταν τίποτε. Μόνο ἔταν ἔμειναν μόνοι, ὁ Μάριος βρήκε πάλι τὸ παλιὸ του κέφι καὶ τὴ φλυαρία του· καὶ εἶπε στὸ φίλο μας μὲ τὸν ἀνοιχτό-καρδὸ τρόπο του:

— Ἄ, μικρὸ μου, δὲν τὰ κατάφερες καλά! Ἀπαρνήθηκες τὸ σπῆτι σου, τὴν πατρίδα σου (τὴν πατρίδα, ἀκούς ἐκεῖ!) καὶ ἔγινες ἕνα μ' αὐτοὺς τοὺς κανάγηδες, τοὺς λωποδότες! Ὅχι, νὰ σὲ χαρῶ, νὰ σὲ ἰδεῖ ὁ Θεός! Αὐτὸ δὲν ἔπρεπε νὰ τὸ κάμεις, ἀπὸ μάλιστα δὲν ἤσκειν ἀναγκασμένος, ἔπως ἤμουν ἐγώ. Ἐγὼ βλέπεις ἤμουν στρατιώτης, φοβόμουν τὸ στρατοδικεῖο... Σὺ ὅμως, μάτια μου, τί ἀνάγκη εἶχες; Δὲν ξέρεις λοιπὸν τί «μέρος λόγου» εἶναι αὐτοὶ οἱ κύριοι;

Ὁ Φραγκίσκος δὲν ἔδρισκε τὴν ὥρα κατὰλληλῃ γιὰ παρόμοιες συζητήσεις. Ἄλλωςτε εἶχε δοθεῖ τὸ σύνθημα νὰ ξεκινήσουν καὶ ἔλο τὸ στρατεύμα ἐπιδιδαζόμενον στὴ βάρκα. Θάβγαίναν ἀπὸ τὸν κρυφὸ κόλπο, ὅπου εἶδαμε νὰ μπαίνει ἡ «Μαργαρέτ», καὶ θάποδιθαζόνταν στὴν ἀντικρινὴ ἀκρογιαλιά, ὅπου εἶχε κάμει τὴν ἐμφάνισή της ἡ τίγρις. Καθὼς βέβαιον ἀνήμερον στὴς ριζοφυτίες, γιὰ νὰ φτάσουν στὰ καταφύγια τοῦ θηρίου, ὁ Μάριος, ἐκτελώντας τὴ διαταγὴ τῆς Μις Μαργκαρέτ, εἶδνε στὸ φίλο μας τὰ πρῶτα μαθήματα τοῦ κυνηγίου:

— Ἡ τίγρις, τίς περισσότερες φορές, δὲν ἐπιτίθεται στὸν ἄνθρωπον ἂν δὲν τὴν πειράξει. Καὶ ὅμως ὑπάρχει ἕνα εἶδος ποῦ τρώνε ἀνθρώπους. Ἀπ' αὐτὸ τὸ εἶδος εἶναι καὶ αὐτὴ ποῦ ρίχτηκε στὸν ἐργάτη μας. Αὐτὲς εἶναι γριῆς τίγρεις, ποῦ δὲν ἔχουν δυνάμεις νὰ κυνηγήσουν στὰ δάση ἄλλα θηράματα. Εἰς παίρνουν τὰ γεράματα, βλέπεις. Τότε σιμώνουν στὰ χωριά καὶ πιάνουν ἰδίως τὰ γουρούνια. Ἀλλὰ στὴν ἀνάγκη, ρίχνονται καὶ στὸν πρῶτον ἰθαγενῆ ποῦ θὰ τύχει μπροστά τους. Σιγὰ-σιγὰ παύουν νὰ φοβοῦνται τὸν ἄνθρωπον καὶ εἶναι ἱκανὲς νὰ ρημάξουν ὀλόκληρα χωριά.

Ὁ Φραγκίσκος ἀκούε ἄλλος αὐτιὰ τὴν παράδοση τοῦ Μάριου. Ὅταν ἔμεις βρέθηκαν καὶ οἱ δύο στὸν κάμπο, κάπως μακριὰ ἀπὸ τοὺς λευκοὺς ὑπηρέτες καὶ μπεροῦσαν νὰ μιλοῦν χωρὶς νὰ τοὺς ἀκούει κανεὶς, τὸ παιδί σταμάτησε ἀπὸ τοματὸ μάθημά καὶ εἶπε στὸ μάγειρο: — Κύριε Μάριε, αὐτὰ ποῦ εἶπατε γιὰ μένα δὲν εἶναι σωστά. Ἄν ἔκανα τάχα πὼς δέχτηκα τίς προτάσεις τοῦ ἀρχηγοῦ, ἂν δέχτηκα νὰ γίνω μαθητευόμενος καὶ ἂν ἄρῃσα νὰ μοῦ σημαδέψουν ταῦτι μὲ τὸ φύλλο τοῦ λωτοῦ, εἶλα αὐτὰ τὰ ἔκαμα μόνο καὶ μόνο γιὰ ν' ἀποκτήσω τὴν ἐμπιστοσύνη τοῦ ἀρχηγοῦ καὶ νὰ μπερῶσω εὐκολότερα μὲ τὸ σκάσω.

Ὁ Μασσαλιώτης ἀόσιση ἀκούγοντας τὴν ἀπροσδόκητη αὐτὴν ἐξομολόγησιν. Ἰαυτερα, οὐ νὰ τὸν κυρίευσαν ξαφνικὰ τ' ἀπομεινάρια τῆς τιμιότητος ποῦ ὑπῆρχαν μέσα του, ἐπιάσε τὸ χέρι τοῦ παιδιοῦ, τῶσφιξε μ' ἄλη του τὴ δύναμη καὶ φώναξε, μὲ ἀδιάκοπες χειρονομίες:

— Ἄ, νὰ σὲ χαρῶ, μάτια μου! Ἔτσι μάλιστα! Ποτὲ δὲ χωροῦσε στὸ μυαλό μου πὼς ἔγας μικρὸς Μασσαλιώτης θὰ γινόταν φίλος μὲ τοὺς ληστές!

— Καὶ νὰ σὲ πῶ τὴν ἀλήθεια μου, κύριε Μάριε, σκοπεῖω νὰ βρῶ εὐκαιρία σ' αὐτὸ τὸ κυνήγι καὶ νὰ τὸ σκάσω. Γιατὸ γύρεψα νὰρθῶ. Φαντάζομαι πὼς δὲ θὰ μοῦ ἀρνηθῆτε τὴ βοήθειά σας.

Αὐτὸ πιά ἄρῃσε τὸ μάγειρο μ' ἀνοιχτὸ τὸ στόμα.

— Ὅλα καὶ εἶλα, μικρὸ μου, νὰ σὲ χαρῶ, μὰ θὰ κάτσεις φρόνιμα! φώναξε. Ὁ ἀρχηγὸς σ' ἐμπιστεύθηκε σὲ μένα καὶ ἂν μοῦ τὸ σκάσεις, μὲ περιμένει τὸ Βοθμαγκό... Ἐχεις ἰδέα τί θὰ πεῖ Βοθμαγκό;

Τὸ παιδί ἀποκρίθηκε ὅτι ἔξερε πολὺ καλά τί ἦταν τὸ Βοθμαγκό. Καὶ ἀκριβὲς ἐπειδὴ τὸ-



Ὁ Μάριος ἔδρεξε τὰ ροθκα μὲ τὸ αἷμα... (Σελ. 294. στ. β')

