

# Ἡ ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΔΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΔΑΣ

Συνιστάμενον ὑπὸ τοῦ Ὑπουργείου τῆς Παιδείας ὡς τὸ κατ' ἐξοχὴν παιδικὸν περιοδικὸν σύγγραμμα, ἀληθεὶς ποικίλον εἰς τὴν χάραν ἡμῶν ὑπηρεσίας, καὶ ὑπὸ τοῦ Οἰκουμένηου Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως ὡς ἀνάγνωσμα ἀριστον καὶ χραισμάτατον εἰς τοὺς παῖδας.

<p><b>ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΡΟΠΑΗΡΩΤΩΝ</b></p> <p>ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Ἐτησίᾳ Δραχμῆς 80. Ἐξέμνητος δραχ. 45. Τρίμηνος δραχ. 25.</p> <p>ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αἰγύπτου γράσκια διατιμ. 50.— Ἀμερικῆς δολλάρια 4. Ἀγγλίας καὶ ἄλλων ἐν γένει τῶν ἄλλων Κρατῶν σελλήνια 10.</p> <p>*Ἐξέμνητοι καὶ Τρίμηνοι ἀναλόγως.</p>	<p><b>ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ</b></p> <p>ΙΑΡΥΘΗ ΤΩ 1879</p> <p>ΙΑΡΥΤΗΣ-ΕΚΔΟΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ</p> <p><b>ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ</b></p> <p>Ἐν Ἀθήναις, 27 Νοεμβρίου 1926</p>	<p><b>Ο ΤΟΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΕΩΣ</b></p> <p>Ἀρχίζει τὴν 1ην Δεκεμβρίου, ἀλλ' αἱ συνδρομαὶ ἀρχίζουν τὴν 1ην οἰουδιότου μηνός.</p> <p>ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΝ ἈΘΗΝΑΙΣ</p> <p>Ὅδος Ἐρμούτου ἀριθ. 38, παρὰ τὸ Βαρθολομαῖον.</p> <p>Ἔτος 48ον.—Ἀριθ. 52</p>
---	---	---

**ΔΗΛΩΣΙΣ**

Ἀπὸ 1ης Δεκεμβρίου, ἡ «Διάπλασις», εἰσερχομένη εἰς τὸ 48ον ἔτος τῆς, θὰ ἐκδίδῃ τὸ πρῶτον φύλλον κάθε μηνός δωδεκαμηνίον. Ἀντὶ τούτου, ἡ ἔτησίᾳ συνδρομὴ τοῦ Ἐσωτερικοῦ, ἀπὸ 75 δραχμῶν, ἀλλάσσεται εἰς δραχ. 80, (ἡ εξαμηνία δραχ. 45, ἡ τριμηνία δραχ. 25.) Ἡ συνδρομὴ τοῦ Ἐξωτερικοῦ μένει ἡ αὐτὴ. Ὅσοι ἀνανέωσαν ἤδη κατὰ τὸ παλαιὸν, παρακαλοῦνται νὰ σταίλουν τὸ συμπλήρωμα.

## ΤΟ ΣΙΔΕΡΕΝΙΟ ΧΕΡΙ

(Μυθιστόρημα ὑπὸ JULES CHANCEL)

— Συνέχεια ἀπὸ τὸ προηγούμενον —

Ὁ Φραγκίσκος ἔνοιωσε τὴ στιγμή αὐτὴν ὅτι τὸν ἐσπρωχνάει πρὸς τὸν κυβερνήτην. Ἐκείνος τὸν φίλησε καὶ ἐξακολούθησε:

— Δὲν ξέρω τί σκοπεύετε νὰ κάμετε μ' αὐτὸ τὸ παιδί, κύριε Καρινύ. Σὰς δηλώνω ὅμως ὅτι τὰ σχολεῖα μας εἶναι στὴ διάθεσίν του. Ἐκτός ἀπ' αὐτό, τὸ νομά του ἀναφέρεται πολὺ τιμητικὰ στὴν ἡμερησίᾳ δικταγὴ τοῦ στρατοῦ.

Τότε ὁ στρατηγὸς διάβασε δυνατὰ:

«Ὁ ἀρχηγὸς τοῦ στρατοῦ τῆς Ἰνδοκίνας ἐκφράζει τὴν εὐαρέσκειά του στοὺς ἀξιωματικοὺς καὶ στρατιῶτες τοῦ 10ου Ἀποικιακοῦ Συντάγματος, ποὺ ἔλαβαν μέρος στὴν ἐκστρατεία ἐναντίον μιᾶς συμμορίας ληστῶν. Ἀναφέρει ἰδιαιτέρως τὸν ὑπολοχαγὸ Σελλιέ, ποὺ ἔδειξε ἀξιοσημεῖωτο θάρρος καὶ ψυχραιμία ὡς ἀρχηγὸς τοῦ ἀποσπάσματος. Ἀναφέρει ἐπίσης τὸν νεαρὸ Φραγκίσκο Ταρδίφ, δεκαπέντε χρόνων, ποὺ κατόρθωσε νὰ φύρῃ ἀπὸ τίς φυλακὰς τῶν ληστῶν καὶ νὰ καταγγεῖλει στὴν κυβέρνησιν τὸ κατὰ φύλιν του. Τὸ θάρρος του καὶ ἡ ἐξυπνάδα του συντέλεσαν ἀρκετὰ στὴν ἐπιτυχία τῆς ἀποστολῆς.»

Ὁ Φραγκίσκος ἔκλαιγε ἀπὸ τὴ συγκίνησιν ἀκούγοντας τὴν ἡμερησίᾳ δικταγὴν, ποὺ τὸ βράδυ θὰ διαβάζοταν

σ' ὄλους τοὺς στρατιῶτες καὶ θὰ δημοσιευτοῦν σ' ὅλες τίς ἐφημερίδας.

Μὰ ὁ κυβερνήτης δὲν εἶχε τελειώσει:

— Ἐλπίζω, κύριε Καρινύ, εἶπε στὸ μηχανικό, ὅτι δὲν σκοπεύετε νὰ φύγετε ἀπὸ τὴν ἀποικία μας, ὅπου οἱ ἄνθρωποι τῆς δικῆς σας ἀξίας εἶναι τόσο ἀναγκαῖοι. Τὸ ἔδρακος ἐδῶ εἶναι πλούσιο σὲ μεταλλεῖα καὶ ἡ κυβέρνησις ἔχει τὴν διάθεσιν νὰ σας δώσει ὅλες τίς εὐκολίες. Σὰς πληροφωρῶ μάλιστα ἀπὸ τῶρ, ὅτι ἔχετε δικαιώματα πάνω στὸ ἐνα τέταρτο ἀπὸ τοὺς θησαυροὺς τοῦ Ἀγκόρ, ποὺ βρέθηκαν χάρις σὲ σας.

— Καὶ στὸ μηχανήμα τοῦ πατέρα μου! πρόσθεσε ὁ Φραγκίσκος, χωρὶς νὰ τὸ θέλει.

Ἄλλ' ὁ κυβερνήτης

κοίτησε μὲ λύπη τὸ κεφάλι του:

— Ναι, εἶπε, εἶναι πολὺ θλιβερὸ ὅτι τὸ μηχανήμα αὐτὸ ἐξαφανίσθηκε μέσα στὴν τρομερὴ ἐκκρηξὴ τῶν ἐγκαταστάσεων τοῦ Σιδερένιου Χερικοῦ. Ἔτσι μὲ ἀνέφερε ὁ ὑπολοχαγός.

Ὁ Φραγκίσκος, ματαίοντας τὴν τρομερὴ αὐτὴ εἴδησιν, λίγο ἔλειψε νὰ ξεσπάσει σὲ λιγμούς. Μὰ ὁ κυβερνήτης ἐξακολούθησε:

— Ἡ περιουσία ποὺ σας ἀνήκει ἀπ' αὐτὸ τὸν θησαυρὸ ἀποτελεῖ μιὰν ἀποζημίωσιν γιὰ τὴν ἀπώλεια τοῦ μηχανήματος. Γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα, ἡ ἀπώλεια αὐτὴ εἶναι δυστόχημα. Ἀλλὰ δὲν ἔχετε κρατήσει τὸ χειρόγραφο, κ. Καρινύ;

— Δυστυχῶς ὄχι, ἀποκρίθηκε ὁ κ. Καρινύ. Χάθηκε καὶ αὐτὸ μαζὺ μὲ τ' ἄλ-

λα καὶ ἡ ἐφεύρεσις εἶναι χαμένη γιὰ τὸν κόσμον.

Ἡ ἀπόραση τελείωσε. Ὁ μηχανικός ὅμως, τὴ στιγμή ποὺ ἐτοιμαζόταν νὰ φύγει, δὲν μπόρεσε νὰ μὴ κάμῃ μιὰ ἐρώτησιν στὸν κυβερνήτην:

— Θὰ ἦταν ἀδιακρισία, κύριε κυβερνήτη, νὰ σας ρωτήσω γιὰτὶ ἀφέθηκε ἐλευθερῆ αὐτὴ ἡ μίς Μαργκαρέτ, μιὰ γυναίκα ἐπικίνδυνον, ποὺ μισεὶ καὶ τὴν πατρίδα μας;

Ὁ κυβερνήτης χαμογέλασε, ἔφερε τὸ δάκτυλον στὰ χεῖλιν καὶ ἀπάντησε:

— Δὲν ἐλευθερώσαμε τὴν μίς Μαργκαρέτ, κύριε. Ἡ μίς Μαργκαρέτ, ἀρχηγὸς τῆς συμμορίας τοῦ Σιδερένιου Χερικοῦ, εἶναι κλεισμένη τώρα στὶς φυλακὰς τοῦ Χανό

καὶ σὲ λίγον καιρὸ θὰ παρευρεθῆτε στὴν καταδίκη τῆς.

— Ναι, ἀλλὰ...

— Ἡ γυναίκα ποὺ ἐλευθερώσαμε, δὲν εἶναι ἡ μίς Μαργκαρέτ.

Καὶ σιγότερα, ὁ κυβερνήτης πρόσθεσε:

— Δὲν ἔπρεπε νὰ εἶναι ἡ μίς Μαργκαρέτ, γιὰ λόγους ποὺ θὰ τοὺς μάθετε ἀργότερα.

Ὁ μηχανικός δὲν ἐπέμεινε πιά. Ὁ Φραγκίσκος ὅμως δὲν πολυκατάλαβε τοὺς λόγους ποὺ ἐννοοῦσε ὁ κυβερνήτης τῆς Ἰνδοκίνας.

Ἀλλὰ ἐμεῖς μπορούμε νὰ τοὺς ἀφίσουμε νὰ μαντευθοῦν. Ἡ κυβέρνησις κατάλαβε τί χρησιμότητα μπορούσε νὰ ἔχει αὐτὴ ἡ γυναίκα γιὰ ὀρισμένους ἐπιχειρήσεις. Ἦταν ἐπικίνδυνον ὡς ἐχθρός, ἀλλὰ πολύτιμη ὡς σύμμαχος. Καὶ ἡ κυβέρνησις προτίμησε νὰ τὴν κάμῃ σύμμαχον.

Κι' ἔτσι εἶναι πολὺ πιθανὸ νὰ συναντήσομε καὶ πάλιν τὴν μίς Μαργκα-



«Πατέρα μου!...» (Σελ. 397, στ. γ')



«Ὁ στρατηγὸς διάβασε». (Σελ. 413, στ. α')







