

Ἡ ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΔΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΔΑΣ

Συνιστάμενον ὑπὸ τοῦ Ἰνστιτούτου τῆς Παιδείας ὡς τὸ κατ' ἔχον παιδικὸν περιοδικὸν σύγγραμμα, ἀληθεῖς παρασχόν ἐν τῇ χάρῃ ἡρῶν διηρησίας, καὶ ὑπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως ὡς ἀνάγνωσμα ἄριστον καὶ χρησιμώτατον ἐν τοῖς παιδῶν.

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΡΟΠΑΡΗΤΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Ἐτησίᾳ δραχμᾶς 80. Ἐξέμηνοσ
δραχ. 45. Τριμήνοσ δραχ. 25.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αἰγύπτου γρόσια διατριμ. 50.—
Ἀμερικῆσ δολλάρια 4.— Ἀγγλίας καὶ ἑλλῶν ἐν γένει
τῶν ἑλλῶν Κρατῶν σελήνια 10.
Ἐξέμηνοι καὶ Τριμήνητοι ἀναλόγως.

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ

ΙΑΡΥΘΗ ΤΩ. 1879

ΙΑΡΥΘΗ - ΕΚΔΟΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΗΣ

Ἀρχίζει τὴν 1ην Δεκεμβρίου, ἀλλ' αἱ συν-
δρομαὶ ἀρχίζουν τὴν 1ην οὐλοῦντος μηνός.

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
Ὁδὸς Ἐδριπείδου ἀριθ. 38, παρὰ τὸν Βαρβάκειον.

Περίοδος Β'.—Τόμος 84ος

Ἐν Ἀθήναισ, 5 Νοεμβρίου 1927

Ἔτος 49ον.—Ἀριθ. 49

ΜΟΚΟΚΟ

[Μυθιστόρημα ὑπὸ JULES CHANCEL]

— Συνέχεια ἀπὸ τὸ προηγούμενον —

Δὲ γινόνταν βέβαια σκέψη νὰ πᾶει ὁ Πατατούκασ στὸ Ἀκουτονάρ μὲ τὴ χακί στολή του, ποὺ εἶχε κεντημένα στὸ περιλαίμιό τ' ἀρχικὰ τοῦ Μοκοκό. Ἡ στρατιωτικὴ του ἐμφάνιση θὰ τὸν ἔκανε ἀμέσως ὑποπτό στὰ μάτια τῶν ἰθαγενῶν.

Τὴ κρίμα, νὰ μὴν πάρει μαζί του τὸ μαῦρο του κοστούμι καὶ τὸ ψηλὸ καπέλλο του. Οἱ μαῦροι θὰ τὸν ἀναγνώριζαν ἀμέσως!

Ὁ Πατατούκασ τότε εἶπε:

— Μὰ... ἔχω μαζί μου τὸ κοστούμι μου.

Τὸ εἶπε αὐτὸ δειλὰ δειλὰ. Κι' ἤξερε τὸ λόγο. Ὁ Ἡρακλῆσ ἀναψὲ ἀμέσως:

— Τί ἔκαμε λέει; φώναξε. Δὲν ἀκουσεσ τὴ διαταγὴ μου κι' ἔφερεσ μαζί σου τὰ πολιτικά σου; Μὰ τί ἀκόπειουσ νὰ τὰ κάμεις;

Ὁ λοχίας δὲν τόλμησε νὰ ὁμολογήσει ὅτι σκόπευε νὰ τὸ στρίψει, στὴν πρώτη εὐκαιρία ποὺ θὰ τὸδρισκε εὐκολο. Μὰ ἡ ἀνυπακοή του εἶχε φανερωθεῖ σὲ καλὴ στιγμή καὶ τοῦ συγχωρήθηκε. Σ' ἓνα τέταρτο, ὁ Πατατούκασ παρουσιάστηκε μὲ τὰ πολιτικά του. Οἱ καλιάτσοι ἦταν πολὺ εὐχαριμένοι. Ποτὲ οἱ ἰθαγενεῖσ δὲ θὰ ὑποψιάζονταν τὸ ὑποκείμενον αὐτὸ μὲ τὰ τσαλακωμένα ρούχα.

— Εἶσαι θαυμάσιος! φώναξε ὁ Μάριος. Κι' ἂν σὲ βρᾶσουν καὶ σὲ φᾶνε, θὰ κάνεις σόφα πρώτης τάξεουσ.

Μόνο ὁ Πατατούκασ δὲ γελῶσε. Ἐβρισκε ὅτι ὁ Μασσαλιώτης ἔλεγε πολὺ ἀσχημα ἀστεία.

Ὡστόσο ὁ Αὔγουστος ἀνοι-

ξε δυὸ κουτιά, ἔβγαλε μερικὰ ἀντικείμενα καὶ τᾶδειξε τοῦ Πατατούκα.

— Αὐτὰ εἶναι τὰ δῶρα, ποὺ θὰ πᾶς στὸν ἀρχηγὸ τῶν Μπαταμπούμ. Εἶναι πίτες, ψευτομαργαριτάρια καὶ δυὸ ρεβόλβερ.

Ὁ καθηγγητῆσ ἔδειξε ὅτι κατάλαβε.

— Πρόσεχε, ἐξακολούθησε ὁ Αὔγουστος, τὸ ἓνα πιστόλι εἶναι γεμάτο. Εἶναι γιὰ σένα, ἂν σοῦ χρειασθεῖ. Τ' ἄλλο θὰ τὸ χαρίσεις στὸ βασιλιά.

Ὁ λοχίας μάζεψε τὰ δῶρα, τᾶβαλε σ' ἓνα σάκκο καὶ τὰ φόρτωσε στὴ ράχη του.

Ὁλοι εὐχρήθηκαν καλὴ ἐπιτυχία στὸν Πατατούκα καὶ τοῦ ὑποσχέθηκαν ὅτι θὰ ξεχνοῦσαν ἐλα τὰ σφάλματά του, ἂν ἔδειχνε θάρρος στὴν ἀποστολή του.

Σ' ἓνα τέταρτο, τὸ ψηλὸ καπέλλο τοῦ Πατατούκα ἀπομακρυνόνταν πρὸς τὸ ἄγνωστο χωριό.

— Κακόμοιρε Πατατούκα, εἶπε ἡ Ἰολέ... Ἴσως οἱ Μπαταμπούμ...

— Δὲν πιστεύω! φώναξε ὁ Μάριος. Μὰ κι' ἂν τὸν ξεμπερδέψουν, δὲν θὰ εἶναι μεγάλο τὸ κακό: Ἐνας λωποδύτης λιγώτερος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τὰ δυὸ ρεβόλβερ

Δὲν ἦταν καὶ ρόδινης οἱ σκέψεις τοῦ Πατατούκα, δὲσ σίμωνε στὴν καλιὰ πρωτεύουσα τοῦ βασιλιά Τόφφα. Κάμπισσε φορές τοῦ ἤρθε νὰ γυρίσει πίσω καὶ νὰ φύγει, ἀδιάφορο ποῦ, παρὰ νὰ τολμήσει νὰ μπει σ' αὐτὸ τὸ χωριό, ἔπου παιῖδς ἔχει τὴν ὑποδοχὴ τὸν περίμενε.

— Χαρὰ στὴν ἰδέα ποῦ μοῦ ἤρθε, νὰ μείνω μαζί μ' αὐτοῦσ τοῦσ καταραμένουσ παλιάτσουσ. Χίλιεσ φορές καλύτερα νᾶμενα στὸ Παρίσι, νὰ πέθαινα τῆσ πείνας στὰ πεζοδρόμια, παρὰ νὰ μὲ φᾶν' ἐδῶ πέρα οἱ καννιβαλοὶ!

Μονολογόντας ἔτσι, ὁ Πατατούκασ ἔφτασε στὴν ἀκρὴ τῆσ δενδροστιχίας, ποὺ βρίσκεται στὴν εἴσοδο τοῦ Ἀκουτονάρ. Ἀπ' αὐτὴ τὴν εἴσοδο εἶχε μπει κι' ἄλλη μιὰ φορὰ κι' εἶχε βρεῖ τὴν τύχη του. Τώρα παιῖδς ἔχει τὴν ὑποδοχὴ!

Ἡ καρδιά του χτυποῦσε δυνατὰ, δὲν εἶχε τὸ κουράγιο νὰ προχωρήσει. Ἐπεσε χάρω ἐξαντλημένος, χωρὶς ν' ἀποφασίσει νὰ προχωρήσει. Θᾶμενε ἐκεῖ ὦρα πολλή, ἂν δὲν



«Ὁ Πατατούκασ δὲν κατάλαβε τίποτα...» (Σελ. 430, στ. α')

