

# Ἡ ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΔΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΔΑΣ

Συνιστάμενον ὑπὸ τοῦ Ὑπουργείου τῆς Παιδείας ὡς τὸ κατ' ἔξοχὸν παιδικὸν περιοδικὸν σύγγραμμα, ἐληθείς παρασχόν ἐν τῇ χώραν ἡμῶν ὑπηρεσίας, καὶ ὑπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως ὡς ἀνάγνωσμα ἁριστον καὶ χρησιμώτατον εἰς τοὺς παῖδας.

### ΣΥΝΔΑΡΟΜΗ ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ : Ἐτησίᾳ δραχμᾶς 100. Ἐξέμνητος δραχ. 55. Τρίμηνος δραχ. 30.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ : Αἰγύπτου γρόσια διατηρ. 50.— Ἀμερικής δολάρια 4. — Ἀγγλίας καὶ ὄλων ἐν γένει τῶν ἑλλένων κρατῶν σελλίνια 10.

Ἐξέμνητοι καὶ Τρίμηνοι ἀναλόγως.

### ΕΚΔΙΔΗΤΑΙ ΚΑΤΗ ΣΑΒΒΑΤΟΝ

ΙΔΡΥΘΗ ΤΩ 1879

ΙΔΡΥΤΗΣ - ΕΚΔΟΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

### Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΜΟΛΩΣΕΩΣ

Ἀρχίζει τὴν 1ην Δεκεμβρίου, ἀλλ' αἱ συνδρομαὶ ἀρχίζουσι τὴν 1ην οὐλοῦντος μηνός.

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Ὅδος Ἐρμούου ἀριθ. 42, κατὰ τὸ Βαρδολίσιον

Περίοδος Β'.—Τόμος 3βος

Ἐν Ἀθήναις 9 Φεβρουαρίου 1929

Ἔτος 51ον.—Ἀριθ. 10

HILDA WOOD

## ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΝΕΙΛΟΥ

—Συνέχεια ἀπὸ τὸ προηγ. καὶ τέλος—

Πόσο χάρηκε ἡ Ἴσις ὅταν ἀκούσε αὐτὰ τὰ λόγια! Ἐυχαρίστησε τὴ γυναῖκα, καὶ ἀμέσως μεταμορφώθηκε σὲ χελιδόνι καὶ πέταξε πάνω ἀπὸ τὸ Νεῖλο γιὰ νὰ βρῇ τὸ κιβώτιο. Σὲ λίγο ἔφθασε σ' ἕνα μέρος ὅπου ὁ ποταμὸς χωριζόταν σὲ δύο καὶ δὲν ἤξερε ποῦ νὰ διαλέξη. Ἐνῶ ὅμως θρискόταν στὴν ἀμηχανίαν αὐτῆ, εἶδε κάτ' παιδάκια ποὺ ἔπαιζαν στὴν ἀκροπόταμιά. Τὸ ἕνα ἀπ' αὐτὰ ἔκλαιγε, καὶ ἂν κι' ἦταν καταλυπημένη, δὲ μπορούσε νὰ βλέπῃ τοὺς δυστυχισμένους χωρὶς νὰ τοὺς βοηθήσῃ. Ἐναπτήρ λοιπὸν τὴν ἀνθρώπινη μορφή της καὶ πλησίασε τὸ παιδί ποὺ ἔκλαιγε.

«Εἶδα ἕνα ἁμορφὸ κουτί, ποὺ τῆσσερνε ὁ ποταμὸς καὶ δὲν μπόρεσα νὰ τὸ πάρω· θέλω νὰ πιάσω τ' ἁμορφὸ κουτί!» φώναζε τὸ παιδάκι.

«Κατὰ ποῦ πήγες;» ρώτησε βιαστικὰ ἡ Ἴσις.

«Νά, ἀπὸ δῶ» τῆς εἶπε, κι' ἔδειξε μετὰ τὴν χεράκι του τὸ ἔνα ἀπὸ τὰ δύο ρεῦματα. «Θὰ πᾶς νὰ μοῦ τὸ φέρῃς;»

«Ὅχι» τοῦ ἀπάντησε ἡ Ἴσις. «Δὲν μπορῶ νὰ κάμω αὐτὸ γιὰ σένα, ἀλλὰ πάρε τοῦτο». Καὶ μετὰ τὴν μαγικὴν τῆς τέχνην ἔκαμε ἕνα ἁμορφὸ κουτάκι καὶ τὸ ἔδωκε στὸ παιδάκι, κι' ἔπειτα ἔξανάγινε χελιδόνι καὶ σὰν ἀστραπή, πέταξε πάνω ἀπ' τὸν ποταμὸ.

Κι' οὔτε τότε θὰ κατόρθωνε τίποτε, ἂν δὲν συναντοῦσε τὸν Πάνα, τὸν θεὸ τῶν δασῶν, ποὺ τῆς εἶπε:

«Τὸ ρεῦμα τοῦ ποταμοῦ ἔφερε τὸ κιβώτιο στὴ θάλασσα, καὶ τὰ κύματα τῆς θάλασσας τὸ ἔφεραν στὴ Βαβυλωνία. Ἐἵνα μαγικὸ δένδρον τὸ ἀγκάλιασε καὶ τὸ ἔκανε μέρος τοῦ κορμοῦ του. Ὁ βασιλιάς τῆς χώρας ἐκείνης, σ' ἕνα του κυνήγι, εἶδε τὸ θαυμάσιον αὐτὸ δένδρον καὶ πρόσταξε νὰ τὸ κόψουν καὶ νὰ τὸ στήσουν στὴν αἴθουσα τοῦ θρόνου, καὶ τὸ θεωρεῖ τώρα, σὰν ἕναν ἀπ' τοὺς πιδὸν πολυτίμους θησαυροὺς του».

Μὲ τὴν ταχύτητα, ἡ Ἴσις πέταξε στὴ Βαβυλωνία! Ὅταν ἔφθασε, ἔξαναπτήρ τὴν ἀνθρώπινη μορφή της καὶ στήθηκε μέσα σ' ἕνα ἄλσος, κοντὰ στὸν βασιλικὸ κήπο, γιὰ νὰ σκεφθῇ τί ἔπρεπε νὰ κάμῃ.

Ἡ Ἴσις δὲν ἦταν μιὰ συνηθισμένη γυναῖκα. Τὸ πρόσωπό της ἀκτινοβολοῦσε ἀπὸ ἁμορφιὰ καὶ καλοσύνη, οἱ κινήσεις της εἶχαν τόση χάριν, ποὺ καμμιά πριγκίπισσα τῆς γῆς δὲν εἶχε κατορθώσει νὰ ἔχῃ· καὶ ὅπουδήποτε κι' ἂν πήγαινε, γέμιζε τὸν ἀέρα μ' ἕνα ὑπέροχον ἄρωμα.

Κάποια ὑπηρέτρια τοῦ παλατιοῦ εἰ-

χε βγεῖ στὸ ἄλσος γιὰ περίπατο, κι' ὅταν εἶδε τὴν ξένη κυρία, τὴ ρώτησε ἀπὸ ποῦ ἔρχότανε καὶ τί ὑπηρεσία μπορούσαν νὰ τῆς προσφέρουν.

«Ἐρχομαι ἀπὸ μιὰ μακρινὴν χώρα καὶ θέλω νὰ δω τὴ βασίλισσάν σας», εἶπε ἡ Ἴσις καὶ μετὰ συμπάθεια χάιδεψε τὰ κατωτὰ μαλλιά τοῦ κοριτσιοῦ,



«Μεγάλα φίδια σφύριζαν φοιχτά». (Σελ. 110, στ. γ')

«Ὅταν ἡ ὑπηρέτρια ἔξαναγύρισε στὴ δουλειά της, ἡ βασίλισσα αἰσθάνθηκε τὸ ὄμορφον ἄρωμα ποὺ ἔρχόταν ἀπ' τὰ μαλλιά της.

«Ποῦ εἶχες πάει;» τὴ ρώτησε.

«Στὸ ἄλσος, ὅπου συνάντησα μιὰ ἁμορφὴ ξένη κυρία, ποὺ μοῦ εἶπε πῶς ἔρχεται ἀπὸ πολὺ μακρὰ καὶ θέλει νὰ σὲ ἴδῃ».

Ἡ βασίλισσα εἶχε ἕνα μικρὸ παιδί, ποὺ ἦταν βαρετὰ ἀρρωστο. Κανένας γιατρός δὲν μπόρεσε νὰ τὸ κάμῃ καλά, καὶ γι' αὐτὸ σὰν ἀκούσε γιὰ κάποια ξένη καὶ μύρισε τὸ θαυμάσιον ἄρωμα, τῆς γεννήθηκε ἡ πεποίθησις ὅτι οἱ θεοὶ στέλνουν τὴν ξένη αὐτῆ κυρία γιὰ νὰ θεραπεύσῃ τὸ παιδί της· εἶπε λοιπὸν στὴν ὑπηρέτρια νὰ ἔξαναπῇ ἀμέσως στὸ ἄλσος καὶ νὰ τῆς φέρῃ τὴν ξένη.

Μόλις εἶδε τὴν Ἴσιδα, ἡ βασίλισσα κατάλαβε ὅτι ἡ διαίθησός της ἦταν σωστή, καὶ τῆς εἶπε: «Μεῖνέ καὶ ζῆσε στὸ παλάτι μου, γιὰ ν' ἀναβρέψῃς τὸ παιδί μου. Τότε θὰ εἶμαι βέβαιη ὅτι τίποτε κακὸ πιά δὲ θὰ τοῦ συμβῇ».



«Ἐνα χελιδόνι πετοῦσε γύρω ἀπὸ τὸν σημεῖνον κορμὸ...» (Σελ. 110, στ. α')











