

Ἡ ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΔΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΔΑΣ

Συνιστάμενον ἐκὰς τοῦ Ὑπουργείου τῆς Παιδείας ὡς τὸ κατ' ἐξοχὴν παιδικὸν περιοδικὸν σύγγραμμα, ἀληθεὶς παρρησιᾶς εἰς τὴν χώραν ἡμῶν ἀπερσεύει, καὶ ὑπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως ὡς ἀνάγνωσμα ἄριστον καὶ χρησιμώτατον εἰς τοὺς παῖδας.

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΡΟΔΗΛΩΤΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ : Ἐτησίᾳ δραχμῶς 100. Ἐξέμνητος δραχ. 35. Τρίμηνος δραχ. 30.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ : Αἰγύπτου γρόσια διατριμ. 50.—
Ἀμερικοῦ δολλάρια 4.— Ἀγγλίας καὶ ἑλῶν ἐν γένει τῶν ἑλλῶν Κρατῶν σελλίνια 10.
Ἐξέμνητοι καὶ Τρίμηνοι ἀναλόγως.

ἩΚΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ

ΙΑΡΥΘΗ ΤΩ 1879

ΙΑΡΥΘΗ - ΕΚΔΟΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΝΙΚΣΛΑΟΣ Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΤΟΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΕΩΣ

Ἄρχίζει τὴν 1ην Δεκεμβρίου, ἀλλ' αἱ συνδρομαὶ ἀρχίζουσιν τὴν 1ην οἰουθῆτου μηνός.

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Ὁδὸς Ἐβριπίδου ἐριθ. 42, παρὰ τὸ Βαρβάκειον.

Περίοδος Β'.—Τόμος 36ος

Ἐν Ἀθήναις, 3 Αὐγούστου 1929

Ἔτος 51ου.—Ἀριθ. 35

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΞΕΠΟΠΟΥΛΟΥ

(Ἐθνικῶν Ἀριστέων Γραμμάτων καὶ Τεχνῶν)

ἘΝΑ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

μὲ στίχοι τῆς δ. ΛΙΑΔΣ ΚΑΡΑΚΑΛΟΥ

— Συνέχεια ἀπὸ τὸ προηγούμενο —

Ἐδῶ κι' ἐκεῖ βλέπουμε χωριουδάκια μισοκρυμμένα στὰ δέντρα. Νὰ καὶ περὶ θόλια δλανθισμένα, δεντροκρητοί, ἀμπέλια κι' ἐλαιῶνες. Μ' ἔλα τὰ πρῶϊμα χιόνια τοῦ Ταβηγετοῦ, κάτω ὁ καιρὸς εἶναι γλυκὸς καὶ τὰ ἐράκι φύσα μωρωμένο σὰν ἀνοϊζιάτικο.

Ὁ ἥλιος βασιλεύει νωρὶς νωρὶς, μὰ δὲ σκοτεινιάζει. Ἐνα γλυκὸ φεγγαράκι, ὕψωμένο σχεδὸν στὰ μεσοῦρανα, μὰς φέγγει. Ἐξακολουθοῦμε καὶ τίς βραδινὲς ὥρες τὸ ταξίδι μας. Καὶ στεκόμαστε σ' ἕνα χωριὸ γιὰ νὰ περάσουμε τὴ νύχτα.

Πρῶι-πρῶι πάλι ξεκινοῦμε. Κάτω, στὴν καταπράσινη κοιλάδα, λαλοῦν παιδρά τὰ πουλιά. Καταμεσίς, σὰν ἀσημένιο φίδι, περὰ τὸ ποτάμι, ὁ ξακουστός Εὐρώτας. Οἱ ἔχθες του εἶναι σχεπασμένες ἀπὸ θάμνους, καλαμιόνες καί, σὲ μέρη-μέρη, ἀπὸ δέντρα φουντωτά.

Συχνὰ συναντοῦμε πρῶβατα ποὺ βόσκουν στὰ λιβάδια. Καὶ χωριατόπουλα, καὶ χωριατοπούλες, ἀπὸ τὸ Παρόρι ἢ ἀπὸ τὸ Μιστρά, ποὺ πάνε στὴ Σπάρτη.

Μόλις εἶχε σηκωθεῖ ὁ ἥλιος, ἔταν μπήκαμε στὴν πόλη,

δ. Τὸ οἰκογενειακὸ συμβούλιο

Ἐτσοερα μερόνυχτα βάσταξε τὸ ταξίδι μας ἀπ' τὴ Σπ-

ρα ὡς ἐδῶ. Ποτέ, μὲ τὸν Πανάγαρη, δὲν εἶχαμε κάνει τόσο μεγάλο ταξίδι!

Τάμαί: μας πέρασε τὴ μικρὴ πλατεῖα τῆς Σπάρτης, μπήκε σ' ἕνα στενὸ δρόμο καὶ σταμάτησε σ' ἕνα χαμηλὸ



ἘἩ μητέρα τῆς Νίνας δὲν τὴν περίμενε, δὲν ἤξερε τίποτα... (Σελ. 409, στ. γ')

σπίτι μὲ τρία παράθυρα, ποὺ μοῦ θύμι-σε τὸ δικό μας στὸ χωριό.

Ἦταν τὸ σπίτι τῆς χήρας κυρὰ-Κώσταινας, τῆς ἀδερφῆς τοῦ Πανάγαρη, τῆς μητέρας τῆς Νίνας.

Δὲν τὴν περίμενε, δὲν ἤξερε τίποτα, γιατί οὔτε γράμμα προφτάσαμε νὰ τῆς στείλουμε, οὔτε νὰ τῆς τηλεγραφήσουμε σκεφθήκαμε. Μπορεῖτε λοιπὸν νὰ φαντασθετὴ τὴ γλυκύπικρη αὐτὴ στιγμή. Μὲ χαρὰ ποὺ ξανάβλεπε τὴν κόρη τῆς, μὲ λύπη ποὺ μάθαινε τὸ θάνατο τοῦ ἀ-

δερφοῦ τῆς, ἢ καίμην ἢ κυρὰ-Κώσταινα ἐκλαιγε μὲσ' στὰ γέλια τῆς καὶ γελοῦσε μὲσ' στὰ κλάματά τῆς.

Ἦταν καμμιὰ πενηνταριά χρονῶν γυναίκα, λεπτὴ καὶ ψηλὴ, μὲ συμπαθητικὸ πρόσωπο ποὺ ἔμοιαζε πολλὸ τοῦ συχωρεμένου. Εἶχε μιὰ μικρὴ περιουσία ἀπ' τὸν ἀντρα τῆς, ποὺ ἦταν πρᾶμματευτῆς, ἐργαζόταν κι' αὐτὴ μὲ τίς κόρες τῆς στὸ σπίτι, — θγαίναν μεταξιά, — καὶ κατάφερνε νὰ ζῆ τὴν οἰκογενειὰ τῆς, ποὺ τὴν ἀποτελοῦσαν ἡ πεθερὰ τῆς, μιὰ ἀδερφῆ τὸ ἀντρός τῆς, γιὰ κι' αὐτὴ, κι' ἕξη παιδιὰ, ἀπὸ δεκαεφτά ὡς ἑντεκα χρονῶν.

«Πὼς μεγάλωσε καὶ πὼς δμόρφηγε ἡ Νίνα!» ἄλλο δὲν ἔλεγαν στὸ σπίτι ἄλλοι. Καὶ μὲ τὸ δίκιο τους. Εἶχαν νὰ τὴν ἴδουν τρία χρόνια σωστά. Καὶ σὲ τρία χρόνια πῶσο μεγαλώνει ἕνα παιδί!

Ἦξεραν γιὰ μένα, ἀπὸ γράμματα τῆς Νίνας καὶ τοῦ Πανάγαρη, καὶ μοῦ ἔκαναν πολλὸ καλὴ ὑποδοχή. Ὅσο γιὰ τὸ Φάνη, αὐτὸν πιά τὸν δέχτηκαν σὰν παιδί τους καὶ σὰν ἀδέρφι τους.

Καθῆσάμε, ἐγνωεῖται, καὶ μεῖς στὸ σπίτι τῆς κυρὰ-Κώ-

