

Ἡ ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΔΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΔΑΣ

Συνιστάμενον ἐπὶ τοῦ Ὑπουργείου τῆς Παιδείας ὡς τὸ κατ' ἔχον καθὼν περιοδικὸν σύγγραμμα, ἀληθεὶ παρασχόν ἐπὶ τὴν χάραν ἡμῶν ὑπηρεσίας, καὶ ἐπὶ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως ὡς ἀνάγνωσμα ἕριστον καὶ χρησιμώτατον ἐπὶ τοῖς παιδῶν.

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΡΟΔΗΛΩΤΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: Ἐτήσιον δραχμαὶ 100. Ἐξιμηνος δραχ. 55. Τρίμηνος δραχ. 30.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αἰτιότου χρόσια διατίρη 50.— Ἀμερικῆς δολάρια 4.— Ἀγγλίας καὶ Ἑλλάς ἐν γένει: ἂν ἕλλεν Κρατῶν ἑλληνία 10.
Ἐξιμηνος καὶ Τρίμηνος ἀναλόγως.

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ
ΙΑΡΥΘΗ ΤΩ 1879
ΙΟΥΡΤΗ-ΕΚΔΟΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΤΟΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΕΩΣ
Ἀρχίζει τὴν 1ην Δεκεμβρίου, ἀλλ' αἱ συνδρομαὶ ἀρχίζουσιν τὴν 1ην οὐλοῦδησος μηνός.
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
Ὅδος Ἐδριπίδου ἐπιθ. 42, παρὰ τὸ Βαρβάκειον.

Περίοδος Β'—Τόμος 36ος Ἐν Ἀθήναις, 5 Ἰανουαρίου 1928 Ἔτος 51ον.—Ἀριθ. 9

50 ΧΡΟΝΙΑ

— Πενήντα χρόνια ἐπέβησαν...
Πόσα στὸν Κόσμον ἐγένεσαν,
Καὶ μόνη δολανθισμένη
Στὴ μνήμη τῶν παιδιῶν σου
Παντοτεινὰ ἀπομένεις,
Διαπλάσῃ μας, Σὺ,
Μαννόβλα μας χρυσή!

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΓΙΑΛΙΤΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΞΕΚΟΠΟΥΛΟΥ

(Ἐθνικὸν Ἀριστεῖον Γραμματικῶν καὶ Τεχνῶν.)

ἘΝΑ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

Στίχοι τῆς δ. ΑἶΛΑΣ ΚΑΡΑΚΑΛΟΥ

— Συνέχεια ἀπὸ τὸ προηγούμενον —
Ἐ, δὲν ἦταν καὶ μικρό, γιὰ ἓνα φτωχόπαιδο σὺν καὶ μένα, νὰ καταδέχεται νὰ τοῦ μιλά σὰ φίλος ἓνας ἄνθρωπος ποὺ εἶχε πανόραμα, θέατρο, θιασο ἀπὸ ζῶα καὶ παιδιὰ, καὶ ποὺ μάζευε καθεμέρα τρεῖς λεφτά, ἀγὰρ καὶ πορτοκάλια!...
Στὰ παιδικὰ μου μάτια, ὁ Πανάγαρης ἦταν ἄνθρωπος σημαντικὸς!
Ἐνα πρῶτ' μῦθον πάλι στὸ θεατρῶν, γὰρ νὰ ξαναῖδῃ καμμιά πολιτεία στὸ πανόραμα. Ἦταν χωρὶς ἀκόμα, καὶ βρήκε τὸν Πανάγαρη νὰ γυμνάξῃ τὸ Φάνη καὶ τὴ Νίνα σ' ἓνα καινούριον τραγουδάκι. Ἦταν φαίνεται, καὶ μουσικὸς, ἀφοῦ αὐτὸς μάθαινε στὰ παιδιὰ τοῦ θιάσου του τὰ τραγούδια μὲ νότες. Στάθηνά καὶ σὲ μιὰν ἄκρη, ἀπὸ πίσω, καὶ ἀκούγα μὲ προσοχὴ.
Ἦ μουσικὴ μοῦ ἄρεσε ἀπὸ τότε, μ' ἐνθουσίαζε. Εἶχα καὶ καλὸ αὐτί, εἶχα καὶ φωνή ποὺ τὴν παίνευαν ὅλοι. Καὶ μὲ στιγμὴ, ἀπὸ τὸν ἐνθουσιασμό μου, χωρὶς νὰ τὸ θέλω, χωρὶς νὰ τὸ σκεπτῶ, ὤφωσα καὶ ἐγὼ τὴ φωνή μου καὶ ἔβγαλα δύο-τρεῖς νότες μαζί μὲ τὰ παιδιὰ.
Ὁ Πανάγαρης τότε γύρισε σὲ μένα σὺν τραμαγμένον. Σάπασα ἀμέσως, σὰ νὰ τρώμαξα καὶ ἐγὼ. Μὰ καὶ τἄλλα παιδιὰ εἶχαν σαπάσει. Καὶ μέσα σ' αὐτὴ

τὴ σωπὴ, ὁ Πανάγαρης μὲ ρώτησε ἀσθηρὰ, σχεδὸν ἄγρια:
— Ἐσὺ, Δῆμη, τραγουδῆσες;
— Ναι, ψιθύρισα, μὲ συγχωρεῖτε δὲν τῶθελα...
— Γιὰ ἔλα-δὲ... ἔλα πιὸ κοντά!
Ἐνῶμιση πὼς μ' ἐκραξε κοντὰ του γιὰ νὰ μὲ μαλώσῃ, ἴσως καὶ γιὰ νὰ μοῦ τραβήξῃ ταῦτι ποὺ τόλμησα νὰ διακόψω τὴ δοκιμὴ μὲ τὴ φωνάρα μου...
Ἄλλὰ γέλασθηκα. Ὅχι μόνο δὲ μὲ μάλωσε ὁ Πανάγαρης, παρὰ μ' ἔβαλε καὶ νὰ ξανατραγουδήσω, νὰ πῶ ὅλο τὸ τραγούδι ἀπ' τὴν ἀρχή, μαζί μὲ τὸ Φάνη καὶ μὲ τὴ Νίνα!
— Μὰ τὸ ἤξερες; μὲ ρώτησε ὕστερα.
— Ὅχι, πρώτη φορὰ τὸ ἀκούσα σήμερα.
— Καὶ τόμαθες ἀμέσως;
— Τῶμαθα...
— Μπράβο!
Ὡς αὐτὴ τὴ στιγμὴ, ὁ Πανάγαρης μ' ἔβλεπε καὶ μοῦ μιλοῦσε σοβαρὸς, ἀγέλαστος, σκεπτικὸς.
Ἄξαφνα ὅμως γέλασε. Καὶ μοῦ εἶπε:
— Μὰ ἐσὺ εἶσαι τραγουδιστὴς γεννημένος! Ἐρχεσαι μαζί μου, νὰ σὲ πάρω, νὰ τραγουδάς, σὺν τῇ Νίνα καὶ τῇ Φάνη;
Γέλασα καὶ ἐγὼ. Μοῦ φάνηκε ἀστεῖο αὐτὸ ποὺ μοῦλεγε. Νὰ μὲ πάρῃ, λέει, μαζί του, νὰ τραγουδάω μπροστὰ στὸν κόσμον, καὶ ὕστερα νὰ βγάλω δίσκο, νὰ μαζεύω πεντάρες καὶ αὐτὰ! Ὡ, χωρὶς ἄλλο γὰρ ν' ἀστείρευθῇ τῶπε καὶ ὁ Πανάγαρης.
Ἄλλὰ γέλασθηκα καὶ πάλι. Ὁ Πανάγαρης μοῦ τῶπε, καὶ μοῦ τὸ ξανάπε μάλιστα, σοβαρότατα. Ἀν ἤθελα, μ' ἐπαιρνε. Κι ἐγὼ τότε θυμῆθηκα τὸ πανόραμα καὶ τὴν ἐπιθυμίαν ποὺ εἶχα νὰ ταξιδέψω. Γιατ' ἤξερα πὼς ὁ θιασάρχης ἐκεῖνος γύριζε ἀπὸ χωριὸ σὲ χωριὸ, ἀπὸ χώρα σὲ χώρα, ἀπὸ πολιτεία σὲ πολιτεία. Ἀν μ' ἐπαιρνε λοιπόν, δὲν θὰ γύριζα καὶ ἐγὼ μαζί του καὶ δὲν θάβλεπα ὅλο τὸν κόσμον;

Μὲ τὴν ἰδέαν αὐτὴν, χαμογέλασα.
— Ἄ, σ' ἀρέσει; βλέπω! φώναξε εὐθὺς ὁ Πανάγαρης. Ἐλα, ἂν σ' ἀρέσῃ ἀλήθεια, πές μου το καὶ ἐγὼ μιλῶ τοῦ μάστρου-Παύλου... Θέλεις; Ἐλα, μὴ ντρέπεσαι. Πές μου, θέλεις;
Ἀληθινὰ, δὲν ἤξερα καὶ νὰ πῶ. Γιατὶ δὲν ἤξερα καὶ ἂν ἤθελα ἢ δὲν ἤθελα...
Ναι, μιὰ στιγμὴ ἡ ἰδέαν τῶν ταξιδιῶν μ' ἔκαμε νὰ χαμογελάσω. Μὰ ὕστερα



Τοὺς πήρε τὸ μάτι μου ὀρθοῦς, κάτω ἀπὸ τὴν ἀνδρισμένη ροδακινία. (Σελ. 62, στ. γ')

συλλογιστήκα τόσα ἄλλα πράγματα!
— Πηγαίνω σχολεῖο, ψιθύρισα πὼς ν' ἀφήσω τὰ μαθήματά μου;
— Δὲ βαριέσαι! ἔκαμε ὁ Πανάγαρης. Κάθε βράδι θὰ σοῦ κάνω μάθημα ἐγὼ. Δὲ θὰ χάσῃς τίποτα. Κι' ἄμα γυρίσης, ἐξακολουθεῖς τὸ σχολεῖο σου...
— Μὰ νάφήσω τὸ σπῆτι μου καὶ νὰ φύγω...
— Δὲ βαριέσαι! ἔκαμε πάλι ὁ Πανά

