

Ἡ ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΔΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΔΑΣ

Συνιστάμενον ὑπὸ τοῦ Ὑπουργείου τῆς Παιδείας ὡς ἐπὶ κατ' ἐξοχὴν παιδικὸν περιοδικὸν σύγγραμμα, ἀληθεῖς παρασχόν εἰς τὴν χάραν ἡπηρείας, καὶ ὑπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως ὡς ἀνάγνωσμα ἄριστον καὶ χρησιμώτατον εἰς τοὺς παῖδας.

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΡΟΤΗΛΗΡΩΤΕΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: Ἐτησίᾳ δραχμᾶς 100. Ἐξέμνητος δραχ. 55. Τρίμηνος δραχ. 30.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αἰθίοπος γράσει διατίμη. 50. Ἀμερικτῆς δολλάρια 4.— Ἀγγλίας καὶ ἄλλων ἐν γένει τῶν ἄλλων Κρατῶν σελίνια 10.

Ἐξέμνητοι καὶ Τρίμηνοι ἀναλόγως.

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ

ΙΔΡΥΘΗ ΤΩ 1879

ΓΙΑΡΥΤΗΣ - ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΤΟΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΕΩΣ

Ἀρχίζει τὴν 1ην Δεκεμβρίου, ἀλλ' αἱ συνδρομαὶ ἀρχίζουν τὴν 1ην οἰουθῆποτε μηνός.

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Ὅδος Ἐφραίμου ἀριθ. 42, παρὰ τὸ Βαρβάκειον.

Περίοδος Β'.—Τόμος 37ος

Ἐν Ἀθήναις, 12 Ἀπριλίου 1930

Ἔτος 52ον.—Ἀριθ. 19

ΑΠΟ Τῆ ΖΩῆ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΝΑΡΤΩΝ

ΕΝΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΙΔΙ

Γ'

Σε λίγες μέρες, ὁ καθηγητῆς Βαρινοῦν ξαναγύρισε στὸ Παρίσι. Ὁ κ. Ρεωμύρ, μαζί με τὸν ἐξάδελφό του καὶ τὰ παιδιά, πήγαν νὰ περάσουν τὸ καλοκαίρι στὴν ἑπαυλὴ τους, σ' ἓνα χωριὸ ποὺ εἶχε τ' ὄνομά τους (Ρεωμύρ), κάμπουσε λεβέγες μακριὰ ἀπ' τὴ Ροσέλ.

Τὰ δύο παιδιά ἦταν γεμάτα χαρὰ, γιατί ἐκεῖ ἦταν κῆποι καὶ ἄσπρη καὶ μπορούσαν νὰ βροῦν κάθε εἶδους διασκέδαση. Ὁ Ρενέ μάλιστα εἶδε μ' ἐξαιρετικὴν χαρὰ, ἐπὶ στὴν ἐξοχὴ ἐκείνη ὄπῃ ἤρχαν μελισσὰ, καὶ σκέφθηκε ἔτι θὰ μπορούσε νὰ μελετήσει ἀπὸ κοντὰ τὴ ζωὴ αὐτῶν τῶν ἐντόμων. Κι' ἀληθινὰ, ἀργότερα ἔγραψε ἓν ἀπὸ τὰ θραιότερα βιβλία γιὰ τὴ ζωὴ τῶν μελισσῶν.

Καθόταν λοιπὸν καὶ παρατηροῦσε με ὑπομονὴ τὶς κυψέλες, καὶ παρακολουθοῦσε με περιέργεια τὶς μέλισσες, ποὺ πήγαιναν κι' ἐρχόνταν ἀδιάκοπα.

— Ἐχω μιὰ σκέψη, εἶπε μιὰ μέρα στὸν ἐξάδελφό του, τὸν Κάρολο. Τί εἶδος ἐξουσία ἔχει αὐτὴ ἡ βασίλισσα μέσα στὴν κυψέλη; Εἶναι ἀραγε σὰν πραγ-

ματικὸς βασιλιάς, ποὺ ἔχει στὰ χέρια του στρατὸ κι' ἀστυνομία;

— Αὐτὸ δὲν τὸ σκέφτηκα ποτέ, ἀπάντησε ὁ Κάρολος. Μὰ πῶς εἶναι δυνατό νὰ καταλαβαίνουν οἱ μέλισσες ἀπὸ βασιλικὴ ἐξουσία; Θὰ ἦταν σὰν εἶδος παραμῦθι.

— Ὅσο γι' αὐτὸ, δὲ χωρεῖ συζήτηση. Οἱ μέλισσες ἔχουν βασίλισσα, αὐτὸ τὸχουν βεβαιώσει ὅλοι ὅσοι μελέτησαν τὴ ζωὴ αὐτῶν τῶν ἐντόμων. Ἀλλὰ ἐγὼ θάθελα νὰ μάθω ἂν ἡ παρουσία τῆς βασίλισσας εἶναι ἀπαραίτητη μέσα στὴν κυψέλη.

— Καὶ τί μὰς νοιάζει ἂν ἔχουν βασίλισσα ἢ ἔχουν δημοκρατία; Ἀρκεῖ νὰ κάνουν μέλι καὶ νὰ τὸ τρώμε!



«Πῆγε νὰ ἐπισκεφθῇ τὸ μικρὸ ἄρρωστο». (Σελ. 217, στ. β')

τῶν μελισσῶν κι' ἤξερε κάθε τι σχετικὰ. Γι' αὐτὸ ὁ Ρενέ τοῦκανε συχνὰ ἐρωτήσεις γιὰ τὰ ἐξυτινα αὐτὰ ἔντομα.

— Τὰ μελισσὰ, τοῦλεγε ὁ Μαρτέν, ἔχουν πάνω κάτω 20 χιλιάδες ἐργάτριες, 1500 κηφήνες, — εἶναι κάπως πιδ μεγαλόσωμοι ἀπὸ τὶς ἐργάτριες — καὶ μιὰ βασίλισσα. Οἱ ἐργάτριες εἶναι πιδ μικρές. Αὐτὲς φτιάχνουν τὰ κελλιά, ἔπου φυλάνε τὸ μέλι, αὐτὲς μαζεύουν τὴ γύρη ἀπὸ τὰ λουλοῦδια, αὐτὲς τρέφουν τὶς μικρὲς μέλισσες.

— Γιὰ πές μου, Μαρτέν, ρώτησε ὁ Ρενέ, χωρὶς βασίλισσα, προκόβει τὸ μελίσσι;

— Ἡ βασίλισσα, μικρὴ μου κύριε, εἶναι ἡ ψυχὴ τοῦ μελισσοῦ. Δυὸ βασίλισσες δὲν χωροῦν. Ἀν τύχη νὰ γεννηθοῦν περισσότερες, οἱ ἐργάτριες βοηθοῦν τὴν πρώτη νὰ σκοτώσει τὶς ἄλλες.

— Τί περιέργο!

— Συμβαίνει καμμιά φορὰ νὰ βροῦν δυὸ βασίλισσες μαζί. Τότε πιάνονται ἀμέσως κι' οἱ ἐργάτριες κάνουν ἓνα κύκλο τριγύρω καὶ παρακολουθοῦν τὴ μάχη. Στὴ νικημένη δὲν ἐπιτρέπουν νὰ φύγει. Τὴν ἀναγκάζουν νὰ ξαναγυρίσει κι' ἔτσι ἡ μάχη πρέπει νὰ κατα-



«Παρατηροῦσε με ὑπομονὴ τὶς κυψέλες...» (Σελ. 217, στ. α')

