

Ἡ ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ

ΒΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΔΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΗΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΔΑΣ

Συντάσσμενον ὑπὸ τοῦ Ὑπουργείου τῆς Παιδείας ὡς εἰς κατ' ἔξοχον παιδικῶν περιοδικῶν ἀγγεγραμμά, ἀληθεῖς παρασχόν εἰς τὴν χώραν ἡπηρεσίας, καὶ ὑπὸ τοῦ Οἰκογενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως ὡς ἐνάγγωσιμα χριστιανῶν καὶ χρησιμώτατον εἰς τοὺς παῖδας.

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΡΟΤΗΛΗΡΩΤΕΑ

ἘΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Ἐτησίᾳ δραχμᾶς 100. Ἐξάμηνος δραχ. 55. Τρίμηνος δραχ. 30.
ἘΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αἰγύπτου γράμμα διατιμ. 50.—
Ἀμερικῆς δολλάρια 4.— Ἀγγλίας καὶ ὁμων ἐν γένει τῶν ἑλλων Κρατῶν πέλλινια 10.
Ἐξάμηνοι καὶ Τρίμηνοι ἀναλόγως.

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ

ΙΔΡΥΘΗ ΤΩ 1878

ΙΔΡΥΤΗΣ - ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΤΟΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΕΩΣ

Ἀρχίζει τὴν 1ην Δεκεμβρίου, ἀλλ' αἱ συνδρομαὶ ἀρχίζου τὴν 1ην οἰουθῆτου μηνός.

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Ὅδὸς Ἐρμιόιδου ἀριθ. 42, παρὰ τὸ Βαρβάκειον.

Περίοδος Β'.—Τόμος 37ος

Ἐν Ἀθήναις, 6 Σεπτεμβρίου 1930

Ἔτος 52ον.—Ἀριθ. 40



ΜΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Α'

Μὲ λένε Ρήνα, δηλαδὴ Εἰρήνη. Εἶμαι δώδεκα χρονῶν κι' ἔχω μακρὰ χέρια καὶ μακρὰ ποδάρια, ποὺ βρίσκονται ἀδιάκοπα σὲ κίνηση, καὶ ποὺ ἔδωσαν ἀφορμὴ στ' ἀδελφία μου καὶ στὰ ξαδέρφια μου νὰ μοῦ κολλήσουν τὸ παρατσούκλι Καθουρίνα. Ἐξω τὴν ἰδέα πὼς εἶμαι πολὺ ἀταχτη καὶ ἀρκετὸ κακοαναθρεμμένη, μὰ σὰς βεβαίω πὼς συχνὰ μετανοῶ γιὰ τὴς τρέλλες μου. Ὡστόσο τὸ περασμένο καλοκαίρι ἔκανα τόσες πολλές, ὥστε δὲν ἀντέχω στὸν πειρασμὸ νὰ μὴν τὴς διηγηθῶ καὶ σὲ σὰς. Μὰ πρέπει πρῶτα νὰ μοῦ δώσετε τὴν ὑπόσχεση πὼς δὲν θὰ μὲ μιμηθῆτε. Ναι!

Τὸ περαινὸ καλοκαίρι ἦταν τὸ καλοκαίρι τῶν ἀπεργιῶν: Ἀπεργία τῶν σιδηροδρομικῶν, ἀπεργία τῶν φοιτῶν, ἀπεργία τῶν ἠλεκτροτεχνιτῶν. Ὡς κι' οἱ δασκάλοι, κι' οἱ καθηγηταὶ ἀκόμη σκέφθησαν ν' ἀπεργήσουν. Δυστυχῶς ὅμως οἱ τελευταῖοι δὲν τὴν πραγματοποιήσαν. Πῶς θὰ εἶχαν κάνει εὐτυχισμένα τὰ παιδιὰ! Μὰ ὥστόσο καὶ χωρὶς ἀπεργία, ἦρθε μιὰ μέρα ποὺ τὰ σχολεῖα ἔπαψαν τὰ μαθηματὰ τους.

Οἱ γονεῖς μου μ' ἔστειλαν, μαζὶ μὲ τοὺς δυὸ μικροὺς ἀδελφοὺς μου, τὸν Μίμη καὶ τὸν Τοτό, καὶ τὴν ἀδελφοῦλα μου τὴ Μαρίκα, νὰ περάσωμε τὴς διακοπὴς μας, στὴς μεγάλης μας θείας Στέλλας. Ἡ θεία Στέλλα φιλοξενούσε στὸ σπίτι της κι' ἄλλα δυὸ παιδιὰ, μακρυνὰ ξαδέλφια μας, τὸν Ἀλέκο καὶ τὴν Ἀννέτα. Ὁ Ἀλέκος ἔχει τὴν ἴδια ἡλικία μὲ μένα. Ὅταν μεγαλώσωμε θὰ παντρευθοῦμε.

Ἡ θεία Στέλλα ἔχει μιὰ θαυμάσια παραθαλάσσια ἔπαυλη σὲ μιὰ ἐξοχὴ τοῦ Κορινθιακοῦ, γεμάτη πεῦνα καὶ ἀμπέλια. Στὰ πολὺ μικρὰ παιδιὰ δὲν ἀρέσει ἡ ἐξοχὴ αὐτὴ, γιὰτὶ ἡ παραλία δὲν ἔχει διόλου ἄμμο, κι' εἶναι σκεπασμένη μὲ χαλκικὰ καὶ μὲ φύκια. Οἱ μεγάλοι πάλι βarioύνται, γιὰτὶ δὲν ὑπάρχει ἕνα κέντρον, ὅπου νὰ πηγαίνουν νὰ διασκεδάσουν, κι' οὔτε κανένα ξενοδοχεῖο τῆς προκοπῆς, ὥστε «δὲν ἔχει κανεὶς ποῦ νὰ βάλῃ τὰ καλά του φουστάνια», ὅπως λέει ἡ καμαριέρα τῆς θείας Στέλλας. Ὅπως κι' ἂν ἔχουν τὰ πράγματα, ἐγὼ πῆγα ἐκεῖ κάτω, μὲ τὸ σκοπὸ νὰ διασκεδάσω, καὶ νὰ διασκεδάσω μέλιστα ἔκτακτα.

Ἄ, ναί! ὦραία τὸν πραγματοποιήσα τὸ σκοπὸ μου. Δὲν εἶχαν περάσει καλά-καλὰ δυὸ ἡμέρες βότερα ἀπὸ τὴν

ἀφιξή μας, κι' ἡ θεία Στέλλα μᾶς εἶπε μὲ ἐπίσημο τόνο:

— Παιδιᾶ μου, παρατήρησα πὼς κάνετε ὅλοι σὰς φριχτὲς ἀγορογραφίαις καὶ δὲν ξέρετε νὰ σχηματίσετε οὔτε μιὰ φράση σωστὴ. Ἀκούστε, λοιπὸν, τὴ ἀποφασίσαμε, ὁ θεῖος σὰς κι' ἐγὼ: (Δησμονήσαμε νὰ σὰς πῶ, πὼς ὁ θεῖος Παῦλος, ὁ ἀντρας τῆς θείας Στέλλας, δὲν ἀποφασίζει ποτὲ τίποτε μονάχος. Ὑπακούει πάντοτε τυφλὰ τῇ θεῖα Στέλλα, σὺν νᾶταν μικρὸ παιδάκι.)

Ἡ θεία Στέλλα ἐξακολουθεῖ:

— Ἀπὸ αὔριο ἡ δεσποινὶς Πουθητοῦ, μιὰ πολὺ μορφωμένη νέα, θὰ ἔρχεται νὰ σὰς κάνῃ μάθημα, δυὸ ὥρες κάθε πρωτῆ.

Νεκρικὴ σιγή! Ὅλοι μας κοιταζόμεστε κατάχλωμοι. Τέλος ὁ Τοτός ἀρχίζει νὰ κλαίῃ:

— Εἶμαι πολὺ μικροῦλης, θεία Στέλλα!

Ἐγὼ φθυρίζω παρακαλεστικά:

— Θεία μου, ἐγὼ εἶχα πάθει τύφο φέτος.

Τὸ Μίμη τὸν ἔπιασε ἕνας ἀπὸ ἐκείνους τοὺς ἔμφρονους καὶ φοβεροὺς θυμούς του. Ἀρχισε νὰ χτυπάῃ τὰ πόδια του καὶ νὰ ἀρβυλιάζῃ:

— Λοιπὸν, δὲν θὰ κάνωμε διακοπές; Τότε γιὰτὶ ἤρθαμε στὴν ἐξοχὴ; Αὐτὸ δὲν εἶναι δίκιο πράγμα!

Ἡ θεία Στέλλα σηκώθηκε μ' ἀξιοπρέπεια, ἔπιασε τὸ Μίμη ἀπὸ τὸ μπράτσο καὶ τὸν ἔβγαλε ἔξω ἀπὸ τὴν πόρτα. Δὲν τολμούσαμε πιά οὔτε κίχ νὰ κάνουμε. Ἡ θεία μας ταχτοποίησε τὰ μαλλιά της στὸ μέτωπό της, — ποτὲ μου δὲν ἔχω ἰδεῖ νὰ ξεφεύγῃ οὔτε κἂν μιὰ τριχούλα ἀπ' αὐτὰ τὰ μαλλιά, — κι' ὕστερα ἐξακολούθησε μὲ τὸν ἴδιο τόνο:

— Αὔριο σὴς ἑννεά, τὸ πρωτῆ, θὰ κατεβῆτε ὅλοι σὰς στὸ γραφεῖο, μαζὶ μὲ τὰ τετραδιά σὰς καὶ τὴς πέννες σὰς. Ἄν δὲν φανῆτε ἐπιμελεῖς, καὶ δὲν πάρετε καλὸς βαθμούς, θὰ ἀποφασίσω νὰ μὴν κάνω τὴ μεγάλη κλήρωση ποὺ γίνεται κάθε χρόνο στὴ γιορτῆ τοῦ θείου Παύλου.

Εἶχαμε κάτι μοῦτρα βγαίνοντας ἀπὸ τὸ σπίτι! Ἡ φυλὴ τῶν «στρειδιῶν»

