

Ἡ ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ

ἩΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΔΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ἨΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΔΑΣ

Συντάσσεται ὑπὸ τοῦ Ἰνστιτούτου τῆς Παιδείας ὡς ἐπὶ κατ' ἐξοχὴν παιδικῶν περιοδικῶν σύγγραμμα, ἀλλεῖς παρεχόμεν ἐπὶ τὴν ἑώραν ἀκροῦσας, καὶ ὑπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, Κωνσταντινουπόλεως ὡς ἐναγώνισμα ἁριστῶν καὶ χρησιμωτάτων εἰς τοὺς καίθεας.

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΡΟΠΑΛΗΡΩΤΕΑ

ἘΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: Ἐτησίᾳ δραχμᾶς 100. Ἐξέμνητος δραχ. 55. Τρίμηνος δραχ. 30.

ἘΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αἰγιόχου γρόσια διατηρ. 50.— Ἀμερικῆς δολλάρια 4.— Ἀγγλίας καὶ ἄλλων ἐν γένει ἄλλων Κρατῶν σελίνια 10.

Ἐξέμνητοι καὶ Τρίμηνοι ἀναλόγως.

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ

ΙΑΡΥΘΗ ΤΩ. 1879

ΙΑΡΥΤΗΣ - ΕΜΑΘΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΤΟΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΕΩΣ

Ἀρχίζει τὴν 1ην Δεκεμβρίου, ἀλλ' αἱ συνδρομαὶ ἀρχίζουσι τὴν 1ην αἰουδμήτου μηνός.

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Ὁδὸς Ἐδριπέδου ἀριθ. 42, παρὰ τὸ Βαρβάκειον.

Ἡμεροδότης Β.—Τόμος 38ος

Ἀθήναι 21 Φεβρουαρίου 1931

Ἔτος 63ον.—Ἀριθ. 12

ΔΑΥΙΔ ΚΟΠΠΕΡΦΗΛΔ

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ὑπὸ CH. DICKENS

— Συνέχεια ἀπὸ τὸ προηγούμενον —

Αὐτὸ μὲ στενοχωροῦσε ἀκόμη περισσότερο, ἐπειδὴ εἶχα ἐμπιστευθεῖ στὸ Στίρφορντ, ὅτι ὁ κ. Μέλ μὲ εἶχε πᾶσει στὸ φτωχόσπιτο μὲ τίς δυὸ γριές. Καὶ φοβόμουν μήπως ὁ Στίρφορντ μεταχειριζόταν αὐτὸ τὸ μυστικὸ γιὰ νὰ βασανίσῃ τὸν καίμενον τὸ δασκάλου.

Δυστυχισμένε κύριε Μέλ! Τὸν καιρὸ ποῦ μὲ πῆγε ὁ ἐκαίνο τὸ φτωχόσπιτο καὶ ἔφαγα ψωμὶ μὲ λαρεὶ καὶ γάλα, ἐνῶ ἐκεῖνος ἐπαίξε τὸ φλάουτό του, κανένας ἀπ' τοὺς δυὸ μας δὲ φανταζόταν ὅτι ἡ ἀσήμωτη αὐτὴ ἐπίσκεψή ἐμελλε νὰ κἀν τὸσο κακό, ὅσο ἔκαμε ἀργότερα. Ἀλλὰ θὰ τὰ ἴδοῦμε ὅλα μὲ τὴ σειρά τους.

Μιά μέρα, ὁ κ. Κρίκλ ἀπαθέτησε καὶ ἔμεινε στὸ κρεβάτι. Ἡ χαρὰ μας ἦταν μεγάλη, καὶ στὴν τάξη βασιλεύε ἐκείνη τὴν ἡμέρα ἐξαιρετικὴ ἀταξία. Τοῦ κάκου ὁ τρομερὸς Τόγκμπυ ἔκαμε δυὸ τρεῖς φορές τὴν ἐμφάνισή του καὶ τοῦ κάκου σημείωσε τὰ ὄνοματά τῶν ἀτάκτων — δὲν μᾶς σκότιζε καθόλου. Εἰμαστε σίγουροι πὼς ἡ τιμωρία θὰ γινόταν αὐριο, καὶ στὸ μεταξύ μπορούσαμε νὰ γλεντήσουμε — αὐτὸ ἦταν μεγάλο κέρδος.

Ἦταν Σάββατο, τ' ἀπόγεμα δὲν εἶχαμε μάθημα. Ἐπρεπε νὰ πᾶμε ἐκδρομὴ, μὰ ὁ καιρὸς δὲν ἦταν καλός. Στὴν ἀλλή δὲν μπορούσαμε νὰ παίξουμε, γιὰ νὰ μὴν ἀνησυχούμε τὸ διευθυντὴ ποῦ ἦταν στὸ κρεβάτι. Ὡστε μᾶς κράτησαν ὅλο τ' ἀπόγεμα στὴν τάξη, καὶ μᾶς ἔ-

δωσαν καὶ κάτι θέματα νὰ γράψουμε. Τὴν ἡμέρα ἐκείνη, ὁ κ. Σάρπ βγήκε, ὅπως πάντα, γιὰ νὰ φριζάρῃ τὴν περσόνα του, καὶ ὁ κ. Μέλ ἔμεινε μόνος μέσα στὴν τάξη γιὰ νὰ μᾶς ἐπιβλέπει. Ἦ τράβηξε ὁ κακόμοιρος! Ὁζέλεγε κανεὶς πὼς βρισκόταν μέσα ὁ ἕνα κο-

μονάχα γιὰ νὰ αἰσθανθοῦν τὴν εὐχαρίστηση νὰ οὐρλιάζουσι. Δυὸ-τρεῖς ἔκαναν ψευτοπαγοχρωμίες στὸ πάτωμα, καὶ ἄλλοι πῆγαιναν ἀπὸ πίσω ἀπὸ τὸν κ. Μέλ καὶ τοῦκωναν γκριμάτσες. Δὲν θὰ τὸν φοβόνταν καθόλου, ἀλλωστε, νὰ τοῦ κάνουν γκριμάτσες καὶ καταπρόσωπα. — Σιωπή! φώναζε ὁ κ. Μέλ, χτυπώντας μὲ θυμὸ τὸ βιβλίον ποῦ κρατοῦσε πάνω στὸ ἀναλόγιον. Ἦ τὸς τρόπος εἶναι αὐτὸς; Αὐτὸ δὲν ὀποφέρεται! Γιατί μοῦ



— Σεις νὰ σωπάσετε! ἀπάντησε ὁ Στίρφορντ. Σὲ ποιὸν μιλάτε; (Σελ. 184, στ. α'.)

πάδι ἀπὸ ἀγριεμένα σκυλιὰ, ποῦ τοῦ ριχνόνταν ἀπ' ὄλες τίς μεριές. Σωστὸ πανδαμόνιο βασιλεύε στὴν τάξη, καὶ ὁ κ. Μέλ τοῦ κάκου ἀγωνιζόταν γιὰ νὰ ἐπιβάλει ἡσυχία. Ἐκεῖ μέσα θῆχανε τὸ νοῦ του καὶ ὁ ἴδιος ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς τῶν Κοινοτήτων! Κάμποσα παιδιὰ ἐπαίξαν τυφλόμυγα σὲ μιὰν ἄκρη. Ἀλλὰ χόρρευαν, ἀλλὰ κουβέντιαζαν μὲ τὴν ἡσυχία τους, ἀλλὰ οὐρλιαζαν χωρὶς νὰ λένε τίποτα. ἔτσι

φέρατε ἔτσι, κύριοι; Δὲν ἔχετε σεβασμὸ; Τὸ βιβλίον ποῦ χτυποῦσε ἦταν τὸ δικό μου καὶ ἐγὼ στεκόμουν στὸ πλάγι του. Ὅταν μίλησε ἔτσι, οἱ μαθητὲς σταμάτησαν καὶ γύρισαν καὶ τὸν κοίταξαν, ἄλλοι κάπως τρομαγμένοι, ἄλλοι μετανοημένοι. Ἦ ἡ θέση τοῦ Στίρφορντ ἦταν στὴν ἄκρη τῆς τάξης. Ὁ ἴδιος ὁ Στίρφορντ στεκόταν ἀκουμπώντας τὴ ράχη του στὸν τοῖχο μὲ τὰ χέρια στίς τσέπες, καὶ

ΤΟ ΜΑΓΕΜΜΕΝΟ ΔΑΣΟΣ

Ο Ιππότης Χούλντμπραντ, ύστερα από μια περιπλάνηση στο μαγεμένο δάσος...

Εδώ κι' όχτώ μέρες είχα έρθει στην πολιτεία που βρίσκεται στην άλλη μεριά του δάσους...

Χτές το πρωί λοιπόν πήρα το δρόμο. ΟΙ κορμιά των δέντρων, στίλβνοι και κόκκινοι...

Πηγαίνοντας έτσι, δίχως να το καταλάβω, χάθηκα βαθειά στο Ισικερδ δάσος...

Τότε μου πέρασε απ' το νου πως εύκολα μπορούσε να χαθώ κανείς μέσ' στο μεγάλο δάσος...

Τότε μου πέρασε απ' το νου πως εύκολα μπορούσε να χαθώ κανείς μέσ' στο μεγάλο δάσος...

Αν δὲν γύφω έδω πάνω τὰ κλαδιά, σὲ τί θὰ ψηθῆς απόψε τὰ μεσάνυχτα...

Καί πάνω σ' αυτό έτριξε τὰ δόντια καί κούνησε τὰ κλαδιά έτσι, πού τάλογο μου, τρελλό απ' τὸ φόβο...

Δὲν έπρεπε νὰ τὸν ὀνοματίσης, εἶπε ὁ γέρο-φάρδς καί σταυροκοπήθηκε ἢ νοικοκυρά έκαιμε τὸ ἴδιο...

Τὸ καλύτερο σὴν ἱστορία εἶναι πού δὲ σὲ ψῆσανε στ' ἀληθινά...

Ο ἱππότης συνέχισε τὴν ἱστορία του: — Λίγο έλειψε μὲ τὸ ξεφρενιασμένο μου ἄλογο νὰ πέσω πάνω σὲ κανένα δέντρο...

Τότε ξανάρχισε τὴν ἀπαίσια γκρυμάτωση του καί οὐρλιάσε:

μπόρεσα νὰ τὸ μερώσω, καί τότε μόλις εἶδα πὼς ὁ σωτήρας μου δὲν ἦταν ἄνθρωπος...

Μπράβο, καλὸ μου ποταμάκι, φώναξε τὸ κορίτσι, χτυπώντας τὰ χέρια.

Μόλις εἶχα ξανακαθίσει στὴ σέλλα, κρατώντας γερὰ τὰ γκέμια, ἐξακολούθησε ὁ Χούλντμπραντ...

Μεταξύ μου ἕνα περίεργο ἄνθρωπαρι, μικροσκοπικὸ κι' ἀπερίγραπτα ἀποκρουστικὸ...

— Στάσου απ' ἐκεῖ, τοῦ λέω ἄγρια. Τὸ ζῶο εἶναι ἀψὺ καί θὰ σὲ χτυπήσῃ.

Αἶ, ρουθονίσσε ὁ ἀνθρωπάκος, καί γέλασε ἀπειλητικὰ, ὄς μου κάτι νὰ πῶ στὴν οὐγιά σου...

Πάψε νὰ στραβιώνης τὰ μούτρα σου, καί νὰ, πάρε, ἂν καί λὲς ψέμματα, γιὰ τί ἐγὼ εἶδα πού τὸ καλὸ τὸ ποταμάκι...

Υστερα τράβηξα τὸ δρόμο μου μὲ αὐτὸς ξεφώνιζε πίσω μου καί μὲ μὴ ἀφάνταστη γρηγοράδα βρέθηκε δίπλα μου.

Ψεύτικος παράς, ψεύτικη μονέδα! ψεύτικη μονέδα, ψεύτικος παράς!

Κι' ὄλοένα τὸ φώναζε καί δυνατώτερα, ἔτσι πού ἔλεγες πὼς θὰ σκάσῃ απ' τὸ ξεφωνητό.

— Ὅχι μάλαμα, δὲ θέλω, παλληκάρη μου, μάλαμα!

Καί γὰ μὴ στιγμὴ μου φάνηκε πὼς τὸ ἴσιο χλωσταμένο χῶμα στρογγύλεφέ σὰ σφαῖρα καί, σὰ νάταν πράσινο γυαλί...

— Ἄνήμεσα απ' τὰ δέντρα ξεχώρισα ἕνα μονομάτι κι' εἶπα πὼς αὐτὸ θὰ πηγαινέι κατὰ τὴν πόλη.

Κουρασμένοι προχωρήσαμε, ἄλογο καί καθαλλάρης, ὅπου μὰς ἔσπρωχνε ὁ ἄσπρος ἄνθρωπος...

Κουρασμένοι προχωρήσαμε, ἄλογο καί καθαλλάρης, ὅπου μὰς ἔσπρωχνε ὁ ἄσπρος ἄνθρωπος...

(Κατὰ τὸ Γερμανικόν)



Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΑΣΤΡΩΝ

Εξέ απ' τὸν ἥλιο, τὸ Φεγγάρι, τοὺς πλανῆτες, καί τοὺς κομήτες, πού ἀλλάζουν ἀδιάκοπα θέση ἀπάνω στὴν οὐράνια σφαῖρα...

Πόσα εἶναι ὅλα τὰ ἀστρα: Στὴν ἐρώτηση αὐτὴ ὁ οὐρανός, ἂν εἶχε προσωπικότητα...

— Ἄ! θέλεις νὰ γνωρίσης ὅλο τὸ μυστήριό μου, ἄνθρωπε;

Καί κἂν λευκὲς κηλίδες πού μοιάζουν ἢ καθεμιά ἕνα ἄστρο...

Κι' ἡ ψυχὴ τους ὁμοίως εἶναι καμωμένη ἀπὸ τὸ ἴδιο πανί...

Σήμερα, ὁ οὐρανὸς εἶναι καθάρσιος, ἢ θάλασσα ἡσυχῇ...

Κι' αὐτὸ οἱ μικροὶ μας θαλασσινοὶ ἔχουν μέσα τους αἰσθήματα σάν καλόκαρδοι γέροι...

Δὲν κοιτάζουμε μοναχὰ τὴ λεπτὴ γραμμὴ, ὅπου τελειώνει ἡ θάλασσα καί ὁ οὐρανός...

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ ὑπὸ ΑΝΑΤΟΛΕ FRANCES

ὉΙ ΜΙΚΡΟΙ ΘΑΛΑΣΣΟΛΥΚΟΙ Εἶναι κἂν μικροὶ ναῦτες, ἀληθινοὶ θαλασσοδούκοι...



« Ακουμποῦνε σὸ φράχτη καί κοιτάζουνε στάνοιχτά. » (Σελ. 137, στ. β΄).

Κι' ἡ ψυχὴ τους ὁμοίως εἶναι καμωμένη ἀπὸ τὸ ἴδιο πανί, πούναί καμωμένη καί τοῦ πατέρα τους...

