

Ἡ ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΔΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΔΑΣ

Ἐγκειρισμένον ὑπὸ τοῦ Ὑπουργείου τῆς Παιδείας — Ἐγκύκλιος ἀρ. 30, ἀπὸ 11 Ἀπριλλίου 1932 —
ὡς ἐλεύθερον ἀνάγνωσμα δι' ὅλα ἐν γένει τὰ Σχολεῖα τῆς Μέσης καὶ Στοιχειώδους Ἐκπαιδεύσεως.

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΡΟΤΙΛΗΡΩΤΕΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ : Ἐτησίᾳ δραχμαὶ 100. Ἐξέ-
μνην δραχ. 55. Τρίμηνην δραχ. 30.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ : Αἰγύπτου γρόσια διατμ. 50,
Ἀμερικῆς δολάρια 3. — Ἀγγλίας καὶ ὧλων ἐν γέ-
νει τῶν ἑλλων Κρατῶν σελίνια 10.
Ἐξέμνηνοι καὶ Τρίμηνοι ἀνάλογως

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ

ΙΑΡΥΘΗ ΤΩ: 1879

ΙΒΡΥΤΙΚΗ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΤΟΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΕΩΣ

Ἀρχίζει τὴν 1ην Δεκεμβρίου, ἀλλ' αἱ συνδρο-
μαὶ ἀρχίζουν τὴν 1ην οἰουδέμητου μηνός.

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Ὅδος Ἐδριπίδου ἀριθ. 42, παρὰ τὸ Βαρβάκειον.

Περίοδος Β' — Τόμος 43ος

Ἀθήναι, 21 Δεκεμβρίου 1935

Ἔτος 58ον. — Ἀριθ. 3

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ

Ἦσαν περασμένα μεσάνυχτα καὶ ἡ κάλτσα (*) ἀρχισε νὰ θυμῶνῃ.

— Νὰ σὲ βγάλουν ἀπ' τὸ ζεστό σου τὸ συρτάρι, μὴ χειμωνιάτικη γύχτα παγωμένη σὰν καὶ τούτη καὶ ἀντὶς νὰ σὲ κρεμάσουν τοῦλάχιστο κοντὰ στὸ ἀγαμένο τζάκι, νὰ χουζουρέψῃς καὶ οὐ λιγάκι, νὰ σὲ δένουν σὰ λουκάνικο πάνω στὰ κρῦα σίδερα τοῦ κρεββατιοῦ, αὐτὸ μὰ τὴν ἀλήθεια ξεπερνάει τὰ θρια!

Ἐνα κοριτσάκι κοιμόταν μέσ' στὸ ζεστὸ κρεβάτι. Οἱ κουρτίνες στὸ παράθυρο ἦταν τραηγημένες. Καὶ πάνω στὸν κομμὸ ἔκαιγε ἕνα καντηλιέρι. Τὰ ρούχα τῆς Λένας διπλωμένα προσεχτικὰ βρισκόνταν πάνω σὲ μιὰ καρέκλα πλάι στὸ κρεβάτι. Οἱ κάλτσες ποῦ εἶχε φορέσει ὅλην τὴν ἡμέρα κοιμοῦνταν κρεμασμένες στὴ ράχη τῆς καρέκλας. Καὶ κάτω στὸ πάτωμα ροχάλλιζαν τὰ μικρὰ τῆς παπούτσι.

— Ἐγὼ ἀνάμεσα σι' ἄλλα ἔχασα καὶ τὸ ταῖρι μου ἀπόψε, μουρμούρισε ἡ κάλτσα στραβοκοιτάζοντας τὸ ζευγάρι ποῦ κοιμόταν μακάρια στὴ ράχη τῆς καρέκλας. Μὰ εἶναι ἀπὸ τ' ἀγγραφα νὰ βγάλῃς τὴ μιὰ κάλτσα ἀπ' τὸ συρτάρι καὶ ν' ἀφήσῃς τὸ ταῖρι τῆς πίσω!

Μόλις σὴπασε, ἀκούστηκε θόρυθος στὸν καπνοδόχο καὶ κοιτάζοντας κατὰ τὸ σκουσμένο τζάκι ἡ κάλτσα τῆχασε μ' αὐτὸ ποῦ εἶδε. Ἐνα ροδοκόκκινο

γεροντάκι μὲ κατάλευκα γένηια, μ' ἕνα χοντρὸ κόκκινο πανωφόρι καὶ μιὰ μυτερὴ σκούφρα στὸ κεφάλι κατέβαινε ἀπ' τὸν καπνοδόχο.

Κι' ἀξαφνα τὸ χλωμὸ κερὶ στὸ καντηλιέρι ἀστραφε. Κι' ἡ σκοτεινὴ

καμαρούλα ὀλοφύτεινῃ ζέστανε καὶ, θάλλεγες, γιόμισε χαρὰ. Ἡ κάλτσα ἀπ' τὴ σασιαμάρα τῆς ἔχασε τὴ μιὰ τῆς. Πρῶτη φορά στὴ ζωὴ τῆς ποῦ ἔδλεπε ἕνα τόσο ἀλλόκοτο γεροντάκι.

— Δὲ μοιάζει μὲ ληστή, σκέφτηκε. Μὰ πάλι ποῦ ξέρεις; Ὅλα κανεὶς πρέπει νὰ τὰ περιμένῃ σ' αὐτὸν τὸν κόσμο.

Τὸ γεροντάκι ζύγωσε στὸ κρεβάτι.

ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΑΠ' ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ



Παιδιά ποῦ λένε τὰ κάλαντα στὴ Γερμανία

[Βλέπε ἄρθρο στὴ σελίδα 30]

(*) Στὴν Ἀγγλία τὰ παιδιὰ συνηθίζουν κάθε παραμονὴ Χριστουγέννων νὰ κρεμοῦν τὸ βράδυ στὸ κρεβάτι τους μιὰ κάλτσα, γιὰ νὰρθεῖ ὁ Ἅγιος Βασίλης νὰ τὴ γεμίσει παιχνίδια, ὅπως ἀλλοῦ βάζουν τὰ παπούτσι τους στὸ τζάκι. — Σ. τ. Μ.

ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΑΠ' ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΠΑΝΤΟΥ

Από τότε που ο ευαγγελιστής Λουκάς έγραψε την τόσο τρυφερή και συγκινητική ιστορία για την γέννηση του Χριστού μας στη Βηθλεέμ, από την ημέρα εκείνη δεν γιορτάζονται Χριστούγεννα χωρίς να ψαλούν και Κάλαντα. Η λέξη Κάλαντα είναι λατινική από το Καλέντα, που όπως ξέρουν οι μεγαλύτεροι από σας, που μαθαίνουν λατινικά, είναι η ονομασία της πρώτης ημέρας κάθε μήνα και ξεχωριστά της πρώτης ημέρας του καινούργιου χρόνου. Εκείνη λοιπόν την ημέρα στην αρχαία Ρώμη και αργότερα στο Βυζάντιο συνείθιζαν να γυρίζουν στους έρδμους και να γιορτάζουν τον καινούργιο χρόνο με γιορτάσιμα τραγούδια και ύστερα ή συνήθεια αυτή μεταφέρθηκε και από τότε τα τραγούδια που φέλονταν την παραμονή των Χριστουγέννων ονομάστηκαν Κάλαντα.

Τα Κάλαντα στην Ελλάδα μας τα ξέρουμε πως φέλονονται, σχεδόν το ίδιο σ' όλα τα μέρη εκτός από μερικές μικρές διαφορές. Δηλαδή στην Αθήνα και σε πολλές άλλες πόλεις και χωριά, τα παιδιά γυρίζουν από το πρωί της παραμονής από το ένα σπίτι στο άλλο και τρα-

γουδούν το «Χριστός γεννάται σήμερα» με τρίγωνα και ταμπούρα. Σε άλλα πάλι μέρη, και ιδίως στα νησιά, τα Κάλαντα δεν τα φέλνουν από το πρωί αλλά το βράδυ μετά τον έσπερινό και εκτός από το τραγουδάκι που περιγράφει τη γέννηση του Χριστού, τραγουδούν και διάφορα επαινετικά τραγούδια για το νοικοκύρη του σπιτιού για τη γυναίκα του και για τα παιδιά του. Και η καλή νοικοκυρά δεν πληρώνει τα παιδιά μόνο με λίγες πενταροδεκάρες, αλλά τους γεμίζει τα καλάθια που κρατούν μαζί τους με τσουρέκια, φουντούκια, μύγδαλα, σταφίδες και όλα τα καλά.

Αυτά γίνονται στον τόπο μας. Αλλά και σ' όλον τον κόσμο σ' όλη τη Χριστιανώσση την παραμονή των Χριστουγέννων γυρίζουν τα παιδιά ή οι μεγάλοι και σκορπίζουν ένα γύρω το χαρμόσυνο άγγελμα της γέννησης του Σωτήρα.

Στη δυτική Ευρώπη τα Κάλαντα ήταν πολύ σπάνια κατά την πρώτη χιλιετηρίδα μετά τη γέννηση του Χριστού και τα Χριστούγεννα δεν γιορτάζονταν με τη μεγαλοπρέπεια και τη χαρά που γιορτάζονται τώρα. Και τότε ένας καλόγερος, ένας άνθρωπος με ανώτερα ψυχικά χαρίσματα και πραγματικά χριστιανικά αι-

σθήματα, ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης, που ζούσε στην Ιταλία κατά το 1200 μ. χ. παρατήρησε με θλίψη του, πως πολλοί Χριστιανοί που δεν ήξεραν ούτε να διαβάσουν ούτε να γράψουν (γιατί την εποχή εκείνη πολύ λίγοι άνθρωποι μάθαιναν γράμματα και η τυπογραφία δεν είχε εφευρεθεί ακόμη) και δεν γνώριζαν ούτε καν λατινικά που είναι η γλώσσα της δυτικής εκκλησίας, δεν καταλάβαιναν τίποτε από την περιγραφή της γέννησης του Θεού Παιδιού και το μυστήριό των Χριστουγέννων ήταν γι' αυτούς ακατάληπτο. Για να τους το κάνει λοιπόν περισσότερο αντιληπτό έκάλεσε και τους άλλους καλόγερους του μοναστηριού και με τη βοήθειά τους έστησε ένα σωστό σταύλο έξω από την εκκλησία του χωριού και έβαλε μέσα ένα γαϊδουράκι ένα αλογάκι και όλα τα ζώα της φάτνης και ανάμεσα σ' αυτά τρεις μεγάλες κούκλες που παρόμοιαν την Παναγία, τον Άγιο Ιωσήφ και τον νεογέννητο Χριστό. Έτσι ητύπησε την καρδιά και οι χωρικοί άκουσαν την πρόσκλησή του και μαζεύτηκαν από όλα τα γύρω χωριά, τη χριστουγεννιάτικη εκείνη νύχτα του 1223 με δάδες και φανάρια φέλοντας και τραγουδώντας. Και όταν έφτασαν μπροστά στην εκκλησιούλα, είδαν ζωντανεμένη μπροστά τους τη γέννηση του Χριστού. Και τότε κατάλαβαν, πιο ζωηρά απ' ό,τι δεν είχαν καταλάβει ποτέ τους ίσαμε τότε, πως ο Χριστός μία νύχτα σαν εκείνη, πριν από τόσα χρόνια είχε γίνει για χάρη τους ένα βρέφος και είχε πλαγιάσει σε μία φάτνη αντί για λίκνο, και πως είχαν έρθει από την Ανατολή τρεις σοφοί άνθρωποι, τρεις μάγοι και του πρόσφεραν δώρα για να του δείξουν την αγάπη τους και το σεβασμό τους.

Από τότε κάθε χρόνο οι απλοϊκοί χωριάτες μαζεύονταν για να ίδουν και να λάθουν κι' αυτοί μέρος στην αναπαράσταση της γέννησης του Κυρίου και το έθιμο αυτό διαδόθηκε και σ' άλλα χωριά και σιγά σιγά σε ολόκληρη την Ιταλία, και ήταν η απαρχή από τα Κάλαντα, που κάθε χρόνο την ημέρα αυτή φέλονονται σε όλες σχεδόν τις πόλεις και τα χωριά της Ευρώπης.

Φυσικά ο τρόπος που φέλονονται τα Κάλαντα είναι διαφορετικός σε κάθε χώρα. Στην Ιταλία τα Κάλαντα τα λένε «Καράλα» και δεν τα φέλνουν παιδιά, αλλά καταβαίνουν

τά βουνα όι τσοπάνηδες με τις φλογέρες τους και τις πίπιζές τους φορτωμένοι με κανένα νεογέννητο αρνάκι, ή κατασκάζι στον ίσο και στέκονται απ' έξω από κάθε σπίτι το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων και λένε το άπλοϊκό τραγούδι τους. Το ίδιο πάνω-κάτω γίνεται και στην Σκωτία, όπου τα Κάλαντα φέλονονται με τη συνοδεία της γκάιτας, του έθνικου μουσικού όργάνου των Σκωτσέζων. Τα γραφικώτερα Κάλαντα όμως, εκείνα που είναι πιο σύμφωνα με την παράδοση που είχε καθιερώσει ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης, είναι τα Κάλαντα που φέλονονται στα χωριά της Βαυκρίας. Εκεί τα παιδιά ντόνουνται με ό,τι πρόχειρο έχουν, άλλο Παναγία, άλλο Άγιος Ιωσήφ άλλο Αρχάγγελος Γαβριήλ άλλο βοσκόσ, άλλο βοσκοπούλα, άλλο Μάγος. Το κοριτσάκι που

παρασταίνει τη Παναγία φορτώνεται μία μικρή κουνίτσα όπου έχει μέσα βαλμένη μία κούκλα, τον μικρό Χριστό. Έτσι ντομένα τα παιδάκια γυρίζουν όλο το χωριό και όλα τα γύρω κτήματα και σε κάθε σπίτι που θα μποδνε στέκονται γύρω από την κουνίτσα, δηλαδή τη φάτνη του Χριστού και φέλνουν ένα πανάρχαιο τραγούδι που περιγράφει την γέννηση και όλα τα θαυμαστά φαινόμενα που τη συνόδευσαν. Και δεν υπάρχει πιο τρυφερό και πιο συγκινητικό θέαμα παρά να βλέπης κανείς τα παιδάκια αυτά να περπατούν όφρες ολόκληρες μέσ' στα χιόνια του Δεκέμβρη, για να πάνε σε κανένα απομονωμένο καλυδάκι του δάσους και να φέρουν στους φτωχούς ξυλοκόπους που τό κατοικούν, το μήνυμα που δίνει τη χαρά και την οδράνια αγαλλίαση σε κάθε ανθρώπινο πλάσμα. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

ΜΠΑΡΜΠΑ ΜΑΚΡΟΠΟΔΗΣ

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ από JEAN WEBSTER

— Συνέχεια από το προηγούμενο —

Τρίτη

Άρχισαν στο Άσυλο να καταρτίσουν την Ομάδα του Μπάσκετ μπάλλ και υπάρχει κάποια μικρή έλπίδα να με περιλάβουν και μένα. Η αλήθεια είναι πως είμαι κοντούλα, αλλά φοβερά σβέλτα και επίμονη και νευρική.

Εκεί που οι άλλες θα χάνουν τον καιρό τους, χοροπηδώντας στον άέρα, εγώ θα τρυπώνω ανάμεσα στα πόδια τους και θα αρπάζω την μπάλλα. Τι διασκεδαστικό που είναι αυτό το παιχνίδι, έξω στο γήπεδο, το απόγευμα ανάμεσα στα δέντρα και στον καθαρό άέρα που μοσχοβολάει φρεσκοβρεγμένο χώμα, ενώ όλες γελοούν και φωνάζουν. Στην ζωή μου δεν είδα πιο εδτυχισμένα κορίτσια! Και εγώ είμαι ή πιο εδτυχισμένη απ' όλες.

Είχα σκοπό να σας γράψω ένα μεγάλο γράμμα και να σας αναφέρω όλα τα πράγματα που διδάσκουμαι εδώ μέσα. (Η κυρία Λίππετ είπε πως θέλετε να τα μαθαίνετε) μα ό,τι χτύπησαν οι έπτά και σε δέκα λεπτά πρέπει να είμαι στο γήπεδο με τη στολή της γυμναστικής. Τι λέτε, δεν θα με περιλάβουν και έμένα στην Ομάδα;

Δική σας πάντα Γερούσα Άμποι

Υ. Γ. (9 μ. μ)

Η Σάλλυ Μάκ Μπράιτ πρόβαλε το κεφάλι της στην πόρτα τώρα και δυό λεπτά. Και ξέρετε τι μου είπε;

«Έχω τέτοια νοσταλγία για το σπίτι μου, που δεν μπορώ πιά να την υποφέρω. Νοιώθεis και συ το ίδιο.» Χαμογέλασα και είπα όχι. «Αν όχι τίποτε άλλο, τουλάχιστον από

ΑΙ ΤΡΟΦΙΜΟΙ ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ



Βοιούδια όφης Έμοσορδία όφης

Ο σκοπός του άσφλου ήταν να κάνει τα έννενηντα έννενα όρφανά, όμοια με έννενηντα έννενα διόυμα (Σελ. 82, στ. γ')

την άρρώστεια αυτήν, που λέγεται νοσταλγία την έχω γλυτώσει για πάντα. Δεν άκουσα ποτέ μου κανένα να λέη πως νοιώθει νοσταλγία για το Άσυλο, άκούσατε μήπως έσεις;

**

10 Οκτωβρίου

Αγαπητέ Μπάρομπα-Μακροπόδη

Ακούσατε ποτέ σας να γίνεται λόγος για τον Μιχαήλ Άγγελο;

Ήταν ένας περίφημος καλλιτέχνης, που ζούσε στην Ιταλία κατά τον Μεσαίωνα.

Όλες στο μάθημα της αγγλικής λογοτεχνίας έμοιαζαν να τον γνωρίζουν και ή τάξις ολόκληρη έσκασε στα γέλια, γιατί εγώ έννοισα πως ήταν κανένας άρχάγγελος. Το όνομα του μοιάζει σαν όνομα άρχαγγέλου, δεν είναι αλήθεια; Ο μόνος μπελάς στο Κολλέγιο είναι πως πρέπει να ξέρουμε ένα πλήθος πράγματα που δεν μας τα έχουν ποτέ μάθει. Όφρες όφρες βρίσκειται κανείς σε πολύ δύσκολη θέση. Τώρα όμως, έννοια σας, όταν θα μιλούν τα κορίτσια για πράγματα που δεν τα έχω άκούσει ποτέ μου, δεν θα άνοιγω καθόλου το στόμα μου, μα θα τρέχω να κοιτάζω στο λεξικό.

Την πρώτη μέρα την έπταδα πολύ άγαρμπα. Κάποια μίλησε για τη Γεωργία Σίνδη και εγώ ρώτησα αν είναι καρμιά από τις καινούργιες μαθήτριες του Κολλέγιου. Η γκάφα αυτή, έκανε το γύρο όλου του σχολείου. Όσοσο στα μαθήματα είμαι καλή όσο κι' όλες οι άλλες—και μπορώ μάλιστα να πω, καλύτερη από μερικές.

Θά σας ένδιέφερε να μάθετε πως έχω επιπλώσει την κάμαρά μου. Το σύνολο είναι καφέ και κίτρινο. Οι τοίχοι είχαν χρώμα πετρώ και άγόρασα κίτρινες κουρτίνες και μαξιλάρια και ένα γραφείο από μαόνι (από δεύτερο χέρι για τρία δολάρια) καθώς και μία ψάθινη πολυθρόνα και ένα καφετι χαλάκι με μία μεγάλη μελανιά στη μέση. Τοποθέτησα όμως την πολυθρόνα άπάνω στη μελανιά και έτσι δε φαίνεται.

Τα παράθυρα είναι πολύ ψηλά. Όταν κάθεται κανείς σε μία συνειθισμένη καρέκλα δεν μπορεί να ίδη απ' έξω. Έτσι και εγώ έβγαλα τέν καθρέφτη που ήταν καρφωμένος στο πίσω μέρος του γραφείου, ταπετοάρισα το επάνω μέρος του και τοποθέτησα το γραφείο ακριβώς από κάτω από το παράθυρο. Είναι ακριβώς όσο ψηλό χρειάζεται για κάθισμα ψηλού παραθυριού. Όταν θέλω να κοιτάξω απ' έξω, τραβώ τα συρτάρια, τα χρησιμοποιώ σαν σκαλοπάτια και σκαρφαλώνω επάνω. Πολύ βολικός συνδυασμός.

Η Σάλλυ Μάκ-Μπράιτ με βοήθησε να διαλέξω αυτά τα πράγματα στο ξεπούλιμα που έκαναν οι Μεγάλες. Βλέπετε έχει περάσει όλη τη ζωή της μέσα σε αλήθινό σπίτι και



Παιδιά που λένε τα κάλαντα στη Γερμανία [Βλέπε και εικόνα στη σελ. 25]

Για να διαλέξουν δωρο οι άνανεώνοντες τη συνδρομή τους
ΟΙ ΤΟΜΟΙ ΤΗΣ "ΔΙΑΠΛΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ,"

ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ



ΗΣ Α' ΠΕΡΙΟΔΟΥ
 1879 έως 1893 — από τους έκδοθέντας 24 Τόμους, υπάρχουν μόνον τρεις: ο 7ος, ο 14ος και ο 18ος. Καθένας τιμάται δρ. 25, και ταχυδρομικώς δρ. 28, 50 για το Έσωτερικό και δρ. 40 για το Έξωτερικό. (Πλήρη μυθιστορήματα οι τόμοι αυτοί δέν έχουν, γιατί όλα άρχίζουν ή τελειώνουν σ' έξηγητημένους. Περιέχουν όμως πολλά άλλα όρατα πρόγραμματα.)

ΤΗΣ Β' ΠΕΡΙΟΔΟΥ
 —1894 έως 1935— από τους έκδοθέντας 42 Τόμους ένας μόνο έχει ξαναηληθεί, ο Τόμος του 1918. Από τους λοιπούς: 41, οι Τόμοι των ετών 1894 έως 1928 είναι από δικτασέλιδα φυλλάδια μ' έχουν από 416 σελίδες. Καθένας τιμάται δρ. 80 και ραμμένος δρ. 85. Οι δέ Τόμοι των ετών 1929 έως 1935, είναι από δωδεκασέλιδα φυλλάδια, έχουν από 624 σελίδες, και καθένας τιμάται δρ. 110 και ραμμένος δρ. 115.

Ταχυδρομικά τέλη κάθε Τόμου, που πρέπει να προστεθούν στις άνωτέρω τιμές: για το Έσωτερικό, δρ. 5 ή 6 άεροφος και δρ. 15 ή 6 ραμμένος. Για το Έξωτερικό, ραμμένος ή άεροφος, δρ. 35.

ΤΑ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΟΜΩΝ Β' ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Η πριγκίπισσα Ροζάλβα, Τα παθήματα του Γιαννίκη Σωππάρ και ο Μικρός Κόμης, εις τον τόμον του 1884.— Έν Οίκογενεία, Οι τέσσαρες άδελφοί και Μαύρη και Άσπρος, εις τον τόμον του 1895.— Καίσαρ Κασσιμηάελ (του Βέρν) και Ο Όρφανός της Νέας Όρλεάνης, εις τον τόμον του 1896.— Ο Ακόλουθος του Μαγάλου Ναπολέοντος, ή Άσπροούλα και ή Οίκογενεία Μαντζουράνα εις τον τόμον του 1897.— Η Σπιγέ των Πάρων (του Βέρν), οι Μικροί Ροβινσώνες του Βράχου και τα Ταξίδια του Γιούλιβρε εις τον τόμον του 1898.— Οι Χρυσόθηραι της Άφρικής και οι Περιπέτειαι του Ρογγίου, εις τον τόμον του 1899.— Έγγονος Αύτοκράτορος, ή Χρυσόφορος Φλέν και ή Πετρομαζεντής, εις τον τόμον του 1900.— Ο Θανάσιος Ορενός (του Βέρν), οι Άνεμιαί του Κυβέρου Βώρχε και ο Φασουλάνης Ροβινσών, εις τον τόμον του 1901.— Το Μέγα Λάσος (του Βέρν), ή Βοερωπούλα, ο Άσωτος Υιός κτλ. εις τον τόμον του 1902.— Αιμιλία Κόβη, τα Παραμύθια του Καβιδουλίου (του Βέρν), Ο γύρος του κόσμου, κτλ. εις τον τόμον του 1903.— Οι άριστέες ταξιδεύουσαι (του Βέρν), Η έξάδελφον μου, Ημερολόγιον Όσφανής, κτλ. εις τον τόμον του 1904.— Η πόλις του Χρυσού, το Σχολείον των Ζώων, το Τραχώσιτιο και οι Τρεις Αύλουθοι του Άρτανιάν, εις τον τόμον του 1905.— Ο Ναυτόπιαι του Σερκούφ, το Φεγγαρόπαιδο, Γι' άγάπη του άδελφού, κτλ. εις τον τόμον του 1906.— Τα δίδικμα του Τσάνσβααλ, ή Φαντασμένη, Ο μαθητής του λοχία Φλογέρα, κτλ. εις τον τόμον του 1907.— Διά να γίνη άνθρωπος, Μυστηριώδες Έργλημα (του Βέρν), Μικρός παραμύθιους—Μέγας μονοικός, κτλ. εις τον τόμον του 1908.— Κοομοκράτωρ (του Βέρν),

Οι έξάδελφοι Κορπανάρ και ή Μικρή Μαύρη Βαί σιλοπούλα εις τον τόμον του 1909.— Τίαρκος κα Ζινέττα (συνέχεια του Δουδοβίνου Κορμά) εις τον τόμον του 1910.— Δουδοβίνος Κορμάς, Αί πτήσεις του Κρα-Κρά, Οι Περιπέτειες του Νικόλα Καρακά, Περσούς ο νικητής της Γοργόνας εις τον τόμον του 1911.— Πέτρος Ριονσαί, Οι Άθλοι του Ήρακλέους, Ο Δόν Κιχώτης κτλ. εις τον τόμον του 1912.— Ο Μικρός Τζόκεϋ, Η Κρινιά, άσπρο μυρμήγκι πορτσάκι, εις τον τόμον του 1913.— Ο Αουλού εις το Μαρόκον, Έρβελιν κατά Πλόκ, εις τον τόμον του 1914.— Ο Μικρός Μετανάστης, Η Κασοστίνα, κτλ. εις τον τόμον του 1915.— Ο Μικρός Έσθικός Ααλλινό, Η Κασοστίνα (μέρος δεύτερο) Η Άρπαγή της Ναδίας, εις τον τόμον του 1916.— Η Μυστηριώδης Νήσος (του Βέρν), Η Βενίττα, Έξω άπ' τη φωλιά, εις τον τόμον του 1917.— Η Μυστηριώδης Νήσος (συνέχεια) Στά βουνά, εις τον τόμον του 1918 (έξηγητημένον).— Χωρίς Οίκογενεία (του Μαλό), Η Μυστηριώδης Νήσος (τέλος), Η Συμμορία του Άρλεκίνου εις τον τόμον του 1919.— Χωρίς Οίκογενεία (τέλος), Δούττηρη Πατρίδα (του Βέρν), εις τον τόμον του 1920.— Δούττηρη Πατρίδα (μέρος δεύτερον), Ο Μικρός Έθελοντής εις τον τόμον του 1921.— Το Παιδί της Μαύρης Μάσκας, Η Διονυσία, εις τον τόμον του 1922.— Η Μικρή Βασίλισσα, Ο Βράχος των Γλάρων, Γυροβόλος την τέχη, εις τον τόμον του 1923.— Βαπτιστικοί του Ναπολέοντος (συνέχεια του Μικρού Έθελοντού), Η Ανθοούλα, Οι Ψευτιές του Μογγάουζεν, εις τον τόμον του 1924.— Η κόρη του Γεροθωμά, Το Δελφινάκι, (συνέχεια των Βαπτιστικών του Ναπολέοντος), Στήν Έξοχή εις τον τόμον του 1925.— Το Σιδερένιο Χέρι, Ο Τζάκ, Ο Λευκός Κορδός και ή Μαύρη Άρμουδα εις τον τόμον του 1926.— Ο Μοιούκο, Ο Τζάκ (μέρος δεύτερον) Το Θαυμαστό Ταξίδι (της Λόγυρλεφ), Ο Μπέμπης Άρχιλήταρχος εις τον τόμον του 1927.— Στη Σμα του Πόργου, Το Θαυμαστό Ταξίδι (μέρος δεύτερον) Διεστεις Δαιμοναί, (του Βέρν), Η Ρήνα κι' ή Μαρίνα εις τον τόμον του 1928.— Ένα παιδί με τρεις οίκογενείες, (του Γρ. Εσνοπούλου), Ής που νύβηη τη μητέρα της, Πράσινοι και Βένετοι, Ο Πιτσιρίκος, Οηριοτρεφιστόν Τοου και Σίας, Σπίγιο μονάχο, εις τον τόμον του 1929.— Η καλύτερα του Μπάριμπα Τόμ, (της Μπήτσερ-Στόου), Τρεις Μικροί Άεροπόροι, Μισα στήν Άβυσσο, Η Άπεργία μας, Τα Άρμονόδαιμα Πρόδοκοποι, Ο Βασιλιάς της Έσθήμου, εις τον τόμον του 1930.— Λαυδ Κόσπερφηλδ, (του Άλκίενς), Το Παλιό Καράβι, Το Αουλουδάκι του Τέμπλου, Η Μικρή Άγνωστη, Περιπέτειες ενός Γάτου, Κανέλης και Σία, Άράρια και Κορίτσι, εις τον τόμον του 1931.— Βασιλόπουλα και Ζητιανόπουλο, (του Μάρι Τουαίν), Έδιθ κτι Φερλάν, Η Γαλάζια Μαρμά, Νέες Περιπέτειες του Κανέλλη, Οηριοτροφεϊόν Κάρο Κόμπλεν, εις τον τόμον του 1932.— Η Περιουσία της Μπέττυ, Ο Μάγος των Φιδιών, Ο Μουσιάκος, Ο Είρηνηκός, Ο Λιχουδάκης Η Καυζίνα της κυρά-Παγώνας, Ο Μονταπολάμης, εις τον τόμον του 1933.— Ο Άσπρος Λύκος, Ο Κληρονόμος του Ροβινσών, Τα Έπαγγέλματα του Πιερότου, Το Σκαλιστήρι κτλ. εις τον τόμον του 1934.— Η Κληρονομιά του Φακίρη, Ο Άετός και το Άστρο, Άπό τ' άλλο μέρος του μαντζουτίζου, Η Όδύσεια του Φουφούλη, Τα Σκυλιά της Δανάης, Οι Περιπέτειες του Φλόδρου και του Άρουραίου, Η Κιβωτός του Νάε εις τον τόμον του 1935.

Κάθε παραγγελία, συνοδευμένη από τό αντίμισον, κατά προτίμητον διά ταχυδρομικής επιταγής, άπευθύνεται: προς τον κ. Ν. Π. Παπαδόπουλον, Διευθυντή της «Διαπλάσεως των Παιδών», 42 όδός Εδρησίδου, Άθήνας.