

Ἡ ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΔΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΔΑΣ

Ἐγκριμένον ὑπὸ τοῦ Ὑπουργείου τῆς Παιδείας ὡς ἐλεύθερον ἀνάγνωσμα δι' ἄλα ἐν γένει τὰ Σχολεῖα (1932)
Τιμηθὲν διὰ τοῦ Ἀργυροῦ Μεταλλίου τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν (1933).

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΡΟΠΑΗΡΩΤΕΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ : Ἐτήσια δραχμὲς 100. Ἐξωτερικῆς 55. Τρίμηνη δραχ. 30.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ : Αἰγύπτου γρόσια διατημ. 50, Αμερικῆς δολάρια 3.— Ἀγγλίας καὶ ἄλλων ἐν γένει τῶν ἄλλων Κρατῶν σελίνια 10.
Ἐβήμηνοι καὶ Τρίμηνοι ἀναλόγως

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ

ΙΔΡΥΘΗΝ ΤΩ 1879

ΙΑΡΥΤΗΣ - ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΤΟΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΕΩΣ

Ἀρχίζει τὴν 1ην Δεκεμβρίου, ἀλλ' αἱ συνδρομαὶ ἀρχίζουν τὴν 1ην οἰκουμενικῆς μηνός.

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Ὁδὸς Ἐβριμίδου ἀριθ. 42, παρὰ τὸ Βαρβάκειον

Περίοδος Β'—Τόμος 43ος

Ἀθήναι, 26 Σεπτεμβρίου 1936

Ἔτος 58ον.—Ἀριθ. 43

Ἡ ΜΙΚΡΗ ΡΩΣΙΔΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ὑπὸ JEAN ROSMER

— Συνέχεια ἀπὸ τὸ προηγούμενον —

Ἐκεῖ, μὲ ἄλλα ρούχα, μὲ ἄλλοι μὲνοι πρόσωπα, ἀγνώριστοι, βοηθούμενοι πάντα ἀπὸ τοὺς «καρμπονάρους» (!), θὰ προσπαθοῦσαν νὰ πλησιάσουν τὸν Αὐτοκράτορα καὶ νὰ τοῦ παραδώσουν ἓνα σχέδιον γιὰ ν' ἀποδράσῃ, διάφορα σημερινὰ ἔγγραφα, καὶ ἰδίως ἓνα γράμμα τοῦ Βασιλέα τῆς Ρώμης ποὺ εἶχαν ἀναλάβει νὰ δώσουν στὰ χέρια τοῦ ἐνδοξοῦ πατέρα τοῦ ἀφηγητῆτος ἅλες τίς δυσκολίας.

Ὁ συνταγματάρχης ἦταν ἀποφασισμένος νὰ ἀφηγητῆ τὰ πάντα γιὰ νὰ παραδώσῃ στὸν Αὐτοκράτορα τὸ γράμμα τοῦ γιοῦ του. Πόση προσοχὴ ἔμως χρειαζόταν γιὰ νὰ τὸ ἐπιτύχῃ αὐτό! Ἐπρεπε πρῶτα ἀπ' ἄλα ν' ἀποφύγῃ νὰ προκαλέσῃ τὴν προσοχὴ τῶν Ἀγγλων Ἀστυνομῶν ποὺ κυκλοφοροῦσαν σ' ἑλὸκληρο τὸ νηοὶ μισκαρεμένοι. Γι' αὐτὸ εἶχε μεγάλη τύχη ποὺ ἡ λαίδη Ὁ-Ντόνοβαν τοῦ πρότεινε ν' ἀναλάβῃ τὴν Κάτια. Φιλοξενούμενο ἀπὸ μιὰ ἀγγλικὴ οἰκογένεια, τὸ κοριτσάκι θὰ βρισκόταν ἀκριβῶς μέσα στὸ καταλλήλοτερον περιβάλλον. Καὶ θὰ μπορούσε νὰ τοὺς φανῇ πολὺ χρησιμὴ καὶ νὰ τοὺς βοηθῆσῃ νὰ συγκεντρώσουν τίς πληροφορίες τίς ἀπαραίτητες γιὰ τὴν ἀποστολή τους.

— Συνταγματάρχῃ μου, ψιθύρισε ἔξαφνα κοντὰ τοῦ ὁ Βερεζίνας. Ἐφτασε ἡ στιγμή!

Ὁ κ. Μοντάρκ τὸν ἀκολούθησε. Κατέβηκαν κρυφὰ στὴ βάρκα καὶ μὲ δυνατὰς κουπίες ἀπομεκρύνθησαν ἀπὸ τὸ καράβι.

(!) Σ. τ. Μ. Καρμπονάροι, κάποια μυστικὴ ἑταιρεία μὲ πολιτικὸς σκοποὺς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Σ'

Νέες γνωριμίες

— Κάτια, εἶπε ὁ Πάτριξ μπαίνοντας στὸ μικρὸν κήπο τὸν προορισμένον γιὰ τὰ παιδιὰ, σὲ ζητοῦν στὸ σαλόνι.



Ἡ Κάτια ἐτοιμάσθηκε νὰ τῆς δώσῃ μιὰ ἀνάλογη ἀπάντησιν...

Ἡ μικρούλα ἔχωσε τὰ λασπωμένα χέρια τῆς μέσα στὴ μικρὴ γούρνα μὲ τὸ νερὸ καὶ τὰ ξέπλυσε βιαστικὰ.

— Μὲ χρειάζεται τίποτε ἡ λαίδη Ὁ-Ντόνοβαν; εἶπε. Ἐρχομαι ἀμέσως. Μήπως εἶμαι πολὺ ξεμαλλιασμένη;

— Ὁχι, ὄχι, ἔλα. Ὁ Διευθυντῆς τῆς Ἀστυνομίας εἶναι ἐδῶ.

Ἡ Κάτια ἔγινε κατακόκκινη καὶ

ἄρχισε νὰ τρέμῃ. Μισοσπεθαιμένη ἀπὸ τὸ φόβον τῆς ἀκολούθησε τὸν Πάτριξ.

Τὴ γόρευε, λέει, ὁ Διευθυντῆς τῆς Ἀστυνομίας. Εἶχε ἄραγε ἀνακαλύψει τὸ παιχνίδι; Καὶ ὅμως τὸ διαβήτηριό τῆς ἦταν ἀθελντικόν. Ἦταν βγαλμένο ἀπὸ ἔνομα τῆς Κατερίνας Ἰβάνοβνας Ὀλένιν καὶ ἡ Κάτια μπορούσε νὰ ὀρκιστῆ στὸ Εὐαγγέλιον πὺς ἦταν αὐτὴ καὶ ὄχι ἄλλη.

Ὡστόσο πηγαίνοντας ὁ Πάτριξ τῆς ἐξηγοῦσε τὸ σκοπὸ τῆς βιζιτας τοῦ ἀστυνομίου.

— Ἦρθε νὰ παρουσιάσῃ στὴ μαμὰ τὴν ἀνιψιὰ τοῦ λαίδη Μιλδρεδ Κίγκσμιττερν, εἶπε. Εἶναι ἡ κόρη ἐνὸς Ἀγγλοῦ Λόρδου καὶ θέλει νὰ σὲ γνωρίσῃ.

— Ἄ, ἔκανε ἡ Κάτια μὲ ἀνακούφισιν. Τὴν εἶδες εἰς; Εἶναι μεγάλη;

— Τῆς δικῆς σου ἡλικίας ἐπάνω κάτω.

— Εἶναι συμπαθητικὴ;

— Ἐχει πολὺ καλοὺς τρόπους, μὰ εἶναι τόσο περήφανη, ἔκανε ὁ Πάτριξ μ' ἓνα μορφασμό. Καμαρώνει πολὺ γιὰ τὸν τίτλον τῆς καὶ γιὰ τὴν καταγωγὴν τῆς, καὶ λένε πὺς δὲν καταδέχεται κανένα. Ὁ θεῖος τῆς τὴν παραχαϊδεύει. Δὲν τῆς χαλάει ποτὲ κανένα χατήρι.

Ἡ Κάτια ἄκουσε μὲ ἰδιαίτερη εὐχαρίστησιν αὐτὴ τὴν τελευταία φράσιν. Τούτῃ τῇ μικρῇ Ἀγγλίδα ἔπρεπε νὰ τὴν πιάσῃ φίλη μὲ κάθε τρόπο. Μποροῦσε νὰ τῆς φανῇ πολὺ χρησιμὴ.

Ἐντομεταξὺ εἶχαν φθάσει στὸ σαλόνι ἐποῦ ἡ λαίδη Ὁ-Ντόνοβαν δεχόταν τοὺς ξένους τῆς.

Ὁ Ἀγγλὸς ἀστυνομικὸς ἐκάρφωσε στὴν Κάτια τὴν παρατηρητικὴν του ματιὰ ποὺ μπορούσε νὰ παγώσῃ τὸ αἷμα τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ Κάτια, παρ' ὄλη τῆς τὴν ψυχραιμίαν, αἰσθάν-

