

Ἡ ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΔΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΔΑΣ

Ἐγκριμένον ὑπὸ τοῦ Ὑπουργείου τῆς Παιδείας ὡς ἐλεύθερον ἀνάγνωσμα δι' ἅλα ἐν γένει τὰ Σχολεῖα (1932)
Τιμηθὲν διὰ τοῦ Ἀργυροῦ Μεταλλίου τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν (1935).

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΡΟΤΗΛΗΡΩΤΕΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ : Ἔτος 100. Ἐξέ-
μνη δραχ. 55. Τρίμηνη δραχ. 30.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ : Ἀγγλικοῦ γράσει διατριπ. 50.
Ἀμερικῆς διολέρις 3.— Ἀγγλίας καὶ ἄλλων ἐν γέ-
νει τῶν ἑλλων Ἐρωτῶν ἀλλήλιον 20.
Ἐξέμνητοι καὶ Τρίμηνη ἀναλόγως

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ

ΙΔΡΥΘΗ ΤΩ. 1879

ΙΔΡΥΤΗΣ - ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΤΟΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΕΩΣ

Ἀρχίζει τὴν 1ην Δεκεμβρίου, ἀλλ' αἱ συνδρο-
μαὶ ἀρχίζουν τὴν 1ην οἰουθιπέτου μηνός.

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Ὁδὸς Ἐδριπίδου ἀριθ. 42, παρὰ τὸ Παρθέριον

Περίοδος Β'.—Τόμος 48ος

Ἀθήναι, 28 Νοεμβρίου 1936

Ἔτος 58ον.—Ἀριθ. 52

ΟΙ ΕΞΩΦΡΕΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΑΝΤΙΦΕΡ

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΥΠΟ ΙΟΥΛΙΟΥ ΒΕΡΝ

—Συνέχεια ἀπὸ τὸ προηγ. καὶ τέλος—

Ἦταν ἀπλῶς ὁ σταθμὸς τῶν λεω-
φορείων, ποὺ ἔφρουγαν ὅσες φορὲς τὴν
ἐβδομάδα, ἓνα γιὰ Κορλεόνε, ἄλλο
γιὰ Τζιρτζέντι—τὸν ἀρχαῖο Ἀκρά-
γαντα, στὴ μεσημβρινή ἀκτὴ τῆς με-
γαλονήσου. Σ' αὐτὴν τὴν πόλιν, κα-
θὼς εἶπαμε εἶχαν καλέσει τὸν Ζαμ-
πουκό καὶ τὸν Μπέν-Ὀμάρ.

Πῆραν τὸ λεωφορεῖο ποὺ ἔφρουγε
τὴν ἐπομένη καί, χωρὶς ἀπενταῖο—
γιατὶ φοβοῦνταν λίγο τοὺς ληστές,
ποὺ ὑπῆρχαν ἐκεῖνο τὸν καιρὸ στὴ
Σικελία—ἔφτασαν σὲ δώδεκα ὥρες
στὸ Τζιρτζέντι τὸ βράδυ τῆς 24 Ὀ-
κτωβρίου.

Ὁ τραπεζίτης κι' ὁ συμβολαιογρά-
φος, ὁ ἓνας ἀπὸ τὴν Τύνιδα, ὁ ἄλ-
λος ἀπὸ τὴν Ἀλεξάνδρεια τοὺς πε-
ρίμεναν ἐκεῖ κι' οἱ δύο Ἀκατανί-
κητὴ ἢ δίψα τοῦ χρυσοῦ!

—Εἶσθε βέβαιος αὐτὴ τὴν φορὰ ;
ρώτησε ὁ συκληρονόμος τὸν Ἀν-
τιφέρ.

—Βεβαίως! ἀποκρίθηκε ὁ Μα-
λουίνος.

Ἀλλὰ μὲ τί σαρκαστικὸ τόνον ἐ-
πρόφερε αὐτὴ τὴ λέξη καὶ τί εἰρω-
νικὸ βλέμμα ἐτόξευσε τὰ πονηρὰ
τοῦ μάτια!

Ἐύκολα μπορούσαν νὰ βροῦν ἓνα
ὁποιοδήποτε πλοῖο. Δὲν λείπουν ἀπ'
αὐτὸ τὸ λιμάνι ψυχρόδαρκες, ψυρο-
κάβκα, οὐτε μικρὰ φορτηγὰ—«ταρ-
τάνες», «μπαλλανταῖες», «φελοῦ-
κες» καὶ καθέξῃς. Δὲν ἐπρόκειτο ἄλ-
λιωστε παρὰ γιὰ ἓνα μικρὸ ταξιδάκι,
ἓνα θαλάσσιο περίπατο ὡς σαράντα
μῖλλια ἀπὸ τὴν ἀκτὴ. Ἄν' ὁ καιρὸς
ἦταν καλὸς, μπορούσαν νὰ σαλπύ-
ρουν τὸ ἴδιον βράδυ καὶ τὴν ἐπομένη
θὰ βρίσκονταν στὴ θέση τοῦ νησιοῦ,
ἀρκετὰ καιρὸς γιὰ νὰ πάρουν τὸ «στίγ-
μα» πρὶν ἀπὸ τὸ μεσημέρι.

Τὸ πλοῖο ποὺ ναύλωσαν λεγό-
ταν **Προβιντέντσα**, φελοῦκα καμμιὰ
τριανταριά τόνων, μὲ κυβερνήτη ἓνα
γέρο-θαλασσόλυκο, ποὺ πενήντα τὴν
χρόνια παράδερνε σ' ἐκείνες τῆς θά-
λασσας. Τῆς ἤξερε, λέει : Καὶ μὲ
κλειστὰ μάτια μπορούσε νὰ ταξιδέψῃ
ἀπὸ τὴ Σικελία στὴ Μάλτα κι' ἀπὸ
τὴ Μάλτα στὸ Τούνεζι!

—Περὶτὸ νὰ τοῦ ποῦμε τί πάμε
νὰ κάμουμε. Ἀκούς, Ζυχέλ ;

Τὴ σύσταση αὐτὴ τοῦ Ζιλδα ὁ Ζυ-
χέλ τὴ βρήκε πολὺ φρόνιμη.

Τζάκοπο (Ἰάκωβος) Γκράππα ὀνο-
μαζόταν ὁ κυβερνήτης τῆς φελοῦκας.
Καὶ γιὰ καλὴ τύχη τῶν ταξιδιωτῶν
μας, μιλοῦσε τὰ γαλλικὰ—τοῦτρα-
πάτρα βέβαια, ἀλλ' ἀρκετὰ γιὰ νὰ

συνεννοῦνται. Κι' ἄλλη καλοτυχία :
Ἄν κι' ἦταν Ὀκτώβρης, ὁ καιρὸς
ἦταν καλός, ὁ οὐρανὸς σχεδὸν ἀσυν-
νέφιαστος, ἡ ἀτμοσφαῖρα ξερὴ καὶ
τὸ κερὰκι φυσοῦσε ἀπ' τὴν στεριά.
Ὅταν ἡ «Προβιντέντσα» βγήκε ἀπ'
τὸ λιμάνι, ἓνα λαμπρὸ φεγγάρι ἔλου-
ζε μὲ τῆς ἀκτίνες τοῦ τὰ ψηλὰ βουνὰ
τῆς Σικελίας.

Πέντε νυκτὲς ἀποτελοῦσαν τὴν
τσούρμα τῆς φελοῦκας. Τὸ ἐλαφρὸ
πλοῖο γλιστροῦσε σὲ μιὰ θάλασσα
τόσο ἤσυχη, ὥστε κι' αὐτὸς ὁ Μπέν-
Ὀμάρ ἔλεγε πὼς ποτὲ τοῦ δὲν εἶχε
κάμει πρὸ ἀνώδυνον ταξίδι.

Ἡ νύχτα πέρασε χωρὶς κανένα δυ-
σάρεστο. Κι' ἡ ρόδινη αὐγὴ σημά-
δεψε μιὰ ἐξοχὴ ἡμέρα.

Ἀκατανόητος πάλι ὁ Πέτρος-Σερ-
βάν Μαλό ! Περπατοῦσε στὸ κατὰ-
στρωμα μὲ τὰ χέρια στὴν τσέπη καὶ
μὲ τὴν πίπα στὸ στόμα, δείχνοντας

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ 1937

[Ἴδε προηγούμενο φυλλάδιο, σελ. 517]



Εἰκόνα ἀπὸ τὸ νέο μυθιστόρημα «ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΣΤΡΑ»
ποὺ ἀρχίζει ἀπὸ τὸ ἐρχόμενο.

μου, νάντικρούη τις αθεϊστικές, τις αντιθρησκευτικές, τις αντιπατριωτικές, τις αντικαινονικές ιδέες που άκουγαν από άλλους, ή διάβαζαν σ' άλλα έντυπα, τα παιδιά της, και τή ρωτούσαν με αγωνία αν αυτά ήταν σωστά και τί έπρεπε να πιστεύουν. Γιατί τα τελευταία χρόνια, καθώς είπα παραπάνω, οι δλέθριες αυτές ιδέες κυκλοφορούσαν σά δηλητήριο κι' έκαναν θραύση ανάμεσα στα παιδιά εκείνα, που δεν είχαν καλούς οδηγούς και δασκάλους σέ τέτοια μαθήματα. Αλλά τα Διαπασόπουλα είχαν και προφυλάχθηκαν από τόν κίνδυνο να τις αγκαλιόσουν και να χαθούν. Διατήρησαν και διατηρούν

τά μεγάλα ιδανικά της Θρησκείας, της Οικογένειας, της Πατρίδας. Έχουν ακόμα κι' έν' άλλο μεγάλο ένθιμο ιδανικό, τόν Δημοτισμό. Έμαθαν από τή Διαπασί ναγαπούν και τή Δημοτική Γλώσσα, που ο ίδιος ο κ. Μεταξάς έκήρυξε τελευταία πως είναι «ή Έθνική Γλώσσα» και πως καμμιά σχέση δεν έχει με τόν κομμουνισμό. Γι' αυτό, με μεγαλύτερη χαρά από άλλα παιδιά, τα Διαπασόπουλα θα δεχθούν τήν Έθνική Οργάνωση της Νεολαίας, που ιδρύθηκε ακριβώς για να υπερασπισθή, να ένισχύση να κατοχυρώση τα ιδανικά τους.

Σας άσπάζομαι ΦΑΙΔΩΝ

Η ΜΙΚΡΗ ΡΩΣΙΔΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ υπό JEAN ROSMER

— Συνέχεια από τό προηγ. και τέλος—
 Ο Πάτρις θέλησε να δώση μερικές εξηγήσεις μα δυσκολευόταν. Η μικρή του φίλη του είχε εμπιστευθεί ποιά ήταν και ποιός ήταν ο νουνός της, αλλά είχε αυτός τό δικαίωμα να τό μαρτυρήση και σ' άλλον: Και μέλιστα τώρα που ο συνταγματάρχης Μοντάρκ κρυβόταν στό καράδι του! Έτοιμαζόταν να δώση μια άδριστη απάντηση, όταν ο πλοίαρχος, με φανερή συγκίνηση στήφω νή του είπε:
 — Η μικρούλα αυτή μου θυμίζει τήν κόρη μου.
 — Έχετε και σεις κόρη; ρώτησε ο Πάτρις ευχαριστημένος που ή συζήτηση έπαιρνε άλλο δρόμο.
 — Είχα, άλλοτε, δηλαδή, γιατί τώρα δεν ξέρω τί απόγινε τό παιδάκι μου. Θά γάθηκε δίχως άλλο μαζί με τή μητέρα της. Υπηρέτω σ' αυτό τό Δανικό πλοίο, μα είμαι Ρώσος, πλωτάρχης άλλοτε του Αυτοκρατορικού Ναυτικού. Όταν γύρισα στή Μόσχα μετά τήν πυρκαϊά έμαθα πως ή γυναίκα μου είχε πεθάνει και πως ή κορούλα μου είχε χαθεί. Τό παλάτι μου είχε γίνει στάχτη. Δεν μπορούσα πιά να μείνω στόν τόπο μου. Περαιτήθηκα από τό ναυτικό και πήγα στή Δανία. Μα κι' εκεί δεν μπορούσα να μένω άργός. Για να ξεχάσω λιγάκι τή δυστυχία μου ανέλαβα διηγήσαστα στό έμπορικό ναυτικό. Από τότε ταξιδεύω αδιάκοπα γυρεύοντας λίγη ψυχική γαλήνη. Αχ, αν είχα ένα γιό σαν και σες, μια

κόρη σαν τήν αδελφή σας. Αλλά με συγχωρείτε, ξεχάσα, δεν είσθε συγγενείς.
 — Όχι, μόνο φίλοι, απάντησε ο Πάτρις.
 Και συνέχισε, αφού κοντοστάθηκε μια στιγμή:
 — Είστε βέβαιος, κύριε πλοίαρχε, πως ή μικρή σας Κατερίνα έχει πεθάνει;



— Η μικρούλα αυτή μου θυμίζει τήν κόρη μου, είπε ο πλοίαρχος. (Σελ. 524, στ. α')

μπορέσα να μάθω ποτέ μου. Με τους αδιάκοπους αυτούς πολέμους είχε γίνει τέτοια άναστάτωση ώστε ήταν σχεδόν αδύνατο να κάνω έρευνα. Για ένα διάστημα νόμιζα πως ήα τρελάθη. Όλα τα κοριτσάκια που είχαν ξανθά μαλλιά και γαλανά μάτια μου φαίνονταν πως ήταν ή Κάτια μου. Έτσι και ή μικρή σας φίλη μου θυμίζει τόσο πολύ τήν κορούλα μου. Καμμιά φορά, όταν χαμογελάει, μου φαίνεται σαν να βλέπω τήν Κάτια μου μικρό.
 Αναστέναξε βαθεία και γύρισε τό κεφάλι του προς τήν θάλασσα.
 Ο Πάτρις κ'ατακόκκινος ψιθύρισε.
 — Πολύ λυπούμαι, πολύ λυπούμαι. Τή στιγμή εκείνη φάνηκε ή Κάτια που ανέβαινε στή γέφυρα. Ο πλοίαρχος γύρισε και τήν κοίταξε με μια ματιά γεμάτη απερίγραπτη τρυφερότητα και θλίψη.
 Τό κοριτσάκι έκπληκτο κοντοστάθηκε και τόν κοίταξε μ' άπορία. Μα ο ναυτικός είχε κιάλας μπει μέσα στό καρρέ του.
 — Τι είχα ο πλοίαρχος; ρώτησε με άπορία ή μικρούλα τόν Πάτρις. Με κοίταξε τόσο παράξενα.
 — Έχει χάσει ένα κοριτσάκι στήν ηλικία σου.
 — Α, έκανε ή Κάτια λυπημένη, τόν καίμένο! Και θα λυπάται όταν με βλέπει, ε;
 — Ε, βέβαια, φαντάζομαι, απάντησε ο Πάτρις συλλογισμένος έκπνικα. Τα λόγια τα δικά του μου θυμίσαν τήν μητέρα μου, που κι' αυτή δίχως άλλο θα κλαίη για μένα. Αχ, Κάτια, δεν ξέρεις πόσο τό συλλογίζομαι, που έφυγα έτσι, χωρίς να λογαριάσω τις συνέπειες. Έπρεπε να παρακαλέσω τόν νουνό σου να μ' αφήση να φύγω με τό Ιταλικό καράδι που συναντήσαμε στό δρόμο μας. Σήμερα θα βρισκόμουν κοντά στους δικούς μου και δεν θα με νόμιζαν γι' άχάριστο κι' αδιάφορο.
 Η Κάτια τόν έπιασε από τα χέρια. Χοντρά δάκρυα κυλούσαν από τα μάγουλά της.
 — Ω, Πάτρις, είπε μαλακά. Όλα αυτά τα υποφέρετε και σό και οι γονείς σου εξαιτίας μου, για χάρη δική μου. Ποτέ μου δεν θα μπορέσω να σας τό ξεπληρώσω. Αλλά πιστέψτε με, πρόσθεσε μ' έμφαση, ή μητέρα σου δεν τάχει μαζί σου. Είναι τόσο καλή, τόσο γλυκειά, και είμαι βέβαιη πως θα έχη καταλάβει γιατί τό έκανες αυτό. Αλλωστε της τό εξήγησες τόσο ώραία!

ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ



— Α! τί ώραίες ζωγραφίες που έχει αυτό τό βιβλίο!... Για, για! για να ιδώ κι' εγώ!...

έτοιμάστηκε να κατεβή στό νουνό της και να τού διηγηθή τό παράξενο αυτό περιστατικό, όταν ο κύριος Μοντάρκ παρουσιάστηκε μπροστά της.
 — Νουνέ μου, έκανε ή Κάτια τρέχοντας προς τό μέρος του και πιάνοντας τον από τό μπράτσο, έκουσε μια παράξενη ιστορία. Ο Πάτρις έχει χάσει τό μυαλό του. Μου ζήτησε να τού διηγηθώ τήν ιστορία τού σημαδιού μου και ύστερα τό έβαλε στα πόδια σαν τρελλός και εξαφανίστηκε. Τι φαντάζομαι εσύ να σημαίνει αυτό τό πράγμα;
 Ο συνταγματάρχης έκπληκτος τήν παρακάλεσε να τού επαναλάβη αυτό που τού είχε πη. Και όταν ή Κάτια τού είπε με όλες τις λεπτομέρειες τή συνομιλία της με τόν Πάτρις, ο κ. Μοντάρκ εξάρωσε τά φρύδια του κι' έμεινε για μια στιγμή σκεπτικός.
 Δεν πρόλαβε όμως να σκεφθή και πολύ. Ο πλοίαρχος τού καρδιού ανέβαινε δυό-δυό τά σκαλοπάτια της γέφυρας και έτρεχε προς τό μέρος τους. Φαινόταν καταταραγμένος και συγχρόνως σαν τρελλός από τή χαρά του.
 — Συνταγματάρχη Μοντάρκ, ρώτησε χωρίς άλλο προοίμιο και με φωνή που έτρεμε από συγκίνηση, εις ό,τι έχετε ιερώτερο σας έξορκίζω να μου πητε τήν αλήθεια. Ποιό είναι αυτό τό κορίτσι;
 Η ερώτηση ήταν τόσο άπτόμη ώστε ο συνταγματάρχης δεν πρόφθάσε ν' άπορήση άκούγοντας να τόν φωνάζουν με τό πραγματικό του όνομα.

— Είναι μια μικρή Ρωσίδα, απάντησε, που τήν έσωσε ο Αυτοκράτωρ Ναπολέον στήν πυρκαϊά της Μόσχας. Η Μεγαλειότης του τήν βρήκε αναίσθητη, πεσμένη επάνω στό νεκρό σώμα της μητέρας της. Κηδεύσαμε τήν δυστυχισμένη γυναίκα και πήραμε τό παιδί μαζί μας. Ο Αυτοκράτωρ τήν εμπιστεύθηκε σέ μένα και από εκείνη τήν ήμέρα δεν έφυγε από κοντά μου ούτε στιγμή. Τήν αγαπώ σαν να ήταν κόρη, μου αληθινή.
 — Τ' όνομά της, ρώτησε με αγωνία ο πλοίαρχος, τ' όνομά της τό ξέρετε;
 — Ναι, όνομάςται Κατερίνα Ιβάνοβνα Όλένιν. Έχάλασα τόν κόσμο για να βρω τους συγγενείς της. Μου είπαν ότι ο πατέρας της...
 — Ο πατέρας είμαι εγώ! φώναξε ο πλοίαρχος, άρπάζοντας τήν μικρούλα στήν αγκαλιά του. Επιτέλους σέ ξαναβρήκα, αγαπημένη μου, άσπρο μου περιστέρι.
 Ο Βερεζίνας, που έντωμεταξύ είχε ανέβει κι' αυτός στή γέφυρα, έμεινε άναυδος και σαν καρφωμένος στή θέση του. Στό τέλος έμως δεν μπόρεσε να κρατήση μια φωνή που έβγαине μέσα από τά βήθη της καρδιάς του:
 — Όστε λοιπόν θα μας τήν πάρουν τή μικρούλα μας, συνταγματάρχη μου!
 Αυτή ή αναφώνηση ξαναγύρισε τόν ναυτικό στή πραγματικότητα. Αγκαλιάζοντας τήν κόρη του τό είχε ξεχάσει όλα. Και τώρα δόθηκαν οι εξηγήσεις που χρειαζόνταν.

