

Η ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΔΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΔΑΣ

Εγκριμένον υπό του Υπουργείου της Παιδείας ως ελεύθερον ανάγνωσμα δι' όλα εν γένει τα Σχολεία (1932)
Τιμηθέν διά του Αργυρού Μεταλλίου της Ακαδημίας Αθηνών (1935).

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΡΟΠΑΗΡΩΤΕΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Έτοςία δραχμαί 150. Έξα-
μηνη δραχμαί 80. Τριμηνια δραχμαί 45.
ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΚΑΙ ΕΜΒΛΗΜΑΤΑ (εγκυκλοπαιδικά
έπιτοίμια, τσάν κτλ.) άνωτόμος: €Πρός τό περιο-
δικόν Η ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ, 386ς, Εβ-
ρηίδου, 42 — Αθήνας.

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ (1879-1941)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΤΟΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΕΩΣ

Αρχίζει την 1ην Δεκεμβρίου, 422' σελίδων
και αρχίζουν την 1ην αλευθήσατε μηνός.

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Όδός Ερμούδου 42, παρά τώ Βαρβάκειον

Περίοδος Β' — Τόμος 48ος

Αθήνας, 13 Σεπτεμβρίου 1941

Έτος 63ον. — Άριθ. 41

ΔΑΥΪΔ ΚΡΩΦΟΡΑ

ΜΥΣΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝ ΒΟΥΚΑΝ

[Συνέχεια από τό προηγούμενο]

Τά βραγμένα ροδχα μου με βάραιναν τόσο, ώστε με την εξάντληση που είχα ήταν αδύνατο να συνεχίσω στην κατάσταση αυτή τό δρόμο μου. Μ' έλο που κάθε δευτερόλεπτο μου ήταν πολύτιμο εκάθη-σα σ' ένα μέρος απόμαρο και στεγνό κι' εκεί εγδύθηκα. Έχουσα τό νερό που γέμιζε τά παπούτσια μου, έσπυξα τό πουκάμισό μου, και τό παντελόνι μου. Στο λαιμό μου τά ρουμπίνια του πάτερ Ιωάννη άστραφταν μ' έλη τους τή λάμψη. Άθελά μου αναπόλησα τή σκηνή της σπηλιάς όπου ο γέρος ιερέας πέρασε τό περιδέραιο στο λαιμό του Λαπούτα.

Η λιγόλεπτη αυτή ανάπαυση με ξεκούρασε και μπόρεσα να εξακολουθήσω τή πορεία μου πιδ άνετα. Ώς εκείνη τή στιγμή τίποτε δεν έδειχνε πως ο Λαπούτα είχε βάλει να με κυνηγήσουν. Δέν μου έμνε πιδ παρά να περάσω τή Λετσιτέλα και, απ' ε,τι θυμόμουν, τό ποτάμι αυτό δέν ήταν παρά ένας όρημητικός χειμαρρος όπου θα έβρισκα αρκετά περάσματα.

Έτρεξα όπου τό πουκάμισό μου στέγνωσε επάνω στην πλάτη μου. Άπ' εδω και πέρα ο

τόπος άλλαζε μορφή. Τή μονότονη πεδιάδα διαδέχονταν χαμηλοί λόφοι, σκεπασμένοι με άγριομπανανιές. Όσο για τή Λετσιτέλα, ήταν όπως τήν φανταζόμουν. Πολύ πριν να φθάσω κοντά στο ποτάμι, άκουσα τό μούγκρισμά του. Τό πέρασα σχεδόν στα στεγνά, πηδώντας από πέτρα σε πέτρα, πάνω από ένα μι-

κρό καταρράκτη, αφού πρώτα σταμάτησα λίγα λεπτά για να πιω νερό και να θρέξω τό κεφάλι μου.

Η κόουρασή μου γινόταν έλο και πιδ αισθητή και τά πρισμένα πόδια μου με πονούσαν. Περιπατούσα με κόπο, όταν άκουσα από πίσω μου ένα παράξενο θόρυβο, σαν κάτι να έτρεχε για να με φθάση. Έτρώμα-

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

[Τό αποτελέσματα από φύλλάδιο 40]



Μουχαράκι από τή Βαριά της Λέσβου.
Ριντιντιν

Μισή Τάτις — Α' Βραβείου

ξα. Ήταν δυνατόν να μ' είχαν κιόλας ανακαλύψει, οι άνθρωποι του Λαπούτα; Μά όχι. Έμμοιαζε μάλλον ώσαν ένα μεγαλόσωμο ζώο να προσπαθούσε ν' ανοίξη δρόμο μέσα από τά χαμόδεντρα και πότε πότε μου φαινόταν πως άκουγα τόν πνιγμένο κρότο που έκαναν τά δήματά του επάνω στα χόρτα. Δέν μπορούσε να είναι τίποτε άλλο παρά κανένα πεινασμένο άγρίμι και για δυστυχία μου τό πιστόλι του Έυρικήζ βρισκόταν στο βάθος του Μικρού Λετάρμα. Μόνο ένας τρόπος υπήρχε για να σωθώ. Έτρεξα στο πλησιέστερο δέντρο και είχα σκαρφαλώσει ως τά πρώτα του κλωνάρια, όταν είδα ένα κοκκινωπό τετράποδο να χυμάη κατεπάγω μου. Έκείνη τή στιγμή εδλόγησα τή Θεία Πρόνοια που με είχε στερήσει από τό πιστόλι μου. Τήν άλλη στιγμή βρισκόμουν κιόλας κάτω και ο πιστός μου Κόλιν χοροπηδούσε γύρω μου και γαύγιζε από χαρά. Χάιδεφα τόν αγαπημένο μου σκύλο και χώνοντας τό κεφάλι

