

Η ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ

ΒΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΔΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΔΑΣ

Εγκυκλιμμένον υπό του Υπουργείου της Παιδείας ως ελεύθερον ανάγνωσμα δι' όλα εν γένει τα Σχολεία (1932)
Τιμηθέν διὰ του Αργυρού Μεταλλίου της Ακαδημίας Αθηνών (1935).

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΡΟΠΑΗΡΩΤΕΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Έτησίαν δραχμαί 150. Έξέλιπτιν δραχμαί 80, Τρίμηνη δραχμαί 45.
ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΚΑΙ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ (ταχυδρομικαί επίταγμαί, ταίς κτλ.) άνωτέρως: άπόδός τό περιοδικόν Η ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ, όδός Εδριπίδου, 42 — Αθήνας.

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ

ΙΔΡΥΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ (1879-1941)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΤΟΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΕΩΣ

* Αρχίζει την 1ην Δεκεμβρίου, έλλ'εί συνδρομαί αρχίζουν την 1ην Ιουλιούστα μηνός.

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

* Οδός Εδριπίδου άριθ. 42, παρά τό Βαρβάκειον

Περίοδος Β' — Τόμος 48ος

Αθήναι, 22 Νοεμβρίου 1941

Έτος 63ον. — Αριθ. 51

ΔΑΥΪΔ ΚΡΩΦΟΡΑ

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΥΠΟ ΙΩΗΝ ΒΥΣΘΑΝ

[Συνέχεια από τό προηγούμενο]

Υστερα, έπειδή άρχισε να με βαρύνει, προχώρησα φαχουλεύοντας προς τά ντουλαπάκια. Δυό τρείς από τίς κασσέλες ήταν γεμάτες χρυσά νομίσματα. Άίρες άγγλικές, ναπολεόνια, ντούπιες Ισπανικές και βενετσιάνικες, και πολλά μεσαιωνικά και άρχαία νομίσματα. Θα χρειάστηκαν πάρα πολλά χρόνια για να μαζευτή όλος αυτός ό θησαυρός, και θα συγκεντρώθηκε από πολλά και διάφορα σημεία της αφρικανικής ήπειρου. Θα είχε δημιουργηθεί από προσφορές και δώρα των διαφόρων φυλάρχων και από τά κέρδη του λαθρεμπορίου των διαμαντιών. Έβγαλα δύο-τρία σακκουλάκια με πολύτιμα πετράδια και τά άδειασα στα χέρια μου. Τά περισσότερα ήταν διαμάντια μικροσκοπικά, από εκείνα που καταφέρνουν οι εργάτες στα άδαμαντωρυχεία να κρύβουν επάνω τους. Τά μεγαλύτερα — και υπήρχαν και μερικά πολύ μεγάλα — ήταν θαμπά και κιτρινωπά. Όστόσο ένα ή δύο σακκουλάκια είχαν μερικά διαμάντια άρκετά χοντρά και που και στα δικά

μου άκόμη μάτια έκαναν εντόπωση για τό χρώμα τους και για τή διαύγεια τους. Σε κάποιο μέρος φαίνεται, θα υπήρχε κάποια μυστική φλίθα, γιατί τέτοια διαμάντια δεν μπορούσαν να αφαιρεθούν κρυφά από κανένα άπ' τά γνωστά άδαμαντωρυχεία.

Όταν τέλειωσα τήν εξέταση αυτή, κάθησα χάμω και κοίταξα τόν καταρράκτη. Τό αντίκρουσμά του με υπνώτισε και με καθύσχαζε. Περιμένα με γαλήνη τό θάνατο, γιατί ή

λέξη αυτή δεν είχε πιά για μένα καμμιά σημασία. Τό μίσος μου και ό πόθος μου για έκδίκηση είχαν ίκανοποιηθεί και, όπως πάντα, τήν έξαψη τήν διαδέχτηκε ή κατάπτωση.

Έξω θα είχε πιά σηκωθεί ψηλά ό ήλιος, γιατί τό επάνω μέρος του καταρράκτη ήταν πλημμυρισμένο από φως που εισχωρούσε ως τίς τελευταίες γωνίες τής σπηλιάς. Έξαφνα είδα ένα πουλάκι να τρυπώνει από τό άνοιγμα και να καταβαίνει τόν καταρράκτη, περνώντας ξυστά τήν

ύγρη επιφάνειά του. Έμπηκε μέσα στη σπηλιά, φτερούγιζε ως τίς πιδ άπόμερες γωνίες κ' έφαξε να βρη κάποια διέξοδο για να φύγη. Υστερα πέταξε πάλι κατά τόν καταρράκτη και ξαναγύρισε πίσω στη σπηλιά. Άφου φτεροκόπησε καμμιά είκοσαριά λεπτά τής ώρας, κατάφερε επί τέλους να βρη πάλι τό δρόμο άπ' όπου είχε μπει, ανέβηκε σαν βέλος τό άνοιγμα του βράχου, και πέταξε προς τό φως και προς τήν έλευθερία.

Στήν αρχή παρακολουθούσα τίς κινήσεις του πουλιού, επειδή δεν είχα τίποτε άλλο να κάνω στο τέλος όμως μου προκάλεσαν τό πιδ ζωηρό ενδιαφέρον. Γιατί τό θέαμα αυτό ήταν σαν να μου άνοιζε τά μάτια και να μου ξανάδω-



«Ο Λαλούτα, σε μία τελευταία προσπάθειά στήθηκε όλόρθος στην άκρη του γκρεμού». (Σελ. 334, στ. γ).

