

Η ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ

ΒΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΔΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΔΑΣ

Εγκυκλιμμένον υπό του Υπουργείου της Παιδείας ως ελεύθερον ανάγνωσμα δι' όλα εν γένει τα Σχολεία (1932)
Τιμηδὲν διὰ του Ἀργυροῦ Μεταλλίου της Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν (1935).

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΡΟΠΑΗΓΩΤΕΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Ἐτήσια δραχμαὶ 500 Ἐξέσπλην 275. Τριμηνιαὶ δραχ. 150. Τὸ φύλλον δρ. 10
ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΚΑΙ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ (ταχυδρομικαὶ ἐπιτολαί, τὸξαι κτλ.) ἀνωτέρας: εἰς τὸς τὸ περιοδικὸν ἢ ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ, δόδος Εδριπίου, 42 — Ἀθήνας.

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ

ΙΔΡΥΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ (1879-1941)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΠΑΠΑΚΑΡΑΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΤΟΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΕΩΣ

Ἀρχίζει τὴν 1ην Δεκεμβρίου, ἀλλ' αἱ συνδρομαὶ ἀρχίζουν τὴν 1ην αὐγούστου μηνός.

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Ὁδὸς Εδριπίου ἀριθ. 42, παρὰ τὸ Βαρβάκειον

Περιόδος Β' — Τόμος 49ος

Ἀθήναι, 2 Μαΐου 1942

Ἔτος 64ον. — Ἀριθ. 22

Ο ΟΡΦΑΝΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΟΡΛΕΑΝΗΣ

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

(Συνέχεια ἀπὸ τὸ προηγούμενο)

Ἦταν τάχαπημένα τῆς θείας Ἀντωνίας, πανσέδες, μενεξέδες, τριαντάφυλλα. Στὸ κεφάλι τοῦ τάφο φύτεψε μιὰ γικασεμιά, καὶ στὰ πόδια ἓνα ἀγιόκλημα. «Τὴν ἀνοιξὴ δὲ αὐτὰ θνήθισον, συλλογίζοταν ἄχ, καὶ πῶς ἀγαποῦσε τὴ μυρωδιά τους!»

Ἐκεῖ κοντὰ βρισκόταν ἓνας ἄλλος τάφος πολὺ περιποιημένος. Τὸν περιγύριζαν κάγγελα καὶ, πλεγμένα μ' αὐτὰ, τάνθισμένα κλαδιά ἐνδὸς ὠραίου κισσοῦ. Πάνω στὴν πλάκα, μέσα σὲ μιὰ γυάλινη σφαιρα, φαινόταν ἓνα κέρινο ἀγαλματάκι ποὺ παράστανε τὸν Ἄγγελο τῆς Λύπης. Τὸ κεφάλι του ἦταν γυρτὸ καὶ τὰ χεῖλη του λῆς καὶ ψιθύριζαν προσευχή. Ἡ Δέα ἐπίστευε πῶς ποτὲ ὠραιότερο καὶ συγκινητικώτερο ἄγαλμα δὲν ἐστήθηκε πάνω σὲ τάφο.

Τὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ μικροῦ ἐκείνου ἀγγέλου θύμιζαν τὰ δικά της. Κι' ἔταν ἔσκυβε τὸ κεφάλι πάνω ἀπὸ τὴν πλάκα, ποὺ ἀπὸ κάτω τῆς κοιμόταν τὸν τελευταῖο τῆς ὄπνο ἢ μητέρα της, θάλεγε πῶς αὐτὴ ἦταν ἡ προσωποποίηση τῆς Λύπης.

Μιὰ στιγμὴ, ὁ Φίλιππος, σηκώνοντας τὰ μάτια, τὴν εἶδε ὀρθὴ μπροστὰ στὸν τάφο τῆς θείας Ἀντωνίας, κι' ὁ πόνος του γιὰ τὸ χαμὸ τῆς ἀνανεώθηκε. Τάφησε τότε ἄλλα καὶ, γονατίζοντας πάνω στὴ χλόη, ἀρχισε νὰ κλαίη πικρά. Ἡ Δέα ἔτρεξε καὶ γονάτισε κι' αὐτὴ κοντὰ του.

— Φίλιπε, ἀγαπητέ μου Φίλιπε τοῦ ἔλεγε, μὴν κλαῖς ἔτσι! Ἡ θεία σου θὰ λυπόταν πολὺ ἂν τὸ ἤξερε. Νά, οὐτ' ἐγὼ κλαίω ἔταν ἔρχομαι στὸν τάφο τῆς μαμμιάς. Κοιμάται τόσο ἡσυχα ἐκεῖ μέσα, κι' ὁ ἄγγελος τοῦ πατέρη ἀγρυπνεῖ μὲ τόση ἀγάπη ἀπὸ πάνω της, μέρα καὶ νύχτα,



— Ἡ θεία μου πέθανε, εἶπε ὁ Φίλιππος, κι' ἦθε να μείνω μαζί σας. (Σελ. 142, στ. β')

ἐνῶ ἡ ψυχὴ της βρισκεται κοντὰ στὸ Θεό!... Ἐκεῖ βρισκεται τώρα κι' ἡ ψυχὴ τῆς θείας Ἀντωνίας.

— Θὰ φύγω, Δέα, εἶπε ὁ Φίλιππος μέσ' τοὺς λυγμούς του. θὰ πάω μακριά, πολὺ μακριά. Κι' ἔταν ἐγὼ

θὰ λείπω, ποῖς θὰ περιποιητῆ τὸν τάφο της;

— Ἐγὼ, Φίλιππε, σοὺ τὸ ὑποσχομαι. Θὰ ἔρχομαι ἐδῶ συχνά, θὰ φέρνω λουλούδια, τὴν ἀνοιξὴ θὰ φυτέψω κι' ἄλλα. Ἡ Κελίνα θὰ μὲ βοηθῆ. Κι' αἱ δύο μας θὰ περιποιούμεστε τὸν τάφο, κι' ἔταν θὰ γυρίσης θὰ τὸν βρῆς πολὺ ὠραιότερο.

— ὦ, Δέα, ἂν ἤξερες πόσο λυπάμαι ποὺ θὰ φύγω. Ἀγαπῶ πολὺ τὸν κύριο καὶ τὴν κυρία Ἐνοθαρι. ἀλλὰ νὰ φῆσω ἐδῶ - χάμω μονάχη τὴ θεία μου, δὲν θέλω. Ὅχι, δὲν θέλω νὰ φύγω!

— Ὅχι, Φίλιππε, ἀφοῦ σὲ παίρνουν μαζί τους, πρέπει νὰ φύγης. Ἡ Κελίνα λέει πῶς αὐτὸ θὰ εἶναι γιὰ καλὸ σου. Κι' ἐγὼ λυτάμαι πολὺ ποὺ δὲν θὰ εἶσαι πιά ἐδῶ. Ἀλλὰ πρέπει νὰ φύγης. Φτάνει μόνο νὰ γυρίσης τὸν χειμῶνα. Τότε, ἐλπίζω, θὰ εἶναι ἔω κι' ὁ πατέρ' Ἰωσήφ... Ἐλα, τὰ λουλούδια φυτεύθηκαν ἄλλα πάμε τώρα στὸ ἐκκληράκι νὰ κάμουμε μιὰ προσευχή.

Πῆγαν μαζί στὸ ἐκκληράκι, ποὺ ἦταν στὴ μέση τοῦ κήπου, σκεπασμένο ἐλε ἀπὸ κισσοῦς, κι' ἐγονάτισαν μ' εὐλάβεια γιὰ νὰ προσευχηθοῦν. Καὶ καθὼς ἡ Δέα, μὲ τὰ μάτια ψηλά, ψιθύριζε τὴν προσευχὴ τῆς, μιὰ ἡλιαχτίδα, περνώντας ἀπὸ τὰ χρωματιστὰ γυαλιὰ ἐνδὸς παραθύρου, σχημάτιζε γύρω στὸ ξανθὸ κεφάλι τῆς μικρῆς κόρης μιὰν αἴγλη

καὶ τὴν ἔκανε δμαία μὲ τίς εἰκόνες ποὺ τοὺς κοίταζαν ἀπ' ὀλόγυρα. Στ' αὐτὴ τὴ στάση καὶ μ' αὐτὸν τὸ φωτιστέφανο, θὰ τὴν θυμόταν ὁ Φίλιππος ἔταν θὰ βρισκόταν μακριά της...

