

Η ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΔΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΗΡΙΔΑΣ

Έγκριμένον υπό του Υπουργείου της Παιδείας ως ελεύθερον ανάγνωσμα δι' όλα εν γένει τὰ Σχολεία (1932)
Τιμηδέν δια του Άργυρου Μεταλλίου της Ακαδημίας Αθηνών (1935).

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΡΟΠΑΗΡΩΤΕΑ

Διά την Α' Τριμηνίαν του 1944, (Ιανουάριος - Μάρτιος) δραχμαί 50.000. Έτησιοί ή έξαμηνιοί συνδρομαί απαράδεκτοι. Τη φύλλον διαγ. 2.500.

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΚΙ' ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ. (ταχυδρομικαί επίταγαί, τσάκ κελ.) άνωθίμασι: Πόδος το περιουδικόν «Η ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ», όδός: Εδριπίδου, 42. - Αθήνας.

ΙΔΡΥΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ (1878-1941)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΠΙΧΡΗΣΙΑ { ΜΑΡΙΑΣ Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΒΑΛΙΑΣ ΧΡ. ΝΑΤΣΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝ. Π. ΜΟΥΣΔΡΑΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ

Ο ΤΟΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΕΩΣ

Αρχίζει την 1ην Ιανουαρίου, άλλ' αί συνδρομαί αρχίζουν την 1ην Οκτωβρίου μινός.

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Όδός: Εδριπίδου άριθ. 42, παρὰ τὸ Βαρθάμιον

Περίοδος Β'. - Τόμος 6ίος

Αθήνας, 5 και 12 Φεβρουαρίου 1944

Έτος 66ον - Αριθ. 6-7

ΑΝΤΕΚΙΡΤΑ

Μυθιστόρημα ΓΟΥΛΙΟΥ ΒΕΡΝ. - Μετάφραση ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΥ ΤΕΛΛΟΥ. - Διασκευή ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ. - Εικόνας Α. ΜΠΕΝΕΤΤ

(Συνέχεια εκ του προηγούμενου)

Κι' επειδή το θαλαμηγό ήταν ένα απλό Ιστιοφόρο, εύκολοτα να θα μπορούσε οποιοδήποτε άποπλοίο του λιμανιού να το καταδιώξει και να το φτάσει κρήγορα. Στο Κάτταρο όμως ή άπαγωγή μπορούσε να γίνει υπό πολύ καλύτερες συνθήκες. Τίποτα εύκολότερο παρά να προσελκύσει εκεί τον Πέτρο Μπάθου. Σε μια λέξη του γιατρού, σταλμένη στη διεύθυνσή του, ή των βέβαια πως θα έτρεχε άμέσως. Εκεί ήταν το ίδιο άγνωστος όπως κι' ο γιατρός, και μόλις θα βρισκόταν στο «Ηλέκτρικ 2», αυτό θάνοιγόταν άμέσως στο πέλαγος, ο Πέτρος Μπάθου θα μάθαινε όλα όσα άγνοούσε για το παρελθόν του Τόρονθαλ, και ή εικόνα της Σάβας θα σβυνόταν μπρός στην άνάμνηση του πατέρα του.

Τέτοιο ήταν το σχέδιο του, άπλοούταχο στην έκτέλεση. Μετά από δύο ή τρεις ημέρες ακόμα, - τελευταία προθεσμία που είχε καθορίσει - το έργο θα είχε συμπληρωθή ο Πέτρος θα χωριζόταν για πάντα από τη Σάβα Τόρονθαλ.

Την επομένη, 9 Ιουνίου, έφτασε ένα γράμμα από τον Πεσκάδ. Έγραφε πως τίποτα το νεώτερο δεν υπήρχε από της πλευράς του μεγάρου του Στραντόνε. Όσο για τον Πέτρο Μπάθου, δεν τον είχε ξαναδθ από την ημέρα που είχε πάει στη Γκραβόζα, δώδεκα ώρες μετά την άναχώρηση της γολέττας.

Όστόσο, δεν ήταν δυνατό ο Πέτρος να είχε ή καταλείψει τη Ρα-

γούζα. Ασφαλώς θα μένε κλεισμένος στο σπίτι της μητέρας του. Ο Πεσκάδ υπέθετε, - και δεν γελιόταν - πως ή άναχώρηση της «Σαβαρένας» είχε προκαλέσει τη μεταβολή αυτή στις συνθήκες του νεαρού μηχανικού, αφού μάλιστα, μετά την άνα-



«Άλλοι έψηναν σε μια φωτιά από κάρβουνα ένα μικρό άρνι. . .» (Σελ. 28, στ. β')

χώρηση αυτή, είχε επιστρέψει στο σπίτι του άπογοητευμένος.

Ο γιατρός αποφάσισε να ενεργήσει την επομένη, γράφοντας ένα γράμμα στη διεύθυνση του Πέτρο Μπάθου, που θα τον καλοούσε ναρθη να τον βρη άμέσως στο Κάτταρο. Άλλά ένα έντελως άπρόδλεπτο γεγονός ήταν γραφτό ν'άλλάξει τα σχέ-

δια αυτά και να επιτρέψει στην τύχη να επέμβη, καταλήγοντας στο ίδιο άποτέλεσμα.

Το βράδυ κατά τις όκτώ, ο γιατρός βρισκόταν στη προκουμαία του Κατάρου, όταν σημειώθηκε ή άφιξη του άποπλοίου «Σαξωνία». Η «Σαξωνία» έρχόταν από το Μπρίντζι, όπου είχε σταματήσει για να πάρη επιβάτες. Από κει πήγαινε στην Τεργέστη, πιάνοντας στο Κάτταρο, στη Ραγούζα, στη Ζάρα και άλλα λιμάνια της άουστριακής άκτής στην Άδριατική.

Ο γιατρός στεκόταν κοντά στην κινήτη γέφυρα, που χρησιμεύει για την επιβίβαση και άποβίβαση, όταν, στις τελευταίες άναυγίες της ημέρας, το βλέμμα του άκίνητοποιήθηκε από τη θέα ενός ταξειδιώτη, που μετέφεραν τις άποσκευές του στην προκουμαία. Ο άνθρωπος αυτός ήλικίας μέχρι σαράντα χρονών, με ύψος άγέρωχο και σχεδόν θρασύ, έδινε τις διαταγές του μεγαλόφωνα.

«Αυτόει... έδώ... στο Κάτταρο!»

Οι λέξεις αυτές θα ξέφευγαν από τα χείλη του γιατρού, αν δεν τις συγκρατούσε, όχι χωρίς δυσκολία, καταστέλλοντας κι' ένα κίνημα άργης.

Ο επιβάτης εκείνος ήταν ο Σαρκανό. Δεκαπέντε χρόνια είχαν περάσει από τότε που έκτελούσε χρέη λογιστή στο σπίτι του Ζάβμαρ. Δεν ήταν πιά, τουλάχιστο στην περιβολή, ο τυχοδιώκτης που είδαμε να περιπλανιέται

στος δρόμους της Τεργέστης στην άρχή της διήγησής αυτής. Φορούσε ένα κομψό ταξειδιωτικό κοστουμι κάτω από μια κκαρνετίνα της τελευταίας μόδας, κι' οι άποσκευές του έδειχναν, πως ο πρώην μεσίτης της Τριπολιτιδας ήταν συνηθισμένος στην άνεση.

Πραγματικώς, δεκαπέντε τώρα

