

Η ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ



Περίοδος Δ' — Τόμος 1ος

Αθήναι 4 Ιανουαρίου 1947

Έτος 69ον — Αριθ. 1

Ο ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΡΓΥΡΗΣ

Υπό ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΟΓΓΗ

Ήταν—θυμάμαι—δπως και σήμερα χιονισμένες οι κορυφές των βουνών, έψαλλαν τα κάλαντα στους δρόμους, ο ούρανος συννεφιασμένος και ή θάλασσα άγριεμμένη. Τò άσπρα καθαρώτατο σπιτάκι του νησιού μου εϋωδίαζε και

τότε από μυρωδιά του λιθανιού και ή κυρα-Χρυσούλα, ή γυναίκα του καπετάν-Αργύρη, με τή μονάκριδη κόρη της τή Λένα, φουρνίζανε, — κείνη τή παραμονή τής Πρωτοχρονιάς πούμανε παιδάκι 10 χρονών — ταφιά με κου-



ραμπιέδες και μελομακάρουνα σαν μπηκα στην αλλη τους.

Ή καπετάνισσα, μιὰ ψηλή και δμορφη γυναίκα, έτρεξε γελαστή κοντά μου μόλις με είδε.

— Είσαι γιος του Άναστάση ;
 — Ναι, θέλω τον πατέρα μου.
 — Μέσα είναι με τον καπετάνιο.

“Ελα, αγόρι μου.

Και με δδήγησε σ' ένα δωμάτιο που έλαμπε από πάστρα και νοικοκυριά. Ο μακαρίτης ο πατέρας μου καθότανε με τον καπετάν-Αργύρη κοντά στο άναμμένο τζάκι και κουβεντιάζανε κουτσοπίνοντας. Ήτανε ένας άνδρακλας αυτός ο καπετάνιος δσα με κεί πάνω, με τετράγωνες πλάτες, πυκνά μαύρα μουστάκια και φρύδια που του σκεπάζανε τὰ μάτια. Με σήκωσε σαν πούπουλο στα χέρια του και με φίλησε με στοργή.

— Με τον πατέρα σου, μου είπε, είμαστε αδελφια. Στην ίδια γειτονιά γεννηθήκαμε, μαζί βγάλαμε τò σχολαρχείο, την ίδια μέρα πήγαμε στρατιώτες. Είσαι λοιπόν και δικό μου παιδί.

— Φχαριστώ, καπετάνιο . . .

“Υστερα μ' έβαλε νά καθήσω σ' ένα χαμηλό σκαμνάκι κοντά στη φωτιά κι' είπε στη γυναίκα του νά μού φέρη καρύδια και σταφίδες. Μούκανε τότε τρομακτική έντόπωση. Σήμερα εξηγώ τò γιατί. Άκτινοβολούσε, απ' όλο τò είναι ατμουού του ανθρώπου, ά ρ χ ο ν τ ι ά , κ α λ ω σ ύ ν η και άνδρισμός.

Σε λίγο, σαν μούστειλε ή Κυρα-Χρυσούλα με την κόρη της σταφίδες και γλυκά κι' έπαψε ν' άπασχολείται με μένα, ξανάπιασε την κουδέντα με τον πατέρα μου. Μά τί ήτανε αυτά που λίγανε ή, καλύτερα, τί του ιστορούσε ο καπετάν-Αργύρης ; Μια ναυτική του περιπέτεια που με όποχρέωσε νά μην κλεισω μάτι δυό νύχτες . . . Ταξείδευε με τή σκούνα

ΤΟ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙ, ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΚΙ' Ο ΛΥΚΟΣ Ο ΕΧΘΡΟΣ ΤΟΥΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ

Α'.

Αυτό που αρχίζω να διηγείμαι εδώ από σήμερα, τὸ λέω «ἀνάγνωσμα», γιατί κάποιος βέβαια θὰ τὸ ἀναγνώσῃ, θὰ τὸ διαβάσῃ, ἢ μικρὸς ἢ μεγάλος· πολλὰ ὅμως ἀπὸ τὰ Διαπλάσάουλα εἶναι ἀκόμη τόσο μικρά, πὸς οὔτε στὸ σχολεῖο πηγαίνουν, οὔτε ξέρουν νὰ διαβάζουν, κι' αὐτὰ τὰ διηγηματάκια, πὸς τὰ γράφω γι' αὐτὰ καὶ τὰ λέω «ἀναγνώσματα γιὰ πολὺ μικρὰ παιδιὰ», ἄλλοι τὰ διαβάζουν στὰ μικρότερα — ἢ μαμμά, ὁ μπαμπάς, ἢ θεία, ὁ θεῖος, καὶ συχνότερα κάποιος ἀδέρφι ἢ ξαδέρφι. Μὲ ἄλλους λόγους, πολλὰ μικρὰ παιδιὰ δὲν διαβάζουν αὐτὰ τὰ διηγηματάκια, παρὰ τὰκοῦνε καθὼς τοὺς τὰ διαβάζουν ἄλλοι, καὶ βλέπουν μόνο τὶς εἰκόνες τοὺς. ...

Νά, ἂς ἴδωσιν ἐδῶ τὴ σημερινή. Εἶναι ἓνα γουρουνάκι, ἓνα παπάκι, ἓνα γατάκι κι' ἓνας λύκος — τὰ τέσσερα «πρόσωπα» τῆς ἱστορίας μας. Τὸ γουρουνάκι, τὸ παπάκι καὶ τὸ γατάκι, σὰν καλὰ γειτονόπουλα, εἶναι φιλιωμένοι μαζί τοὺς· ὁ λύκος, πὸς μένει πολὺ μακρότερα, στὸ λόγγο, εἶναι ἐχθρὸς τοὺς. Τώρα θὰ σὰς τὰ παρουσιάσω ἓνα-ἓνα, νὰ τὰ γνωρίσετε καλύτερα.

Τὸ γουρουνάκι ἦταν τριανταφυλλί, πολὺ νόστιμο. Κατοικοῦσε σ' ἓνα ὄμορφο σπιτάκι, ὀλοξύλινο, κι' εἶχε ἔντεκα ἀδερφάκια. Καὶ τὰ δώδεκα αὐτὰ γουρουνάκια περνοῦσαν τὶς ἡμέρες τοὺς μὲ βύζαγμα καὶ μὲ ὕπνο. Ἡ μη-

τέρα τοὺς τάγαποῦσε πολὺ κι' ἦταν κατευχαριστημένη ὅταν τὰ εἶχε ὀλόγουρά της νὰ τὴ βυζαίνουν. Ἦταν ὄμορφα, ἦταν παχουλά, κι' ἄμα χόρταιναν τὸ γάλα, κοιμοῦνταν, τὰ τσαμενάκια μου. ...

Τὸ γουρουνάκι πὸς τὸ ἔλεγαν Ροδίτσα, ἦταν τὸ πιὸ νόστιμο ἀπ' ἄλλα τοὺς τὰδέρφια. Πολὺ τριανταφυλλί, πολὺ γυαλιστερό, πολὺ στρουμπουλό, εἶχε μιὰ χαριτωμένη οὐρίτσα, στριφογυρισμένη σὰν τιρμπουλόνη.

Πλάι στὸ ὀλοξύλινο σπιτάκι, ἦταν ἓνα ὄμορφο λειβάδι, ὀλοπρασινάδες καὶ λουλούδια· καὶ στὴν ἄκρη τοῦ λειβαδίου, ἓνας μεγάλος βάλτος· καὶ δίπλα στὸ βάλτο ζοῦσαν δώδεκα παπάκια δώδεκα νόστιμα παπάκια, πὸς περνοῦσαν τὸν καιρὸ τοὺς νὰ κολυμποῦν μέσα στὸ λασπωμένο νερὸ καὶ νὰ κυνηγιοῦνται κάνοντας πᾶ-πᾶ-πᾶ. Τὸ πιὸ νόστιμο τὸ ἔλεγαν Κοκκινομουτάκη, κι' ὅλη τὴν ἡμέρα δὲν ἀκουγες παρὰ πᾶ-πᾶ-πᾶ, γιατί τὰ παπάκια δὲν ἔπαυαν νὰ κυνηγιοῦνται· κι' ἀπὸ τὸ

ἄλλο μέρος τοῦ λειβαδίου ἀκουγες ὄλο καὶ γε-γε-γε, γιατί τὰ γουρουνάκια γρύλλιζαν, ἀφοῦ βύζαινα καλά, γιὰ νὰ δείξουν πὸς ἦταν εὐχαριστημένα.

Μιὰ μέρα, ὁ Κοκκινομουτάκης ἔκανε τὸ λουτρό του κι' ἦταν πολὺ χαρούμενος, γιατί ὁ ἥλιος ἔλαμπε ζεστός καὶ τὸ νερὸ ἀστραφετὸ σὺν ἥλιῳ.

(ἀκολουθεῖ)

Η ΚΥΡΑ ΜΑΡΘΑ



— Ο ΤΟΛΗΣ, ΤΟ ΚΟΤΤΕΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΧΑΡΤΙΝΟ ΚΑΡΑΒΙ —

