

Η ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ



Περίοδος Δ' — Τόμος Ιος

'Αθήναι 11 'Ιανουαρίου 1947

'Ετος 69ον — 'Αριθ. 2

ΤΟ ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΑΚΙ

(ΠΑΡΑΜΥΘΙ)

Μέσα σ' ένα χαμηλό σπιτάκι, τὸ τελευταίο σπιτάκι τοῦ χωριοῦ, ἔζη ἀδέρφια ἦταν καθισμένα μπρὸς στὸ τζάκι. Ἦταν ἡ παραμονὴ τῆς Πρωτοχρονιάς



ΚΑΡΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠ' ΤΗΝ ΕΚΑΡΟΜΗ

κι' ὁ μεγάλος, ὁ Ἀντρίκος εἶχε ἀνακαλύψει ἕνα καινούργιο παιχνίδι: Κάθε σπίθα ποὺ πεταγόταν ἀπὸ τὴ φωτιά ἦταν κι' ἕνα παιχνίδι, κι' ὁποῖος τὴν πρωτόβλεπε θὰ κρατοῦσε τὸ παιχνίδι γιὰ τὸν εαυτό του.

— Νά τη μία! . . φώναξε ἡ Νικολέττα. Εἶναι ἕνα τόπι κόκκινο κι' εἶναι γιὰ μένα.

Τὸ ἴδιο λεπτὸ ἢ σπίθα κατακόκινη πετάχτηκε ἔξω ἀπὸ τὸ τζάκι. Ἡ Νικολέττα τὴν κοίταξε κατατρομαγμένη, μὰ τότε εἶδε πὼς δὲν ἦταν πικὰ σπίθα, μὰ ἕνα ἀνθρωπάκι κατὰμαυρο, μὲ μάτια ποὺ ἀστραφταν, μὲ μυτερὰ κάτασπρα δόντια, τυλιγμένο ἀπὸ τὸ κεφάλι ὡς τὰ πόδια σὲ μιὰ κατακόκινη κάππα. Ἐκανε μιὰ τούμπα στὸ πάτωμα, ὅστερα πήδησε ἐπάνω στὸ τραπέζι καὶ γέλασε ἕνα στριγκὸ γελάκι.

— Ποιὸς εἶσαι; Πῶς ἤρθες ἐδῶ μέσα; φώναξαν ὅλα τὰ παιδιὰ μὲ μιὰ φωνή.

— Καὶ γιατί δὲν μπήκες ἀπὸ τὴν πόρτα; Καὶ πῶς δὲν σ' ἔκαψε ἡ φωτιά; ρώτησε ἡ Μαριγούλα.

— Πωπωπῶ! μὲ ξεκουφάνατε! πάψτε πάψτε! ἔκανε τὸ Καλικαντζαράκι.

Καὶ ρίχνοντας πίσω τὴν κουκούλα ποὺ τοῦ σκέπαζε τὸ κεφάλι του, ἄρχισε νὰ χοροπηδάη ἐπάνω στὸ τραπέζι τόσο ζωηρὰ καὶ τόσο ἀστεία, ποὺ ἀγόρια καὶ κορίτσια ἄρχισαν νὰ χτυποῦν τὰ χέρια τους ἀπὸ χαρὰ.

— Μὰ πές μας λοιπὸν, ἀπάντησέ μας! ἐπίμενε ὁ Ἀντρίκος. Πρῶτα ἀπ' ὅλα πῶς σὲ λένε;

— Μὴ λένε Κικιρίκο! εἶμαι τὸ μικρότερο ἀπ' ὅλα τὰ καλικαντζαρία. Ἐπεσα μέσα στὸ τζάκι σας γιατί τ' ἄλλα μου τ' ἀδέρφια μὲ πετάξανε ἀπὸ ψηλὰ ἀπὸ τὴν καμινάδα, ἐπειδὴ ἔβγαλα τὴ γλωσσα μου στὸ βασίλιά μας, τὸν Σταχτοπόδη. Εἶμαι γλωσσᾶς ἐγώ! ἔκανε μὲ καμάρι ὁ Κικιρίκος!

ΤΟ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙ, ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΚΙ' Ο ΛΥΚΟΣ Ο ΕΧΘΡΟΣ ΤΟΥΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ

Β'.

"Αξαφνα σταμάτησε να κουνάη τὰ φτερά του : είχε ιδεί στή μέση του λειβαδιού τή Κιτρινούλα πού έρχό-

ταν με τήν ούρα σηκωμένη ψηλά. "Η Κιτρινούλα ήταν ένα γατάκι πού έμενε με τούς δικούς του πίσω άπ' τ' ολοξύλινο σπιτάκι· αλλά ποτέ δέν είχε προχωρήσει ως τó βάλτο. Μόνο τó πρωτ εκείνο με τόν ώρατο ήλιο ετόλμησε κι' ή γατίτσα να πάη ως εκεί πού ο Κοκκινομουτάκης λούζονταν.

— Καλημέρα, Κιτρινούλα φώναξε τó παπάκι.

— Καλημέρα, Κοκκινομουτάκη! τί κάνεις εκεί;

— Κάνω τó λουτρό μου, καθώς βλέπεις. Τó νερό είναι τόσο χλιαρό! Δός μου λίγο τó χέρι σου, να ιδής.

"Αλλά ή γατίτσα μ' έλες της τις μουστάκες, φοβάται. «Δέ θέλω, μουρμουρίζει, δσε με!» και τραβιέται. "Ο Κοκκινομουτάκης επιμένει : «"Ελα, είναι ώρατα, θά ιδής. . .» "Η Κιτρινούλα τώρα θέλει και δέ θέλει. Κι' ο Κοκκινομουτάκης, πού έχει πλησιάζει

τήν δχθη, της άρπάζει τó πόδι και τήν τραβά στο βάλτο με τέτοιαν όρμη, ώστε ή γατίτσα δλάκερη πέφτει στο νερό, και άπ' τó φόβο της κάνει οά να ήρθε ή τελευταία της

ώρα. (Γιατί ξέρετε πόσο πολύ φοβούνται οι γάτες τó νερό). "Ο Κοκκινομουτάκης, πού αυτό του φαίνεται πολύ άστείο και παράξενο — άκου να φοβάται τó νερό! — αφήνει τή

γατίτσα στα «κρύα του λουτρού», και βγαίνει άπο τó βάλτο γελώντας.

"Η Κιτρινούλα, μονάχη της άδοθήθητη, είδε κι' έπαθε ως να βγή άπ' τó βάλτο. "Επί τέλους τó κατάφερε, αλλά κρύνει, άνατριχιάζει και φταρνιέται τόσο πολύ—τσούφ και τσουφ—ώστε φοβάται μήν άρρωστήση βαρεία. Παιχνίδι πού της έπαιξε τó κακό παπάκι! Εδύτυχός δ ήλιος είναι ζεστός και σέ λίγο ή γατίτσα στεγνώνει, παύει τά φτερνίσματα και ξεκινά να γυρίση στα λημέρια της. Καθώς πηγαίνει, βλέπει μπροστά της ένα χαριτωμένο τριανταφυλλι γουρουνάκι, πού τρέχει, γρυλλίζοντας να τήν άπαντήση. Είναι ή Ροδίτσα, ή στρουμπουλή φιληγάδα της και γειτονοπούλα, με τήν ούρίτσα πού μοιάζει με τριμπουσόνι. "Η Κιτρινούλα τήν άγαπά. Πώς χαιρετά

πού τήν βλέπει! πηγαίνει κοντά της, και της διηγείται τó κακό παιχνίδι πού της έπαιξε ο Κοκκινομουτάκης.

("Ακολουθεί)

Η ΚΥΡΑ ΜΑΡΘΑ



Ο ΤΟΛΗΣ, ΤΟ ΜΠΟΥΚΕΤΟ ΚΑΙ Ο ΓΑΪΔΑΡΟΣ

