

Η ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ



ΙΔΡΥΤΗΣ ΤΟ 1879
 ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ († 1941)
 *Αγρυπσών μετέλλιον 'Ακαδημίας 'Αθηνών (1935)
 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ
 ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ
 Τιμή φύλλου δραχμαί 800

Περίοδος Δ' — Τόμος 1ος

'Αθήναι, 21 και 28 'Ιουνίου 1947

"Ετος 69ον — 'Αριθ. 25-26

Ο ΒΕΛΛΕΡΟΦΟΝΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΠΗΓΑΣΟΣ

Μέσα στ' άκριθιά παλάτια του βασιλεία της Κορίνθου Γλαύκου γεννήθηκε ο Βελλεροφόντης. Όσο αύξανε σέ χρόνια τό μονάκριβο βασιλόπουλο τόσο μεγάλωνε ή ώμορφιά κι' ή φρόνησί του. Μά ή μοίρα στάθηκε σκληρή στο άνδρειο παλληκάρι. Μιά μέρα ενώ τό δίσκο ζύγιαζε στις δυνατές παλάμες του και τέντωνε άψηλά τό δεξιό του χέρι και λύγαιε επιδέξια τό γόνυ κρατώντας το με την άριστερή του χουφτα... Εάφνου ο δίσκος του ξεφεύγει από τό χέρι και σκοτώνει τό Βέλλερο χωρίς να θέλη. Τότε με τρέμο έτρεξε ο βασιληάς ο Γλαύκος ο πατέρας του στο μαντείο. Και τό μαντείο έδωσε άπόκρισι πικρή. Για να ξεπλόγη τό άμάρτημα αυτό ο Βελλεροφόντης θά έπρεπε πριν ή αύγή φωτίση από ψηλά τίς στρατες των άνθρώπων να βρισκείται έξω από την ίσρη την πόλη της Κορίνθου. "Έτσι πήρε τό δρόμο της ξενιτειάς ο Βελλεροφόντης... Ξένος μέσα σε ξένους γύριζε διακονεύοντας τό πικρό ψωμί του ξένου τόπου... "Επειτα από πολλές περιπλανήσεις έφθασε στην Τίρυνθα όπου βασιλευε ο Προϊτος. "Όλος ο λαός και οι παλατιανοί θαυμάσανε τό ώμορφο παράσημα και την εθγενικιά μορφή του Βελλεροφόντη. Σιγά σιγά



με τους καλούς του τρόπους με την αγάπη πούδειχνε στους δυστυχισμένους και αδύνατους ή φήμη του ξεπλώθηκε πάνω σ' όλη τή χώρα. Τό αξίο παλληκάρι με τά εθγενικά του έργα κατάχτησε τίς καρδιές των ανθρώπων. Μά αυτό δεν καλοφάνηκε στο βασιληά Προϊτο, με ζήλεια φαρμακερή έβλεπε τό λαό του και τους παλατιανούς του να τιμούν τον ήρωϊκό Βελλεροφόντη. "Ο φθόνος φούντωσε μέσα του και τουτρωγε τά σωθικά. "Ωπιοιιά μέρα πήρε πιά την άπόφαση να τον ξεφορτωθιή μιιά για πάντα γι' αυτό τον φώναξε κρυφά και τούπε :

— Βελλεροφόντη βλέπω μετά χαράς πώς οι θεοί μ' άπλοχεριά πάνω σου ρίξαν άντρεία όμορφιά και δύναμη, βλέπω τά έργα σου κι' οι τρόποι σου όλο και πιότερο να καταχτούν τή χώρα μου και μένανε μαζί... Αυτό μου φέρνει, πίστεψε καλό μου παλληκάρι, μιιά χαρά άνειπιωτη και μου φουσκώνει τά στήθια ή περιφάνεια πώς τά παλάτια μου φιλοξενούνε ένα τόσο αξίο νιό. Μά αν και γώ σου παραστάθηκα φιλικά ως τώρα αν σου ανοίξα φιλόξενα τίς πόρτες μου και σε φίλεψα μ' ότι καλό είχε ή τράπεζά μου θέλω να μην τό ξεχάσης τώρα που ή ανάγκη με κάνει να ζητήσω

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΧΡΥΣΟΥΛΗΣ, ΟΙ ΚΟΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΥΝΕΛΙΑ ΤΟΥ

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ

Β'.

Τί άστείο πού ήταν νά τά βλέπεις μέ τά ζωηρά ματάκια τους, τά μακριά αυτιάκια τους και την κοντή-κοντή ούριτσα τους πού κουνιόταν όλη ώρα.

Οι κότες και τά κουνέλια είχαν έναν άφεντικό τόν κύριο Χρυσούλη. Ήταν ένας κύριος πολύ ψηλός, πολύ σοβαρός, μέ γυαλιά και μέ μαλλιά, πού τού τά έπαιρνε πάντοτε ο άέρας όταν έβγαινε πάνω στην ταράτσα. Ο κ. Χρυσούλης είχε πολύ επίσημο ύφος, τά μάτια του όμως γελοούσαν πίσω από τά γυαλιά του. Κι΄ ήταν πάντοτε γελαστός, όποτε πήγαινε νά ιδή τά κουνέλια του και τις κότες του. Κάθε τόσο πήγαινε και τις έβλεπε. Μόλις ξυπνούσε τό πρωί πήγαινε νά τούς πη καλημέρα. Και πριν νά πέσει νά κοιμηθῆ τό βράδυ, πήγαινε νά τούς εύχηθῆ καληνύχτα και νά ιδή μήπως θέλουν τίποτε.

Ο κύριος Χρυσούλης είχε μιá χρυσή καρδιά κάτω από τό πουκάμισό του. Γι΄ αυτό αγαπούσε πάρα πολύ τις κότες του και τά κουνέλια του. Μά και κείνα αγαπούσαν πολύ τόν κύριο Χρυσούλη. Κάθε φορά πού θάμπαινε ο κύριος Χρυσούλης στό κοτέτσι μιá η δυό κότες πηδοούσαν επάνω στη ράχη του και τά κουνελάκια μαζεύονταν γύρω του και μασσουλούσαν τά κορδόνια τών παπουτσιών του.

Πολύ συχνά όταν ήταν ώραιος καιρός ο κύριος Χρυσούλης άνοιγε την πόρτα τού κοιτσιού και έβγαιναν στην ταράτσα οι κότες και τά κουνέλια κι΄ έπαιρναν τόν άέρα τους. Καμιá φορά οι κότες πηδοούσαν από την ταράτσα ανά κεραμίδια πού ήταν γύρω-γύρω και τσιμπολογούσαν τις πρασινάδες πού φύτρωναν ανά-

μεσα στα κεραμίδια. Γιατί τó σπῆτι ήταν πολύ παλιό και τά λούκια τών κεραμιδιών είχαν γεμίσει χόμα και είχε γίνει σαν νά πούμε ένα μικρό περιβολάκι. Τί θέλεις και δέν φύτρωνε στό περιβολάκι αυτό: άγριολούλουδα, σιτάρι, κριθάρι, μού φαίνεται ως και ραδίκια. Χαρά πού έκαναν οι κότες κάθε φορά πού έβγαιναν έξω. Μόλις τις φώναζαν όμως, άμέσως έτρεχαν νά μαζευτούν στό κοτέτσι τους, γιατί ήταν πολύ υπάκουες και καλομαθημένες κότες.

Μιá μέρα λοιπόν πού ήταν πολύ ώραιος καιρός, όλες οι κότες και τά κουνέλια είχαν βγει έξω στην ταράτσα. Ή μεγάλη σταχτιά κουνέλα θέλησε νά κάνει τή βόλτα της ταράτσας. Όταν την γύρισε λοιπόν όλη γύρω γύρω έφτασε στη σκάλα. Ή σκάλα αυτή κατέβαζε σε μιá αυλή πού έβγαζε στό δρόμο. Ή κουνέλα ήταν πολύ περίεργη. Μιá και βρέθηκῆκε μπροστά στη σκάλα άποφάσισε νά την κατέβει.

(Άκολουθεί)

Η ΚΥΡΑ ΜΑΡΘΑ

Ο ΤΟΔΗΣ ΚΙ' Ο ΑΖΩΡ

