

Η ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ

ΙΔΡΥΘΗΣ ΤΟ 1879
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ († 1941)
"Αγροσφόν μετέλλιον 'Ακαδημίας 'Αθηνῶν (1935)

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ
Τιμὴ φύλλου δραχμαὶ 1000



Περίοδος Δ' — Τόμος 1ος

Ἀθήναι, 5 Ἰουλίου 1947

Ἔτος 69ον — Ἀριθ. 27

ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΜΟΥ



Σὲ δέκα μίλια ἀπὸ τὴν Πόλη, βρισκεται τὸ πευκόφυτο νησάκι, ὅπου περνοῦσα τὰ καλοκαίρια μου στὰ παιδικὰ μου χρόνια, ἡ Πρίγκηπος, ἡ βασίλισσα ἀνάμεσα στ' ἄλλα τρία νησιά, τὴν Πρώτη, τὴν Ἀντιγόνη καὶ τὴ Χάλκη, ποὺ κάνουν τὸ σύμπλεγμα τῶν Πρίγκηπων-νησῶν.

Τὸ πρῶτο πρωὶ μετὰ τὸν πηγαιμό μας κάθε καλοκαίρι, μὲ τι χαρὰ ἀνοίγα τὰ μάτια μου στὸ κρεβάτι κ' ἐνοιῶθα νὰ βρισκοῦμαι στὴν Πρίγκηπο. Ἀπὸ τίς χαραμάδες τῶν παντζουριῶν, μοῦ γελοῦσε ὁ ἥλιος τῆς κι' ἀκούγα κι' ἀνέπνεα τὴν ἀτμοσφαῖρα τῆς. Ἄ! νὰ ντυθῶ γρήγορα, νὰ βῶ ξέω, νὰ ξανάβρω τὸ νησί μου. Τὸ πρωτοξύπνημά μου αὐτὸ, κάθε χρόνο μέσα στὸ δωμάτιο τοῦ παλιοῦ μας ἐξοχικοῦ σπιτιοῦ, πῶς νὰ τὸ περιγράψω; Ἦταν μιὰ γλύκα ἀπὸ φῶς, ἀπὸ μυρωδιὰ κι' ἀπὸ ἀκούσμα! Δὲ φαντάζομαι γλυκύτερο τὸ ξύπνημα στὸν... παράδεισο! Γιατὶ τὴν Πρίγκηπο τὴν ξανάβρισκα, ἐνῶ ὁ παράδεισος εἶναι ἀγνωστος τόπος...

Πεῦκα κι' ἄλο πεῦκα — τσάρια τὰ λέγαμε — καὶ κῆποι περίφημοι παισιώνουν κάθε μου ἀνάμνηση, μὰ καὶ κάτι σύννεφα χιονάτα σὰν ἀγγελοὶ, ποὺ σηκώνονταν ἀπὸ τὴν ἀντικρινὴ Μικρασιατικὴ ἀκτὴ γιὰ ν' ἀναγγελοῦν τὸ μελέμι ποὺ θὰ φουσοῦσε.

Τίς μέρες ποὺ δὲν ἔπαιρνε μελέμι κ' εἶχαμε μπουνάτσα, ἦταν μαγεία νὰ λάμνεις στὰ νερὰ ὅπου καθρεφτίζονταν ἡ Πρίγκηπος μὲ τίς θαυμάσιες βίλλες, τὰ λαμπρὰ ξενοδοχεῖα κι' ἄλλες τίς φυσικὲς τῆς καλλονές. Οἱ βαρκοῦλες ἦταν τόσο ἐλαφριές ποὺ ἔφτανε ν' ἀγγίξεις μόνο

Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΕΧΘΡΟΣ

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΥΠΟ L. LAMBERY

(Συνέχεια από το προηγούμενο)

Ένα υπόκωφο μουγκρισμα άκούστηκε και το κατάστρωμα σά να μή μπορούσε να σηκώσει το βάρος του άγνωστου έχθρου, άρχισε να τρίζει.

Η Άννούλα έβγαλε άθελα μιá κραυγή.

— Τι είναι αυτό τό κακό θέ μου;

— Μή φοβάσαι Άννούλα τής έδωσε θάρρος ό Ντίκ, σέ λίγο θα ξεμερλώσει και όλα πάλι θα ήσυχάσουν. Πιστεύω τό πρωτ νά βρούμε τίποτα ίχνη στό κατάστρωμα, για νά μάθουμε έπι τέλους με ποιόν δαίμονα έχουμε νά κάνουμε.

— Ως τό πρωτ όμως είναι τόσες ώρες και μες άναγκαστικά θα υποφέρουμε σ' όλο αυτό τό διάστημα. Ω, τί άγώνα! Έκανε μπλέκοντας τά χέρια τής. Νά, πάλι ξαναρχίζει ό θόρυθος...

Άλλά τώρα άκουστήκανε τρεις χτύποι διστακτικοί και σιγανοί. Νόμιζε κανείς ότι ό άγνωστος περπατούσε ξεπίτνες σιγά, μόνο και μόνο για νά παραμονέψει τό καράβι.

— Θα πάω νά δω! Έκανε άποφασιστικά τό άγόρι κι' έχωσε τό πιστόλι στόν κόρφο του. Ό κρότος τώρα έρχεται άπ' τό πίσω μέρος, έγώ θα πάω άπό μπρός...

Η Άννούλα έπεσε τρομαγμένη στην άγκαλιά του και προσπάθησε νά τον συγκρατήσει. Τόν παρακάλεσε με λόγια τρυφερά, τόν έκέτεψε σάν ένα μεγάλο τής αδερφό, όμως ό Ντίκ δέν άκουγε τίποτα.

— Τούλάχιστον μην άργήσεις, τού είπε στό τέλος άφου δέν μπορούσε νά τον πείσει. Θα πεθάνω άπό τό φόβο μου αν λείψεις πολλή ώρα.

Τό άγόρι τής τό ύποσκέθηκε και βγήκε γρήγορα έξω. Η Άννούλα με κομμένη ανάσα τόν άκουγε ν' άναβαίνει τή γέφυρα. Έκανε τό σταυρό τής και παρακαλούσε τό Θεό νά μην τού συμβεί κανένα κακό.

Φθάνοντας στό κατάστρωμα τό ήρωϊκό παλληκάρι, χρειάστηκε δηλ του τή δύναμη για νά προχωρήσει. Τό σκοτάδι ήτανε βαθύ. Ό ούρανός κατάμαυρος και γεμάτος άπό βαρειά σύννεφα έμενε σιωπηλός και άτάραχος. Θυμιάθηκε τό φαναράκι του, τό άναψε και με λιγώτερο τώρα δισταγμό προχώρησε μπροστά. Μιά μεγάλη, άπέραντη, σιωπή βασιλευσε γύρω του. Άκουε με τενωμένα αυτιά, προσεχτικά, ρίχνοντας τό φώς

σέ πολλές διευθύνσεις. Τό χέρι του έτρεμε ελαφρά. Στη νευρική κατάσταση πού βρισκόταν, στην ψυχική αυτή διέγερση, κινιόταν μηχανικά και κάθε τόσο νόμιζε ότι βλέπει φαντάσματα πού ξεπρόβελναν βουβά και άμλλητα μέσα άπ' αυτό τόν κόσμο τής άπελπιστικής σκοτεινιάς.

Γιά δεύτερη φορά γύρισε τό φανάρι του παντός μά δέν είδε τίποτα. Τά μάτια του πέσανε στα φύκια. Και τότε τού φάνηκε πώς όλο αυτό τό άγριο βασίλειο τής έρημιάς και



Έριξε τό φώς σέ πολλές διευθύνσεις... (Σελ. 182 στ. α')

τού τρόμου έπαιρνε ζωή, κινιόνταν και έρχονταν πρός αυτόν... Ό Ντίκ Γκόρντον άνατριχίασε σύγκορμα, ό κυματισμοί πάνω στη θάλασσα τών φυκιών εξακολουθούσαν πάνω με τόν ίδιο παράξενο τρόπο. Μ' όλο όμως τό φόβο του έρριχνε σέ κάθε γωνιά τό φώς και οι άχτίνες τού φαναριού του έψαχναν, τρυπούσαν, δάμαζαν τό σκοτάδι.

Άξαφνα στάθηκε παγωμένος. Τά μάτια του κλείσανε κι' ήταν έτοιμος νά λιγοθυμήσει. Άκριβώς πίσω του άκούστηκαν βήματα και σά νά φορούσαν τούκαρα έκαναν πάνω στό κατάστρωμα ένα περίεργο κλάκ, κλάκ, κλάκ!

Σίγουρα ό άγνωστος προχωρούσε κατευθείαν άπάνω του. Τό παιδί τού ήρθε νά ξεφωνίσει άπ' τόν τρό-

μο γιατί κι' ή γενναϊότητα έχει τό δριή της. Μαζεύοντας τότε όλο τό κουράγιο του και δίχως νά γυρίσει πίσω του νά δει, κατέθηκε τρεχάλα στην καμπίνα του. Η Άννούλα τόν περίμενε άνήσυχη και χλωμή.

— Άργησες, τού είπε μόλις τόν είδε, μου κόπηκε τό αίμα νά σε περιμένω. Μά τί έχεις; τόν ρώτησε βλέποντας τή θανάσιμη ώχρότητα τού προσώπου του. Τι είδες και τρώμαξες;

— Δέν ξέρω, άποκρίθηκε κομμένα τό άγόρι, δέν ξέρω... Ω, είναι φοβερό αυτό πού περπατούσε στό κατάστρωμα!

Η Άννούλα στηρίχθηκε στό τραπέζι για νά μην πέσει. Τά λόγια τού φίλου τής τήν παραλόσανε. Κάτι πήγε νά πει, μά οι λέξεις δέν έβγαιναν άπ' τό στόμα τής.

— Είναι... άνθρωπος; κατάφερε τέλος νά ρωτήσει.

— Δέν μπορώ νά σου πώ, δέν είδα. Άκουσα όμως τά βαρειά του βήματα πού έκαναν έναν περίεργο κρότο καθώς προχωρούσε.

— Ω, Ντίκ, κι' αν έρθει έδω κάτω, κι' αν μές βρει; Έκανε τό κορίτσι άπελπισμένο.

— Δέν είναι δυνατό νά κατεβεί ως έδω κάτω βποιος κι' αν είναι αυτός. Η πέρτζ μας άλλως τε είναι γερή κι' έγώ είμαι καλά ώπλισμένος. Αυτή τή φορά δέ θα διστάσω, θα τόν χτυπήσω με τό πιστόλι μου και...

Έκείνη τή στιγμή ένα δυνατό γρύλισμα άκούστηκε, ένα γρύλισμα πού έμοιαζε σά νά πνίγουμε κάποιον και ζητάει βοήθεια. Τό καράβι άντήχησε πένθιμα, έπειτα πάλι όλα σιωπάσανε.

— Ντίκ! Έκανε ή Άννούλα. Κάποιον σκοτώνουν επάνω, κάποιον πού ξεφωνίζει θέλοντας νά ξεφύγει άπό τά χέρια τού άγνωστου έχθρου.

Άπό τή φασαρία ξόπνησε ή Δευκη κι' άρχισε νά κλαίει. Τά δυό παιδιά τρέχανε κοντά τής κι' άρχισαν νά τήν παρηγορούνε. Η μικρή εξακολουθούσε τό κλάμμα τής.

— Έρθε τό φάντασμα, τό άκουσα έλεγε ανάμεσα στους λυγμούς τής. Τό άκουσα πού περπατούσε στό κατάστρωμα και σπέπασα τό κεφάλι μου με τήν κουδέρτα για νά μη με βρει.

Μ' όλη τους τήν άνησυχία τά παιδιά χαμογελάσανε.

— Φοβάσαι τά φαντάσματα; τής είπε ή Άννούλα. Έδω πού βρισκόμαστε τίποτα δέν μπορεί νά περάσει. Ό Ντίκ έχει ένα μεγάλο πι-

στόλι κι' έγώ έναν κοφτερό μπαλτά. Τσάφ, θα τού δώσουμε μιá και πάρτο κάτω!

Τά μάτια τής μικρής ξανακλείσανε. Η Άννούλα τή σκέπασε καλά και πήγε κοντά στό Ντίκ πού στεκόταν σκεπτικώς μπροστά στην πόρτα τής καμπίνας. Τό κορίτσι τόν κοίταξε στα μάτια μ' έμπιστοσύνη.

— Θέλω νά μου πεις τήν άλήθεια Ντίκ, τού είπε. Υποψιάζεσαι τίποτα;

— Δέν υποψιάζομαι τίποτα και τά φοβάμαι όλα, άποκρίθηκε τό άγόρι. Είμαι ένας δειλός άνθρωπος Άννούλα, άφου ήταν πίσω μου ό έχθρός κι' έγώ τόν παράτησα και τό έβαλα στα πόδια. Ούτε γύρισα τό κεφάλι μου νά δω με ποιόν έχουμε νά κάνουμε.

Η μικρή Γαλλίδα τού χάιδεψε τρυφερά τά χέρια.

— Έσύ είσαι δειλός; είπε. Έσύ πού ανέθηκες πάνω με τό πιστόλι νά χτυπηθείς; Ω, Ντίκ! Δέν πιστεύω νά τό λες άλήθεια.

— Τά λόγια σου μου δίνουν καινούργιο θάρρος Άννούλα άπάντησε συγκινημένο τό άγόρι. Τώρα όμως πού ήσύχασε ό θόρυθος πρέπει νά ξαναπάω στό κατάστρωμα. Πρδ παντός θέλω νά μάθω τί ήταν αυτή ή φωνή πού έμοιαζε τόσο με ανθρώπινη.

— Δέν έμοιαζε, ήταν, Έκανε τό κορίτσι με πεποίθηση. Κι' αυτή τή φορά σέ παρακαλώ έγώ ν' άνεβεις επάνω για νά δεις μην τυχόν και ύπάρχει κανένας πληγωμένος.

Τό άμερικανόπουλο πήρε τό μπαλτά, έρριξε στόν κόρφο του τό πιστόλι και με τό κλεφτοφάναρο στό χέρι ώρμησε έξω άπό τήν καμπίνα. Μόλις όμως ανέβηκε τή σκάλα άρχισε πάλι νά φοβάται. Ό έχθρός θα ήταν τώρα μακριά ή αν βρισκόταν ακόμα στό κατάστρωμα θα έμενε κάπου κρυμμένος και άκίνητος, γιατί τό άγόρι δέν άκουε πιά τόν παραμικρό ήχο τής περιεργής περπατησίας του. Έκφνικά όμως έμεινε άφωνος. Τό φώς τού φαναριού του καθως γύριζε άπό τό ένα αντικείμενο στό άλλο, έπεσε πάνω στό άψυχο κορμι ενός ζώου, πού έπλεε μέσα σέ μιá λίμνη άπό αίμα, λίγα μέτρα μακριά άπό τό κοτέτσι τού καραβιού. Οι δυό σιδερένιες βέργες πού τό έκλειναν είχαν λυγίσει σάν άχυρο και τό γουρουνάκι τό πιό παχύ και τό πιό όμορφο ήταν καταφαγωμένο και τά μέλη του σπαρμένα έδω και κεϊ. Δέ μπόρσε νά κρα-

τήσει άλλο στό φρικιαστικό αυτό θέαμα πού είδαν τά μάτια του. Έβγανε μιá κραυγή τρόμου και τρέχοντας κατέθηκε άπ' τή γέφυρα. Κατόπι προτού μπει στην καμπίνα τών καρτσιών, στάθηκε λίγο εκεί άπ' έξω για νά συνέρθει. Έτρεμε δόλεκηρος τώρα περισσότερο όμως άπό συγκίνηση παρά άπό φόβο. Παιός ήταν λοιπόν αυτός ό άγνωστος έχθρός, πού μπορούσε νά λυγίσει τά σίδερα σάν κλωστή; Παιός ήταν ό άγριός αυτός δαίμονας πού σκότωσε τό κακόμοιρο τό γουρουνάκι με τέτοιο φρικιαστικό τρόπο; Ήταν άραγε άνθρωπος; Μά τί άνθρωπος; Ήταν θεϊός; Μά τί είδους; Και με ποιό τρόπο κατάφερε νά μπει στό καράβι;

Με βαρειές και άνήσυχες σκέψεις μπήκε στη καμπίνα άπου τόν περίμενε ή Άννούλα. Μ' όλη τή χλωμάδα του και τίς άπανωτές τής έρωτήσεις κατάφερε νά τής κρύψει τό

ΤΟ ΣΥΝΘΗΜΑ

(ΔΡΑΜΑΤΑΚΙ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ)

(Συνέχεια από τό προηγούμενο)
Τό κορίτσι. Όμοιστήκα.
Τ' άγόρι. Δοχαγέ μου, έτοιμος. Δοχαγός (τραβάει άπό τό στήθος του ένα φάκελλο με σφραγίδες). Παιδί μου κρατάς στα χέρια σου τήν Τιμή τής Πατρίδας...
Τ' άγόρι. Δέν θα τό ξεχάσω ποτές... (κρύβει μέσα του τόν φάκελλο). Δοχαγός. Ό Θεός μαζί σου... Πάμε...

Θυμιώ. Άδερφούλη... (Με δάκρυα στη φωνή) στό καλό...
Τ' άγόρι. Γειά σου, Θυμιώ... Μή φοβάσαι (πάει κοντά στην Εικόνα. Προσκυνάει). Η Παναγιά είναι μαζί μας... Σύμμαχος...
Τό κορίτσι. Ό Χριστός κι' ή Παναγιά μαζί σου αδερφούλη...
Ό λοχαγός. Γειά σου Θυμιώ... Κι' όπως είπαμε. Μή ν ξεχνάς...
Τό κορίτσι. Με τό καλό και με τή Νίκη... Γειά σου Πετρού... (φεύγουν κι' οι δυό στα χιόνια...)

ΣΚΗΝΗ Α.
Θυμιώ μόνη.
Θυμιώ. Πετρού... (πέφτει κλαίγοντας στό κρεβάτι). Φοβάμαι. Πετρού. (Άκούγονται κανονιές. Σηκώνεται. Πάει στην Εικόνα... Γονατίζει...) Πάτερ ήμών, ό έν τοίς ουρανοίς... άγιασθήτω...

Αόλαία
ΕΙΚΟΝΑ Β.
ΣΚΗΝΗ Α.

Θυμιώ (μόνη ύστερα από 4 ώρες. Η Θυμιώ κοντά στό τζάκι πλέκει χοντρές κάλτσες τού στρατού. Τό φώς τού λαδιού έχει χαμηλώσει). Μιά ή ώρα; Πώ, πώ! Πώς βάρουναν τά βλέφαρά μου... Τσούζουν τά μάτια μου. Νυστάζω... Μήτε μάνα... Μήτε Πετρούς... Άκόμα νά φανούν... Για τόν Πετρού τόπω ό λοχαγός... Μπρωέ και νόρη με τήν άσγή. Τί νυχτιά (κρύβει άπ' τό παράθυρο). Ψυχή... Πάει και τό φεγγάρι, βασιλευσε κι' αυτό... Νά μπορούσα νά κοιμηθώ... (γέρνει στό κρεβάτι δίχως νά γδυθή. Σκεπάζεται μόνο με μιá μπατανία). Παναγία μου, φύλαξέ μας όλους... όλους κάτω άπό τήν σκέπη Σου... (Τά τελευταία λόγια τά λέει ψιθυριστά. Άγάλια τήν πέρνει ό ύπνος. Μικρή παύση. Πού και πού άκούγονται μακρινές κανονιές. Σέ λίγο κάποιος χτυπάει τήν πόρτα).

ΕΙΚΟΝΕΣ ΒΡΑΒΕΥΘΕΝΤΩΝ ΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ «ΔΙΑΠΛΑΣΕΩΣ»



ΜΙΜΗΣ ΠΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Ηρωϊκός Στρατός (Άθήνα) Ίσότιμος Α' βραβείου 307ου Διαγωνισμού Δύσεων Πνευματικών Άσκήσεων.

δράμα πού είδε στό κατάστρωμα. Έπεσε όπως ήταν στό κρεβάτι του και έξαντλημένος άπό τίς περιπέτειες τής ήμέρας, ό ύπνος τόν ένιχσε γρήγορα.
Τήν άλλη μέρα τό πρωτ, ή Άννούλα πήρε ιδιαίτερα τό φίλο τής και τόν ρώτησε αν είχε νά τής πει τίποτα τό νεώτερο.
(Άκολουθεί) ΓΙΑΝΝΗΣ Β. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΧΡΥΣΟΥΛΗΣ, ΟΙ ΚΟΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΥΝΕΛΙΑ ΤΟΥ

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ

Γ'.

Δέν τὸ εἶχε ποτὲ τῆς ξανακάνει ἓνα τέτοιο πράμα, οὔτε αὐτὴ οὔτε τ' ἄλλα κουνέλια. "Ἦξερε ἄλλωστε καλὰ πὼς αὐτὸ ἀπαγορευόταν. Νά την λοιπὸν ποὺ κατεβαίνει, μὲ τὴν οὐρίτσα τῆς σηλωμένη, πηδηχιά, σκαλι-σκαλί: πούμ, πούμ, πούμ, ἓνα, δύο, τρία, τέσσερα σκαλιά . . . σταματᾷ, κοιτᾷ γύρω τῆς, δὲ βλέπει κανένα. Τότε συνεχίζει, πούμ, πούμ, πούμ... κ' ἀμέσως νά, ἔφτασε κάτω. Τὸ μουτράκι τῆς τρέμει καὶ σαλεύει τόσο ὡς πὺν νά συνηθίσει τὸν καινούριο ἀέρα τῆς αὐλῆς! Περπατεῖ ἐντελῶς εὐχαριστημένη καὶ μάλιστα βγάξει τὸ κεφάλι τῆς ἀπὸ τὴν ξώπορτα, μά, ορρ . . . ἓνα αὐτοκίνητο περνᾷ. Τί φόβος! Ἡ κουνέλα μας, τρέμοντας ὄλη, ξαναμπαίνει στὴν αὐλή. Θεέ μου! Ποιὸς εἶναι κεῖ ποὺ δουλεύει καὶ δέν τὴν ἔχει δεῖ; Ὁ κ. Χρυσούλης μὲ τὸ κασκέτο του ὡς τ' αὐτιά καὶ μὲ σουφρωμένα τὰ φρύδια! Εἶναι ὄρθιος ἐκεῖ δὰ μὰ δὲ βλέπει τὴν κουνέλα (εὐτυχῶς!) Τί νά'ναι κεῖνα ποὺ ἔχει μπροστά του καὶ γυαλίζουν στὸν ἥλιο, καὶ ὀλοένα χτυπάει, χτυπάει. . . Κάνουν ἓναν κρότο καὶ εἶναι τόση ζέση ἐκεῖ πέρα! . . .

Ἡ κουνέλα δέν τὸ εἶχε ξαναδεῖ αὐτό. Λοιπὸν, πλησιάζει, ἑλαφρά, πολὺ ἑλαφρά, μὰ τόσο κοντὰ στὸ πέδιλο τοῦ κ. Χρυσούλη ποὺ τὸν ἀγγίζει. Αὐτὸ ἦταν, ὁ κ. Χρυσούλης τὴν εἶδε! Ψε! Δοὺ φύγει-φύγει! Νά την μπροστὰ στὴ σκάλα. Γρήγορα, νά ξαναγεβούμε. "Ἄχ, ἄχ, εἶναι πολὺ μακρὰ. Μ' ὄλες τῆς τίς προσπάθειες, ἢ φτωχὴ κουνελίτσα ξαναπέφτει πάντα στὰ πόδια τῆς χωρὶς νά καταφέρνει ἓνα σκαλί.

Πάλι καλὰ, ὁ κ. Χρυσούλης γελᾷ πίσω ἀπ' τὰ γυαλιά του. Τὴν πλησιάζει γλυκὰ - γλυκὰ καὶ τὴν παίρνει στὰ χέρια του, τὴ χαϊδεύει καὶ ξαναγεβαίνει μαζί τῆς τὴ σκάλα. Ὑστερα τὴν ἀπιθώνει ἤρεμα πάνω στὸ ἄχυρο τοῦ κοτέτσιου. "Α, εἶναι πολὺ ἐγγενὴς ὁ κύριός τῆς ν' ἀφίνει τὴ δουλιὰ του γιὰ χάρη τῆς. Μὰ ἔχει νά κάνει πολλὰ πράματα ἀκόμα ὁ κ. Χρυσούλης γιὰ τίς κότες του καὶ τὰ κουνέλια του. Καὶ θὰ δεῖτε ἀμέσως πόσα.

"Ἐνα ὥραϊο πρωτὶ, μπαίνοντας ὁ κ. Χρυσούλης μέσα στὸ κοτέτσι, βρῖσκει κάποιον κουνελάκι μὲ τὸ ἓνα του αὐτὶ φαγωμένο! Τί φρίκη! Τὴν ἄλλη μέρα, ἓνα ἄλλο κουνελάκι, εἶχε ἐντελῶς φαγωμένο τὸ αὐτὶ του πάλι! Τί ἦταν αὐτό, Θεέ μου! Μὰ νά, ποὺ τὴν ἄλλη μέρα πάλι, δυὸ κότες εἶχαν μαδημένα τὰ φτερά τοῦ λαιμοῦ τους. Αὐτὴ τὴ φορά ἦταν βέβαιος πὼς κάποιος ζῶο ἔμπαινε τὴ νύχτα μέσα στὸ κοτέτσι.

Ἐνα ὥραϊο πρωτὶ, μπαίνοντας ὁ κ. Χρυσούλης μέσα στὸ κοτέτσι, βρῖσκει κάποιον κουνελάκι μὲ τὸ ἓνα του αὐτὶ φαγωμένο! Τί φρίκη! Τὴν ἄλλη μέρα, ἓνα ἄλλο κουνελάκι, εἶχε ἐντελῶς φαγωμένο τὸ αὐτὶ του πάλι! Τί ἦταν αὐτό, Θεέ μου! Μὰ νά, ποὺ τὴν ἄλλη μέρα πάλι, δυὸ κότες εἶχαν μαδημένα τὰ φτερά τοῦ λαιμοῦ τους. Αὐτὴ τὴ φορά ἦταν βέβαιος πὼς κάποιος ζῶο ἔμπαινε τὴ νύχτα μέσα στὸ κοτέτσι.

Ἐνα ὥραϊο πρωτὶ, μπαίνοντας ὁ κ. Χρυσούλης μέσα στὸ κοτέτσι, βρῖσκει κάποιον κουνελάκι μὲ τὸ ἓνα του αὐτὶ φαγωμένο! Τί φρίκη! Τὴν ἄλλη μέρα, ἓνα ἄλλο κουνελάκι, εἶχε ἐντελῶς φαγωμένο τὸ αὐτὶ του πάλι! Τί ἦταν αὐτό, Θεέ μου! Μὰ νά, ποὺ τὴν ἄλλη μέρα πάλι, δυὸ κότες εἶχαν μαδημένα τὰ φτερά τοῦ λαιμοῦ τους. Αὐτὴ τὴ φορά ἦταν βέβαιος πὼς κάποιος ζῶο ἔμπαινε τὴ νύχτα μέσα στὸ κοτέτσι.

(Ἀκολουθεῖ)

Η ΚΥΡΑ ΜΑΡΘΑ

ΠΙΠΗΣ, Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΣ

