

Η ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ



Περίοδος Δ' — Τόμος 1ος

Ἀθήναι, 18 καὶ 25 Ὀκτωβρίου 1947

Ἔτος 69ον — Ἀριθ. 42-43

Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΕΧΘΡΟΣ

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΥΠΟ L. LAMBRY

[Συνέχεια ἀπὸ τὸ προηγούμενο]

Κι' ἔκανε τὸ σταυρὸ τοῦ παρακαλώντας τὸ Θεὸ νὰ τὸν λυπηθεῖ.

Ὅταν ἦρθε τὸ βράδυ, τὸ βαπόρι λιγότεφε τὴν ταχύτητά του, ἐπειτα κατὰ διαταγὴ τοῦ κυβερνήτη σταμάτησε. Ἄν καὶ σ' αὐτὸ τὸ σημεῖο δὲν ὑπῆρχε κανένας φόβος νὰ συναντήσουν ἐχθρικά ὑποβρύχια, ὡς τόσο οἱ προβολεῖς τοῦ «Φάδερλαντ» τρυπούσαν τὸ σκοτάδι ψάχνοντας νὰ δεῖν τίποτα τὸ ὑποπτο πὸ θὰ τοὺς ἔβαζε ἀμέσως σὲ κίνηση.

Μόλις ἔφεξε, τὸ πλοῖο ξανάρχισε τὴν πορεία του. Κατὰ τίς ἑπτὰ τὸ πρωῖ, ὁ παρατηρητὴς σημείωσε ἀντικείμενο στὴ θάλασσα. Ἦταν ἓνα μικρὸ βαρελάκι, πὸ ἀνοίχτηκε παρουσία ἄλου τοῦ πληρώματος. Βρῆκαν μέσα τὸ πρῶτο γράμμα τῆς Ἀνουύλας, μερικὲς γραμμὲς τῆς Λευκῆς κι' ἓνα σημεῖωμα τοῦ Ντίκ. Τὸ πρόσωπο τοῦ κυβερνήτη φωτίστηκε.

— Εἶμαστε σὲ καλὸ δρόμο, φώναξε χαρούμενος. Ὁ Θεὸς εἶναι μαζί μας!

Κατὰ τίς ὀχτῶ, μιὰ σκοτεινὴ γραμμὴ παρουσιάστηκε στὸν ὀρίζοντα.

— Τὰ φύκια! φώναξε ὁ παρατηρητής.

Ὁ Τζαίμς Γκόρντον ἀνατρίχιασε.

— Τὰ φύκια! ψιθύρισαν ὄλοι καὶ μιὰ μεγάλη σιωπὴ ἀπλώθηκε στὸ κατὰστρωμα.

Ὅλοι γύρισαν τὰ μάτια τους πρὸς τὰ ἐκεῖ πὸ φινιόταν ἐκεῖνη ἡ παράξενη γραμμὴ τῆς θαλάσσιας βλάστησης πὸ τραβάει, μαγνητίζει καὶ πνίγει ὄλους τῆς ταραζοῦν τὸν αἰωνόβιο ὕπνο τῆς. Τὰ φύκια ἦταν τὸ ἀγνωστο! Ἡ βαρετὰ ἀμφιβολία! Θὰ βρῖσκανε τὸ «Πράνσιγκ»; Οἱ

ναυαγοὶ ἦταν ζωντανοὶ; Πὸς ζοῦσαν τόσο καιρὸ; Θὰ εὑρισκαν ἀραγε τὰ πτώματά τους πάνω στὸ καράβι;

Στὴ διαταγὴ τοῦ πλοιάρχου, τὸ «Φάδερλαντ» αὐξήσε τὴν ταχύτητά του. Ἡ πράσινη γραμμὴ ὀλοένα μεγάλωνε, σὲ λίγο κι' ὄλας ἡ καρένα τοῦ καραβιοῦ ἀρχισε νὰ περνάει ἀνάμεσα ἀπὸ τὰ φύκια πὸ προσπαθοῦσαν νὰ σταματήσουν τὴν πορεία του κολλώντας σὰ βεντούζες πάνω στὰ πλευρὰ τοῦ σκάφους.

— Ὅλοταχῶς! διέταξε πάλι ὁ κυβερνήτης. Οἱ μηχανές μας εἶναι γερές καὶ θὰ εἴμαστε οἱ πρῶτοι πὸ θὰ κάνουμε αὐτὸ τὸ κατόρθωμα!

Τὸ «Πράνσιγκ» ὄμως δὲν φαινόταν πουθενά. Οἱ ἀξιωματικοὶ μὲ τὴν καρδιὰ σφιγμένη ἔβλεπαν μπρο-

στά τους τὸ φοβερὸ αὐτὸ θέαμα τῶν φυκιῶν καὶ κανεὶς τοὺς δὲν εἶχε κουράγιο νὰ μιλήσει. Ὅλες οἱ παλιές κουσάρικες ἱστορίες πὸ εἶχαν διαβάσει, ὄλα ἐκεῖνα τὰ ναυαγισμένα καράβια πὸ εἶμειναν γιὰ πάντα ἐκεῖ, ξαναξυπνοῦσαν μέσα τους κι' ἔβλεπαν τὸ θάνατο νὰ κρέμεται πάνω ἀπ' τὰ κεφάλια τους. Μόνον ὁ Τζαίμς Γκόρντον ἔμεινε ἀτάραχος, βέβαιος γιὰ τὴν ἐπιτυχία. Σὲ λίγο ὄμως ἀρχίζει νὰ ἀπελπίζεται. Ἄν ὡς τὸ μεσημέρι δὲν ἔβλεπαν τὸ «Πράνσιγκ» ὄλα πιὰ τότε θὰ ἦταν χαμένα. Καὶ τὴ στιγμὴ ἀκριβῶς πὸ ἔκανε αὐτὲς τίς θλιβερὲς σκέψεις, ὁ Χάρρυ, ἔβγανε μιὰ δυνατὴ φωνή:

— Πλοῖο ἐν ὄψει!

Ἀπὸ τὴ συγκίνηση τὰ κιάλια εἶχαν πέσει ἀπὸ τὰ χέρια του. Ὁ κυβερνήτης μὲ δάκρυα στὰ μάτια κοίταξε ψηλά σὰ νὰ ἤθελε νὰ προσευχηθεῖ στὸ Θεὸ γιὰ τὸ καλὸ πὸ τοῦ ἔδινε. Καὶ πιάνοντας τὴν καρδιὰ του ψιθύρισε:

— ὦ, ἄς εὑρισκα ζωντανὰ τὰ τρία δυστυχισμένα παιδιὰ!

Ὅταν ἡ Λευκὴ εἶχε φωνάξει: ὅτι βλέπει ἓνα μαῦρο σημεῖο στὸν ὀρίζοντα, ὁ Ντίκ καὶ ἡ Ἀνουύλα δὲν τὸ πίστεψαν στὴν ἀρχή. Συχνὰ ἐνόμιζαν ὅτι εἶχαν δεῖ μακρὰ μιὰ λουρίδα καπνὸ, ἢ τὴν ἀκρὴ κάποιου καταρτιοῦ, ἀλλὰ πάντοτε ἔβγαίνουν πικρὰ γελασμένοι. Στάθηκαν λοιπὸν μπροστὰ στὰ κιγκλιδώματα τοῦ καταστρώματος καὶ ἀπὸ κεῖ προσπαθοῦσαν νὰ μαντέψουν ἂν δὲν ἐπεφταν πάλι θύματα τῆς φαντασίας των. Τρέμοντας ἡ Ἀνουύλα ρώτησε τὴ Λευκὴ:

— Εἶσαι βέβαιο μωρὸ μου πὸς κάτι εἶδες;

— Ποδὸ βέβαιη μαρὰ Ἀνουύλα, εἶπε τὸ κοριτσάκι μὲ πεποίθηση. Ἐγὼ δὲν κάνω ποτὲ λάθος.



Ἐκεῖνο τὸ πρωῖ ἡ Ἀνουύλα ἔβλεψε λυπημένη καὶ μελαγχολική.
(Σελ. 261, στ. β')

Η ΜΑΡΙΑ, Η ΠΟΠΗ ΚΙ' ΟΙ ΚΗΠΟΙ ΤΟΥΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΠΑΙΔΙΑ

Ε'

"Αστράψε από χαρά το προσωπάκι της, χτύπησε τὰ χέρια παλαμάκια, κι' ἔτρεξε εὐθύς νὰ τὸ πεί σ' ὄλους, Πῶς μίκρυνε τότε τὸ κτήμα κι' ἀκούστηκαν τ' ἀλαλητά της παντοῦ! Ὁ παπποὺς ἦταν σιτὴ μὴν ἄκριη κι' ἐπιστατοῦσε στὸ πότισμα (ἦταν ἡ ὥρα πού ἀνοίγε τ' αὐλάκι κι' ἀγόραζε τὸ νερὸ ἀπὸ τὴ μακρινὴ πηγὴ· αὐτὸ ἔτρεχε ὀλοκάθαρο καὶ χαρούμενο, βιαστικὰ· βιαστικὰ ἀνάμεσα στ' αὐλάκια καὶ πότιζε ὀλόκληρο σχεδὸν τὸ κτήμα). Ἡ γαγιά καθάριζε χόρτα μὲς στὴν κουζινίτσα, ἀφοῦ φόρεσε μιὰ ποδιά κι' ἔκατσε ἔχοντας μιὰ καρέκλα μπροστά της (τὴν καρέκλα γιὰ ν' ἀκουμπάει τὴ μιὰ καταρὸλα ὅπου ἔρριχνε τὰ καθαρισμένα, καὶ νὰ βάζει καὶ τὰ πόδια της). Κι' ἡ Μαρία, πού εἶχε πάει νὰ φέρει ἀπὸ τὸ γειτονικὸ κτήμα κρεμμύδια γιὰ τὸ φαί, μαζὶ μὲ τὸν Ἀράπη (γιατὶ κρεμμύδια δὲν ἔβαζαν στὸ κτήμα τοῦ παπποῦ· πέρασε, λοιπόν, τὸ καλάθι στὸ μπράτσο της, πῆρε καὶ τὸ σκύλο μαζὶ καὶ πῆγε δίπλα), ἡ Μαρία μὲ τὸν Ἀράπη ἔφταναν τότε δά. Σ' αὐτὲς τὶς ἱστορικὲς στιγμὲς ἦταν πού ἡ Πόπη ἔβγαλε τὶς φωνές. Καὶ νά σου ν' ἀφήνει τὸ πότισμα ὁ παπποὺς, νά σου νὰ σταματᾶ τὸ καθάρισμα ἢ γαγιά, νά σου κι' ἡ Μαρία νὰ

παρτάει τὸ καλάθι καταμεσίς τοῦ δρόμου καὶ νὰ τρέχει μὲ τὸν Ἀράπη πρὸς τὸ μέρος τοῦ κήπου. Τὴν περιτριγύρισαν ὅλοι κι' ἐκείνη τότε κοίταξε τὸν ἕνα, τότε τὸν ἄλλο, καταχαρούμενη, σαστισμένη :



— Νά, γαγιάκα, εἶδες ; Παππού, θὰ ἔχω κι' ἐγὼ τὸν κήπο μου τώρα! Μαρία, ἔλα νὰ δεῖς ! Εἶναι σὰν ἐκεῖνο πού φύτευσε καὶ σέ σένα πρῶτα-πρῶτα, ἔ ; Ἀράπη, Ἀραπάκο, κοίτα ἔμπρός ! Νά, ἐκεῖ ! Τὸ βλέπεις ; Εἶναι λουλούδι, δικό μου λουλούδι !

Κι' ὁ σκύλος, πού τὰ καταλάβαινε ὅλα, κουνούσε τὴν οὐρὰ του.

"Ὅλοι ἦσαν χαρούμενοι. Ἡ Πόπη ἔπιασε καὶ τοὺς φίλησε. Ὅταν ἠσύχασαν κάπως, πῆγε νὰ ρωτήσῃ :

— Μὰ γιατί, παππού, νὰ βγῆ ἔτσι ἀργὰ στὸ δικό μου ;

Ἐκεῖνος γέλασε καὶ εἶπε ἀστεῖα :

— Ἐ, ἐσὺ εἶσαι μικρότερη ἀπ' τὴ Μαρία, πῶς μποροῦσε νὰ βγοῦν πρῶτα τὰ δικά σου ;

Εἶχε ὅμως ἀργήσει, ἔπρεπε νὰ γυρίσει στὸ πότισμα κι' ἔτσι δὲν μπόρεσαν νὰ

μάθουν τίποτ' ἄλλο ἀπὸ τὸ στόμα του.

"Ἐφαγαν τὴ γαγιά τους. Κι' ἐκείνη μὲ τὰ πολλὰ τοὺς εἶπε πῶς μιὰ μέρα ὁ παπποὺς τῆς εἶχε ἐξηγήσει.

(Στὸ ἐρχόμενο τὸ τέλος)

Η ΚΥΡΑ-ΜΑΡΘΑ

ΤΟ ΚΟΥΡΕΜΑ, ΤΟ ΣΚΥΛΙ ΚΑΙ Ο ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΟΥ

