

Η ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ



Περίοδος Δ' — Τόμος 1ος

'Αθήναι, 15 και 29 Νοεμβρίου 1947

'Ετος 69ον — 'Αριθ. 46-48

ΑΙΣΩΠΕΙΟΙ ΜΥΘΟΙ

ΑΛΩΠΗΞ ΚΟΛΟΥΡΟΣ



Μιά κάποια Κερά 'Αλεπού
πονηρή στ' ἀλήθεια
πού την ξέρουμε καλά
κι' ἀπ' τὰ παραμύθια.

Κίνησε ἀπὸ τὴ φωλιά
λιχουδιὰ ζητώντας
κοί σὲ δάκνο ἔπεσε
νυχτοπερπατώντας.

Προσκαθεῖ μὰ δὲν μπορεῖ
νὰ γλυτώσει τώρα
κι' ἔμειν' ἡ Κερά 'Αλεπού
κουτσονόρα! . . .

- Τί μεγάλη συμφορά!
τὸ μυαλό φουντώνει
νᾶμαι ἐγὼ δίχως οὐρά
μὲς στὸν κόσμον μόνη;

"Ὅμως ἡ Κερά 'Αλεπού
πονηρή στ' ἀλήθεια
πού την ξέρουμε καλά
κι' ἀπ' τὰ παραμύθια

Βάλθηκε στὸ πῆ και φῆ
τις λοιπὲς νὰ πείσει
καὶ καμμιά τους τὴν οὐρά
πιὰ νὰ μὴν ἀφήσει.

- Ἕναι βάρος περιττὸ
καὶ μ' οὐρά κομμένη
δὲ μὲ βρίσκετε θαρρῶ
πιὸ χαριτωμένη;

Κόψτε τὴν λοιπὸν καὶ σεῖς
τὴν οὐρά σας ὅλες.
"Ὅμως μιὰ ἀπὸ τις γριὲς
καὶ τις κουτσομπόλες

πού τὰ χρόνια στὸ μυαλό
νοῦ τῆς εἶχαν φέρει
λέει: — Μοῦ φαίνεται Κυρά
σοῦ . . . συμφέρει! . . .

Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΕΧΘΡΟΣ

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΥΠΟ L. LAMBRY

«Η πρώτη δουλειά του κυρίου Τζαίμς Γκρόντον ήταν να πάει να δώσει αναφορά στο ναυαρχείο για την άνευρεση του «Πράνσιγκ» και των τριών παιδιών.

«Ο Ντίκ και οι μικρές του φίλες που είχαν στερηθεί τα πάντα ξημέρο μήνες, βρεθήκανε άξαφνα μέσα σε όνειρο από φαγητά, από γλυκίσματα κι' απ' οτιδήποτε λαχταρούσε η καρδιά τους. Το σπίτι του Ντίκ, στο Μπόστον, ήταν από τα μεγαλύτερα και τα πλουσιότερα της πόλης. Μητέρα δεν είχε, αλλά ή θεία του Κλέρου την αντικαθιστούσε με το παραπάνω. Στο διάστημα των ξημηνών, η κυρία Μπλανσάρ και η κυρία Κοσκιντάν, πήγαν στην Αγγλία να βρουν τους συζύγους των. Η απελπισία πως έχασαν τα παιδιά τους ήταν μεγάλη. Γι' αυτό η πρώτη δουλειά των παιδιών μόλις έφθασαν στην Αμερική, ήταν να ειδοποιήσουν τους γονείς τους. Ο κύριος Γκρόντον τηλεγράφησε άμέσως και η απάντηση ήρθε ευτυχισμένη.

— «Α, Μίτση, έλεγε η Δευκή στη γατούλα της, το φανταζόσουν ποτέ πως θα γλυτώναμε; Εγώ νόμιζα πως θα γινόμασταν τροφή σε κανένα δεύτερο Κόχραν που θα επιχειρούσε να επισκεφεί το καράβι μας αν τον πρώτο έκείνον...



— Πατέρα! — Παιδί μου;

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

«Ο πόλεμος τέλειωσε. Η τακτική συγκοινωνία ανάμεσα σε όλο τον κόσμο ξανάρχισε πάλι. Τα καράβια πήγαιναν όπου ήθελαν ελεύθερα και δίχως φόβο πιά απ' τα Γερμανικά υποβρύχια. Εκείνη την καλοκαιριάτικη μέρα το σπίτι του κυρίου Τζαίμς Γκρόντον, γιόρταζε ένα μεγάλο γεγονός: η μητέρα της Δευκής και της Άννοσας θά έφθαναν από στιγμή σε στιγμή.

Στο χαρούμενο αυτό σπίτι ήταν συγκεντρωμένοι πολλοί κόσμος, ανάμεσα στον οποίο διέκρινε κανείς το πλήρωμα του «Φάρδελαντ». Ο άξιωματικός Χάρρυ, με την επίσημη στολή του, κουβέντιαζε με μια δμορφη κυρία. Στην άλλη μεριά της αίθουσας, ο Ντίκ, διηγόταν για χιλιοστή φορά σε διάφορους γνωστούς την περιπέτειά τους.

«Άξαφνα η πόρτα έχτύπησε. Οι δυο άχωριστες πιά φιλενάδες, κοίταξαν ή μια την άλλη. Καμιά τους δεν μπορούσε να μιλήσει απ' τη συγκίνηση. Τέλος ή πέρτα άνοιξε και τα δυο κορίτσια βρέθηκαν στην άγκαλιά των μαγών τους.

— Μαμά, μανούλα! έλεγε ή κάθε μια χωριστά και κλαίγανε με μικρούς, κομμένους λυγμούς.

— Παιδί! μου, κοριτσάκι μου! έλεγαν απ' την άλλη μεριά οι μητέρες κι' αγκάλιαζαν τα παιδιά τους ευτυχισμένες.

Μέσα στη μεγάλη σάλα, πολλή ώρα δεν άκουγόταν τίποτ' άλλο από φιλιά και ψιθυρίσματα. Συγκινημένος ο κόσμος παρακολουθούσε αυτή την ευτυχισμένη στιγμή και στα μάτια του έτρεχαν δάκρυα. Ο Ντίκ και ή θεία Κλέρου συμμεριζόνταν αυτή την χαρά δίχως να μιλάνε. Γιατί εκείνη τη στιγμή τα λόγια ήταν περιττά. Είναι που ή όμιλία δεν έχει τη δύναμη να εκφράσει τους παλμούς της ψυχής και μόνο τα δάκρυα εκδηλώνουν την ύψηλή και ώραία αυτή αγάπη!

«Όταν εκάθησαν στο τραπέζι, ο κύριος Γκρόντον με το ποτήρι στο



— Πλοίων εν όψει!

χέρι, είπε απευθυνόμενος στους καλεσμένους του:

— «Αγαπητοί μου φίλοι, ή πίστη είναι το πολυτιμότερο πράγμα που έχει ο άνθρωπος. Τα παιδιά μας σωθήκανε γιατί κι' εγώ καθώς και οι κυρίες Κοσκιντάν και Μπλανσάρ πιστεύαμε στο Θεό. Άλλά και τα παιδιά μας πιστεύανε το ίδιο με μας. Γι' αυτό βρίσκονται τώρα ανάμεσά μας γεμάτα υγεία, θάρρος και πλουτισμένα με γνώσεις που μόνο ή σοφία της ζωής καταφέρνει κάποτε να μάς διδάξει. Φίλοι μου, ως πιούμε για τη σωτηρία τους!

Χειροκροτήματα αντήχησαν και τα ποτήρια άδειάσαν μονορούφι! Τα τρία παιδιά κοιτάχτηκαν ευτυχισμένα και το βλέμμα τους έλεγε: Θυμάσαι; Κι' όταν έπειτα από πολλές ώρες το σπίτι έπαψε ν' άντηχει απ' τις φωνές και τα τραγούδια, πριν πάνε να κοιμηθούν, οι τρεις μικροί σύντροφοι έδωσαν τα χέρια τους. Και το βλέμμα τους πάλι έρωτοδσε:

— Θα μείνουμε για πάντα φίλοι; Σ' αυτό άπαντούσε ο άγγελος που τα προστάτευε:

— Για όλη μας τη ζωή!

Τ Ε Λ Ο Σ

Διασκευή

ΓΙΑΝΝΗΣ Β. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

ΕΝΑ ΕΝΔΟΞΟ ΔΙΑΠΛΑΣΟΠΟΥΛΟ

Με την ευκαιρία των εορτών της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής, ή Ελλάδα έδέχθηκε με ιδιαίτερη υπερήφανεia έναν αντιπρόσωπο της Γαλλικής Ακαδημίας. Γιατί τούτος ο Γάλλος ακαδημαϊκός και καθηγητής της Ecole des Beaux-Arts δεν παύει να είναι στην καταγωγή και στην ψυχή ένας από τους πικύ αντιπροσωπευτικότες τύπους της Αττικής γής. Πρόκειται για το Δημήτριο Γαλάνη, Γέννημα και θρέμμα της Αθήνας, από τα παλιά Διαπλάσπουλα, που το καλλιτεχνικό του ταλέντο είχε κιόλας χαράξει στον όριζοντα της Διάπλασης. Άλλά το Διαπλάσπουλο έγινε με τον καιρό άντρας και μάλιστα διάσημος άντρας, έτσι που γι' αυτόν να υπερηφανεύεται όχι μόνον ή Διάπλαση και ή Ελλάδα αλλά και ή Γαλλία και γενικά ο κόσμος της τέχνης και των γραμμάτων. Κι' είναι ή πρώτη φορά που ή Γαλλική Ακαδημία έχει στοδς κόλπους της έναν Έλληνα ζωγράφο και χαράκτη. Έναν Έλληνα, που με το δαιμόνιο της φυλής και το δώρημα της καλλιτεχνικής δημιουργίας έφτασε στο μεσοράννημα της τέχνης. Έτσι ο Γαλάνης άντλει από το απόθεμα της άττικής του ψυχής και το μετουσιώνει σε τέχνη με εκδηλητήν άρμονία και το ρυθμό της άττικής πνοής. Καθώς παρατηρεί ένας γάλλος κριτικός του «το έργο του Γαλάνη δείχνει μιάν άνήσυχη σκέψη, έναν τρικυμισμένο ρευθασμό, μα πάντα άρμονικό». Κι' ακόμα: «ο χαρακτήρας του έχει τη νοσταλγική γλύκα μιας θύμησης και τέλος τα τοπία του, όπου το δένδρο, ή πέτρα, ο ούρανός μοιάζουν σε να τραγουδάνε ένα μονάχο τραγούδι όλα μαζί με μελωδίες και ρίμες ρυθμικές, ευγενικές, δυνατές και ντελικάτες, φτιαγμένες για να συγκινούν και να κρατούν μπροστά τους και κάτω απ' τη μαγεία τους όλους εκείνους που απ' τη μάταια και φευ-

γάλεα γραφικότητα προτιμάνε τις στέρρες, βαθιές, μεθυστικές και άβέχαστες άληθινές όμορφιές».

Το «Αττικό Τοπίο», ή «Μηρότητα», «Το παιδί με το ξύλινο άλογο» — το παιδί του Γαλάνη, άπαράλαχτο στη μορφή με την εξαιρετη μητέρα του, που αλλοίμονο παληκάρι πιά γεμάτο ζωή και μέλλον έπρόσφερε τη ζωή του κατά τον τελευταίο πόλεμο — ή «Οικογένειά του», ή «Πλαστικές Ρίμες», το Πορτραίτο της Δεσποινίδος Σδάρτες, το «Παιτικό παλάτι», το «Κυνήγι», «Η Αθηνά και ο Προμηθέας» οι περίφημες του natures mortes, τα



Το παιδί με το ξύλινο άλογο

γυμνά και τα τοπία του δίνουν το μέτρο της παγκόσμιας άνεγνωρισμένης άξιας του καλλιτέχνη. Και το έργο του Γαλάνη που δεν πρόκειται να το κρίνουμε έδώ και να το κατατάξουμε σε σχολές και τεχνοτροπίες, είναι άπάνω απ' όλα γνήσιος καρπός ενός μεγάλου δημιουργού, είναι ο ίδιος ο Γαλάνης.

Χαρά μας ιδιαίτερη, που το ένδοξο Διαπλάσπουλο σκοπεύει — καθώς μας έλεγε βιβλιόμνος στο γαλανό δράμα του Σαρωνικού — να ξαναζήσει το έλληνικό τοπίο και την άττικό ούρανό «που — κατά τα λό-

για του — οι άνθρωποι δε μπορεί να πεθύνουν». Κι' ο νοσταλγός Γαλάνης γράφει σ' ένα τελευταίο του γράμμα:

«Qui n' a desire de voir Athènes est un sot, celui qui l' a vu sans s' y plaire est plus sot encore, mais le comble de la sottise est de l' avoir vue de s' y plaire et de la quitter...»

Ι. Π. ΚΟΥΤΣΟΚΕΡΑΣ

Βιογραφικά

Ο Δημήτριος Γαλάνης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1882. Από μικρός έδειξε μεγάλο ταλέντο στο σχέδιο, άρχισε να δημοσιεύει κι' έγινε σπουδαστής του Πολυτεχνείου. Δεκαοχτώ χρονώ, στα 1900, φεύγει από την Ελλάδα για το Παρίσι, όπου άρχικά παίζει στη σχολή Κουρμών και λίγο άργότερα στη Σχολή Καλών Τεχνών. Αρχίζει να συνεργάζεται σε διάφορα περιοδικά, κυρίως σατιρικά, χωρίς έννοείται να εγκαταλείπει και την Τέχνη. Κάποτε πηγαίνει στο Μόναχο, όπου ή συνεργασία του γίνεται περιζήτητη, αλλά ή διαμονή του εκεί δε διαρκεί. Τον τραβά το Παρίσι. Εκεί θα εγκατασταθεί μόνιμα, θα μορφώσει την τέχνη του, θα εκδηλώσει το ταλέντο του και θα γίνει ο μεγαλύτερος χαράκτης του κόσμου. Στον περασμένο πόλεμο πηγαίνει έθελοντής. Συνεργάζεται σε περιοδικά, εκδίδει πίνακές του, εικονογρα-

φεί βιβλία όπως του Ρομάν Ρολάν, του Γκομπινώ, του Φρανσίς Ζαμ και άλλων. Το 1946 γίνεται ακαδημαϊκός.

Ο πίνακας που δημοσιεύεται, ένα από τα καλύτερα έργα του μεγάλου χαράκτη, άνήκει στη συλλογή Seignitz.

(Σημ. «Διαπλάσεως»)



ROBERT LOUIS STEVENSON

Ο ΑΓΕΡΑΣ



Σὲ εἶδα ν' ἀνεβάζεις τοὺς αἰετοὺς
μαζὺ μὲ τὰ πουλιά, στοὺς οὐρανοὺς !
Σὲ εἶδα ὀλόγυρά μου νὰ περνᾷς
Στὴν πράσινη τὴ χλόη ν' ἀκουμπᾷς.

*Ὡ ἀγέρα, δυνατέ μου ἀγέρα
ποὺ τραγουδᾷς νύχτα καὶ μέρα !

Εἶδα, τὰ ὄσα γύρω σου προφταίνεις
— "Ἐτσι κρυμμένος ὅπως μένεις.
Φυσᾷς, μὲ σπρώχνεις, μοῦ φωνάζεις τ' ὄνομά μου,
Μὰ δὲ σὲ εἶδα ὀλόκληρο μπροστά μου !

*Ὡ ! ἀγέρα, δυνατέ μου ἀγέρα
ποὺ τραγουδᾷς νύχτα καὶ μέρα !

Ποτέ σου ἐσὺ δὲν εἶσαι κουρασμένος.
Γιὰ πές μου, εἶσαι νιός ; ἢ γερασμένος ;
Εἶσαι πουλί ; εἶσαι λιοντάρι ; εἶσαι στοιχειό ;
"Ἡ σᾶν καὶ μὲ παιδί, πιδ δυνατό ;

*Ὡ ἀγέρα, δυνατέ μου ἀγέρα
ποὺ τραγουδᾷς νύχτα καὶ μέρα !

ΒΕΤΑ ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΥ

Ο ΠΙΠΗΣ ΚΙ' Η ΦΟΒΕΡΗ ΜΥΩΠΙΑ ΤΟΥ

