

Η ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ



Περίοδος Δ' — Τόμος 1ος

Ἀθήναι, 1 Φεβρουαρίου 1947

Ἔτος 68ον — Ἀριθ. 6

Ο ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΟΙ

Τώρα και πολλά χρόνια σε μιὰ χώρα τῆς Αἰγύπτου ποὺ τὴν ὀνόμαζαν Θηβαΐδα γεννήθηκε ἕνα ἀγοράκι. Ἦταν οἱ πρῶτοι αἰῶνες τοῦ χριστιανισμοῦ, κανένας Ἀπόστολος δὲν εἶχε κατέβει ἀκόμη τόσο βαθειά στὴν Ἀφρική γιὰ νὰ διδάξει τὸν ἀληθινὸ Θεὸ καὶ τὸν Χριστὸ στοὺς κατοίκους. Ἔτσι ὁ πα-

τέρας κι' ἡ μητέρα τοῦ μικροῦ Παχώμιου, καθὼς κι' ὅλοι οἱ συμπατριῶτες του ἦταν εἰδωλολάτρες.

Ὁ Παχώμιος μεγάλωσε κι' ἔγινε ἕνα γερό, καλοκαμωμένο καὶ ἀφοβο παιδί. Τοῦ ἄρεσε νὰ παίζει τοὺς στρατιῶτες μαζί με τ' ἄλλα παιδιά κι' ἔλεγε πὼς θὰν μεγαλώσει θὰ γίνεταν ἀξιωματι-

κός. Ὅταν ἔγινε εἴκοσι χρόνων ἔμαθε πὼς ὁ αὐτοκράτορας τῶν Ρωμαίων, ὁ Μεγάλος Κωνσταντῖνος γύρευε γερούς καὶ δυνατοὺς στρατιῶτες γιὰ τίς λεγεῶνες του. Ὁ Παχώμιος ποὺ ἦταν ψηλὸς καὶ στιβαρὸς, ζήτησε νὰ καταταχθῆ, καὶ μαζί με ἄλλους νέους ἐπιβιβάστηκε σὲ μιὰ γαλέρα ποὺ ἔβαλε πανιά γιὰ τὴ Ρώμη.

Στὸ διάστημα τοῦ ταξιδιοῦ τὸ καράβι ἄραξε σὲ κάποιο λιμάνι καὶ οἱ στρατιῶτες βγήκαν νὰ κάνουν μιὰ μικρὴ βόλτα στὴν πολιτεία. Οἱ κάτοικοι δέχτηκαν τοὺς νεαροὺς ξένους με μεγάλη καλωσύνη. Τόσο φιλόξενα τοὺς φέρθηκαν καὶ με τόσο ἀγάπη τοὺς περιποιήθηκαν, ὥστε ὁ Παχώμιος ἔμεινε ἐκπληκτός καὶ ρώτησε τί εἶδους ἀνθρώποι ἦσαν αὐτοί. Τοῦ εἶπαν τότε πὼς ἦταν χριστιανοί, καὶ πὼς προσκυνοῦσαν ἕνα Θεὸ, δημιουργὸ τῶν πάντων καὶ πανάγαθο. Ὁ Παχώμιος τότε ὀρκίστηκε νὰ γνωρίσει τοῦτον τὸν Θεὸ καὶ νὰ τοῦ ἀφιερῶσει τὴ ζωὴ του.

Κι' ἀλήθεια, θὰν τελείωσε ὁ πόλεμος, ὁ Παχώμιος ἔγινε χριστιανός κι' ὕστερα πῆγε καὶ βρῆκε ἕναν ἀγιο γέροντα ποὺ τὸν ἔλεγαν Παλέμωνα καὶ ποὺ τοῦ διδάξε τὴ χριστιανικὴ τελειοποίηση.

Ὅσο ὁ Ἅγιος Παχώμιος συλλογιόταν τὴν ἁμαρτίαν τοῦ χώρα ποὺ τὴν ἔβραχε ὁ Νεῖλος καὶ τοὺς κατοίκους τῆς ποὺ ἀγνοοῦσαν τὸν ἀληθινὸ Θεὸ. Ἀποφάσισε λοιπὸν νὰ τοὺς τὸν γνωρίσει. Ἔτσι ἔβρυσε ἕνα μοναστήρι, κι' αὐτὸ ἔγινε τὸ κέντρο ἀπ' ὅπου αὐτὸς καὶ οἱ ἄλλοι μοναχοὶ διδάξαν στὸν λαὸ τῆς Θηβαΐδας τὴ χριστιανικὴ θρησκεία.

Ὅταν ἔκανε χριστιανὸς ὅλος τὸς Αἰγυπτίους τῆς ἀριστερῆς ὀχθῆς, ὁ Παχώμιος ἀποφάσισε νὰ ἐκχριστιανίσει κι' αὐτοὺς ποὺ κατοικοῦσαν στὴ δεξιὰ. Ξεκίνηκε λοιπὸν ἀπὸ τὸ μοναστήρι του, κατέβηκε



Ὁ Ἅγιος ἀνέβηκε σὴ ράχη τοῦ κροκοδείλου

ΤΟ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙ, ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΚΙ' Ο ΛΥΚΟΣ Ο ΕΧΘΡΟΣ ΤΟΥΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ

Ε'.

Αισθάνεται πίσω του την άναπνοή του λύκου και φοβάζεται περισσότερο.

Το γουρουνάκι δεν άντέχει πιά· κι' άξαφνα πέφτει. Και νά σου ο λύκος. Πέφτει πάνω του και του σπάζει ένα πόδι! Το γουρουνάκι βγάζει μιá φωνή. Δεν θά μπορεί πιά νά περπατεί· κι' ο λύκος θά τó φάει!

Ο Κοκκινομουτάκης άκουσε τή φωνή τής Ροδίτσας και στάθηκε. Γύρισε μάλιστα, χωρίς νά συλλογισθεί πώς ο λύκος τόν κυνηγούσε άπό κοντά. Ο λύκος όμως δεν ξεχνούσε πώς είχε τρέξει για φαί, κι' όταν ο Κοκκινομούτης σταμάτησε, έξοκουλούθησε αυτός νά τρέξη, τόν έφτασε, έπεσε πάνω του και κράκ! μιá δαγκωνιά κι' ένα πόδι του Κοκκινομουτάκη σπάζει. Καημένο παπάκι! Βγάζει κι' αυτό μιá φωνή, πού τήν άκούει ή Κιτρινούλα, ή γατίτσα, και στέκεται, και γυρίζει μάλιστα πίσω...

Ο λύκος βλέπει τώρα τή γατίτσα· μα κι' ή γατίτσα βλέπει τó λύκο, τόν κακό λύκο πού έσπασε τά πόδια των δυό της φίλων, μα δεν θά φάει, όχι, τή γατίτσα! Κι' ή γατίτσα τρέχει, δλόγυρα στο λύκο, κι' ο λύκος τρέχει δλόγυρα στη γατίτσα. Κυνηγιούνται. Κι' άξαφνα άπότομα ή Κιτρινούλα σηκώνει τó πόδι, βγάζει, τά νύχια, δρμάει και χύνει τά μάτια του λύκου. Ο λύκος

οδρλιάζει άπ' τόν πόνο και γυρίζει σαν τρελλός, χωρίς νά ξέρει πιά πού βρίσκεται. Η Κιτρινούλα δρμάει πάλι και του χώνει τά νύχια στο πόδι τόσο βαθιά, πού τó αίμα τρέχει ποτάμι κι' ο λύκος, οδρλιάζοντας πιδ δυνατά, τρέχει, φεύγει στο δάσος και χάνεται.

— "Όχι, παίζουμε! συλλογίζεται ή Κιτρινούλα κατευχαριστημένη.

Και κοιτάζει πίσω της, νά ιδή πού βρίσκονται και τί κάνουν οί φίλοι. Τους βλέπει. Η Ροδίτσα κι' ο Κοκκινομουτάκης είναι πεσμένοι χάμα, με τά πόδια σπασμένα, αλλά κι' έτσι πολύ εύχαριστημένοι πού δην φαγώθηκαν άπό τó λύκο.

— Ευχαριστούμε, Κιτρινούλα! λέει ή Ροδίτσα. Τί καλά πού μās υπερασπίστηκες!

— Δεν θά σου ξανακάνω μάνιο στο βάλτο! λέει ο Κοκκινομουτάκης.

Τώρα έπρεπε νά γυρίσουν στα λημέρια τους. Άλλά πώς, άφου δεν μπορούσαν νά περπατήσουν;

Η Κιτρινούλα σηκώνει τά μάτια της, βλέπει τόν μαύρο οδρανό και ταστέρια πού λάμπουν. Τό φεγγάρι βγαίνει άπό ένα σύννεφο και φωτίζει δλο τó δάσος. Και στα κλαδιά των δεντρών, ή Κιτρινούλα βλέπει ένα σωρό πουλάκια πού κοιμούνται με τó κεφάλι κάτω άπ' τή φτερούγα.

(Δηλοουθεϊ).

Η ΚΥΡΑ ΜΑΡΘΑ

Ο ΤΟΛΗΣ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΠΕΙΡΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΠΛΕΞΙΔΕΣ ΤΗΣ ΤΟΥΛΑΣ

