

Η ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ



ΙΔΡΥΤΗΣ ΤΟ 1879
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ († 1941)
'Αργυρούν μετρίλλιον 'Ακαδημίας 'Αθηνών (1935)

Δ ΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ
Τιμή φύλλου δραχμαί 600

Περίοδος Δ' — Τόμος 1ος

'Αθήναι, 8 Φεβρουαρίου 1947

'Ετος 69ον — 'Αριθ. 6

ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ



«Δέν ξέρω τί νά κάνω!..» 'Υ-
πάρχει καμμιά μητέρα πού νά μὴν
ἔχει ἀκούσει αὐτὲς τίς πέντε λέξεις
ἀπὸ τὸ μικρὸ της; "Ὅταν ὁμως ἡ
μητέρα εἶναι καλή, φροντίζει νά
βρεῖ γιὰ τὸ παιδάκι της μιὰ κάποια
ἀσχολία, πού νά τὸ ἐνδιαφέρει ὁμως,
ξέροντας πὼς τὸ καλύτερο φάρμακο
γιὰ τὴν παιδικὴ ἀνία εἶναι ἡ ἀπα-
σχόληση. "Ὅταν ὁμως ἡ μητέρα ἐρ-
γάζεται ἢ δὲν ὑπάρχει; Τότε πρέ-
πει ν' ἀπασχοληθοῦν τὰ παιδιὰ ἀπὸ
κάποιον ἄλλον. "Ἔτσι ἰδρύθηκαν οἱ
παιδικὲς λέσχες.

'Ἡ ἰδέα τῆς ἰδρύσεως τῶν παιδι-
κῶν λεσχῶν, γεννήθηκε κατὰ τὴν
διάρκεια τοῦ πολέμου, γιὰ νά ἐπα-
ληθεύσει ἀκόμη μιὰ φορὰ ἡ παροι-
μία πὼς κάθε κακὸ ἔχει καὶ τὸ κα-
λὸ του, ὀφείλεται δὲ στὸ συνέδριο
τοῦ Μπέρμοντσεῦ γιὰ τὸ παιδί, γιὰ
τὸ ὅποιοιον στάθηκε στὸ σημεῖο αὐτὸ
μιὰ ἀληθινὰ στοργικὴ μητέρα.

"Ὅταν πολλὰ ἀπὸ τὰ παιδάκια,
πού εἶχαν ἀπομακρυνθῆ ἀπὸ τὸ
Μπέρμοντσεῦ γύρισαν πίσω, βρέθη-
καν ξαφνικὰ μέσα στίς πιδ δυσμε-
νεῖς συνθήκες πού μπορούσαν νά
ὑπάρξουν γι' αὐτὰ, μόνο καὶ μόνο
γιατί δὲν εἶχαν κανέναν νά τὰ ἐπι-
βλέπει, μιὰ πού πολλές φορὲς κι'
οἱ δύο γονεῖς τους ἔλειπαν ἀπὸ τὸ
σπίτι, στὸν πόλεμο καὶ στὴ δουλειά.

Αὐτὴ ἡ κατάσταση ὅπως ἦταν
φυσικὸ παρέσυρε πολλὰ παιδάκια,
σὲ σημεῖο πού νά τὰ κάμει νά πά-
ρουν διαφορετικὸ τὸ καθένα τους
δρόμο. Καὶ μερικὰ μὲν φορτώθηκαν
πολὺ πρὶν τὴν ὥρα τους τὰ καθή-
κοντα τοῦ οἰκογενειάρχου, μὲ τίς
βαριεὲς ὑποχρεώσεις του, μὲ τὸ νά
τακτοποιοῦν τὸ σπίτι ὅταν ἡ μαμὰ
ἔλειπε στὴν ἐργασία της καὶ μὲ τὸ
νά προσέχουν τὰ μικρὰ τους τ' ἀ-
δελφάκια. "Ἄλλα ὁμως ἀγρίεψαν

'Ανυπόμονα στέκονται ἀπέξω τὰ παιδιὰ καὶ περιμένουν ν' ἀνοίξει ἡ Λέσχη τους

ΤΟ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙ, ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΚΙ' Ο ΛΥΚΟΣ Ο ΕΧΘΡΟΣ ΤΟΥΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ

5.

Ἡ γατίτσα νιαουρίζει σιγά-σιγά, γιὰ νὰ ξυπνήσουν ὠρὶς νὰ τρομάξουν, καὶ νὰ τοὺς μιλήσει :

— Νιαρνιαίου! . . Νιαρνιαίου! . .

Τὰ πουλάκια ξυπνοῦν, ἡ Κιτρινούλα τοὺς μιλεῖ. Νὰ ἰ θέλει ἀπ' αὐτά : Νὰ πετάξουν καὶ νὰ φέρουν μού-

γκουλα, ἄχερο, κλαδάκια, σὰ νὰ ἦταν νὰ κάμουν φωλιές. Καὶ τὰ

τουλάκια πετοῦν, φεύγουν κελαϊ-

δώντας : Κουί! . . κουί! . .

κουί! . . Καὶ σὲ λίγο γυρίζουν

φρατώντας μὲ τίς μύτες τους μού-

γκουλα, ἄχερο, χορταράκια, κλα-

δάκια. Μ' αὐτὰ κάνουν γρήγορα

ἕνα δημορφο μικρὸ φορεῖο. Κι' ἡ

Κιτρινούλα πιάνει μὲ προσοχὴ

ἀπ' τὸ λαιμὸ τῆ Ροδίτσα, σὰ

νάταν τὸ γατάκι της, καὶ τὴν ξα-

πλώνει πάνω στὸ φορεῖο. Ἐπει-

τα εἶναι ἡ σειρὰ τοῦ Κοκκινο-

μυτάκη. Τὸν πιάνει κι' αὐτὸν

ἀπ' τίς φτεροῦγες, σὰ νάταν τὸ

γατάκι της, καὶ τὸν βάζει στὸ

φορεῖο, πλάι στῆ Ροδίτσα. Τί καλὰ

ποὺ εἶνε κεῖ μέσα!

Τώρα ἡ Κιτρινούλα λέει στὰ πουλάκια

πὼς πρέπει νὰ βγάλουν τὸ φορεῖο ἔξω ἀπ' τὸ

δάσος. Τὰ πουλάκια, πὺν κατάλαβαν

τί εἶχαν νὰ κάμουν, ἀρχισαν νὰ

φωνάζουν κι' ἄλλα πουλιά. Κι' ἔρχουνται

ἀπὸ παντοῦ, κελαϊδώντας : Κουί!

. . κουί! . . κουί! . . Εἶναι δέκα,

εἴκοσι, τριάντα, πενήντα, ἑκατό!

Πιάνουν τὸ καθένα ἀπὸ μὴν

ἀκρίτσα τοῦ φορεῖου, κι' ὅλα

μαζὶ, τὸ σηκώνουν ψηλά. Μόνο ἡ

Κιτρινούλα περπατεῖ σιγά-σιγά, γιὰ νὰ δείξη στὰ πουλιά τὸ δρόμο. Τὸ δάσος εἶναι ὀλόφωτο, περπατοῦν σ' αὐτὸ σὰ νάταν ἡμέρα. Θὰ κάμουν τὸν ἴδιο δρόμο πὺν ἔκα-

μαν καὶ τὸ πρῶτ, ἀλλὰ τώρα θ' ἀργήσουν περισσότερο, γιὰτὶ πρέπει νὰ περπατοῦν σιγά. Καὶ περπατοῦν, τὰ που-

λιά πετώντας, ὡς πὺν τελειώνει

πιά ἡ νύχτα.

Μὲ τὸ ξημέρωμα, βλέπουν τὸ

λειβάδι. Νὰ κι' ὁ βάλτος. Τὰ

πουλιά πετοῦν ὀλοένα γαμηλό-

τερα καί, μὲ προσοχὴ, ἀφήνουν

τὸ πολύτιμο φορεῖο πάνω στὸ

λεπτὸ χόρτο, τὸ ὑγρὸ ἀπὸ τὴν

πρωινὴ δροσιά.

Μὰ . . ποιὸς ἔρχεται ἀπὸ τὴν

ἄκρη τοῦ βάλτου; Εἶναι ἡ μα-

μά-πάπια μὲ τὰ ἔντεκα παπάκια

της : Κουάν! κουάν! κουάν! . .

Κι' ἀπὸ τὴν ἄλλη ἄκρη τοῦ

λειβαδιοῦ; Νὰ ἔρχονται ἔντεκα

γουρουνάκια, ἀκολουθώντας τὴ

μαμὰ τῆς Ροδίτσα.

Ἄ, πὼς χαίρουνται πὺν ξαναβρίσκουν τὴ Ροδίτσα

καὶ τὸν Κοκκινομυτάκη! Γρήγορα περιποιοῦνται τὰ

σπασμένα τους πόδια, ἔπειτα οἱ μαμάδες μαλώνουν τὰ

μικρὰ τους ἀλανάκια, πὺν ὑπόσχονται νὰ μὴ τὸ ξανα-

κάνουν. Κι' εὐχαριστοῦν τὴν Κιτρινούλα πὺν τοὺς ἔσω-

σε ἀπὸ τὸ λύκο. Αὐτὴ γουργουρίζει σηκώνοντας τὴνοῦρα.

Στὸ ἀναμεταξύ, τὰ πουλάκια γύρισαν στὸ δάσος.

Ἐραῖος καιρὸς. Ὅταν τὰ ποδαράκια θὰ γιατρευτοῦν

θὰ ξαναρχίσουν τὰ παιχνίδια στὸ λειβάδι.

(Τέλος)

Η ΚΥΡΑ ΜΑΡΘΑ



ΤΙ ΠΑΘΑΙΝΕΙΣ ΟΤΑΝ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΨΑΡΙ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΠΙΕΙ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ

