

Η ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ



Περίοδος Δ' — Τόμος 1ος

'Αθήναι, Μάρτιος 1947

'Ετος 68ον — 'Αριθ 7-13

Η ΑΓΙΑ ΗΜΕΡΑ



Τὴν ἡμέρα αὐτὴ ποὺ γιορτάζουμε τὴν ἐλευθερία μας, τὴν ἐλευθερία ποὺ, ὄχι μεταφορικά, ἀλλὰ κυριολεκτικά, μᾶς τὴν ἐξασφάλισε μὲ ποτάμια αἷμα ἢ γενιὰ τοῦ 21, μοῦρχεται σὸ νοῦ μιὰ παλιὰ μου ἐπιθυμία: νὰ γράφα λίγες λέξεις γιὰ τοὺς κληρικοὺς ποὺ ἐπαιξάν τὸν ρόλο τους σὰν καὶ πρὶν στὴν ἄγρια μας Ἐπανάσταση.

Ἡ ἐκκλησία καὶ οἱ λειτουργοὶ τῆς ἐκράτησαν τὸ Ἔθνος μας ζωντανὸ καὶ τὸ Κρυφὸ Σχολεῖο δὲν θάταν δυνατόν ἂν στὰ ὑπόγεια μοναστηριῶν καὶ ἐκκλησιῶν ἀφοσιωμένοι κληρικοὶ καὶ ἱερωμένοι δὲν ἐδίδασκαν τὰ Ἑλληνόπουλα τὸ ἀλφάβητο καὶ μαζὶ τὴν πιὸ στέρεη βῆση γιὰ τὴν ψυχὴ τους, τὴν Ἱστορία, τὴν ἐποχὴ ποὺ ὁ κατακτητὴς κανένας δὲν ἄφηγε νὰ λειτουργήσῃ Ἑλληνικὸ σχολεῖο.

Φάλαγγες εἶναι οἱ κληρικοὶ ποὺ κρεμάστηκαν, παλουκώθηκαν καὶ ἔδωσαν τὴ ζωὴ τους μὲ τὸν ἕνα ἢ τὸν ἄλλο τρόπο γιὰ τὸ Ἔθνος, γιὰ τὴν Ἐλευθερία του καὶ ἁγία τοῦ Χριστοῦ τὴν Πίστι τὴν Ἁγία». Ἀναρίθμητοι ἐκεῖνοι ποὺ μαρτύρησαν ἀπὸ τὴν μιὰν ἄκρη τῆς γῆς ποὺ κατοικεῖ ὁ Ἑλληνισμὸς ὡς τὴν ἄλλη. Δὲν εἶναι λοιπὸν παράξενο ὅτι ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμή ποὺ βροντολάλησε τὸ καριοφίλι καὶ ἀστραψε τὸ γιγατάνι, ἡ Ἐπανάσταση βρέσκειται κάτω ἀπὸ τίς εὐλογίες τῆς Ἐκκλησίας καὶ κληρικοὶ καὶ ἱερωμένοι ἀγωνίζονται στὴν πρώτη γραμμῇ. Δὲν πρέπει νὰ τὸ ξεχνοῦμε: Ἡ Ἐκκλησία καὶ τὸ Ἑλληνικὸ Ἔθνος ἦσαν καὶ εἶναι πάντα ἀλληλένδετα. Γιὰ τὸ καὶ στὴ Μονὴ τῆς Ἁγίας Λαύρας καὶ μὲ τὴ φωνὴ τοῦ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανοῦ, ἐπισημοποιεῖται ἡ ἀνάσταση τοῦ Ἔθνους.

Ἡ Ἐπανάσταση ὅμως τοῦ 1821

ΤΟ ΣΗΜΑΔΙΑΚΟ ΠΑΠΑΚΙ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΞΕΝΗ ΓΙΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ

Α'.

Είδατε, ακούσατε ποτέ σας παπάκι με μαύρη μύτη; Κι' όμως, έτσι μαυρομύτιχο σημαδιακό, γεννήθηκε τελευταία ένα από τα δώδεκα παιδάκια της Κυρά Παπίας, και η κατάμαυρη σαν τόν κόρακα μύτη του έκανε τόσο άστεία έντύπωση στ' αδερφάκια του, ώστε δεν τ' άφηναν ήσυχο στιγμή. Νά, μόλις τ' έβλεπαν να μπαινεί στο βάλτο για να κολυμπήσει σαν τ' άλλα τ' άρχιζαν: «Έ, έ! Μαυρομύτιχο! να δούμε θ' άσπρίσει ή μύτη σου σήμερα με τ' ό μπάνιο; Βούτα τη, βούτα τη!» Και δόστου χάχανα, σκουνημάτα, τσιμπήματα, κυνηγητά. Τ' ό σημαδεμένο παπάκι άναγκαζόταν τότε να βγαίνει άπό τ' ό νερό πριν τής ώρας και να φεύγει τρέχοντας σ' ό λειβάδι για να γλυτώσει άπό τ' ό πειραχήτρια. «Α, μά δεν ήταν ζωή ούτή! Κάτι έπρεπε να γίνει για να πάρει ή μύτη του ένα άλλο χρώμα τής προκοπής, ένα χρώμα συνηθισμένο και όχι τόσο παράξενο, τόσο άσυνήθιστο για παπίσια μύτη όσο τ' ό μαύρο, και να ήσυχάσει τ' ό κακόμοιρο.

Έτσι και τήν ήμέρα εκείνη βγήκε γρήγορα άπό τόν βάλτο, έτρεξε μακριά, έκάθησε κι' άρχισε να κλαίει τή μοίρα του. Άξαφνα όμως σήκωσε τ' ό κεφάλι του με θάρρος. Είχε θυμηθεί πώς ή μητέρα του κάποτε τού είχε πει για έναν βάτραχο πού ήταν πολύ σοφός και πού ζλοι εκεί πέρα ζητούσανε τή συμβουλή του όταν τύ-

χαινε να βρεθούν σε δύσκολη θέση. «Θά πάω κι' έγω να τόν ρωτήσω. Αυτός θά ξέρει να μού πει τί πρέπει να κάω για ν' αλλάξω τ' ό χρώμα τής μύτης μου!» είπε με άπόφαση τ' ό μαυρομύτιχο και ξεκίνησε τρέχοντας για τ' ό σπίτι τού βατραχού. Είχε ένα καρδιοχιτίπι καθώς πήγαινε!



Όταν έφτασε σ' όν πράσινο βάλτο στάθηκε στήν όχθη και φώναξε εύγενικά: «Κύριε Βάτραχε, Κύριε Βάτραχε». Τίποτα όμως δεν σάλεψε. Ξαναφώναξε δεύτερη φορά. Μά πάλι κανείς δεν τού άποκρίθηκε.

«Ω! σκέφτηκε τότε, άτυχος είμαι. Σίγουρα ό βάτραχος θάχει φύγει για ταξείδι. Ίσως και να μ' όν μένει πιά έδω! Δεν άπελπίστηκε όμως και φώναξε για τρίτη φορά: «Κύριε Βάτραχε, είμαι έγω, τ' ό μαυρομύτιχο παπάκι τού γειτονικού

βάλτου και σ' ός παρακαλώ πείτε μου τί πρέπει να κάω για να γίνει ή μύτη μου κίτρινη». Τότε επιτέλους είδε να βγαίνει άπό τ' ό νερό ένας χοντρός καταπράσινος βάτραχος με όλοστρόγγυλα μάτια. «Σ' άκουσα, τού είλε σοβαρά. Μά δεν μπορώ τίποτα να σου πω. Πήγαινε σ' ό δάσος. Έκεί θά συναντήσεις ένα κοράκι πάνω σ' ένα δέντρο. Θά τ' ό ρωτήσεις κι' αυτ' ό θά σου πει τί πρέπει να κάμεις». Αυτά είλε και πλούφ! Έπεσε πάλι μέσα σ' ό νερό.

(Άκολουθεί)

Η ΚΥΡΑ ΜΑΡΘΑ

Ο ΤΟΛΗΣ ΚΙ' Ο ΜΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ

