



ΙΩΝΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΑ.

ΣΜΥΡΝΗ, τῆ 19 Ὀκτωβρίου, 1851.

ΑΙ ΤΕΣΣΑΡΕΣ ΠΕΦΩΤΙΣΜΕΝΑΙ ΕΠΟΧΑΙ.

==:0:==

Εἶναι τινόντι παράδοξον φαινόμενον, καὶ ἐν ἀπὸ τὰ ὅσα πολλάκις ἔσυραν τὴν προσοχὴν τῶν περιέργων, ὅτι οἱ ἐπισημότεροι συγγραφεῖς καὶ τεχνῖται ἀνεφάνησαν διὰ μιᾶς εἰς μεγάλους ἀριθμούς· ὥστε ἐνῶ αἰῶνες τινὲς ἐφάνησαν ἄγονοι ὡς πρὸς τοῦτο κατ' ἄλλας ἐποχὰς ἢ Φύσις ἠθέλησε νὰ ἐξαντλήσῃ, οὕτως εἰπεῖν, ἐκυτὴν, καὶ διεχύσταν αὐτοὺς μετὰ μεγίστης γονιμότητος.

Διάφοροι ὑπῆρξαν αἱ αἰτίαι τοῦ πράγματος. Καὶ αἱ μὲν ἠθικαὶ εἶναι αἱ εὐνοϊκαὶ περιστάσεις τῶν κυβερνήσεων καὶ τῶν ἠθῶν, ἢ ἐνθάρρυνσις ἀπὸ μέρους τῶν μεγάλων ὑποκειμένων, καὶ ἡ μεταξὺ τῶν πεπαιδευμένων διεγειρομένη ἀμιλλα, αἱ δὲ φυσικαὶ, ὁ ἀήρ, τὸ κλίμα, διάφορα φυσικὰ ἀντικείμενα κτλ. κτλ.

Εἰς τέσσαρας κυρίως διαιροῦσι τὰς γονίμους κατὰ τὰ φῶτα ἐποχὰς. Καὶ Πρώτη μὲν εἶναι ἡ Ἑλληνικὴ ἐποχὴ, ἀρξαμένη περὶ τὸν Πελοποννησιακὸν πόλεμον, καὶ διαρκέσασα μέχρις Ἀλεξάνδρου τοῦ Μεγάλου. Ἦκμασαν δὲ κατὰ τὴν ἐποχὴν ταύτην ὁ πατὴρ τῆς ἱστορίας Ἡρόδοτος καὶ ὁ ἐφαμίλλος αὐτοῦ Θουκυδίδης, ὁ μέγας τῆς ἠθικῆς διδάσκαλος ὁ Σωκράτης, καὶ οἱ ἀμίμητοι αὐτοῦ μαθηταί, Ξενοφῶν, Πλάτων (κλ., κλ.), τὸ δαιμόνιον ἐκεῖνο πνεῦμα, ὁ Ἀριστοτέλης, οἱ θαυμάσιοι ῥήτορες Δημοσθένης, Αἰσχίνης, Λυσίας, Ἴσοκράτης, Λυκούργος, οἱ ἀπαράμιλλοι ποιηταὶ Πίνδαρος, Αἰσχύλος, Εὐρυπίδης, Σοφοκλῆς, Ἀριστοφάνης, Μένανδρος, Θεόκριτος, Μύσχος, (κλ. κλ.) οἱ ἀπαρδειγματίστοι ἀριστοτέχναι Λύσιππος, Ἀπελλῆς, Φειδίας, Πραξιτέλης (κλ. κλ.)

Ἡ Δευτέρα ἐποχὴ εἶναι ἡ Ῥωμαϊκὴ, ἢ ὡς κοινῶς καλεῖται ἡ ἐποχὴ τοῦ Αὐγούστου ἐμπεριλαμβάνουσα τὸ μεταξὺ τοῦ Ἰουλίου Καίσαρος καὶ τοῦ Αὐγούστου διάστημα. Κατὰ τὴν ἐποχὴν ταύτην ἤκμασαν ὁ Κάτουλλος, ὁ Αουκρέτιος, ὁ Τερέντιος, ὁ [δευτέρος Ὀμηρος] Βιργίλιος, ὁ Ὀράτιος, ὁ Τίβουλλος, ὁ Προπέρτιος, ὁ Ὀβίδιος, ὁ Φαῖδρος, ὁ Καῖσαρ, ὁ Κικέρων, ὁ Λίβιος, ὁ Σαλλούστριος, ὁ Βιρρόων, ὁ Βιτρούβιος κλ.

Ἡ Τρίτη ἐποχὴ εἶναι ἡ τῆς ἀναγεννήσεως τῶν φῶτων μεταξὺ τοῦ Πάπα Ἰουλίου Β΄. καὶ Λέοντος Γ΄. Ἦκμασαν δὲ κατὰ τὴν ἐποχὴν ταύτην ὁ Ἀρίστος [ἐξ οὗ ἐγεννήθη τὸ μέγα πλῆθος τῶν ποιητῶν τοῦ τότε συρμού], ὁ Τάσσοσ, ὁ Σαναζάριος, ὁ Βίδας, ὁ Μακιαβέλης, ὁ Γικιαρδίνης, ὁ Δαβίλας, ὁ Ἐρασμος, ὁ Μιχαὴλ Ἄγγελος, ὁ Ῥαφαήλης, ὁ Τιτιανός, ὁ Ἄλδος, οἱ Στέφανοι κλπ. κλπ.

Ἡ Τετάρτη ἐμπεριλαμβάνει τὴν ἐποχὴν τοῦ Λουδοβίκου ΙΔ΄. καθ' ἣν ἤκμασαν εἰς μὲν τὴν Γαλλίαν ὁ Κορνῆλλιος, ὁ Ῥακῆνας, ὁ Μολιέρος, ὁ Λαφοντάινος, ὁ Βοσσουέτιος, ὁ Φενελὼν, ὁ Βουρδαλὸς, ὁ Φοντενέλης, ὁ Μασιλτὼν, ὁ Πασκάλιος, ὁ Λαβρουέρος καὶ ὁ Βάυλος· εἰς δὲ τὴν Ἀγγλίαν, ὁ Δρῦδενος, ὁ Πῶπ, ὁ Ἀδισὼν, ὁ Πριὼρ, ὁ Γιούγγιος, ὁ Βύυλος, ὁ Λῶκιοσ, ὁ [μέγας Μαθηματικὸς] Νεύτων, ὁ Κλάρκιος κλ. Ὡς Πέμπτη τῶν εὐτυχῶν τούτων ἐποχῶν ἀναμφισβόλωσ θέλει θεωρηθῆ ὑπὸ τῶν μεταγενεστέρων ἡ ἡμετέρα.

Λ*

ΙΕΡΟΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟΝ — ΙΩΒΗΛΑΙΟΣ.

(ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΟΧΙΣ.)

Ἐν ἐκ τῶν μέσων τὰ ὅποια οἱ Πάπαι μετεχειρίσθη.

εις τὰ γόνατα τοῦ μονάρχου ἄς λέγωσιν ὅτι θελοῦσιν. Ἡ ἀλήθεια δὲν ἀργεῖ νὰ ἀναφανῆ. Αὐτοῖτων οἱ γογγυσμοὶ θελοῦσι διασκεδασθῆ ἀναμφιβόλως, καὶ ἡ μεταγενεστέρα γενεὰ, ἥτις καὶ μόνη ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ ἀποφασίσῃ περὶ τῶν ἡγεμόνων τοῦ κόσμου, θέλει διασαλπύσει τὰς εὐλογίας μὲ τὰς ὁποίας οἱ ἀληθεῖς Γάλλοι σὲ ἐπιφορτίζουσι. Θέλεις Μεγαλειότατε νὰ παρηγορηθῆς, νὰ μάθης πόσον σὲ λατρεύουσιν; Ἐμβα ἀγνώριστος εἰς τὸν ταπεινὸν οἶκον τοῦ ἰδιώτου, εἰς τὴν καλύβην τοῦ χωρικοῦ, καὶ ἐκεῖ θέλεις ἀκούσει τὴν φωνὴν τῆς καρδίας, τοὺς τόσον εἰλικρινεῖς, τοὺς τόσον ἀθώους ἐπαίνους, καὶ θέλεις ἰδεῖ τὰ δάκρυα τῆς πρὸς σὲ εὐγνωμοσύνης τῶν βέροντα ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν τῶν...

Ὁ Λευδοβίκος ἀφίθη εἰς ὄλην τὴν μέθην τῆς καθαρᾶς ἡδονῆς τὴν ὁποίαν ἠσθάνετο ἐκ τῆς διαχύσεως ταύτης τῆς ψυχῆς του. Ἠσπάσθη δὲ καὶ αὖθις τὰ τέκνα τοῦ Ρεμιμβίλλιου, ἀνενώσε τὰ δείγματα τῆς πρὸς τὴν ἀξιοτίμον ταύτην οἰκογένειαν μεγίστης εὐνοίας του, καὶ ἀπεσύρθη παραγγέλλων τὸν κόμητα νὰ ἔλθῃ εἰς τὴν αὐλὴν ὅπου ἔχει τὴν χρεῖσιν του. Φίλος ἀπολύτως μὲ εἶναι ἀναγκαῖος, εἶπεν ὁ μονάρχης, ἡ θέσις εἶναι κενή, καὶ ὁ στρατιώτης μου εἶναι ἰκανὸς νὰ τὴν ἀναπληρώσῃ.

Ὁ κόμης ἐστάθη τῶντι ἀξίος τῆς ἐνδόξου ταύτης διακρίσεως, καὶ ἐπρήσαφερ πιστὰς ἐκδουλεύσεις εἰς τὸν βασιλέα του, καὶ εἰς τὰ στρατάπεδα, καὶ εἰς τὰ μυστικοσυμβούλια. Κατ' εὐτυχίαν δ' ἔκαμε καὶ τέκνα καθ' ὅλα ὅμοια μὲ αὐτόν. Ὅχι μόνον δὲ δὲν ἠθέλησεν ὁ Ρεμιμβίλλιος νὰ ἐνταφιάσῃ εἰς τὴν ληθην τὰς θύο ταύτας καταστροφὰς τὰς ὁποίας ἐδοκίμασεν, ἀλλὰ καὶ συγνάκις τὰς ἐπανέλεγεν εἰς ὅλον τὸν κόσμον. Ἀπὸ τὴν σιγῆν καθ' ἣν ἡ τύχη ἐφάνη βοηθός εἰς αὐτόν, παρήτησε τὸ μικρὸν εἰσόδημα, τὸ ὁποῖον ὁ Λοριμόνδος τὸν ἀφῆκεν, εἰς τοὺς ἀπλήστους κληρονόμους του, καὶ εἰς πολλὰς περιστάσεις δὲν ἔλειψε νὰ τοὺς δείξῃ τὴν εὐγνωμοσύνην του. Ἐξηκολούθη δὲ συγχρόνως νὰ φαίνεται παρρησία ὁ προστάτης τοῦ Δολσίνου καὶ τῶν συγγενῶν του. Ὅτε δὲ τὸν ἐμακάριζον διὰ τὸν βαθμὸν εἰς τὸν ὁποῖον ἀνυψώθη, ἀπεκρίνετο. — Βέβαια εἶμαι ὁ εὐτυχέστερος πάντων ἡ οἰκογένειά μου μὲ ἀγαπᾷ, ὁ βασιλεὺς διαχύνει τὰς εὐεργεσίας του εἰς ἐμὲ, καὶ καταδέχεται μάλιστα νὰ μὲ δεικνύῃ τόσῃν οἰκειότητι, ἀλλ' ἡ εὐτυχία μου ἤθελεν εἶσθαι τελεία, ἂν ἠδυνάμην, πρὶν τελειώσω τὸ στάδιον τῆς ζωῆς μου, νὰ ἰδῶ τὴν ἀνθρώπινην πότηντα ἐλευθέραν τῶν δυστυχῶν τῆς προλήψεων. Ὁ κόμης Ρεμιμβίλλιος ἀπέθανεν, (ὡς καὶ οἱ ἀπόγονοι

του) καὶ δὲν ἤξιωθη νὰ χαρῆ τὸ γλυκύτατον τοῦτα θέαμα. Καί, ὡς φαίνεται, μὲ ὅσα λέγουσι καὶ οἱ φιλόσοφοι καὶ μὲ ὅλα τὰ βιβλία μας, κάνεις δὲν θέλει ἀξιώθῃ νὰ τὸ ἰδῇ ποτέ.

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΒΑΛΜΙΕΡΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ.

Θεμιστοκλῆς ὁ περιβόητος στρατηγὸς τῶν Ἀθηναίων, εἶπε μίαν ἡμέραν εἰς κοινὴν τοῦ Δήμου συνέλευσιν, ὅτι εἶχε νὰ τοῦ; προτείνῃ γνώμην τινὰ ἣτις ἤθελεν ὠφελῆσαι τὰ μέγιστα τὴν πόλιν, πλὴν καὶ ἔπρεπε νὰ μείνῃ πολλὰ μυστικὴ· διὰ τὸ ὅποιον οἱ Ἀθηναῖοι διώρισαν μόνον τὴν Ἀριστείδην (ὃς τις ἐπωνομάζετο Δίκαιος) νὰ τὴν ἀκούσῃ, καὶ ν' ἀποφασίσῃ περὶ αὐτῆς ὅτι τὸν φανῆ εὐλογον. Ἀφοῦ δ' ὁ Θεμιστοκλῆς τὸν εἶπεν ὅτι εἶχε κατὰ νοῦν νὰ καύσῃ τὰ πλοῖα τῶν ἄλλων Ἑλλήνων, ὥστε ἐπειδὴ ἐκείνοι δὲν ἤθελον ἔχει πλέον ναυτικὸν, εὐκόλως νὰ ἐμπορέσωσιν οἱ Ἀθηναῖοι νὰ γείνωσι κύριω ὅλης τῆς Ἑλλάδος, παρρησιασθεῖς ὁ Ἀριστείδης εἰς τὸν δῆμον, « Κάνεν ἄλλο ἔργον, εἶπε, παρὰ τὸ ὅποιον σηοπεύει ὁ Θεμιστοκλῆς νὰ κάμῃ, δὲν δύναται νὰ ἦναι πλέον ὠφέλιμον εἰς τὴν πόλιν, ἀλλ' οὔτε καὶ πλέον ἄδικον. » Ἀκούσαντες δὲ ταῦτα οἱ Ἀθηναῖοι, χωρὶς νὰ ἐξετάσωσι τι περισσώτερον, εὐθὺς διέταξαν τὸν Θεμιστοκλέα νὰ παύσῃ.

Πρ. Ἡθ.

ΑΡΑΒΙΚΗ ΓΝΩΜΗ.

Ὁ πεπαιδευμένος ζῆ αἰωνίως καὶ μετὰ θάνατον, καὶ ἀφοῦ ἀκόμη τὰ μέλη του μεταβληθῶσιν εἰς κόνιν. Ἄλλ' ὁ ἀμαθὴς ἀποθνήσκει καὶ ἐνῶ ἀκόμη περιπατεῖ ἐπὶ τῆς γῆς· συναριθμεῖται μετὰ τῶν ζώντων, ἀλλὰ δὲν ὑπάρχει κυρίως.