

ΔΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΕΙΣ ΤΟ ΤΟΥΡΙΝΟΝ

ΚΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ;

ΟΙ ΑΘΛΗΤΑΙ ΜΑΣ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΙΝ

Μέσα εις τὸ παραλήρημα τοῦ ἐνθουσιασμοῦ, μὲ τὸ ὅποιον ὑπεδέχθησαν οἱ Ἕλληνες φιλαθλοὶ τοὺς νικητὰς τοῦ Ζάγκρεμπ, μέσα εις τὰ τόσα ἄλλα πού ἀφοροῦν τὴν ἔναντι αὐτῶν ἀστοργίαν, ἐπὶ τῶν ὁποίων θὰ ἐπανέλθωμεν, δὲν ἐδόθη ἡ δέουσα προσοχὴ εἰς μίαν ἀδικίαν πού ἐγένετο εἰς βάρος των. Ἐνῶ οἱ Γιουγκοσλαῖοι, οἱ Ρουμῶνοι καὶ οἱ Βούλγαροι ἀπέστειλαν εἰς τὸ ὄργανωθῆν ὑπὸ τῆς Ἰταλικῆς ὁμοσπονδίας Ἀθλητισμοῦ πανευρωπαϊκὸν πρωτάθλημα τοῦ Τουρίνου, τὸ ὅποιον ἤρχισε χθές, ἀθλητὰς των, οἱ ὅποιοι ἠττήθησαν

ἀν ἠθικὴν ἀμοιβὴν διὰ τὰς προσπαθείας των καὶ ταυτοχρόνως μίαν εὐκαιρίαν νὰ παρακολουθήσουν τοὺς μεγάλους ἄσους τοῦ διεθνοῦς ἀθλητισμοῦ καὶ νὰ ἐπωφεληθοῦν.

Τὶ ἔχει νὰ ἐπιδιώξῃ ὁ Μπουράντοβιτς εἰς τὸν δρόμον 110 μετ' ἐμποδίων; Οὔτε μίαν ἔκτιν θέσιν. Θὰ τοῦ δοθῇ ὅμως ἡ εὐκαιρία νὰ παρακολουθήσῃ τὸ στῦλ τοῦ Πέτερσεν, τοῦ Ζγιαστεν, τοῦ Κόβατς, τοῦ Βέλγερ καὶ νὰ πάρῃ μαθήματα χρήσιμα διὰ τὴν σταδιοδρομίαν του. Τὸ ἴδιον καὶ διὰ τὸν Κρέβς, τὸ ἴδιον καὶ διὰ τὸν Γκάλ καὶ δι' ὄλους τοὺς ἄλ-

εις θέσιν νὰ κάμῃ πολὺ καλυτέραν ἐπίδοσιν εἰς προσεχεῖς ἀγῶνας. Εἶνε ἴσως ὁ Ὀλυμπιονίκης τοῦ μέλλοντος καὶ θὰ ἔπρεπε νὰ τὸν συνηθίσωμεν ἀπὸ τῶρα εἰς τὴν ἀτμοσφαῖραν τῶν μεγάλων ἀγῶνων.

Οἱ μόνοι, οἱ ὅποιοι μετέχουν εἰς τὸ πρωτάθλημα τῆς Εὐρώπης, εἶνε ὁ Μάντικας καὶ ὁ Σύλλας. Δυστυχῶς ἡ Ἑλλάς, νικήτρια τῶν Ε' Βαλκανικῶν ἀγῶνων, ἔστειλε δύο, ἐνῶ ἡ Γιουγκοσλαβία ἔξι, ἡ Ρουμανία τέσσαρας. Τὸ παρήγορον εἶνε, ὅτι οἱ δύο ἀθληταὶ μας συγκεντρῶνουν μόνοι των περισσότερας ἐλπίδας ἐπιτυχίας



Μέσα εἰς τίς βαλκανικὰς τοῦλάχιστον σημαῖες ἡ ἑλληνικὴ θὰ μπορούσε νὰ ἐλπίζῃ εἰς τὸ Τουρίνον εἰς νέαν τιμητικὴν διάκρισιν