

ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ ΠΡΟΦΕΡΟΥΝ ΜΕ ΘΑΥΜΑΣΜΟΝ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ο ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΤΩΝΗΣ ΑΦΗΓΕΙΤΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΟΝ ΤΟΥ

Ἐπὶ ἐφημερίδας καὶ ἐπιστολάς ποῦ ἐλήφθησαν ἐξ Ἀμερικῆς ἀεροπορικῶς καὶ ἀπὸ περιγραφὰς ἀφιχθέντων ἐνταῦθα Ἑλλήνων ἐγνώσθη ὅτι ἡ πρόσφατος μεγαλειώδης νίκη τοῦ Κυρίου μαραθωνοδρόμου Στέλιου Κυριακίδη εἰς τὴν Βοστώνην προεκάλεσε τὸν ἐνθουσιασμόν καὶ τὸν θαυμασμόν ὄχι μόνον ὄλων τῶν Ἀμερικῆ ὁμογενῶν μᾶς ἀλλὰ καὶ αὐτῶν τῶν Ἀμερικανῶν Αἰ μεγαλύτεραι ἐφημερίδες τῆς Βοστώνης καὶ τῆς Ν. Ὑόρκης ἀφιερῶνουν ὁλοκλήρως σελίδας μὲ πολλὰς φωτογραφίας καὶ ὀκταστίλους τίτλους.

Ἡ ἑλληνικὴ σημαία καθοδηγοῦσε τὸν Κυριακίδη ἔχει ὡς τίτλον τῆς ἡ «Μπόστον Ἀντβάιζερ» «Πετώντας πάνω ἀπ' τοὺς λόφους τοῦ Νιούτον ὁ ἱσχυρὸς Ἑλληὴν συνέτριψε τοὺς καλοζωισμένους ἀντιπάλους του» γράφει ἡ «Μπόστον Τράνσελερ». Ἡ «Ὁ Κυριακίδης ἐκέρδισε διὰ τὴν τιμὴν τῆς Ἑλλάδος πῶς πάσχει καὶ πεινάει» γράφει ἡ «Μπόστον Νιούς».

Οἱ «Ταίμας τῆς Νέας Ὑόρκης» εἰς εἰδικὴν ἔκτακτον ἐκδοσίν των ἀμέσως μετὰ τὸν ἀγῶνα κάτωθι ὁλοσέλιδου τίτλου δημοσιεύουν τεραστίαν φωτογραφίαν τοῦ Κυριακίδη, δαφνοστεφανωμένου. Κάτω ἀπὸ τὴν φωτογραφίαν ἀντὶ λεζάντας παρατίθενται αἱ δηλώσεις τοῦ ἡττηθέντος Κέλλυ, τοῦ φαβορί τοῦ ἀγῶνος ὁ ὁποῖος εἶπε τὰ ἑξῆς πρὸς τοὺς δημο-

σιογράφους: «Ἦτο ἀδύνατον νὰ κερδίσω τὸν Ἑλληνα διότι αὐτὸς ἔτρεχε διὰ τὴν πατρίδα του. Ἡττήθην διότι εἶχα νὰ ἀγωνισθῶ ἐναντίον ὄλων τῶν Ἑλλήνων!»

ΤΟ ΑΓΓΕΛΜΑ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ

ΤΟ ΑΓΓΕΛΜΑ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ

Γενικῶς ὅλαι αἱ ἐφημερίδες ἀφιερῶνουν μακρὰς στήλας ἐξαίρουσαι τὸν θρίαμβον τοῦ Κυριακίδη καὶ τονίζουσαι τὸν ἥρωισμόν καὶ τὰς θυσίας τῆς Ἑλλάδος κατὰ τὸν πόλεμον καὶ τὴν κατοχήν.

Μία ἐφημερίς, ὑπὸ τὸν τίτλον: «Οἱ Ἕλληνες μᾶς ὄδειξαν διὰ μίαν ἀκόμη φερόν πῶς ἀγωνίζονται καὶ πῶς κατακτοῦν μίαν νίκην» περιγράφει τὸν ἀγῶνα καὶ ἀναφέρεται εἰς τὴν «ἠρωικὴν καὶ ἔνδοξον χώραν τῆς νίκης καὶ τοῦ πολιτισμοῦ», ἀποκαλεῖ δὲ ἐν τέλει τὸν Κυριακίδη «σήμερον φειδιππίδην ὁ ὁποῖος ἔτρεξε ἀπ' τὴν χώραν του τὸ ἱστορικὸν ἀγγέλιμα τῆς νίκης».

Ἄλλη ἐφημερίς γράφει ὅτι ἡ πίστις τοῦ Ἑλλήνος Κυριακίδη πρὸς τὴν νίκην ἦτο τῶσον μεγάλη, ὥστε κατάρθωσε νὰ πραγματοποιήσῃ καὶ αὐτὸ τὸ ἀδύνατον καὶ νὰ νικήσῃ τὸν βασιλέα τῆς Ἀμερικῆς εἰς τὸν Μαραθῶνιον δρόμον τὸν Τζινν Κέλυ.

«Τὸ ξέρει ὅλος ὁ κόσμος, συνεχίζει ἡ ἐφημερίς ὅτι ὁ ὑποτιτισμένος αὐτὸς ἀντιπρόσωπος ἐνὸς λαοῦ ποῦ πεινάει, ἤλθε στὴν πλεῦσια χώρα μας μὲ τὴν ἔλπιδα πῶς θὰ νικήσῃ καὶ θὰ μᾶς φέρῃ στὴν μνήμη τὸ ὄνομα τῆς μικρᾶς χώρας ποῦ τόσο ἀποτελεσματικὰ θάρραλέα καὶ ἠρωικὰ ἀπέβυθη στὸν καταπληκτικὰ ἄνισον ἀγῶνα ἐναντίον δύο αυτοκρατοριῶν καὶ ποῦ σήμερα βρίσκειται ἐγκυβερνητικῶς ἐν τῆς συμφορᾶς καὶ στὴς πληγῆς ποῦ τὴς προσέξηνεν ὁ ἀφθαστος ἀγῶν τῆς. Καὶ ἀπὸ προχθῆς τονίζει ἡ ἐφημερίς μὲ τὸν μεγαλειώδη θρίαμβόν του ὁ Κυριακίδης ὄχι μόνον ἐδόξασε γιὰ μίαν ἀκόμη φορὰ τὴν ἀθάνατη αὐτὴ χώρα ἀλλὰ συγχρόνως ἐπέτυχε νὰ τῆς χάρισῃ νέες χιλιάδες φίλων»

Ὁ ἀθλητικὸς συντάκτης ἄλλης ἐφημερίδος γράφει, μεταξύ ἄλλων: «Ὁ Κυριακίδης εἶνε ἕνας γίγας τοῦ δρομοῦ. Εἶνε ἀδύνατον δευτερος δρομεὺς τοῦ κόσμου νὰ ἐπαναλάβῃ τὸ ὀρηκτικὸ αὐτὸ «φίνις» τὸν γρήγορον καλπασμὸν πρὸς τὸ τέρμα. Ἡ νίκη αὐτοῦ τοῦ Ἑλλήνος θὰ παραμείνῃ παράδειγμα τοῦ τί μπορεί νὰ ἐπιτευχθῆ ὅταν ὁ ἱερός πόθος γιὰ τὴν νίκην καὶ ὁ ἀφθαστος πατριωτισμὸς καθοδηγοῦν τὸν ἀθλητὴν στὰ βήματα πρὸς τὸν θρίαμβον».