



Η «ιπτάμενη νοικοκυρά», η Ολλανδέζα Ολυμπιονίκης Φάνι Μπλάνκερς Κοέν, που εντυπωσίασε ολόκληρο τον κόσμο το 1948, στο Λονδίνο.

ΦΑΙ ΚΟΕΝ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΟΛΛΑΝΔΕΖΑ

Όταν η Ολλανδέζα Φάνι Κοέν ταξίδεψε το 1936 στο Βερολίνο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες ήταν μόλις 8 χρόνων, αλλά θεωρούνταν ήδη σπουδαίο ταλέντο.

Στους Αγώνες όμως το καλύτερο που κατάφερε ήταν μία έκτη θέση στο ύψος και μία πέμπτη στα 4X100 μ.



Ο παγκόσμιος ρέκορντμαν του ακοντισμού, Ακίλες Γιέρβινεν, με τη στολή αξιωματικού του φινλανδικού στρατού.

Πιο σημαντικό όμως για την ίδια ήταν το αυτόγραφο που ζήτησε και πήρε από τον διάσημο Αμερικανό Τζέσι Οουενς.

Η καριέρα της διακόπηκε άδοξα, αφού ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος σταμάτησε τα πάντα στην Ευρώπη και οι Γερμανοί κατέκτησαν την πατρίδα της. Αναγκάστηκε να περιμένει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1948 στο Λονδίνο και μέχρι τότε είχε καταφέρει να γίνει κάτοχος έξι παγκοσμίων ρεκόρ αλλά και μητέρα δύο παιδιών.

Μέσα στα δεινά του πολέμου παντρεύτηκε με τον προπονητή της Γιαν Μπλάνκερς.

Στο Λονδίνο αναδείχθηκε μεγάλη μορφή της διοργάνωσης.

Κέρδισε τέσσερα χρυσά μετάλλια σε σύνολο εννιά αγωνισμάτων που είχε τότε το πρόγραμμα για τις γυναίκες και αν και μετέιχε στο μήκος θα κέρδιζε και εκεί.

Οι νίκες της σημειώθηκαν στα 100 μ., 200 μ., 80 μ. εμπόδια και 4X100 μ. Η πιο δύσκολη επικράτησή της ήταν στην κούρσα των 100 μ., όταν έπεσε στο νήμα μαζί με τη Βρετανίδα Μορίν Γκάρντερ και όταν σήμανε η ώρα της απονομής, οι δύο κοπέλες οδηγήθηκαν στη μέση του σταδίου χωρίς να γνωρίζουν ποια από τις δύο ήταν η νικήτρια.

Η Φάνι άκουσε την μπάντα να παίζει τον εθνικό ύμνο της Βρετανίας και μέσα στην αγωνία της σκέφθηκε:

«Πάει, είμαι δεύτερη...».

Επεσε έξω, δευτερόλεπτα μετά τα μεγάφωνα ανακοίνωσαν το όνομά της ως νικήτριας.

Τι είχε συμβεί;

Εκείνη τη στιγμή μπήκε στο στάδιο η βασιλική οικογένεια και η μπάντα απένειμε τιμές.

Όταν η μεγάλη Ολλανδέζα πρωταθλήτρια επέστρεψε στην πατρίδα της, μια ολόκληρη γιορτή στήθηκε για χάρη της στο Αμστερνταμ.

Ανέβηκε σε άμαξα που έσερναν τέσσερα γκρι άλογα και παρέλασε στον κεντρικό δρόμο της πόλης.

Οι γείτονές της της χάρισαν και ένα ποδήλατο με τα λόγια «δεν χρειάζεται πια να τρέχεις τόσο πολύ...». Αλλωστε ήταν τριάντα χρόνων η «ιπτάμενη νοικοκυρά», όπως ήταν το παρατσούκλι της.

• Τάσος Παπαχρήστου



«Πονοκέφαλος για το μπάσκετ οι ισοβαθμίες

Ποια ήταν η πιο μεγάλη αλλαγή της δεκαετίας; Ποια άλλη από την ίδρυση του NBA στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, που σηματοδότησε, σηματοδοτεί και θα εξακολουθήσει να σηματοδοτεί το άθλημα... Αλλάξε τον ρου της ιστορίας του, το έκανε γνωστό απ' άκρου εις άκρον του πλανήτη, εισήγαγε νέους κανονισμούς, γέννησε τους μεγάλους αστέρες... (περισσότερα για τη γέννηση θα διαβάσετε σε διπλανή στήλη...).

Πέραν του NBA οι υπόλοιπες αλλαγές συντελέστηκαν με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου (1948). Οι ομάδες μετά τον πόλεμο δεν κυνηγούσαν τόσο τη διάκριση όσο τη χαρά της συμμετοχής... Οι Ιρακινοί αποτέλεσαν τρανό παράδειγμα! Οι ταπεινώσεις διαδέχονταν η μία μετά την άλλη... Σε κάθε αγώνα κι ένα μεγαλύτερο στραπάτσο, έχασαν με 72 πόντους διαφορά από τις Φιλιππίνες, 82 από τη Χιλή, 78 από το Βέλγιο και από μία κατοστάρα από Ν. Κορέα και Κίνα! Κι όμως συνέχιζαν για μία θέση μεταξύ της 17ης και 23ης, μέχρι που αποχώρησαν και δεν κατετάγησαν ούτε τελευταίοι! Πλην των μεγάλων διαφορών στους Ολυμπιακούς Αγώνες εμφανίστηκαν και οι ισοβαθμίες! Το φαινόμενο ήταν πρωτόγνωρο, η FIBA δεν είχε προνοήσει για τέτοια περίπτωση και στην πορεία αποφασίστηκε η καθιέρωση του πόνιτ-αβερέιτζ, η διαφορά πόντων στα παιχνίδια των ομάδων που ισοβαθμούσαν! Κάποιος άλλος ολυμπιακός κανόνας όριζε ότι μετάλλια δικαιούνταν μόνον οι πέντε παίκτες από κάθε ομάδα! Χρειάστηκε η παρέμβαση του γενικού γραμματέα της FIBA Ουίλιαμ Τζόουνς, αλλά και η ανοχή των διοργανωτών για να βρεθεί μετάλλιο στο στήθος όλων των παικτών της «χρυσής» Αμερικής, της Γαλλίας και της Βραζιλίας.

• Νάσια Κούτρα



Ο Μορίς Πιοντολόφ διετέλεσε πρόεδρος του NBA από την ίδρυσή του το 1946 μέχρι το 1963. Ανέλαβε τον προεδρικό θώκο αφού προηγουμένως εγκατέλειψε έναν άλλο... θώκο, του εθνικού πρωταθλήματος χόκεϊ.

1940-1949

Φούρνος μικροκυμάτων

M1914



Παγκόσμια Επιλογή

SAMSUNG

ELECTRONICS



Μόλις πήρε το πτυχίο μουσικής στο Παρίσι, η Γαλλίδα Μισελίν Οστερμάιερ πήγε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, όπου και κατέκτησε δύο χρυσά μετάλλια, στη σφαίρα και τον δίσκο. Αργότερα εξελίχθηκε σε διάσημη σολίστ αλλά απέφυγε να παίξει Λιστ, γιατί έλεγε πως είναι πολύ γεροδεμένη, για να αποδώσει σωστά!

Στιγμιότυπο από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου. Μετά το παιχνίδι ΗΠΑ - Ελβετίας στο μπάσκετ 86-21, ο Αμερικανός Ρένικ ανταλλάσσει χειραψία με τον Ελβετό Σολί.



Δράμα στην πισίνα των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου. Η Δανέζα κολυμβήτρια Γκρέτα Αντερσεν βγαίνει λιπόθυμη από το νερό με τη βοήθεια συναθλητριών της, ύστερα από την κούρσα των 800 μ. ελεύθερο.



Η Γερμανίδα κολυμβήτρια Γκιζέλα Γκρας καταρρίπτει το παγκόσμιο ρεκόρ στα 100 μ. πρόσθιο, με 1.19.8 εφαρμόζοντας νέα τεχνική, αυτήν της πεταλούδας, που αργότερα γίνεται ξεχωριστό αγώνισμα.



Ο περίφημος Γερμανός ποδοσφαιριστής Φριτς Βάλτερ (δεξιά) στη διάρκεια του αγώνα των εθνικών ομάδων Γερμανίας - Βουλγαρίας (7-3), το 1940.



Μία από τις μεγαλύτερες μορφές στην πυγμαχία ο Ούγγρος Λάζλο Παπ, χρυσός νικητής σε τρεις Ολυμπιακούς Αγώνες.



Η ελληνική αποστολή στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου, το 1948.



Παγκόσμια Επιλογή

SAMSUNG

ELECTRONICS



5-6 Οκτωβρίου 1940

Λίγο πριν η Ελλάδα εμπλακεί στον Β' παγκόσμιο Πόλεμο, η Κωνσταντινούπολη φιλοξενεί το βαλκανικό πρωτάθλημα στίβου, στο οποίο όμως συμμετέχουν μόνο η Τουρκία, η Ελλάδα και η Γιουγκοσλαβία. Οι Τούρκοι παρουσίασαν μία ανεπίσημη κατάταξη, σύμφωνα με την οποία η Τουρκία συγκέντρωσε 133.5 βαθμούς, η Ελλάδα 132 και η Γιουγκοσλαβία 113.5.

1940

Η ΑΕΚ κερδίζει το τελευταίο προπολεμικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου και ο Παναθηναϊκός το κύπελλο (3-1 στον τελικό τον Αρη). Την ίδια χρονιά διεξάγεται το πρώτο πανελλήνιο πρωτάθλημα πινακ πονγκ, ενώ ο Σπόρτιγκ ιδρύει τμήμα μπάσκετ γυναικών.

1941

Ο πόλεμος έχει αναστείλει κάθε αθλητική δραστηριότητα στην Ελλάδα, στις ΗΠΑ όμως ο πυγμαχός Αντώνης Χριστοφορίδης κατακτά τον παγκόσμιο τίτλο στην κατηγορία ημιβαρέων βαρών νικώντας τον Μέλιο Μπετίνα.

1944

Ο Πανελλήνιος κατακτά το πρώτο μεταπολεμικό πρωτάθλημα βόλει.

1945

Αρχίζει και πάλι το πρωτάθλημα πόλο, με νικήτρια την ομάδα που είχε σαρώσει στη δεκαετία του '30, τον Ν.Ο. Πατρών.

22-25 Αυγούστου 1946

Ο δισκοβόλος Νίκος Σύλλας φτάνει μια ανάσα από το μετάλλιο στο πρώτο μεταπολεμικό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου στο Οσλο, όμως τελικά μένει 4ος με 47.96μ. Ο Θανάσης Ραγάζος τερματίζει 9ος στον Μαραθώνιο με 2.32.58.

1946

Τους τίτλους της χρονιάς στα ομαδικά σπορ κατακτούν: Ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ, ο Αρης στο πδόσφαιρο και ο Ν.Ο. Πατρών στο πόλο.

Στέλιος Κυριακίδης: Το έπος της Βοστόνης

20 Ιουλίου 1946, η Ελλάδα μέσα στα ερείπια του πολέμου, τα προβλήματα πολλά για όλους, έντονη ανάγκη για ένα γεγονός που θα βοηθήσει στην ανάταση των ψυχών.

Ο Στέλιος Κυριακίδης, που γεννήθηκε στις 4 Μαΐου 1910 στην Πάφο της Κύπρου, βρίσκεται στη Βοστόνη των Ηνωμένων Πολιτειών για να πάρει μέρος στον διεθνή φημισμένο μαραθώνιο δρόμο της πόλης.

Στις 12 το μεσημέρι δίνεται η εκκίνηση του αγώνα και αμέσως αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για την επίτευξη ενός τεράστιου και ανεπίναλγηπτου θριάμβου που θα γεμίσει με περηφάνια ολόκληρη την Ελλάδα.

Θα γράψει μία από τις χρυσές σελίδες του ελληνικού αθλητισμού και μάλιστα με δραματικό

τρόπο. Εκατόν δέκα έξι αθλητές ρίχνονται στη μάχη και στα φαβορί περιλαμβάνονται οι προηγούμενοι νικητές του αγώνα, μα περισσότερο από όλους ο Αμερικανός Τζον Κέλι.

Ο Κυριακίδης ξεκίνησε συγκρατημένα και συνεχεία έπαιρνε πληροφορίες για την κούρσα από τις εκατοντάδες των ομογενών που παρακολουθούσαν τον αγώνα.

Στη μέση της διαδρομής οι καλύτεροι αρχίζουν να ξεχωρίζουν και στο 25ο χλμ. ο Έλληνας πρωταθλητής τίθεται επικεφαλής, αλλά δύο χιλιόμετρα πιο κάτω ο Κέλι προσπερνάει και αρχίζει μάχη στήθος με στήθος.

Στο 35ο χλμ. ο Κυριακίδης ακούει κάποιους στο πλήθος να λένε

«Το 77 φαίνεται ακμαίο...». Είναι το νούμερό του και παίρνει κουράγιο.

Ο Ολυμπιακός πανηγυρίζει την κατάκτηση του πρώτου πρωταθλήματος μπάσκετ στην ιστορία του, στις 26 Νοεμβρίου 1949, στο γήπεδο του Πανελληνίου. Οι ερυθρόλευκοι σπάνε το μονοπώλιο του Πανελληνίου και του Παναθηναϊκού με νίκη επί του Τρίτωνα, ύστερα από διπλό μπαράζ.





Ο Στέλιος Κυριακίδης, ο δρομέας - θρύλος, νικητής του Μαραθωνίου της Βοστώνης. Στη φωτό, σε αγώνα του στο Παναθηναϊκό στάδιο της Αθήνας.

Ενα χιλιόμετρο παρακάτω σταματάει ελαφρά για να πάρει ένα πορτοκάλι από Έλληνα ομογενή και ο Κέλι ξεφεύγει 60 μ. μπροστά δείχνοντας πολύ δυνατός, σε αντίθεση με τον Στέλιο, που νιώθει να μην μπορεί να ακολουθήσει τον ρυθμό που επιβάλλει ο Αμερικανός δρομέας.

Το θαύμα όμως δεν αργεί να γίνει και προέρχεται από τρία Ελληνόπουλα που του φωνάζουν:

«Καλά πας, έστω και δεύτερος...».

Μα ο Στέλιος δεν το αντέχει και μονολογεί:

«Οχι δεύτερος, θα πάω πρώτος» και αμέσως περνάει στην αντεπίθεση.

Στο 38ο χλμ. μπαίνει πάλι επικεφαλής και δεν χάνει την πρωτιά πια με τίποτα, έχει βγάλει φτερά στα πόδια.

Οι εφημερίδες της πόλης γράφουν την επόμενη μέρα:

«Έτρεξε τα τελευταία χιλιόμετρα πετώντας κυριολεκτικά, όπως ο Φειδιππίδης».

Στο βάθρο των απονομών γνωρίζει την αποθέωση από τους χιλιάδες θεατές και φυσικά τους Έλληνες ομογενείς που έχουν τρελαθεί από τη χαρά τους.

Ο σπίκερ τον ρωτάει «Τι θέλεις για τη νίκη σου; Ζήτα μας ό,τι θέλεις» και του δίνει το μικρόφωνο.

Και ο Κυριακίδης απαντάει και συγκλονίζει:

«Ευχαριστώ, τίποτα, μόνο για την Ελλάδα...»!

Ο δεύτερος νικητής, ο Αμερικανός Τζον Κέλι, λέει:

«Ο Κυριακίδης ήταν θηρίο. Ήταν αδύνατο να νικήσω έναν αθλητή που δεν έτρεχε για τον ε-

αυτό του αλλά για την πατρίδα του».

Το χρυσό μετάλλιο ήρθε με επίδοση 2 ώρες και 29.27, ενώ ο Κέλι τερμάτισε σε 2 ώρες και 31.00.

• **Τάσος Παπαχρήστου**

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ

Ποιο μπάσκετ; Σε καιρούς πολέμου δεν υπήρχε η πολυτέλεια να ασχοληθεί κανείς με το μπάσκετ! Πανελλήνιο πρωτάθλημα δεν διεξήχθη την τετραετία 1941-45, αλλά οι Έλληνες δεν ξέχασαν το μπάσκετ στα δύσκολα χρόνια. Σχεδόν ταυτόχρονα με την αποχώρηση των Γερμανών οργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη το Τουρνουά Απελευθέρωσης!

Παρών με τη φανέλα του Αρη σ' εκείνα τα παιχνίδια ήταν και ο Φαίδων Ματθαίου. Το τουρνουά σηματοδοτεί το ξεκίνημα της μεταπολεμικής περιόδου για το μπάσκετ και την επανέναρξη των πανελληνίων πρωταθλημάτων.

Ο Παναθηναϊκός αναδεικνύεται πρωταθλητής μέσα από τους καπνούς του πολέμου, οι ομάδες δεν πτοούνται όμως ούτε από τις τρύπιες μπάλες και τα τρύπια παπούτσια ούτε από τις άσχημες εμπειρίες που κουβαλούν.

Το μπάσκετ εμφανίζεται ιδανική διέξοδος για τα παιδιά του πολέμου, αλλά κατά διαβολική σύμπτωση την ολυμπιακή χρονιά (1947-48) δεν διεξάγεται εθνικό πρωτάθλημα.

• **Νάσια Κούτρα**

1946

Ο γ.γ. της ΕΟΑ, Ι. Κετσεάς, γίνεται ο 8ος Έλληνας που εκλέγεται μέλος της ΔΟΕ. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, την ίδια χρονιά, αποφασίζει η 6η Απριλίου να εορτάζεται ως Ολυμπιακή Ημέρα. Η συγκεκριμένη ημερομηνία επιλέχτηκε επειδή με το παλιό ημερολόγιο στις 25 Μαρτίου αναβίωσαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, το 1896.

1947

Ο Ολυμπιακός πετυχαίνει το νταμπλ στο ποδόσφαιρο μετά τη νίκη του και στον τελικό του κυπέλλου επί του Ηρακλή με 5-0 (το πρώτο για τους «ερυθρόλευκους»). Στο μπάσκετ πρωταθλητής είναι και πάλι ο Παναθηναϊκός.

1947

Ίδρύεται το Ανώτατο Συμβούλιο Αθλητισμού Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΑΕΔ).

29 Ιουλ. - 14 Αυγ. 1948

Επείτα από δώδεκα χρόνια διεξάγονται και πάλι Ολυμπιακοί Αγώνες (οι 14οι) στο Λονδίνο. Από την ελληνική ομάδα οι παλαιστές της ελληνορωμαϊκής Ν. Μπίρης και Γ. Πετμεζάς, κατέλαβαν την 6η θέση. Από τους αθλητές του στίβου σε τελικό προκρίθηκε μόνο ο Κ. Γιαταγάνας, 9ος στη σφαιροβολία με 14.54μ. Ο «πατριάρχης» του ελληνικού μπάσκετ, Φαίδων Ματθαίου, παίρνει μέρος στους αγώνες, αλλά όχι με το αγαπημένο του σπορ (το 1948 δεν έγινε καν πρωτάθλημα μπάσκετ στην Ελλάδα), αλλά ως αθλητής της κωπηλασίας!

1948

Ο Ολυμπιακός κατακτά και πάλι τον τίτλο στο ποδόσφαιρο, ενώ το κύπελλο καταλήγει στον Παναθηναϊκό (2-1 στον τελικό την ΑΕΚ). Το πρωτάθλημα πόλο παίρνει ο Εθνικός.

1948

Το τζούντο κάνει τα πρώτα του βήματα στην Ελλάδα με πρώτο δάσκαλο τον Λέον Βάος.

15-22 Μαΐου 1949

Η εθνική ομάδα μπάσκετ κατακτά στο Κάιρο της Αιγύπτου την τρίτη θέση στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Αυτό είναι το πρώτο μετάλλιο που φέρνει στην Ελλάδα ομαδικό σπορ, σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

1949

Ο Ολυμπιακός κατακτά τον πρώτο του πανελλήνιο τίτλο στο μπάσκετ, όμως χάνει τα σκήπτρα στο ποδόσφαιρο από τον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» αποτυγχάνουν να πετύχουν το νταμπλ, καθώς χάνουν στον τελικό του κυπέλλου από την ΑΕΚ με 2-1, στο δεύτερο παιχνίδι (πρώτο ματς 0-0).