

Η «ΜΠΟΡΜΠΑ» ΓΡΑΦΕΙ:

**ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ:
Ο ΖΑΤΟΠΕΚ
ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ**

ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΝ, Ιούλιος.—

Είς τὴν ἐφημερίδα «Μπόρμπα» ἐδημοσιεύθη ἐνδιαφέρον ἀρθρον τοῦ γνωστοῦ Γιουγκοσλάβου ἀθλητικοῦ παράγοντος καὶ ἀθλητικογράφου κ. Ἀρθουροῦ Τάχατς. Είς τὸ ἀρθρον αὐτὸν καὶ ὑπὸ τὸν ἐντυπωσιακὸν ὑπότιτλον «Κυριακίδης—ὁ Ζάτοπεκ τῆς ἐποχῆς του» ἀναφέρεται ἐπὶ λέξει:

«Στοὺς Τ. Βαλκανικοὺς τοῦ 1934 στὸ Ζάγκρεμπ, ὁ Κυριακίδης, ὁ θαυμάσιος ἐκεῖνος Ἐλλην ἀθλητὴς ἀπὸ τὴν Κύπρον, ἐσημείωσε καταπληκτικὴν γιὰ τὴν ἐποχὴν ἐκείνη, ἐπιτυχίαν. Ἐνίκησε στὸν δρόμον τῶν 10.000 μέτρων καὶ τὴν ἐπομένην ἐθριάμβευσεν καὶ στὸν Μαραθώνιον δρόμον. Ολόκληρος ὁ παγκόσμιος τύπος ἀνέφερε τὴν σηματικὴν αὐτὴν εἰδησιν μὲ σχόλια θαυμασμοῦ καὶ ἐκπλήξεως.

Δύο χρόνια ἀργότερα οἱ ἀγῶνες διεξήχθησαν καὶ πάλιν στὸ Όλυμπιακὸν Στάδιον τῶν Αθηνῶν. Ολοι οἱ Ἐλληνες ἀπὸ τὰ μύχια τῆς ψυχῆς των ἐπεθέμουν ἐπανάληψιν τοῦ θριάμβου τοῦ Κυριακίδη καὶ ἐκεῖνες τὶς ἡμέρες δὲν ὑπῆρχε ἄλλο θέμα συζητήσεως στοὺς δρόμους, στὰ καφενεῖα καὶ σὲ κάθε γωνιὰ τῆς ἐλληνικῆς γῆς, παρὰ μόνον ὁ Κυριακίδης. Καὶ ὁ Κυριακίδης δὲν διέψευσε τὶς ἐλπίδες—τὶς τόσες καὶ τόσες—τῶν Ελλήνων φιλάθλων καὶ τὴν πρώτην ἡμέραν τῶν ἀγώνων ἐσημείωσε μίαν ἐπιβλητικὴν νίκην στὰ 10.000 μέτρα. Τὴν τελευταίαν ἡμέραν τῶν ἀγώνων τὸ Αθηναϊκὸν Στάδιον σκιρτοῦσε ἀπὸ φίγη ἀγωνίας. Αραγε ὁ Κυριακίδης... Κανεὶς ὅμως δὲν τολμοῦσε νὰ φαντασθῇ κάτι τὸ ἀντίθετο. Οχι, ὁ Κυριακίδης ἔπρεπε νὰ νικήσῃ. Ετσι, κάθε εἰδησι, ποὺ ἔρχόταν ἀπὸ τὰ 42.195 μέτρα τῆς διαδρομῆς ἔκαμε τοὺς Ἐλληνας φιλάθλους νὰ πετιῶνται ἀπὸ τὶς θέσεις τους καὶ νὰ χειροκροτοῦν μὲ ἐνθουσιασμό. Καὶ τὶ σημαίνει—ἢ μᾶλλον τὶ ἐσήμαινε τὴν «χρυσῆ ἐποχὴν» τοῦ ἐλληνικοῦ ἀθλητισμοῦ—ὁ Μαραθώνιος μπορεῖ κανεὶς νὰ τὸ ἀντιληφθῇ, ἀρκεῖ νὰ ἔχῃ μικρὲς μόνο ιστορικὲς γνώσεις. Ολοι οἱ δρόμοι ποὺ βαίνουν πρὸς τὸ Παναθηναϊκὸν Στάδιον είχαν καλυφθῆ ἀπὸ πολύχρωμα λουλούδια τῆς ἀττικῆς γῆς. Σὲ λίγο ὁ Κυριακίδης μπῆκε στὸ Στάδιο θριαμβευτὴς, ἐνῷ οἱ ἀμέτρητες χιλιάδες τῶν φιλάθλων καὶ μαζί των δλόκληρη ἡ Ελλάδα, μὲ δάκρυα στὰ μάτια πανηγύριζε τὸ μεγάλο γεγονός. Δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι—ἐὰν ἦθελε κανεὶς νὰ βαθμολογήσῃ τὴν πραγματικὴν ἀξίαν τοῦ Κυριακίδη—ἔνα μόνον χαρακτηρισμὸ θὰ ἔπρεπε νὰ δώσῃ στὸν δαιμόνιον αὐτὸν δρομέα «Κυριακίδης — ὁ Ζάτοπεκ τῆς ἐποχῆς του».