

νέα μεσημβρινή

ΣΠΟΡ 5

ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΚΕΡΔΙΣΕ ΤΟ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΤΗΣ ΒΟΣΤΩΝΗΣ



Ο Κυριακίδης γίνεται δεκτός με ενθουσιασμό από Έλληνες φιλάθλους επιστρέφοντας στην πατρίδα του

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ:

Η μεγαλύτερη μορφή του αθλητισμού μας

Ο Στέλιος Κυριακίδης είναι η θρυλική, η χαρακτηριστική προσωπικότητα του ελληνικού κλασικού αθλητισμού που «σφράγισε» με τους θριάμβους του μια ολόκληρη εποχή.

Και δεν είναι μόνο ο νικητής στο Μαραθώνιο της Βοστώνης 1946. Δεν είναι μόνο τα 12 μετάλλια που κέρδισε στους Βαλκανικούς Αγώνες. Δεν είναι μόνο οι διακρίσεις του σε διεθνείς αγώνες.

Στο πρόσωπό τους, ξαναζωντανέψαν οι αθλητικές φυσιογνωμίες της αρχαιότητας.

Γεννήθηκε στις 4 Μαΐου του 1910 στο χωριό Στατός της Πάφου.

Σε ηλικία 23 ετών άρχισε την ενασχόληση του με τον αθλητισμό από ένα τυχαίο γεγονός.

Είχε κτυπήσει το πόδι του, στη Λεμεσό όπου έμενε.

Επισκέφθηκε τον Αγγλο ακτινολόγο Σέβερτον, ο οποίος του είπε: «Έχεις τις δυνατότητες να γίνεις αθλητής. Πρέπει να αρχίσεις το συντομότερο».

Λίγο αργότερο ο Σέβερτον του έστειλε από την Αγγλία δύο φανέλλες και ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια.

Άρχισε, αμέσως να γυμνάζεται μόνος του στο γυμναστήριο Λεμεσού.

Λίγο αργότερα τον ανέλαβε ο προπονητής Παύλος Αγγελικόπουλος.

Και οι επιτυχίες του Κυριακίδη διαδέχονταν η μια την άλλη.

Κέρδισε στους Παγκύπριους αγώνες. Στους προβαλκανικούς των Αθηνών, πέτυχε 3η νίκη στα 5.000 μ. 2η στα 10.000 μ και πρώτη στο Μαραθώνιο.

Στον Βαλκανικό Μαραθώνιο ήλθε δεύτερος.

Επέστρεψε στην Κύπρο. Εργαζόταν ως υπάλληλος σε Άγγλους δικαστές και κατά του

παραθερισμό στο όρος Τρόδος, έτρεχε στις βουνοπλαγιές.

Στους Αγροτικούς Αγώνες της Πάφου κέρδισε σ' ένα απόγευμα σε τέσσερα αγωνίσματα (1.500 μ. 5.000 μ. 800 μ. 400 μ.).

Στους Παγκύπριους Αγώνες του 1934, ο ΣΕΓΑΣ έστειλε τον εκπρόσωπό του κ. Σίμιτσεκ στην Κύπρο για να παρακολουθήσει τον Κυριακίδη.

Ο Κύπριος αθλητής κέρδισε μέσα σε τρεις ημέρες 1.500 μ. σ'ι 10.000 μ. στα 5.000 μ. και στο Μαραθώνιο, ενώ κατέταξη 3ος στα 800 μ.

Εκλήθη αμέσως στην εθνική ομάδα. Στην βαλκανιάδα του Ζάγκρεμπ ήλθε πρώτος στον Μαραθώνιο και στα 10.000 μ. Μάλιστα στον Μαραθώνιο πέτυχε νέο ρεκόρ με 2 ώρες 49.42 καταρρίπτοντας το ρεκόρ του Σπύρου Λούη (2.58 από το 1896).

Το 1936 ξαναγύρισε στην Αθήνα. Με ενέργειες του τότε διαδόχου του θρόνου Παύλου, προσελήφθη στην Ηλεκτρική Εταιρεία. Στην Ολυμπιάδα του Βερολίνου πέτυχε νέο ρεκόρ στον Μαραθώνιο με χρόνο 2.43.

Ύστερα από 8 ημέρες, πέτυχε θρίαμβο στο Βελιγράδι (5.000 μ. - 10.000 μ.).

Στην βαλκανιάδα των Αθηνών ήλθε 1ος στα 10.000 μ. και 2ος στον Μαραθώνιο.

Το 1937, στην Βαλκανιάδα του Βουκουρεστίου πήρε ένα χρυσό (Μαραθώνιος) και ένα αργυρό (10.000 μ.) μετάλλιο. Το 1938 στο Βελιγράδι. ήλθε 2ος στο Μαραθώνιο. Πρώτος τερμάτισε ο Θανάσης Ραγάζος.

Το 1940, πήρε μέρος στην Βαλκανιάδα της Κωνσταντινουπόλεως. Ήταν όμως ψυχικά και σωματικά ράκος λόγω της οδύνης για το θάνατο της γυναίκας του Φανουριάς Λάινα. Η άτυχη νέα αποχαιρέτησε τα εγκαύματά μαζί με το έμβρυο που είχε στα σπλάχνα της σε ηλικία 18,5 ετών. Επαθε τέτανο γιατί, γδάρθηκε από μια κληματαριά.

Ο Κυριακίδης, έσφιξε τα δόντια του και πέτυχε 3η νίκη,

στην Κωνσταντινούπολη. Στην κατοχή πέρασε μαζί με όλους τους Έλληνες μαύρες ημέρες. Ετρέφετο με χορταρικά, που μάζευε από τα περιβόλια.

Αντί για προπόνηση περπατούσε μια και ήταν εισπράκτορας της Ηλεκτρικής Εταιρίας και είχε στον τομέα του 2.500 σπίτια.

Το 1945 αντίκρουσε και πάλι την ιδιαίτερα πατρίδα του την Κύπρο.

Παρά την ταλαιπωρία του γιατί μπήκε σε καραντίνα μαζί με άλλους, λόγω επιδημίας, στο λιμάνι της Λάρνακας, κατέκτησε 4 χρυσά μετάλλια στους Παγκύπριους Αγώνες.

Το Μεγάλο Σάββατο του 1946 νίκησε στο Μαραθώνιο της Βοστώνης.

Είχε ετοιμασθεί για τον αγώνα αυτόν ψυχολογικά. Μια εβδομάδα δοκίμασε τις δυνάμεις του στον αγώνα του καθεδρικού Ναού.

Μέτρηση την απόσταση με το αυτοκίνητο του Τομ - Πάπας, και σχεδίασε την επίθεση του στο νήμα, πόντο με πόντο.

Οι γιατροί δεν του άφησαν να αγωνισθεί «όποιος είναι πετσί και κόκκαλο θα πεθάνει στην διαδρομή» έλεγαν. Επενέβησαν οι οργανωτές και του επέτρεψαν να μετάσχει.

Ξεκίνησε συντηρητικά. Άρχισε σιγά - σιγά να ανεβαίνει. Περνούσε έναν - έναν τους αντιπάλους του.

Στο 34ο χλμ. έφθασε τον προπορευόμενο Αμερικανό Τζων Κέλλυ. Ο μοξέρ Τζαντόπουλος, του πέταξε στο 38ο Χλμ. ένα πορτοκάλι, το πάτησε και γλιόττισε και κινδύνευσε να πέσει.

Ετσι βρήκε την ευκαιρία ο Κέλλυ και του ξέφυγε. «Μπράβο είσαι ο 2ος» του φώναζαν δύο Έλληνες ταυτόχρονα που πλησίασε Αμερικανός δημοσιογράφος με το αυτοκίνητό του και του είπε «κερδίζεις». Ο Στ. Κυριακίδης πήρε βαθιά ανάσα και επιστρατεύοντας όλες τις δυνάμεις του τερμάτισε θριαμβευτικά πρώτος.

Οι Έλληνες ομογενείς του αποθέωσαν.