

Γράφει ο κ. ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ



ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΙΑ ΑΝΥΠΕΡΒΛΗΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΟΞΑ

Αγαπητοί Νέοι των Κέντρων Νεότητος,

Απευθύνομαι σε σας δίλοις, και κατ' επέκταση προς ΌΛΟΥΣ τους Νέους της Κύπρου και δίλοις τους Κυπρίους φιλάθλους, δια να σας δώσω εν συντομίᾳ τους ΑΘΛΟΥΣ του ΣΤΕΛΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ του ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝΙΚΗ στον Μαραθώνιον το 1946. Γνωρίζω πόσον καλλιεργείται τον Αθλητισμό στα ΚΕΝΤΡΑ ΝΕΟΤΗΤΟΣ και την αγάπη σας προς την Ιερή Αθλητικήν-ιδέα.

Έχω καθήκον καταποχρέωση υπό την διπλή μου ιδιότητα ως Αθλητικού Ιστοριογράφου και ως ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΟΣ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ να κατατοπίζω τους Νέους των ΚΕΝΤΡΩΝ ΝΕΟΤΗΤΟΣ μέσων του εκφραστικού μας δημοσιογραφικού αργάνου ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ δια παλαιά ιστορικά Αθλητικά γεγονότα και αυτούς που κατά καιρούς εδόξασαν στον Αθλητισμό τόσον την Κύπρον δύο και την ΕΛΛΑΔΑ. Ξεχωριστή θέση κατέχει ο ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ που από πολύ νεαράς ηλικίας μόλις 16 ετών ήρχισε να επιδήδετε με πάθος και αγάπη στον Αθλητισμό, πράγμα που εύχομαι στους Νέους μας να ακολουθήσουν το παράδειγμα του ο Στέλιος Κυριακίδης γεννήθηκε στον ΣΤΑΤΟΝ της Πάφου στις 10 Μαΐου 1910 από πτωχήν οικογένειαν. Από το Δημοτικό εφάνει ότι κάποτε θα διέπρεπεν στον Στίβον, (πράγμα που έγινε αργότερα). Τέλειωσε το Δημοτικό και μετήκησε εις Λεμεσόν, όπου ηργάζετον ως υπάλληλος στο κατάστημα αποικιακών ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ.

Τις ελεύθερες ώρες του πήγαινε και έτρεχε στο Γ.Σ.Ο. Τον πρόσεξε ο αείμνηστος Γυμναστικός του Γ.Σ.Ο. Παύλος Αγγελινίδης και τον παρέλαβεν υπό την πρόστασίαν του και τον προπονούσε συστηματικά. Ετσι βλέπομεν τον Κυριακίδη το 1933 να μετέχει των Παγκυπρίων Αγώνων με τα χρώματα του Γ.Σ.Ο. στους δρόμους αντοχής. Ετσι από του 1934 και μέχρι το 1946 ο Κυριακίδης κέρδιζε σχεδόν τακτικά την πρώτην θέση στον Μαραθώνιο, τα 10 και 5 χιλιόμετρα και σε μερικούς αγώνες και στα 1500 μ. Σε πολύ λίγες περιπτώσεις κατέλαβε την 2η θέση.