

ΣΤΕΛΙΟ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ.

24.10. 1934. «ΠΡΩΙΝΗ»

«Τὴν 10ην προμεσημβρινὴν ὥραν τῆς προχθῆς Κυριακῆς ἐγένετο εἰς τὸ οἶκημα τοῦ «ΑΠΟΕΛ» ἐνθουσιώδης δεξίωσις τοῦ τετιμημένου νικητοῦ τοῦ Ζάγκρεμπ κ. Στέλιου Κυριακίδη. Εἰς τὴν δεξίωσιν παρίσταντο, ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν ἀντιπροσώπων τῶν ἀθλητικῶν σωματείων, οἱ ἀντιπρόσωποι τούτων, ὁ Δήμαρχος Λευκωσίας κ. Θ. Δέρβης, πλείστα μέλη τοῦ ΑΠΟΕΛ καὶ πολλοὶ φίλαθλοι τῆς πόλεώς μας. Τὸν κ. Κυριακίδη προσεφώνησε μὲ ἐνθουσιώδεις λόγους ὁ γενικὸς γραμματεὺς τοῦ ΑΠΟΕΛ κ. Νίκος Στυλιανᾶκης καὶ τὸν συνεχάρη διὰ τὴν μεγάλην του νίκη, διὰ τῆς ὁποίας ἐτίμησε ὄχι μόνον τὰ Ἑλληνικὰ χρώματα, ἀλλὰ καὶ τὴν ἰδιαιτέραν του Πατρίδα».

Ὁ κ. Στυλιανᾶκης περαιτέρω ἐτόνισε ὅτι «... ἐκεῖνο πού μεγαλώνει πῶς πολὺ τὴν χαρὰν μας εἶναι τὸ παραδειγματικὸ καὶ ἀμεμπτο ἀθλητικὸ ἦθος πού ἔδειξε πάντα ὁ κ. Κυριακίδης. Μετριόφρων καὶ καλόκαρδος τύπος ἰσορροπημένου ἀθλητοῦ, τοῦ ὁποίου «δὲν πήρανε ἀέρα τὰ μυαλά» μὲ τοὺς θριάμβους του, ἀνεδείχθη σὲ κάθε του εἶμα ὁ ἰδεολόγος καὶ ἀγνὸς ἀθλητῆς, ὁ πραγματικὸς «σπόρτμαν», μὲ τὴν πλατιά ἀγγλικὴ σημασία...».

Τελευτῶν ἠύχθη εἰς αὐτὸν «ὅπως ἀκολουθῶν πάντοτε τὸν δρόμον τῆς ἀθλητικῆς ἀρετῆς μᾶς δώσῃ τὴν εὐχαρίστησιν νὰ τὸν χειροκροτήσουμε σύντομα καὶ ὡς Ὀλυμπιονίκην».

Κατόπιν ὁ κ. Δήμαρχος προσφωνῶν τὸν κ. Κυριακίδη ἐπέδωσεν εἰς αὐτὸν ἓκ μέρους τοῦ ΑΠΟΕΛ ἀναμνηστικὴν πλάκα, μὲ τὴν ἐπιγραφὴν:

«Τὸ ΑΠΟΕΛ τῷ νικητῇ τοῦ Ζάγκρεμπ Σ. Κυριακίδη, τῇ 22.10.34».

Ἡ πλάξ παριστάνει στεφανωμένην κεφαλὴν ἐφήθου μὲ δάφνην. Ὁ κ. Δήμαρχος ἐν τέλει ἀνεκήρυξε τὸν κ. Σ. Κυριακίδη ἐπίτιμον δημότην Λευκωσίας.

Ὁ κ. Κυριακίδης πολὺ συγκεκινημένος ἀπῆντησεν εὐχαριστῶν τὸν ΑΠΟΕΛ διὰ τὴν γενομένην πρὸς χάριν του ὑποδοχὴν καὶ τὸν Δήμαρχον».