

Ἡ ἀχαριστία ἀπέναντι στον Στέλιο Κυριακίδη

Ἀγαπητοὶ Φίλαθλοι,

Πράω μετὰ πολλὴ μεγάλη λύπη γιὰ τὴν ἀντικατάσταση τοῦ θρωλικοῦ μαρσιαννοδρόμου ΣΤΕΛΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ἀπὸ τὴν Προεδρία τοῦ Γυμναστηρίου τῆς ΦΙΛΟΘΕΗΣ (ἔργο τῶν ἰδίων αἰτῶν χειρῶν), Αἰσθάνομαι πολὺ πικρὰ μένος γιὰ τὴν στάση τῶν ὑπεύθυνων ἐναντι τοῦ Στέλιου Κυριακίδη.

Γιὰ νὰ γνωρίσουν οἱ Φίλαθλοι τῆς Κύπρου καὶ τῆς Ἑλλάδος, ἀλλὰ ἰδίως αὐτοὶ ποὺ τὸν ἐπλήγωσαν θὰ δῶσω ἐν συντομία τὸ ἱστορικὸ τοῦ Κυριακίδη ὡς ἀθλητοῦ.

Ὁ Κυριακίδης ἐνεγράφη ὡς ἀθλητὴς τοῦ ΓΣΣΟ καὶ μετέπειτα τῶν Παγκοσμίων Ἀγώνων ἀπὸ τὸ 1933 μέχρι τὸ 1946.

Περιλήφθηκε ὡς μόνιμο μέλος στὴν ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ἀπὸ τὸ 1934 μέχρι τὸ 1948. Στους Βαλκανικοὺς τοῦ ΖΑΓΚΡΕΠ τῆς Γιουγκοσλαβίας τὸ 1934 ὁ Κυριακίδης στὸν δρόμο πᾶν 10 χιλιομέτρων κατέλαβε τὴν 1η θέση μετὰ νέαν Βαλκανικὴ ἔπιδραση 33.49.2 νικήσας τὸν καλύτερο ἀθλητὴ τῶν Βαλκανίων καὶ τῆς Ἑuropῆς Γιουγκοσλαβίας ΚΡΕΣ.

Στους Βαλκανικοὺς τῶν ἠθῶν τὸ 1936 ὁ Κυριακίδης κατέρριψε καὶ πάλι τὴν Βαλκανικὴν ἐπίδραση τῶν 10 χιλιομέτρων μετὰ χρόνον 33.05.8. Τὸν Μαραθῶνιον ὁ Κυριακίδης κέρδισε εἰς 4 Βαλκανιάσας. Τὸ 1934 στὸ Ζάγκρεπ τῆς Γιουγκοσλαβίας. Τὸ 1936 στὴν Ἀθήνα, τὸ 1937 στὸ Βουκουρεστί τῆς Ρουμανίας. Τὸ 1939 στὴν δεκαετηρίδα τῶν Βαλκανικῶν ἀγώνων στὴν Ἀθήνα.

Ἡ δόξα τοῦ Κυριακίδη ξεπερνᾷ τὰ σύνορα τῆς πατρίδας μας καὶ τῶν Βαλκανίων καὶ καθίσταται πλέον παγκόσμιος μετὰ τὸν ἀνεπανάληπτο θρίαμβο στὸν Διεθνή Μαρα

θῶνιο τῆς Βοστώνης στὶς 20 Ἀπριλίου 1946, ποὺ θεωρήθηκε τότε παγκόσμιος γιὰ τὸ σ' αὐτὸν ἔλαβαν μέρος 204 ἀθλητὲς ἀπὸ ἄλλον τὸν κόσμο.

Ὁ Κυριακίδης κέρδισε τὸν Μαραθῶνιο μετὰ χρόνον 2 ὥρες 29' καὶ 22". 2ος τερμάτισε ὁ περιφέρμιος Ἀμερικανὸς Κίλλεϋ μετὰ χρόνον 2 ὥρες 31' καὶ 29".

Τὸ τί εἶχε γίνει ἐδῶ καὶ στὴν Ἑλλάδα δὲν περιγράφεται. Μετὰ σηματοποιήσεις καὶ κωδωνοκουρούσιες γιόρτασε ἡ Κύπρος τὴν νίκη τοῦ Κυριακίδη. Αὐτὸ ὅμως ποὺ σὺ νέβη στὴν Ἀθήνα κατὰ τὴν ἐπιστροφή του ἀπὸ τὴν Βοστώνη εἶναι ἐκτός πάσης περιγραφῆς. Ἀμέτρητες χιλιάδες Ἀθηναίων παρέστησαν στὴν ὑποδοχὴ του, ἡ Ἀθῆναι ἐφωταγωγῆθη μαζί μετὰ τὴν Ἀκρόπολη. Τὸν ὑποδέχθη προσωπικῶς ὁ αἰμίμητος τότε πρωθυπουργὸς Γεώργιος Παπανδρέου.

Ἐκτός τούτου ὁ Κυριακίδης ὑπῆρξε ὁ σηματοφόρος τῆς Ἑλληνικῆς ομάδος εἰς τοὺς Ὀλυμπιακούς. Ἐλαβε μέρος στὸν Μαραθῶνιο μετὰ τὰ Ἑλληνικὰ χρώματα στοὺς Ὀλυμπιακοὺς τοῦ Βερολίνου 1936 καὶ τοῦ Λονδίνου 1948.

Σήμερα τὸν πληγνῶνουν ἄνεπαυρῶτα, αὐτοὶ ποὺ δευλαβὰν νὰ προφέρουν τὸ ὄνομα Στέλιος Κυριακίδης μετὰ σεβασμὸν καὶ νὰ ὑποκλίνονται στὸ πέρασμα του. Ἀποδοκίμαζω, καθὼς καὶ ἄλλος ὁ Φίλαθλος κόσμος, τὴν τοιαύτην συμπεριφορὰν πρὸς τὸν ἐνδοξον Ἀθλητὴν καὶ τοῦ ἐκφράζω τὴν ἀμέριστον συμπάθειαν μου. Αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν συμπάθεια καὶ συμπαραστάση ἔχουν καθῆκον νὰ τοῦ προσφέρουν οἱ οἱ ὑπεύθυνοι ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ.

ΝΙΚΟΣ ΚΙΑΡΥΔΗΣ

Ἀθλητικὸς Ἱστοριογράφος.

Ἡ Δειχινὴ Κίσαρη

26/1/1982 Σελίδα 7

