

Κυρίες και Κύριοι,

Εκ μέρους της οικογένειας Κυριακίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω όλους που ήρθατε σήμερα εδώ να τιμήσετε το Στέλιο Κυριακίδη.

Αρκετός κόσμος γνωρίζει τα αθλητικά επιτεύγματά του.

Λίγοι όμως γνωρίζουν ότι όλη του τη ζωή την αφιέρωσε στον Ελληνικό Αθλητισμό, καταρχάς 16 χρόνια σαν αθλητής δοξάζοντας τα Ελληνικά χρώματα και μετά 40 χρόνια σαν παράγοντας του ΣΕΓΑΣ και του Αθλητικού Ομίλου Φιλοθέης.

Πολύ λιγότεροι ακόμη όμως, γνωρίζουν το κοινωνικό έργο που προσέφερε όλα αυτά τα χρόνια, ξεκινώντας με τη νίκη του στη Βοστώνη το 1946 και τη μεγάλη προσπάθεια που έκανε για να φέρει οικονομική και υλική βοήθεια στην κατεστραμμένη Ελλάδα και τους πεινασμένους και ταλαιπωρημένους Έλληνες, απορρίπτοντας δελεαστικές προτάσεις που του έγιναν τότε, να γίνει επαγγελματίας αθλητής και να γυρίσει ταινίες στην Αμερική.

Οι Αμερικάνοι ονόμασαν τη βοήθεια αυτή «ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ».

Το 1947, ξαναγύρισε στη Βοστώνη για να τρέξει, αλλά με κύριο σκοπό να μαζέψει χρήματα έτσι ώστε να μπορέσει η Ελληνική ομάδα να λάβει μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 1948.

Το 1956, ξεκινάει να χτίζει το Γυμναστήριο Φιλοθέης και να δημιουργεί τον Αθλητικό Όμιλο Φιλοθέης όπου και για πρώτη φορά ξεκίνησε οργανωμένος παιδικός αθλητισμός στην Ελλάδα.

Η ζωή του είναι γεμάτη παραδείγματα ανιδιοτέλειας και βοήθειας προς τους συνανθρώπους του.

Ήταν φανατικός λάτρης του Ολυμπισμού και πίστευε πολύ βαθιά στην ιδέα του ερασιτεχνισμού.

Το Ελληνικό Κράτος και οι Έλληνες του έδειχναν πάντα την ευγνωμοσύνη τους και την αγάπη τους.

Η σημερινή εκδήλωση εκτός από την παρουσίαση του βιβλίου «ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΣ ΝΙΚΗΤΗΣ», παρουσιάζει και αυτή την πλευρά του ΣΤΕΛΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά, τους συγγραφείς του βιβλίου αυτού, το Νίκο Τσιώτο και τον Ανδρέα Νταμπίλη, αδέρφια μας από την Αμερική, που σαν νεότεροι Έλληνες άκουσαν την ιστορία από τους μεγαλύτερους και αποφάσισαν να γράψουν το βιβλίο «ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΣ ΝΙΚΗΤΗΣ» για να γνωρίσουν την ιστορία αυτή και οι επόμενες γενιές.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε επίσης τη Susan Gates, η οποία έχει σπαταλήσει πολύ χρόνο και κόπο για την έκδοση αυτού του βιβλίου, καθώς επίσης και για την οργάνωση της έκθεσης αυτής.

Τέλος οι ευχαριστίες μας πηγαίνουν στο Αμερικανικό Κολέγιο και ιδιαίτερα στον Κο και την Κα Baily για την ευγενή προσφορά τους να φιλοξενήσουν αυτή την εκδήλωση, καθώς επίσης και τον σπώνσορα της έκθεσης «ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ... Τρέχοντας για την ανθρωπότητα», που είναι το Αθλητικό Μουσείο της Νέας Αγγλίας της Βοστώνης.

Ladies and Gentlemen,

On behalf of the Kyriakides family, I would like to thank all the people who have gathered here today to pay tribute to Stylianos Kyriakides.

We want to extend our warmest gratitude to the authors of the book “RUNNING WITH PHEIDIPPIDES”, Nick Tsiotos and Andy Dabilis who have spent a lot of time and effort to write this book.

Our very special thanks goes to Susan Gates who has devoted her time and effort to publish the book and bring this exhibition to Greece. Thank you Susan!

We also want to thank the American College and Mr & Mrs Baily for everything they've done to host this event today.

Last, but not least we want to thank the Sports Museum of New England, sponsor of the exhibition, STYLIANOS KYRIAKIDES... RUNNING FOR THE HUMAN RACE.

A very warm thank you to you all!!!!