



1. Καρτ ποστάλ του ξενοδοχείου Ντόουμ τη δεκαετία του 1960. (αρχείο Ρήνας Κατσελλή)



2. Τα ξενοδοχεία Σι Βιου και Ντόουμ με τελειωμένη την επιχωμάτωση της Ακτής Κίμωνος αρχές της δεκαετίας του 1940. (αρχείο Ρήνας Κατσελλή)



3. Τα Δημοτικά Λουτρά σε πρώτο πλάνο, το ξενοδοχείο Σι Βιού πιο πίσω και το ξενοδοχείο Ντόουμ δεξιά, μέσα της δεκαετίας του 1930. (αρχείο Νίκου Κρασιδιώτη)



4. Καρτ ποστά του λιμανιού της Κερύνειας, της δεκαετίας του 1940.
(αρχείο Ανδρέα Χαραλάμπους)



5. Οι γάμοι του Σάββα Χαραλάμπους με την Ευανθία Χατζή Γρηγορίου Δημητριάδη το 1908 στην Κερύνεια. Πρώτη σειρά όρθιοι απο αριστερά Δημήτρης Χαραλάμπους, Νικολάτζης Χαραλάμπους, (ανεξακρίβωτο άτομο), (ανεξακρίβωτο άτομο), Γιώργος Δημητριάδης, Ελπίδα Δημητριάδου, Μαρίτσα Δημητριάδου, Χαρίτινη Δημητριάδου, Νικολάτζης Καρατζάς. Δεύτερη σειρά: η κοπέλλα οι δυο άνδρες και ο μικρός ανεξακρίβωτα άτομα, ο γαμπρός Σάββας Χαραλάμπους, ο Δημοσθένης Σεβέρης, η Ευανθία Δημητριάδου, η Αγλαΐα, η Πολυξένη, η Αντζέλικα, η επομένη γυναίκα και άντρας ανεξακρίβωτα άτομα. Καθισμένοι: η Ευφροσύνη η Χατζηκωστίνα (μητέρα του γαμπρου) η Χατζή Ελένη μητέρα της νύφης, η Αγλαΐσα Ζαχαριάδου, η Ροδού Καρατζιά, ο Γεώργιος Λοϊζίδης και στα γόνατά του η Ελένη Καρατζιά. Από τις μικρές μπροστά η πρώτη ανεξακρίβωτο άτομο, η Ελέγκω Ζαμπάρτα και η Μελπομένη. (αρχείο Λίνας Αθανασιάδου)



6. Ο γάμος του Χριστοφή Κέστα και της Μαρίας Φιλιππή Χριστοφοριδίη το 1922. Όρθιοι από αριστερά (οι τέσσερις πρώτοι ανεξακρίβωτα άτομα), Μάκης Χριστοφοριδης και Χριστόφορος Χριστοφοριδης. Στο Κέντρο ο γαμπρός Χριστοφης Κέστας και η νύφη Μαρία Χριστοφοριδίη. Στην πρώτη καθισμένοι η Χατζή Χρισταλλού (το γένος Ποέρου γυναίκα του καπτάν Νικολιού), Ιωάννης Κέστας (ο πατέρας του Χριστοφή Κέστα απο την Καλογραία) και ο Καπετάν Νικολιος (που υιοθέτησε τον Χριστοφή Κέστα). Δεξιά της νύφης καθισμένος ο πατέρας της Φιλιππής Χριστοφοριδης με τη στολή του υπαλλήλου του τελωνείου. (αρχείο Φρόσως Κρανιδιώτου, το γένος Χρ. Κέστα)



7. Μαθήτριες του Ημιγυμνασίου Κυρηνείας κάνουν μάθημα πάνω σε βάρκα στο λιμάνι της Κερύνειας με τον καθηγητή τους Παύλο Ξιούτα, τη δεκαετία του 1930.

(αρχείο Ιουλίας Καριόλου (1925) το γένος Λοΐζου Σαββίδη, στη φωτογραφία αριστερα του Παύλου Ξιούτα).



8. Μαθήτριες φορώντας εθνικές στολές στον περίβολο της Μητρόπολης Κερύνειας όπου στεγαζόταν τότε το Ημιγυμνάσιο Κυρηνείας, αρχές της δεκαετίας του 1940.

(αρχείο Ιουλίας Καριόλου)



9. Η Ιουλία Σαββίδου, η Ελένη Κυριάκου Λόρτου με την εγγονή της Ρήνα, ο Σταύρος και η Ελενίτσα Χαραλαμπίδου, γονείς της μικρής.
(αρχείο Ιουλίας Καριόλου)



ΝΙΝΑ ΒΡΑΧΑ, ΣΤΕΛΛΑ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΚΙΚΗ ΜΑΝΙΑΤΗ (ΑΜΜΟΧΩΣΤΟ)

10. Η τάξη του Νηπιαγωγείου Κερύνειας το 1931. Στο κέτρο οι δασκάλες νηπιαγωγοί Νίνα Χατζή Κωστή Χατζή Πέτρου (Βράχα), η Στέλλα Χατζή Νικολάου και η Κική Μανιάτη από την Αμμόχωστο. Η ηλικιωμένη γυναίκα αριστερά είναι η Κλεονίκη Χριστόδουλου Οικονόμου, εγγονή του Παπά Χαράλαμπου Οικονόμου, φροντίστρια του νηπιαγωγείου. (αρχείο Ιουλίας Σαββίδου)



11. Οικογενειακή φωτογραφία του Ματθαίου Καριόλου και της Πανιώς (Παναγιώτας Μαργαρίτη). Τα παιδιά απο αριστερά είναι: Ερμής (1921), Μαργαρίτα Λαμπράκη (1917), Ελένη Μακρύγιαννη (1918), Ανδρέας (1925) και στη μέση των γονιών ο Αναστάσης (1927). (αρχείο Ιουλίας Καριόλου)



12. Η Ιουλία Σαββίδου, η Αλισαβού Λοϊζου Σαββίδη (το γένος Κυριάκου Λόρτου), ο Αλεξ Χαραλαμπίδης και μπροστά η Ρήνα Χαραλαμπίδου και ο αδελφός της Κυριάκος, το 1949.
(αρχείο Ιουλίας Καριόλου)



13. Μερικά απο τα εγγόνια του Κυριάκου Λόρτου το 1926, από αριστερα Έλλη Γ. Φιερού (Πετρίδου), Γιώργος Λ. Σαββίδης, Ιουλία Λ. Σαββίδου (Καριόλου) Έλλη Λ. Σαββίδου (Γιαννάκκου) και Κύρος Λ. Σαββίδης. (αρχείο Ιουλίας Καριόλου)



14. Παλια κάρτα/διαφήμιση φαρμάκου με το φρούριο της Κερύνειας στο μπροστινο μέρος.
(αρχείο Ρήνας Κατσελλή)

Docteur,
après une longue traversée,
quel calme reposant
dans cette île.

Aux déprimés, j'apporte
mes combinaisons phosphorées
nécessaires à la

Réparation neuro-cellulaire

Votre tout dévoué



XX gouttes aux repas
dans un grand verre
de boisson



— Laboratoires LA BIOMARINE, Dieppe (Seine-Inférieure) FRANCE —



M. le Dr. Ch. FOURDILLON
9, Rue de la Chaussade,
NEVERS
(Nièvre).

FRANCE



15. Μέρος του λιμανιου της Κερύνειας με τις ράγες της κατασκευής των δυο μόλων που έκαναν οι Άγγλοι για να κουβαλούν τους ογκόλιθους για την κατασκευή των δυο μόλων.



16. Το λιμάνι της Κερύνειας τη δεκαετία του 1950.



17. Η δύση του ήλιου καθώς καθρεφτίζεται στο λιμάνι της Κερύνιας. Καρτ ποστάλ της δεκαετίας του 1960.



18. Ο καπετάνιος Μιχαήλ Σάββα Κελέσις, το 1916, στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, στο στρατόπεδο των Άγγλων Ras-el-tin, όπου κρατήθηκε μέχρι τις 14/1/1917. (αρχείο Ανδρέα Κελέσις)



19. Το πρώτο αυτοκίνητο/ταξί της Κερύνειας με τον Θεοχάρη Σάββα Μαλακού αριστερά και τον Κότσιο Σαββίδη (αδελφό του Σάββα Καράσσαβα) δεξιά την Πρωτομαγιά του 1923. (αρχείο Θεοχάρη Σάββα Μαλακού)



20. Καθέλκυση πλοίου στην Πρώτη Τσιακκιλερή το 1915. Φαίνονται καθαρά οι ράγες στις οποίες κυλούσαν τα βαγόνια με τους ογκόλιθους για την κατασκευή των μύλων της Κερύνειας οι αποθήκες της δεκάτης και το Κομπονήσι. (αρχείο George Ludovic Houstoun)



21. Ο Χριστοφής Κέστας και η Μαρία Φίλιππου Χριστοφορίδη την ημέρα των γάμων τους το 1922. (αρχείο Φρόσως Κρανιδιώτου)



22. Ο γάμος του Σταύρου Κυριάκου Χαραλαμπίδη και της Ελενίτσας Ιωάννη Κεπέρη, καθώς κατεβαίνουν τα σκαλιά της εκκλησίας του Μιχαήλ Αρχάγγελου, το Νιόβρη του 1937. (αρχείο Ρήνας Κατσελλή)



23. Ο Σταύρος Χαραλαμπίδης με τη μικρή του κόρη, Ρήνα, και τις αγελάδες του το 1939. (αρχείο Ιουλίας Καριόλου)



















ΕΛΙΣΑΙΟΣ ΓΙΑΝΙΔΗΣ (ΣΤ. ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ)

Τὸν ἀγαπῶ μεν
Μ. Τριανταφυλλίδου

ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΘΑΤΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Σταματιάδης

ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΖΩΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
ΕΛΙΣΑΙΟΣ ΓΙΑΝΙΔΗΣ

«Εὔχομαι εἰς τὴν Ἑλλάδα ὅπως οἱ ἀγαθοὶ
ἄνδρες ἔχωσι τὸ θάρρος τῆς γνώμης των».

* * *

ΑΘΗΝΑ
1908

6. Ο Σταματιάδης Δημοτικιστής: 1908, Ελισαίος Γιανιδης, *Γλώσσα και Ζωή — Αναλυτική μελέτη του γλωσσικού ζητήματος*. (Κατά τον Μανόλη Τριανταφυλλίδη: «Το Ευαγγέλιο του Δημοτικισμού»).