



# ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

ΕΥΝΟΡΟΜΗ ΕΘΝΕΙΑ ΠΡΟΠΑΗΡΩΤΕΑ

Έν Ἑλλάδι..... Δραχ. 2.—  
Έν τῷ Ἐξωτερικῷ..... Φρ.χ. 2.50

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ ΥΠΟ

N. A. ΚΟΤΣΕΛΟΠΟΥΛΟΥ  
M. E. ΚΑΝΑΚΑΚΗ

ΓΡΑΦΕΙΟΝ "ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ"

6 — ΟΔΟΣ ΒΗΣΑΡΙΩΝΟΣ — 6  
(Ἰπσιθεν Δουτικῆς Ἐκκλησίας)

Τὸ Ἐπιμελητήριον τῆς Παιδείας συνιστᾷ τὸ Παιδικὸν Περιοδικὸν ὡς τερπνὸν καὶ ὠφελιμώτατον

## ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

(ΔΙΑΛΟΓΟΣ)

ΠΡΟΣΩΠΑ

Ἄνδρας ἑτῶν 10. — Γεώργιος ἑτῶν 8.

ΑΝΔΡ. Γεώργιο ; . . . θυμῶσαι τί σοῦ εἶπεν ἡ μάμμη σου προχθές ποῦ εἶχες μετανοήσει γιατί ἐκτύπησες ἓνα παιδί ;

ΓΕΩΡ. Μοῦ εἶπε «ὕστερνή μου γνῶσι καὶ νὰ σ'εἶχα πρῶτα».

ΑΝΔΡ. Ξεύρεις τί θὰ εἶπῃ αὐτό ; . . .

ΓΕΩΡ. Ἄ ! τίποτε ! Ἔτσι μιλοῦν οἱ γέροι καὶ ἡ γρηαίς ὄλο μὲ παροιμίαις. Νά ὁ παππούς σου πόσαις φοραῖς σοῦ εἶπε «φασοῦλι 'στό φασοῦλι γεμίζει τὸ σακκοῦλι» καὶ χιλιαίς-δυὸ ἄλλαις παροιμίαις, ὅταν σοῦ ἔλεγε νὰ φυλάττης τὰ βιβλία σου γιὰ νὰ κάνης μία καλὴ βιβλιοθήκη ! . . .

ΑΝΔΡ. Καλὰ ποῦ τὸ λές ὥστε δὲν θὰ εἰποῦν τίποτε, τίποτε αὐταῖς ἢ παροιμίαις ; . . . εἶναι δηλαδὴ ἀνοησίαις ; . . .

ΓΕΩΡ. Σὰν νὰ τὸ κατάλαβες θὰ κάθωμαι τώρα ἐγὼ ν' ἀκούω τί λέγει ἓνας γέρος καὶ μιὰ γρηά. Ὅλο γεροντίστικα λέγουν ! . . . Ἄν τοὺς ἀκούω πάντοτε, σιγὰ σιγὰ θὰ συνειθίσω καὶ τὸν ταμβάκο καὶ τὸ καθησιό ! . . .

ΑΝΔΡ. Ὅταν σοῦ λέγουν παραμύθια τοὺς ἀκούεις ;

ΓΕΩΡ. Γιατί ὄχι ; περισσότερον μ' ἀρέσουν τὰ παραμύθια ἀπὸ τῆς κουβένταις ποῦ μᾶς λέγουν ἀνακατωμέναις μὲ παροιμίαις.

ΑΝΔΡ. Μὰ δὲν εἶνε κουβένταις καὶ τὰ παραμύθια καὶ ἡ παροιμίαις ; . . . τί σοῦ φαίνονται πῶς εἶνε ; . . . τὰ παραμύθια χάδια καὶ ἡ παροιμίαις ζυλιαίς ; . . .

ΓΕΩΡ. Ὅ,τι θέλουνε ἄς ἦνε ἑμένα μ' ἀρέσουν τὰ παραμύθια γιατί κοιμοῦμαι καλλίτερα ὅταν τὰ ἀκούω καὶ μαθαίνω καὶ πολλὰ πράγματα περίεργα, πῶς ἡ ἀρκούδα ὠμίλησε 'στό λεοντάρι καὶ τὸ λεοντάρι δὲν παρεδέχθη ὅσα εἶπεν ἡ ἀρκούδα καὶ ἡ ἀρκούδα ἀγρίεψε, ἐκοκκίνησε καὶ . . .

ΑΝΔΡ. Αἴ ! . . . ἐσύ 'πῆρες φόρα βλέπω μὲ τὰ παραμύθια ! Για στάσου καὶ λιγάκι γιὰ τῆς παροιμίας θέλω νὰ μοῦ εἰπῆς.

ΓΕΩΡ. Αὐταῖς σοῦ τῆς χαρίζω, γιατί καμμίαν φορὰν δὲν ἤκουσα τὴν μάμμη μου νὰ μοῦ εἶπῃ μιὰ παροιμία καὶ νὰ μὴν ἦνε θυμωμένη.

ΑΝΔΡ. Ἄ ! γι'αὐτὸ εἶνε ἀνοησίαις ; . . . ἐγὼ εὐχαριστοῦμαι νὰ τῆς ἀκούω καὶ γι'αὐτὸ μὲ ἀγαποῦν ὄλοι ποῦ λέγω φρόνιμα λόγια καὶ δὲν πειράζω κανένα ὅ,τι εἰποῦν οἱ γέροι, εἶνε γεμάτο φρόνησι ὅση δύναμις τοὺς λείπει, τόσο μυαλό περισσότερα ἔχουν. Για ἑμένα ὅσα λέγουν εἶνε ἀλήθεια καὶ ἀκούω εἰς τὸ παραμικρὸν τὸν παππού μου.

ΓΕΩΡ. Ἐμένα ὅσα δὲν μ' ἀρέσουν δὲν τ' ἀκούω.

ΑΝΔΡ. Τὰ γλυκὰ σ' ἀρέσουν ;

ΓΕΩΡ. Ἀκούς ἐκεῖ ! . . . μὰ δὲν εἶνε λόγια τὰ γλυκὰ γιὰ νὰ τὰ ἀκούσω.

ΑΝΔΡ. Ἄς μὴν ἦνε λόγια, ἀφοῦ σὺ οὔτε τὰ λόγια δὲν ἀκούεις, ἐνῶ τὰ γλυκὰ τὰ τρώγεις γιατί σ' ἀρέσουν . . . τὰ πικρὰ σ' ἀρέσουν ;

ΓΕΩΡ. Ὅχι ! γιατί εἶνε πικρὰ σὰν τῆς παροιμίας τῆς μάμμης μου.

ΑΝΔΡ. Ναι, ἀλλὰ δὲν εἶδες εἰς τὸν τοῖχον τοῦ σχολείου σου καμμίαν φορὰν κάτι γράμματα μεγάλα ποῦ λέγουν : «Ἀγάπα τὴν ἀλήθειαν καὶ ἂν ἦνε πικρὰ ; » . . . σ' ἀρέσουν αὐτά ; . . .

ΓΕΩΡ. Ποιὸς λέγει, καλὲ, γιὰ τὰ γράμματα ὅτι δὲν εἶνε καλὰ ; . . . Αὐτὰ μ' ἀρέσουν.

ΑΝΔΡ. Αἴ ! τότε νὰ μὴν ἔχης παράπονον γιὰ τὴν μάμμη σου ποῦ σὲ μαλώνει μὲ τῆς παροιμίας, γιατί σοῦ λέγει τὴν ἀλήθειαν . . . Ξεύρεις τώρα τί θὰ εἶπῃ ἡ παροιμία ποῦ σοῦ εἶπε προχθές «ὕστερνή μου γνῶσι καὶ νὰ σ'εἶχα πρῶτα» ;

ΓΕΩΡ. Καθὼς ἐκατάλαβα μοῦ τὰ ἔφαρες μιὰ χαρὰ διὰ







