



ΠΑΙΔΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΠΑΗΡΩΤΕΑ

Ἐν Ἑλλάδι..... Δραχ. 2:—
Ἐν τῷ Ἐξωτερικῷ δὲ 3 ἢ Φρ γρ. 2.50

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ ΥΠΟ

N. A. ΚΟΤΣΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΙΧ. Ε. ΚΑΝΑΚΑΚΗ

ΓΡΑΦΕΙΟΝ "ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ"

6 — ΟΔΟΣ ΒΗΣΑΡΙΩΝΟΣ — 6
(ὁπισθεν Δυτικῆς Ἐκκλησίας)

Τὸ Ἐπουργεῖον τῆς Παιδείας συνιστᾷ τὸ Παιδικὸν Περιοδικὸν ὡς τερπνὸν καὶ ὠφελιμώτατον

ΣΚΗΝΗ ΕΝ ΣΧΟΛΕΙῶ

ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ.

Ὁ Δημητράκης ἦτο μαθητὴς ἀτακτος, ὀξύθυμος καὶ ρωμαλέος. Ἦσθάνετο ἰδιαιτέραν κλίσιν εἰς τὸ νὰ πειράζῃ τοὺς συμμαθητάς του καὶ νὰ μὴ τοὺς ἀφίηρ νὰ ἡσυχάσουν. Ἄν ἐμελετοῦσαν ἔκλειε τὰ βιβλία των ἂν ἔγραφον ἔπαιρνε τὰ μελανοδοχεῖά των ἂν ἐκάθηντο ἡσυχοὶ ἐθεώρει καθήκον του νὰ τοὺς ἀνάστατώσῃ.

Τί ἐτραβοῦσεν ἰδίως ἀπ' αὐτὸν ἓνας μικρὸς μαθητὴς, ὁ Γεώργιος! Ἦσθάνετο ἰδιαιτέραν εὐχαρίστησιν νὰ τὸν κεντᾷ, νὰ τὸν τυραννῇ. Τὸν συνήντα καθ' ὁδόν; Τὸν ἔσπρωχνεν Ἐκάθητο; Τὸν ἠνάγκαζε νὰ ἐγερθῇ. Ἦτο ὀρθιος; Τὸν ἠνάγκαζε νὰ καθίσῃ. Τὰ βιβλία του, τὰ ἐμελάνωνε τὸ μελάνι του, τὸ ἔχυνεν. Ἦτο δι' αὐτὸν εἶδος τυράννου, Ἐρινύος, δαίμονος κακοῦ.

Κάποτε, ὅταν αὐταὶ αἱ βάσανοι κατήντων ἀφόρητοι, ὁ Γεώργιος ὤρμα νὰ τὸν καταγγείλῃ εἰς τὸν διδάσκαλον.
— Ἄν σοῦ βαστᾷ, τῷ ἔλεγε τότε ὁ Δημητράκης, μαρτύρησε. Θυμήσου ὅμως τὸ ἔκαμες καὶ ἄλλη μιὰ φορά!

Οἱ λόγοι οὗτοι εἶχον διὰ τὸν Γεώργιον ἀποτέλεσμα κεφαλῆς Μεδούσης τὸν ἀπελίθωναν. Καὶ ἐκάθητο τότε σιωπηλὸς, καταπίνων τὰ δάκρυά του καὶ τοὺς λυγμούς του.

Μίαν φορὰν ὅμως—ποῖος εἰξεύρει πῶς ἔτυχε—ὁ Δημητράκης ἀπεκοιμήθη εἰς μίαν γωνίαν τοῦ σχολείου. Ἦτο καλοκαίρι, μέσα Ἰουλίου μηνός· ἔξω ὁ ἥλιος ἔκαιε ὑπερβολικὰ ἦτο ζέστη ἀνυπόφορος καὶ ἡ πέτρα ἐψήνετο. Ὁ διδάσκαλος δὲν εἶχεν ἔλθει ἀκόμη ὁ πρωτόσχιλος ἐκοιμᾶτο ἀκουμισμένος ἐπάνω εἰς τὴν ἔδραν ὀλίγιστοι μαθηταὶ ἐμελέτων ὁ ἄλλοι ἀνεπαύοντο ἐξηπλωμένοι κάτω, μερικοὶ δὲ καὶ ἐκοιμῶντο. Εἰς ἐκ τούτων ἦτο καὶ ὁ Δημητράκης.

Ὁ Γεώργιος μὲ ἄλλους μαθητάς ἦτο ἐκεῖ πλησίον. Στραφεῖς, εἶδε τὸ μελανοδοχεῖον τοῦ Δημητράκη πλησίον του. Μία ἰδέα τότε τῷ ἦλθεν εἰς τὴν κεφαλὴν, νὰ κλέψῃ τὸ μελανοδοχεῖον ἐκεῖνο τὸ ἐχρειάζετο; ὄχι ποτὲ ἄλλοτε δὲν τὸ

εἶχε κάμει, καὶ διὰ κανένα ἄλλον δὲν θὰ τὸ ἔκαμνε. Διὰ τὸν τυράννον του ὅμως τὸν βασανιστὴν του, θὰ τὸ ἔκαμνε. Ἦθελε νὰ ἐκδικηθῇ ἔστω καὶ μὲ ἐν μελανοδοχεῖον.

Τί μόνον δὲν ἠθελε; Νὰ τὸν ἴδῃ τις ἐχρειάζετο προσοχῇ. Τὴν ἔλαβεν. Μίαν στιγμὴν, καθ' ἣν εἶδεν ὅτι κανεὶς δὲν τὸν ἐβλεπεν, ἤρπασε τὸ μελανοδοχεῖον καὶ τὸ ἔχωσεν εἰς τοὺς κόλπους του.

Ἄλλὰ κατόπιν μετενόησεν. Ὅταν θὰ ἐξύπνα ὁ Δημητράκης καὶ θὰ ἐζήτηι τὸ μελανοδοχεῖον του, τί θὰ ἐγένετο; Ἄν τὸν ὑπεπτύετο; Ἄν τὸν ἀνηρεύνα καὶ τὸ ἀνεύρισκεν ἐπάνω του; Καὶ ἔπειτα νὰ κλέψῃ! αὐτός! ἔστω καὶ ἐν μελανοδοχεῖον! ἔστω καὶ τοῦ Δημητράκη!

Ἀπεφάσισε νὰ τὸ ἐπαναθέσῃ, ὅπου ἔκειτο· ἔθεσε τὴν χεῖρά του εἰς τὸν κόλπον του καὶ ἐπερίμενε νὰ μὴ τὸν ἴδουν πάλιν ὅπως δὲν τὸν εἶδον, ὅταν τὸ ἔλαβε.

Τὴν στιγμὴν ὅμως ἐκείνην ὁ Δημητράκης ἐξύπνησε.

Κατ' ἀρχὰς ἐχασμήθη καὶ ἔτριψε τοὺς ὀφθαλμούς· ἔπειτα ἐστράφη πρὸς τὴν ἔδραν. Ὁ διδάσκαλος δὲν εἶχεν ἔλθει ἀκόμη ὁ πρωτόσχιλος ἐκοιμᾶτο.

Πλησίον του βλέπει τότε τὸν Γεώργιον. Τὰ ἐνστικτὰ του ἐξηγέρθησαν ἀμέσως· τῷ ἐζήτησε τὸ μελανοδοχεῖόν του. Τί τὸ ἠθέλεν; ἦτο γνωστόν νὰ τὸ χύσῃ.

Ὁ Γεώργιος δὲν εἶπε τίποτε· ἡ καρδιά του ἐκτύπα ἔτρεμεν, ὡς τὸ φύλλον.

— Τὸ καλαμάρι σου, εἶδε μὴ θὰ χύσω ἐπάνω σου τὸ ἰδικόν μου. Καὶ ἐζήτησε τὸ μελανοδοχεῖόν του, τὸ ἰδικόν του μελανοδοχεῖον. Ποῦ ἦτο; δὲν ἐφαίνετο.

Τί συνέβη; ἐρευνᾷ εἰς τὸν κόλπον του τίποτε. Γυρίζει ἐδῶ, ἐκεῖ, τίποτε.

— Ποῖος ἐπῆρε τὸ καλαμάρι μου; ἤρχισε νὰ φωνάζῃ. Ὅλοι οἱ μαθηταὶ ἤρχισαν νὰ διαμαρτύρωνται.

— Εἶσαι σὺ ποῦ μοῦ τὸ ἔκλεψες; ἔλεγε πρὸς τὸν ἕνα.

— Ἐγώ; ὄχι ἀπῆντα οὗτος.

— Μήπως εἶσαι σὺ; ὁ ἄλλος; ὁ ἄλλος; ὁ ἄλλος;

