



ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΤΗΡΩΤΕΑ
 'Εν Ἑλλάδι..... Δραχ. 2 —
 'Εν τῷ Ἐξωτερικῷ ὄρ 3 ἢ χρυσ Φρ. 2.50
 'Εν Ρωσσίᾳ ρούβλια ἀργυρᾶ..... 2.—

ΕΚΔΙΔΟΤΑΙ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ ΥΠΟ
N. A. ΚΟΤΣΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
MIX. E. ΚΑΝΑΚΑΚΗ

ΓΡΑΦΕΙΟΝ "ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ,"
 6- ΟΔΟΣ ΒΗΣΑΡΙΩΝΟΣ - 6
 (ὄπισθεν Δυτικῆς Ἐκκλησίας)

Τὸ Ῥπουργεῖον τῆς Παιδείας συνιστᾷ τὸ Παιδικὸν Περιοδικὸν ὡς τερπνὸν καὶ ὠφελιμώτατον

ΤΟ ΔΩΡΟΝ ΜΟΥ

Ἐπειδὴ ἔστο νέον ἔτος
 ἔστους μικροὺς χαρίζουν δῶρα,
 διὰ τοῦτο κ' ἐγὼ τῶρα,
 ἔστας ἀγίας ἑορτάς,
 θά χαρίσω μιά εὐχή μου,
 ἀπὸ μέσ' ἀπ' τὴν ψυχὴ μου
 ἔστους μικροὺς συνδρομητάς.

Εὐχομαι, λοιπὸν ἔστον Πλάστην
 νὰ περάσητε τὸν χρόνον,
 δίχως λύπην, δίχως πόνον
 ἢ κάμμίαν συμφορὰν
 πάντοτε νὰ εὐτυχήτε
 καὶ αἰώνια νὰ ζήτε,
 μὲ ὑγίαν καὶ χαρὰν.

“Παιδικὸν Περιοδικόν,,

ΑΝΑΓΝΩΣΑΤΕ ΠΑΝΤΕΣ ΤΟ ΛΕΥΚΩΜΑ

Πάντες ὅσοι ἐξετίμησαν τὴν μέχρι τοῦδε πορείαν τοῦ «Παιδικοῦ Περιοδικοῦ» ἄς σπεύσωσιν ἀνευδοιάστως ν' ἀποκτήσωσι καὶ τὸ συμπλήρωμα αὐτοῦ, **τὸ Λεύκωμα, ἀντὶ μιᾶς δραχμῆς μόνον!**

Εἶνε ποικιλώτατον καὶ πρωτοφανές ὡς ἄξιον ἀναγνώσεως παρὰ παντός, ἀδιακρίτως ἡλικίας.

Ἴδοὺ τὰ περιεχόμενα αὐτοῦ:

Ἀφιέρωσις (μετ' εἰκόνας) πρὸς τὸν Ἑθνικὸν Ποιητὴν καὶ συνεργάτην τοῦ «Παιδικοῦ Περιοδικοῦ» κ. Ἀχιλλέα Παράσχου, *Πρὸς τοὺς φίλους ἀναγνώστας τοῦ Λευκώματος, ὁ Ἅγιος Βασίλειος, γλαφυρὰ βιογραφία ὑπὸ κ. Ἰωακείμ Βαλαβάνη, Ἡ πρωτοχρονιά, ποίημα κ. Ν. Κοτσελοπούλου, Εἰκῶν πρωτότυπος ὀλοσέλιδος ἀένος ὑπομονητικοῦ πάππου, Ἐρθα νικᾷ ἢ Σιωπὴ, ἀλληγορικὴ διήγησις ὑπὸ κ. Κ. Α. Διαλεισμᾶ, Ὁ φύλαξ ἄγγελος τοῦ οἴκου, ἠθικώτατον ἄρθρον τῆς κ. Ζαχαρούλας Μ. Λαμνῆ, Ὁ φύλαξ ἄγγελος, ποίημα κ. Δ. Κ. Βαρδουνιώτη, Ἄμπαρμπα! μοῦ δίνεις ν' ἀνάψω;» ὑπὸ κ. Ι. Ἰσιδωρίδου Σκωλίση, Ἀποτελέσματα καλῆς πράξεως, τερπνόν, συγχι-*

νητικὸν καὶ διδακτικώτατον διήγημα κ. Μιχ. Ε. Κανακάκη, Ἐστὴν πρωτοχρονιά, ποίημα κ. Δ. Π. Ταγκοπούλου, Ἡ ἀληθινὴ ἀρετὴ, ὠραιότατον διήγημα κ. Κωνστ. Φ. Σκόκου, Ἡ πρώτη τοῦ ἔτους, ποίημα κ. Ἀχιλλέως Παράσχου, Διὰ τὸ λεύκωμα, γνωμικὰ κ. Γερασίμου Ε. Λαυράγκα, Στιγμαὶ ἀπραξίας, διηγηματικὴ περιγραφή κ. Μιχ. Ε. Κανακάκη, Περίεργον! παιγνίδιον, Ἡ καθαριότης, ποίημα κ. Κ. Διαλεισμᾶ, Φιλόργυρος-ἐγωϊστής, παραλληλισμοὶ κ. Ν. Ε. Κανακάκη, Παιγνίδιον Σκιῶν, μετὰ δύο εἰκόνων, Εἰς τὸ ἀξιοπερίεργον! χαριεστάτη καὶ πρωτότυπος περιγραφή καὶ ἐξήγησις παιγνιδίου ὑπὸ κ. Ἰω. Ν. Βολικοῦ, Ἐπιστολὴ μικρᾶς συνδρομητοῦ πρὸς τὸ «Παιδικὸν Περιοδικόν», Παιδικὴ ἠχώ, Αἰτίγματα πολλῶν συνδρομητῶν, Ἐορταὶ κλπ.

Τὸ «Παιδικὸν Περιοδικόν» συνιστᾷ αὐτὸ οὐχὶ ἐκ συμφέροντος, ἀλλ' ἐκ πεποιθήσεως ὅτι θὰ παρέξῃ εἰς πάντα ἀναγνώσοντα αὐτὸ τερπνοτάτην, ὄσω καὶ ἠθικὴν ἐνασχόλησιν.

Ἀναγνώσατε πάντες τὸ Λεύκωμα!

Άλβέρτος.—Τότε θά υπάγω μόνος μου.
Γουσταύος.—Πήγαινε μόνος!

Εἰρ. Κ.....

Σ. Π. Π. Ἐπῆγε μόνος δὲν ἐπέστρεψεν ὁμῶς καὶ μόνος εἰς τὴν οἰκίαν του, διότι καθ' ὁδὸν τὸν συνήνητησεν ὁ ἐπιστά-

της τοῦ σχολείου, ὁ ὁποῖος τὸν ἔφερεν εἰς τὸν πατέρα του. Πῶς τὸν ὑπεδέχθη ἐκεῖ ὁ πατήρ του, θά σᾶς τὸ εἶπῃ ὁ Γουσταύος, ὁ ὁποῖος ἐπιστρέφων τὴν μεσημβρίαν ἐκ τοῦ σχολείου διήλθεν ἐκ τῆς οἰκίας τοῦ Ἀλβέρτου καὶ τὸν ἤκουσε κλαίοντα νὰ λέγῃ εἰς τὸν πατέρα του, «ὄχι, μπκμπά μου, δὲν θά τὸ ξανακάνω πλέον ποτέ!»

Ο ΡΩΚ ΚΑΙ Η ΛΙΛΗ

Ὁ μικρὸς Γεώργιος, ἐν ᾧ εἰσῆρχετο μίαν ἡμέραν εἰς τὸ μαγειρεῖον, βλέπει τὸν μεγάλον σκύλλον των, Ρῶκ, κοιμώμενον πλησίον τῆς ἐστίας καὶ ἔχοντα τὴν μύτην του μεταξύ τῶν δύο ἐμπροσθίων ποδῶν του.

Ὁ Γεώργιος βαδίζει μὲ πολὺ ἐλαφρὰ βήματα, διὰ νὰ μὴ τὸν ἐξυπνήσῃ· φθάνει πλησίον αὐτοῦ, τὸν παρατηρεῖ καὶ σκέπτεται ὅτι θά ἦτο πολὺ διασευδαστικὸν νὰ πατήσῃ τὴν οὐρὰν του.



Πατεῖ μετὰ θάρρους τὴν οὐρὰν τοῦ σκύλλου

τον ὁ φίλος του Γεώργιος, δὲν τὸν ἐδάγκασεν ἀλλ' ἠρέεσθη μόνον νὰ υπάγῃ νὰ κοιμηθῇ ὀλίγον μικρύτερα.

Τὴν στιγμὴν ἐκείνην ἡ ὑπηρετρία τοῦ Γεωργίου τὸν ἐφώναξε διὰ νὰ τοῦ δώσῃ ἕν ζαχαρωτὸν, τὸ ὁποῖον τοῦ εἶχε φέροι ἡ μαμά του. Τρέχει ἀμέσως ὁ Γεώργιος, τρώγει τὸ ζαχαρωτὸν καὶ ἐπιστρέφει πάλιν εἰς τὸ μαγειρεῖον, ὅτε μὲ μεγάλην του ἐκπληξιν παρατηρεῖ ὅτι εἰς τὸν τόπον τοῦ Ρῶκ ἦτον ἐξηπλωμένη ἡ στακερὴ γάτα των Λιλή.

Ἡ Λιλή δὲν εἶχε τὴν μύτην της μεταξύ τῶν ποδῶν της· ἐκοιμᾶτο κυκλωτέρως καὶ θά εἶχε τὸ σχῆμα μεγάλης λευκῆς σφαίρας, ἐὰν δὲν ἐφαίνετο τὸ ἄκρον τῆς οὐρᾶς της.

Ὁ Γεώργιος παρατηρεῖ τὴν οὐρὰν της, καὶ φρονεῖ ὅτι θά ἦτον ἀρκετὰ ἀστεῖον νὰ τὴν πατήσῃ, ὅπως ἐπάτησε πρὸ ὀλίγου τὴν οὐρὰν τοῦ Ρῶκ.

— «Ἡ Λιλή ἔχει τρόπους πολὺ χαϊδευτικούς καὶ πολυγλυκεῖς, ἔλεγεν· ἀφοῦ λοιπὸν ὁ κακὸς Ρῶκ, ὁ ὁποῖος γαυγίζει ὅλους τοὺς ξένους δὲν ἐθύμωσεν ὅταν ἐπάτησα τὴν οὐρὰν του,

εἶμαι βέβαιος ὅτι ἡ Λιλή δὲν θά δυσανεστηθῇ καθόλου ἐὰν τῆς κάμω τὸ ἴδιον».

Ὁ Γεώργιος ὑψώνει ἀμέσως τὸν πόδα του καὶ πατεῖ πολὺ δυνατὰ τὴν οὐρὰν τῆς πτωγῆς γάτας.

Ἡ Λιλή ὅπως ὁ Ρῶκ ἀφίνει δυνατὴν φωνήν· δὲν ἀρκεῖται ὁμῶς εἰς ἐδῶ, ἀλλ' ἀμέσως ρίπτεται εἰς τὸν λαϊμὸν τοῦ Γεωργίου, ξεσχίζει μὲ τὰ νύχια της τὸ μάγουλόν του καὶ φεύγει μὲ ἀνωρθωμέναν τὰς τρίχας ἀπὸ τὸν θυμὸν.



Ρίπτεται εἰς τὸν λαϊμὸν τοῦ Γεωργίου

Ὁ Γεώργιος ἀρχίζει νὰ κλαίῃ καὶ νὰ φωνάζῃ, ἡ μήτηρ του τρέχει πρὸς αὐτὸν, πλύνει τὰς πληγὰς του, παστρεύει τὰ δάκρυα ἀπὸ τοὺς ὀφθαλμούς του καὶ τὸν παρηγορεῖ. Ἐπειτα ἀφοῦ τὸν καθητύχασεν ὀλίγον, τὸν ἠρώτησε πῶς ἔπαθε τὸ κακὸν αὐτό.

Ὁ Γεώργιος διηγήθη τὰ πάντα εἰς τὴν μητέρα του, ἐξεπλάγη δὲ πολὺ ὅταν ἡ μήτηρ του τῷ εἶπεν ὅτι ἡ Λιλή εἶχε δίκαιον νὰ τὸν ξεσχίσῃ μὲ τὰ νύχια της.

— Ἀλλ' ὁ Ρῶκ δὲν μὲ ἐδάγκασε μαμά, εἶπεν ὁ Γεώργιος.

— Τοῦτο ἀποδεικνύει, ἀπεκρίθη ἡ μήτηρ του, ὅτι ἡ Λιλή δὲν εἶναι τόσο ὑπομονητικὴ ὅσον ὁ Ρῶκ, καὶ ὅτι ὅταν τῆς κάμῃ κανεὶς κακὸν γνωρίζει νὰ τὸν ἐνδικῆται.

— Καλὰ, εἶπεν ὁ Γεώργιος δὲν θά πατήσω πλέον τὴν οὐρὰν τῆς Λιλῆς· θά πατῶ εἰς τὸ ἐξῆς τὴν οὐρὰν τοῦ Ρῶκ μόνον!

— Μικρὲ μου Γεώργιε, εἶπεν ἡ μήτηρ του, δὲν πρέπει νὰ κάμῃς οὔτε τὸ ἓν οὔτε τὸ ἄλλο. Ἐὰν ὁ Ρῶκ δὲν σε ἐδάγκασεν ὅταν ἐπάτησες τὴν οὐρὰν του, τοῦτο θά εἶπῃ ὅτι εἶνε πολὺ καλὸς καὶ διὰ τοῦτο καὶ σὺ ὄχι μόνον δὲν πρέπει νὰ τὸν κάμῃς ἄλλοτε νὰ ὑποφέρῃ, ἀλλὰ ἐξ ἐγκντίας νὰ τὸν ἀγαπᾷς καὶ νὰ τὸν περιποιῆσαι ὡς τὸν καλλίτερον φίλον σου.

Ὁ Γεώργιος ὑπεσχέθη ὅτι θά ἀκολουθήσῃ τὰς συμβουλὰς τῆς μητρός του.

— Τὸ πιστεύετε;

Κ. Γ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ



ΔΥΟ ΠΑΙΔΑΚΙΑ 'Σ ΤΟ ΛΕΙΒΑΔΙ

Γιὰ ἰδέτε, γιὰ ἰδέτε, τὸ ξανθὸ τὸ κοριτσάκι πῶς κρατᾷ εἰς τοὺς ὤμους τὴν μικρούλα της Λιλή, καὶ 'ς τὸ πλάϊ των πῶς τρέχει τὸ μικρὸ των κατσικάκι εὐμορφο καθὼς ἐκεῖνα καὶ τρελλότερο πολὺ.

— Πᾶμε, πᾶμε εἰς τὸ σπῆτι ἀδελφοῦλα μου, φωνάζει τὸ μικρότερο παιδάκι, ἡ ξανθοῦλα ἡ Λιλή,
— Πᾶμε, πᾶμε, Ἐρασμιά, ἀρχιῶ νὰ σκοτινιάζῃ καὶ φοβοῦμαι τὸ σκοτάδι ἀδελφοῦλά μου πολὺ.

Τὰ μικρὰ αὐτὰ παιδάκια, εἶχαν πάει 'ς τὸ λειβάδι νὰ βοσκήσουν τὸ κατσίκι σὲ χορτάρι δροσερό, μὰ ἐκεῖ σιγὰ ἀρχίζει νὰ τὰ θρίσκη τὸ σκοτάδι· πῶ! πῶ! πῶ! πόσον φοβεῖται τὸ παιδάκι τὸ μικρὸ!

Ξεκινοῦν, καὶ τὸ κατσίκι τρέχει πάντα 'ς τὸ πλευρό τους, δὲν φοβεῖται τὸ σκοτάδι καὶ πηδάει πρὸ πολὺ· μὰ ἐν ᾧ κ' οἱ τρεῖς πηγαίνουν μὲ χαρὰ εἰς τὸ χωρὸ τους τί δυστόχημα μεγάλο!... Ἐκουράσθη ἡ Λιλή!



Τώρα, τώρα, τί νὰ κάμουν; τοὺς προφθάνει τὸ σκοτάδι ἡ Λιλή οὐτ' ἓνα βῆμα δὲν 'μπορεῖ νὰ κάμῃ πιά· τί; λοιπὸν θά ἀπομείνουν τὰ καυμένα 'ς τὸ λειβάδι μέσα 'ετῆρια θηρία, μέσ' 'ς τὴ μαύρη λαγγαδιά;

Καὶ ἰδοὺ ἡ Ἐρασμιά δίχως μὲν στιγμὴ νὰ χάσῃ μὲν καὶ δύο εἰς τοὺς ὤμους ἀραιβάσει τὴν Λιλή καὶ γελᾷ διὰ νὰ κάμῃ τὴν Λιλή της νὰ γελᾷ καὶ πηδᾷ ἀπ' τὸ κατσίκι τώρα πλέον πρὸ πολὺ.

Ὅχι! ὄχι! δὲν θά μείνουν 'ς τὸ λειβάδι τὰ παιδάκια· δὲν θά πάθουν τὰ καυμένα τέτοια μαύρη συμφορά. Τῆς Λιλῆς ἂρ δὲν ἀντέχουν τώρα πιά τὰ ποδαράκια τῆς μεγάλης ἀδελφῆς της ὦ! ἀντέχουν μὲν χαρὰ

Φθάνουν τέλος εἰς τὸ σπῆτι! τί μεγάλη εὐτυχία! Μὰ προτοῦ 'ς τὸ κρεμβατάκι νὰ υπάγῃ ἡ Λιλή τρέχει καὶ φιλεῖ 'ς τὸ στόμα τὴν καλή της Ἐρασμιά, ἡ ὁποία τὴν λατρεύει καὶ τὴν ἀγαπᾷ πολὺ!

