

Η ΔΙΠΛΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΛΕΞΕΩΣ

«Κ Α Ρ Δ Ι Α»

Εἰς πᾶσαν γλῶσσαν εὐρίσκονται λέξεις, αἵτινες ἔχουσι δύο ἢ καὶ περισσοτέρας σημασίας ἐκάστη, κατὰ τὴν χρῆσιν ἣν ποιοῦνται αὐτῶν οἱ μεταχειριζόμενοι αὐτὰς ἄνθρωποι. Καὶ αὗται εἶναι τόσον πολυάριθμοι ὅσον καὶ τὸ ἔθνος, εἰς οὗ τὴν γλῶσσαν ἀνήκουσιν, εἶναι μᾶλλον εἰς τὰς γνώσεις προκεχωρημένον. Τοιαῦται δισήμαντοι ἢ καὶ πολυσήμαντοι λέξεις ἀπαντῶνται πολλαί, πλεῖσται μάλιστα, εἰς τὴν ἡμετέραν γλῶσσαν, κατὰ λόγον φυσικόν, ἐπειδὴ καὶ τὸ ἔθνος μας, καίτοι σήμερον μείναν ὀπίσω πολλῶν ἄλλων ἐθνῶν, ἦτο ἄλλοτε ὁ σημαιοφόρος οὕτως εἰπεῖν τῆς ἀνθρωπότητος ὡς πρὸς τὰς γνώσεις, ἐξ οὗ καὶ ἡ γλῶσσά του ὑπῆρξε καὶ ὑπάρχει ἡ πρωτίστη τῶν ἀνθρωπίνων γλωσσῶν, γλῶσσα ἣν καὶ αὐτὸς ὁ Παντοκράτωρ, ἀποτεινόμενος πρὸς τὴν ὅλην ἀνθρωπότητα, μετεχειρίσθη.

Καὶ ὅτε σὰρξ ἐγένετο, ὅτε συναναστρέφη

Μὲ τοὺς ἀνθρώπους ἐπὶ γῆς ὁ Ὑψίστος ὁ Λόγος

Ἐ τὴν γλῶσσαν τῶν προγόνων μας οὐδόλως ἐνετρέπη

Νὰ ὁμιλήσῃ πρὸς ἡμᾶς.

Ἐκ τῶν δισημάντων τούτων λέξεων πρόκειται νὰ ἐξετάσωμεν μίαν τὴν λέξιν *καρδία*.

Δι' αὐτῆς πρῶτον ἐννοοῦμεν τὸν σάρκινον ἐκεῖνον ἀδένα, τὴν σαρκίνην, τὴν αὐτοκίνητον καὶ ἀεικίνητον ἐκεῖνην ἀντλίαν, ἣτις, εὐρισκομένη ἐντὸς τοῦ στήθους, ὠθεῖ διὰ τῶν ἀκαταπαύστων παλμῶν τῆς τὸ αἷμα καὶ βιάζει αὐτὸ νὰ ρέῃ διὰ τῶν ἀρτηριῶν καὶ ἀγγείων εἰς τὰ ἐσχάτα ἄκρα τοῦ σώματος καὶ νὰ ἐπανέρχεται εἰς αὐτὴν διὰ τῶν φλεβῶν, ἀφοῦ πρῶτον ζωογονήσῃ ὅλον τὸ σῶμα· ἐκεῖθεν δὲ μεταβιβαζόμενον εἰς τοὺς πνεύμονας καὶ καθαριζόμενον πέμπεται πάλιν εἰς ὅλον τὸ σῶμα. Ἐκ τῆς ἀδιακόπου δὲ ταύτης κυκλοφορίας διατηρεῖται ἡ τοῦ σώματος ζωή. Ὡστε ἅμα ἡ καρδία παύσῃ πάλλουσα, τότε, διακοπτομένης τῆς κυκλοφορίας παύει καὶ ἐν τῷ σώματι ἡ ζωή. Τοιοῦτον τὸ ὄργανον τὸ διὰ τῆς λέξεως *καρδία* δηλούμενον, ὄργανον ἀπαραίτητον εἰς τὴν φυσικὴν ὑπαρξίν τοῦ ἀνθρώπου.

Ἄλλ' ὅπως λέγομεν ἡ *καρδία* πάλλει,

ἡ *καρδία* πέμπει τὸ αἷμα εἰς ὅλα τὰ μέλη τοῦ σώματος οὕτω λέγομεν καὶ ἡ *καρδία* *πνεῖ* τοὺς δυστυχεῖς, ἡ *καρδία* ἀποστρέφεται τὴν ἀπάτην. Πλὴν εἰς τὰς τελευταίας ταύτας φράσεις ἡ λέξις *καρδία* ἔχει σημασίαν πολὺ διάφορον ἢ εἰς τὰς πρώτας· καθότι ἐνῶ εἰς τὰς πρώτας σημαίνει τὸν ἐντὸς τοῦ στήθους πάλλοντα σάρκινον ἀδένα εἰς τὰς τελευταίας σημαίνει ἄλλο τι, ἀνάλογον μὲν, ἀλλ' οὐχὶ πλέον ὑλικὸν ἢ σωματικόν, ἀλλὰ ψυχικόν, ἀλλὰ ἄυλον. Καρδίαν ὀνομάζομεν ἐνταῦθα τὴν δύναμιν ἐκεῖνην τῆς ψυχῆς δι' ἧς αἰσθανόμεθα συμπάθειαν, δι' ἧς εἴμεθα ἱκανοὶ ν' ἀγαπῶμεν ἢ μισῶμεν, νὰ ἐπιθυμῶμεν ἢ ν' ἀποστρεφώμεθα, νὰ χαίρωμεν ἢ νὰ λυπώμεθα· δύναμιν ἣτις ἔχει τὸν αὐτὸν λόγον πρὸς ὑπαρξίν τοῦ ἐσωτερικοῦ ἢ κυρίως ἀνθρώπου οἷον λόγον ἔχει πρὸς τὴν σωματικὴν ζωὴν ὁ ὠθῶν τὸ αἷμα ἀδὴν. Ἄν ὁ ἄνθρωπος ἦτο ἐστερημένος τῆς δυνάμεως ταύτης, ἂν δὲν ἠγάπα, καὶ δὲν ἐμίσει ἂν δὲν ἐπεθύμει καὶ δὲν ἀπεστρέφετο· ἂν δὲν ἔχαιρε καὶ δὲν ἐλυπεῖτο οὐδὲ νὰ ζῆ ψυχικῶς θὰ ἠδύνατο· καθότι τὸ κυριώτατον τῆς ζωῆς χαρακτηριστικὸν εἶναι ἡ κίνησις καὶ ἄνευ τῶν αἰσθημάτων τούτων ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἀκίνητος, εἶναι νεκρός.

Ἄν ἤδη θεωρήσωμεν πλησιέστερον τὰ ὑπὸ τῆς λέξεώς μας σημαινόμενα, ἂν ρίψωμεν βλέμμα ἐταστικώτερον ἐπὶ τῆς σωματικῆς καρδίας θέλομεν κυριεῦθῃ ὑπὸ θαυμασμοῦ θεωροῦντες τὴν κατασκευὴν τῆς. Αἱ κοιλότητές τῆς ἢ κοιλίας τῆς, τὰ διαφράγματα, αἱ φλέβες καὶ αἱ ἀρτηρίαι τῆς, τὰ νεῦρα καὶ οἱ μυῶνές τῆς κινουσιν ὅλα καὶ θαυμασμὸν καὶ σκέψιν· ἐκεῖνο ὅμως τὸ ὁποῖον φέρει τὸν μέγιστον θαυμασμὸν, ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον δύναται νὰ μᾶς κρατῇ ἀφώνους ἐνώπιόν τῆς, εἶναι ἡ ἐν αὐτῇ ὑπάρχουσα δύναμις δι' ἧς κινεῖται, δι' ἧς ἐκτελεῖ τὸ μέγα τῆς ζωῆς ρεῦμα. Τίς βλέπων αὐτὴν πάλλουσαν δὲν κινεῖται νὰ ἐρωτήσῃ τί τὴν κάμει νὰ πάλλῃ; Καὶ ὅμως ὅσον ἐμβριθῆς καὶ ἂν ὑποτεθῇ ὁ παρατηρητής, ὅσον καὶ ἂν δύναται νὰ ἐμβαθύνῃ εἰς τῶν πραγμάτων τὰς αἰτίας ταχέως θέλει

εις τὰ πράγματα ταῦτα. Τὸ σημεῖον τὸ μάλ-
λον ἐνδιαφέρον τοῦ πειράματός μου εἶναι
τοῦτο :

Εἶχον μετ' ἑμαυτοῦ μικρὰν σφαῖραν πλήρη
ὀξυγόνου σχεδὸν καθαροῦ. Ὅταν ἡ πίεσις ἦτο
430 χ. ἡ ἀδιαθεσία μου ἦτο μεγάλη καὶ ὁ
σφυγμὸς μου ἐξ 62 εἶχε φθάσει εἰς 84, τότε
ἐρρόφησα ἅπαξ ὀξυγόνον καὶ ἀμέσως ὁ σφυγ-
μὸς μου κατῆλθεν εἰς 71. Ἐγινεν ὁμως ἀμέ-
σως ταχύτερος, καὶ μάλιστα καθόσον προσε-
πάθουν νὰ φυσῶ εἰς τὸ πνεόμετρον, καὶ ἀνῆλ-
θεν ἕως 100 διὰ νὰ καταβῆ ἀκολούθως εἰς
90. Μία νέα εἰσπνοὴ ὀξυγόνου ἠλάττωσεν
αὐτὸν ἀμέσως εἰς 70. Τὸ πείραμα ἐπανελη-
φθη δεκάκις κατὰ τὸ διάστημα τῆς ἐν μεγάλῃ
ἀραιώσει διαμονῆς μου καὶ πάντοτε τὸ αὐτὸ
ἐδείκνυεν ἀποτέλεσμα.

Πᾶσαν εἰσπνοὴν ὀξυγόνου ἠκολούθει θάμ-
βος πολὺ δυσάρεστον. Ὅτε εἰσέπνευσα τρεῖς
κατὰ συνέχειαν, ὀλίγον ἔλειψε νὰ πέσω ἐκ
τοῦ καθίσματός μου, σκοτοδινιάσις μὲ κατέ-
λαβεν ἀλλὰ τοῦτο δὲν διήρκεσεν ἐπὶ πολὺ.
ἐπηκολούθησε μικρὰ χρόνου περίοδος καθ'
ἣν πᾶσα ἀδιαθεσία ἐξέλιπε· καθόσον ὁμως ἡ
τοῦ σφυγμοῦ ταχύτης ἠῤῥαξαν αὐτὴ ἐπανε-
ρχετο πάλιν. Τὸ βίαιον ἀποτέλεσμα τὸ ὁποῖον
προεξέειναι ἡ εἰσπνοὴ τοῦ ὀξυγόνου ἐξηγεῖται
εὐκολώτατα. Τὸ ὀξυγόνον μου ὑπὸ τὴν πίε-
σιν 430 χ. εἶχεν ἔντασιν ὀξυγόνου ἐμπεριεχο-
μένου εἰς 2,5 ἀτμοσφαίρας· μετέβαινον λοι-
πὸν βιαίως ἐξ 1 (2 ἀτμοσφαίρας εἰς 2 1 (2
τοιαύτη βίαία μεταβολὴ ἔπρεπε φυσικῶς νὰ
ἐπιφέρῃ δυσάρεστον τι ἀποτέλεσμα, πλὴν ἐ-
βεβαιώθη ὅτι ἡ ἀδιαθεσία παρήρχετο, ὅτι ἡ
τοῦ αἵματος κυκλοφορία ἐπανερχετο εἰς τὸν
ἀρχικὸν ρυθμὸν τῆς, ἐκ μιᾶς μόνον εἰσπνοῆς
ὀξυγόνου.

Οἱ ΚΚ. Κρόσης Σπινέλλη καὶ Σίβελ, ὅτι-
νες ἠθέλησαν νὰ προετοιμασθῶσιν ἐντὸς τοῦ
κώδωνός μου διὰ τὴν λαμπρὰν των μετεώ-
ρησιν, τὴν ἐκτελεσθεῖσαν τὴν 22 Μαρτίου, ἐδο-
κίμασαν τὰ αὐτά. Ἠραίωσα τὸν ἐντὸς τοῦ
κώδωνος ἀέρα μέχρι 300 χ. Ὁ Κ. Σίβελ, ἀν-
θρωπος πολὺ εὐρωστος, ἤρχισε νὰ πάσχη εἰς
κάτω τῶν 400 χ. πίεσιν καὶ δὲν ὑπέστη σπου-
δαίας διαταράξεις· ὁ Κ. Κρόσης ὁμως, ὅστις
ἦτο πολὺ ἀσθενέστερος, ταχέως ἤρχισε νὰ ὑ-
ποφέρῃ· εἰς 300 χ. πίεσιν τὰ χεῖλη του ἔγιναν
μελανὰ καὶ τὸ δεξιὸν του ὠτίον μαῦρον ἦτο
ἀσφυξία. Ἀλλὰ μία μόνη εἰσπνοὴ ὀξυγόνου
ἀπέδωκε πρὸς στιγμὴν τὰ φοβερά ταῦτα φαι-

νόμενα· ὁ σφυγμὸς κατῆρχετο, ἡ ἀναπνοὴ
ἐγίνετο ἐλευθέρη· ἐπὶ μίαν στιγμὴν ὁ Κ. Κρό-
σης εἶχε τυφλωθῆ, ἀλλὰ τὸ ὀξυγόνον τῷ ἀ-
πέδωκεν ἀμέσως τὴν ὄρασιν.

Ἄλλ' ὡς ἐγὼ, οὕτω καὶ ἐκεῖνοι εἶδον ὅτι
ἦτο ἀδύνατον νὰ εἰσπνέωσιν τακτικῶς καθαρὸν
ὀξυγόνον. Ὅθεν ἔδωκα εἰς αὐτοὺς δύο μίγ-
ματα ἀέρος καὶ ὀξυγόνου νὰ λάβωσι μεθ' ἑαυ-
τῶν εἰς τὴν ἀεροπορίαν των· τὸ ἐν ἦτο 45
τοῖς 100 καὶ τὸ ἄλλο 75 τοῖς 100 ὀξυγόνον·
τὸ τελευταῖον ἤρμοζε διὰ μεγάλα ὕψη.

Ἀφίνω εἰς τοὺς δύο ἀτρομήτους ἀεροπό-
ρους νὰ ἐκθέσωσι τὰ ἀποτελέσματα τῆς ὠ-
ραίας των ἀεροπορίας, λέγω μόνον ὅτι ἀνευ
τοῦ ὀξυγόνου πιθανῶς δὲν θὰ ἀνέβαινον τό-
σον ὕψηλὰ ὅσον νὰ ἐπανεύρωσι τὴν πίεσιν
τῶν 300 χ. οἷαν ἐδοκίμασαν καὶ ἐντὸς τοῦ
κώδωνός μου, μὲ θερμοκρασίαν—22. Χωρὶς
ὀξυγόνου ὁ Κ. Σίβελ δὲν ἠδύνατο νὰ σηκόνῃ
τοὺς σάκκους τοῦ ἔρματος· μήτε ὁ Κ. Κρό-
σης νὰ βλέπῃ τὰς γραμμάς εἰς τὸ φωτοσκο-
πιον τὰς ὁποίας ἀνεδέχθη νὰ σπουδάσῃ. Εἰσ-
έπνεον δὲ τὸ μίγμα χωρὶς νὰ δοκιμάζωσι σκο-
τοδινιάσις.

Ἡθέλησα νὰ δοκιμάσω ὁ ἴδιος μίγμα περιέ-
χον πολὺ ὀξυγόνον. Κατὰ τὸ πρῶτον πείραμα
μεταχειρισθεὶς 45 τοῖς 100 ὀξυγόνον ἠδυνή-
θην νὰ κατέλθω ἀβλαβῶς μέχρι 338 χ. εἰς
τὸ βαρόμετρον, τὸ ὁποῖον ἀντιστοιχεῖ μὲ
5600 μέτρων ὕψος· ἦτοι τὸ ὕψος τοῦ ὄρους
Χιμβοράγου. Εἰς τὸ δεύτερον πείραμα εἶχον
μίγμα 63 τοῖς 100 καὶ ἐφθασα ἕως 250 χ.
καὶ ἀκόμη θὰ προεχώρουν ἂν ἡ μηχανὴ μου
ἠδύνατο.

Στρουθίον τι τὸ ὁποῖον εἶχον πλησίον μου
ὀλίγον ἔλειψε νὰ ἀποθάνῃ· ἡ θερμοκρασία τοῦ
σώματός του ἀπὸ 41, 9 κατῆλθε 36, 1. Ἡ
πίεσις εἰς ἣν ἐφθασα ἀνευ διαταράξεως εἶναι ἡ
αὐτὴ εἰς ἣν ὁ Κλαῖσερ καὶ ὁ Κόξβελ ἔπεσον
λειποθυμισμένοι εἰς τὸ σκαφιδίον των· ἀντι-
στοιχεῖ μὲ τὴν ὑψηλοτάτην κορυφὴν ἐπὶ τῆς
γῆς, τὴν Γαουρ'χινικαν, κορυφὴ ἧτις οὕτω
θεωρητικῶς εἶναι προσητή. Φρονῶ ὅτι εἶναι
δυνατὸν νὰ φθάσῃ τις μέχρι 150 χ. ὥστε ὁ
Κ. Κλαῖσερ, εἶχε δίκαιον λέγων :

«Οὐδόλως ἀμφιβάλλω ὅτι ἄλλοι θὰ ποιή-
σωσι παρατηρήσεις εἰς ὕψη ὅπου δὲν ἠδυνή-
θην νὰ φθάσω χωρὶς νὰ λειποθυμήσω. Ἐγὼ
δὲν θὰ ἀναλάβω νὰ διαγράψω τὰ ὄρια τῆς ἀν-
θρωπίνου ἐνεργητικότητος.»