



Η αρχή μου είναι, να μη έχω καμμίαν αρχήν.

ΔΙΑΡΚΕΣ

Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΡΒΕΡΗΣ

Πρέπει να στέλνουν και όλα τα γράμματα των επιστολών.

Για το παρόν ο ΠΑΠΑΝΘΡΩΠΟΣ βγαίνει τρεις φορές την εβδομάδα και τυπώνεται σε 7-8 γιλιάρδες φύλλα για κάθε φύλλο. Η συνδρομή του είναι για την Ελλάδα δραχ. 10 το χρόνο, και για τα έξω της Ελλάδας 12. Κάνοντας δεν είναι δεχτός για συνδρομή. Αν δεν στείλη πρώτα τον παρακάτω απόλυτον επί γυναικες, διασείνει αυτό το μετρίον, καθώς και διατριβές δεν είναι δεχταίς. Για κάθε γυναικαποίηση πληρώνεται ή άραδα πενήντα λεπτά, τη κάθε φορά.

Γουδί
 Το σφάκι, κοκκιστοσώνη, εν σφίγξοις κικιστοσέτ έτ άτύν Μ
 Χτες έλεγα ένα κορίτσι μπροστά μου, σε ένα κοινοκώλυτον άν
 θρωπο, το όποιο έχει βγή πρό ολίγων ήμερών από το σφάκ
 γεϊο του Γουδιού.

— Τί γάρ σου κάνω, μπάρμπα, που τη μέρα που έφεραν τον «Παλιάνθρωπο» να μας επιθεώρηση, δεν ήτανε τόσο ξεζυπνος να πάη μέσα στο πάχνι να σηκώση τα σεντόνια, να δη πάσους πεθαμένους είχανε ριγμένους τον ένα πάνω στον άλλο σωριασμένους, σαν άχυρα. Όταν πεθάνουν πέντε έξι, τους αφήνουν ξεθαίνουσι να να πεθάνουν και άλλοι και τους σωριάσουν μαζί σε ένα λάκκο. Όταν δε ιδούν κανένα ή και μια να ξεψυχά, τον άρπάζουν και τον ριγνούν ζωντανά πάνω στα μακαρωμένα κορμιά των πεθαμένων ή εκεί βγαίνει η ψυχή του. Πήκανε δυο που ήτανε σε ανάρωσι και γούρεψαν λίγο νερό, και τους πήγαν κρού, ενεκα του όπολου πεθάναν την άλλη μέρα. Κάτι άλλους τους αφήνουν χωρίς σταλά νερό, και άδλλουν τα λαρύγγια τους και ξερενόνται τα χείλια τους και πεθαίνουν γανιάσμένοι από νερό.

Τότες πήρα τον λόγο κ' έγω και της είπα
 — Κορίτσι μου, ο «Παλιάνθρωπος» είναι εγώ, δεν λέω δεν πώς είναι ξεζυπνος, αλλά δεν είναι και πάση σοφία, ώστε εκεί που είδα ένα σωρό και φαινότανε σαν ρούχα βλογιασμένων για πλύσι, ώστε να τα σηκώσω και να δώ από κει από κάτω τους πεθαμένους. Αυτό και προφήτης να μουναι παλι δεν θα το καταλάβανα.

Εύγανα το καπέλο μου και έφυγα, λέγοντας και πάλι: — Έλατε, μασκαραδες να μ' αποδείξετε ψεύτη.
 "Οτι σας λέω αλήθεια, έχω μια μεγάλη απόδειξι.
 Πώς αυτοί οι άνθρωποι που τους γράφω τόσα και τόσα, δεν τολμούν να μου πετάξουν μια καταγγελία επί περι δια συκοφαντίας, και να με χώσουν μέσα να βάνω γνώσι, αν αποδειχτούν ψέμματα.
 'Αλλά που τολμούν, που θα παρουσιάσω ένα μιλλιούνι έκατομμύρια μαρτύρους άρσενικούς και θυλικούς, που θα σταλθούν μετρίον για πάντα στον Μεντρεσέ ως δολοφόνοι και κακούργοι.

του Γουδιού, την έρημη γή, ή Βλογία περπατάει μονάχη, μελετώντας τους τόσους θαμένους και στη κούη στεράνι ποσει γινομένο απ τους πεθαμένους, πούχουν θάψει στην έρημη γή.

Αρσάκειον

Η γυναίκα είναι το τιμόνι του σπιτιού. Η γυναίκα είναι το μισό του άντρα. Από τη γυναίκα βαστάτε ο κόσμος. Χωρίς γυναίκα κόσμος δε υπάρχει. Από τη γυναίκα γεννήθηκε ο Σωκράτης και ο Χριστός, και εταυρήθη ο Χριστός, είνε Θεός, δηλαδή άμοούσιας του Θεού, θά πη, ότι και τον Θεό γέννησε γυναικα.

Η Φύσις
 Και επειδή ζεπάσαμε σε φιλοσοφίας, σταθήτε να σας πω και κάμποσα αρχαία ελληνικά, όχι περι διαγοχημάτων, αλλά έξηγημένα στη χυδαίικη.

Λοιπόν έλεγα οι αρχαίοι.
 Γυναίκα από γυναίκα δεν διαφέρει τίποτι
 Γυναίκα καλή είναι δύσκολο να βρη κανένας.
 "Από τη γυναίκα προέρχονται όλα τα κακά.
 Η καλή γυναίκα είναι σωτηρία μας.
 Και άλλα πολλά, από τα όποια θα σας πω και τί είπε και ο Σουσαριών, ο πρώτος καραγκιόζης της Ελλάς, τον όποιον άφησε η γυναίκα του, και από το καυμό του ανέθηκε άπάνω σε μια κοτρόνα και είπε μπροστά σ' όλους τους Αθηναίους.

«Ακούστε, συμπολίταις Καγκαρέοι, εγώ ο Σουσαριών, ο γυιός της Φιλίνου από το χωριό Τρίποδα των Μεγάρων σας λέγω τάδε: Η γυναίκες είναι κακό πράγμα, αλλά τί να σας πω, συμπολίταις, δεν μπορούμε να ζήσουμε, να κατοικήσωμε σε σπίτι χωρίς γυναίκα».
 Μ' άλλα λόγια, είνε σαν να τους έλεγε, ότι καλή κακή βγή ή γυναίκα πρέπει να την υποφέρωμε.
 Μ' αυτά όλα, θέλω να σας πω, ότι η γυναίκα εν γενεί είνε

