



ΣΦΑΙΡΑ

ΑΘΗΝΑΙ 1923.-ΕΤΟΣ Ε ΑΡ. 220

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΕΚΑΣΤΟΝ ΦΥΛΛΟΝ ΔΡΑΧΜΗ ΜΙΑ

ΣΠΙΤΑΓΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ κ. ΑΝΤΩΝΙΟΝ Μ. ΣΥΡΙΓΟΝ

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΑΡΑ ΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ
'Οδός 'Αγίου Κωνσταντίνου 7)
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΟΔΟΣ ΡΟΜΒΗΣ 16

ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Έτησία δρ. 50.— Έξάμ. δρ. 25
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ • Φρ. 50.— • Φρ. 25
ΑΜΕΡΙΚΗΣ • Δολ. 4.— • Δολ. 2

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ :

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μ. ΣΥΡΙΓΟΣ

Δημοσιεύσεις εις την σελίδα της αλληλο-
γραφίας: 30 λεπτά ή λέξεις δι' όλους. Διά ποιήματα
και έμπορικώς καταχωρήσεις ιδιαίτεροι συμφωνίαι.

☐ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ☐



ΕΡΩΣ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ



ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΕΡΑΣΕ.

Γιατί στενοχωρήθηκες; Ο Πάτρος δείχνει συχνά τώρα τελευταία μία φρονησιμότητα...

Η Δίνα ξηφανίσθη από τη ζωή του, δεν την ξαναδούσε πια... Καίτη, Μάρια, Ιωάννα... καμιά δεν τον έβλεπε...

Δεν έχασε δικιά σου στενοχωρήσαι... Η συνάντησή σου μαζί της δεν ήταν συνεπιδωμένη...

Αν η συναντήσας σας ήταν περισσότερες, αν είχες τον πατέρα να τη γνωρίζεις...

Αλλά ο έλεος σου είναι πλούσιος... Ηταν γι' αυτόν ένα λουλούδι οσάνο και περιστεράκι...

Και η Δίνα έβλεπε πάλι... Ηταν γι' αυτόν ένα λουλούδι οσάνο και περιστεράκι...



ΜΕΤΑΛΗΨΙΣ

Ποιος είπες πως μονάχα με το αίμα του Χριστού μεταβαίνουμε; Έσθ' δικό μου διανοήσε...

Το Ισθό νόμο, στέλνει από τα ούν από καρμίνι χειλι σου... Είσπερος



ΕΛΑ ΠΑΛΙ

Θέλω, μα δεν μπορώ να σε ξεχάσω... Πάντα μπροστά μου απήλω σιάς σε βλέπω...

Ελα πάλι πριν δεν ξανάδεις... Πάτραι

ΑΤΤΙΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ ΟΙ ΛΟΓΙΟΙ

Θέλουν καλά και σώσει... Κι βέβαια, πως; χρειάζεται όχι μία, παρά πολλές...



Σ' ΑΓΑΠΗ! Σ' ΕΛΑΤΡΕΥΩ!

Είσ το σπίτι της οικογενείας Τραγελάφου... Προσωπα: Η κ. Ίριμα Τραγελάφου...

Είσ την γκαρσονιέρα του κ. Γιαννάκη... Προσωπα: Η κ. Ίριμα Τραγελάφου...

Ελά μου το στόμα σου... Μερσι. Πόσο σ' αγαπώ!

Είσ το σαλόνι της Λουλουζ Παξιμαδάκη... Προσωπα: Η κ. Γιαννάκη...

Ελά μου το στόμα σου... Μερσι. Πόσο σ' αγαπώ!

Ελά μου το στόμα σου... Μερσι. Πόσο σ' αγαπώ!

(Συνέχεια εκ του προηγουμένου). Όταν η Έλενη έσπερασε άπ' έξω άτελήψυ άμέσως άπ' την ύψι του ότι κάτι σημαντικό είχε συμβή...

Και τότε; Ξέρεις τός δύο φωτογραφίας που είχε στα χέρια του... Είκοσι δέν τα έχωσ άλλα θέλοντας να έχη ούτ' τον τελευταίο λόγο...

Και έπειτα έβλεπε πάλι τον πατέρα της... Ηταν γι' αυτόν ένα λουλούδι οσάνο και περιστεράκι...

Ελά μου το στόμα σου... Μερσι. Πόσο σ' αγαπώ!

Ελά μου το στόμα σου... Μερσι. Πόσο σ' αγαπώ!

Ελά μου το στόμα σου... Μερσι. Πόσο σ' αγαπώ!

Ελά μου το στόμα σου... Μερσι. Πόσο σ' αγαπώ!

Και έστραψέ άπο το άλλο μέρος, για να κούνη τ' άκουμά της... Κι' άνω άκρίτος έβρανε, σάν πηγαμένο, έκείνη άκουε άκούμη τή λίζι...

Και τότε; Ξέρεις τός δύο φωτογραφίας που είχε στα χέρια του... Είκοσι δέν τα έχωσ άλλα θέλοντας να έχη ούτ' τον τελευταίο λόγο...

Και έπειτα έβλεπε πάλι τον πατέρα της... Ηταν γι' αυτόν ένα λουλούδι οσάνο και περιστεράκι...

Ελά μου το στόμα σου... Μερσι. Πόσο σ' αγαπώ!

Ελά μου το στόμα σου... Μερσι. Πόσο σ' αγαπώ!

Ελά μου το στόμα σου... Μερσι. Πόσο σ' αγαπώ!

Ελά μου το στόμα σου... Μερσι. Πόσο σ' αγαπώ!

