



# ΣΦΑΙΡΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ΕΤΟΣ 80<sup>Υ</sup> — ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 372

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝ. Μ. ΣΥΡΙΓΟΣ

ΑΘΗΝΑΙ, ΣΑΒΒΑΤΟΝ. 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 1926

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 7

ΤΟ ΦΥΛΛΟΝ ΔΡΑΧ. 2.

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ:  
Εσωτερικῶδ, ἑτησίᾳ δραχ. 100  
Εξωτερικῶδ 1 Λίρα Ἄγγλιας Ἀμερικῆς Δολλάρια 5

## ΑΠΟ ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΜΑΣ Η ΩΡΑΙΑ ΚΑΘΣΙΑΝΗ



Ἔβλεπαν τὸ Θεόφιλο καὶ τὴν γυναικὴ του μέγα δ' ἓνα ἀκάτιο νὰ διαδύχουν τὰ ἤρημα νερὰ τοῦ Κερατίου κόλπου.

Ἡ Καθσιανή, παρακολουθοῦσα τοὺς γάμους τοῦ Θεοφίλου, ἔσπριπτε ρόδα μέγα ἐπὶ βασιλικὸ ἄρμα.



— Μὴ φεύγης, Καθσιανὴ μου. Μείνε. Εἶμαι ἀβλαβὴς ὅπως ἡ δροδιά, εἶπεν ὁ Ἄκιλλας.

Ὁ Ἄκιλλας δίδει ἐπὶ τὴν Καθσιανὴ τὸν τελευταῖο χαιρετισμό.







# Η ΩΡΑΙΑ ΚΑΣΣΙΑΝΗ

ΤΟ ΕΡΩΤΙΚΩΤΕΡΟΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΩΤΕΡΟΝ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

05. **Άρ. 4.** (Συνέχεια εκ του προηγουμένου)

—“Αχ, τί έκανα ό άθλιος! Ω, Κασσιανή, εγκλιαιά και ώραία Κασσιανή... σ' έχασα για πάντα!

06. Στην στάσιν εκείνη του άπεγνωσμένου έμεινε για πολύ και για πολύ έκλαψε. Έκλαψε σαν μικρό παιδί κι' άναστενάξε σαν γυναίκα που την επρόδωσε ό άγαπημένος της.

07. Ο ύπερήφανος Θεόφιλος, αύτός που δεν επέτρεπε σε κανένα να του ύποδειξη την πλάνην του, συντριβή τώρα και όμολόγησε ότι έσφάλει. Έβλεπε την άβυσσο, μέσα στην όποια είχε πέσει, άλλ' ήτο άργά πειά. Η Κασσιανή είχε χαθεί γι' αυτόν και ή Θεοδώρα, ή επίσημη βασιλική μνηστή, επρόκειτο σε λίγες μέρες να γίνη σύζυγός του, ό παντοτεινός σύντροφος της ζωής του.

08. Η νύκτα περνούσε ήρεμη και ή σκέψεις του Θεοφίλου, σαν μαύρες Έρινύδες του έσπάραζαν την ψυχή. Ο Θεόφιλος δεν άνεγνώριζε πειά τον έαυτόν του. Έμοιαζε με τον κατάδικον εκείνο που περνάει την τελευταία νύκτα της ζωής του και προσπαθεί να συγκεντρώση της άναμνήσεις του για να δημιουργήση μιá ευδαιμονία της στιγμής, που θα τον παρηγορήση και θα τον ένθαρρύνη.

09. Και έθυμήθηκε την στιγμή που είδε για πρώτη φορά την Κασσιανή μέσα στην αίθουσα του παλατιού.

10. Ύστερα έβλεπε την Κασσιανή να φεύγη από το παλάτι και να του ρίχνη ένα βλέμμα γεμάτο γλύκα κι' άνεξικακία, που ένόμιζε πως του έλεγε:

11. — Θεόφιλε, γιατί μου κατέστρεψες τα ώραία όνειρά μου;

12. Έννοούσε τώρα ό Θεόφιλος ότι ήτο έντελώς άνίσχυρος για να λησμονήση την Κασσιανή. Τό ήσάνετο και τό όμολοούσε.

13. Έβλεπε τον έαυτό του να σύρεται πίσω από την Κασσιανή και να ποδη διαρκώς τον ώραϊον αυτόν άγγελο, να την άγαπᾶ αιώνιως και έν τούτοις να γνωρίζη ότι ή Κασσιανή ούδέποτε θα έγίνετο δική του.

14. Θα την όνειροπολούσε πάντοτε και όμως θα έβλεπε την Κασσιανή ν' άγαπᾶ άλλον. Θα διψούσε ή ψυχή του για ένα φιλί της κι' όμως θα έβλεπε άλλον να φιλή τα πολυπόθητα εκείνα χείλη.

15. Άνεστενάξε από τα βάθη της ψυχής του, έσήκωσε τα χέρια του ψηλά κι' έψιθύρισε με συντριβή:

16. — Θεέ μου, άρχίζει ή μεγάλη μου τιμωρία.

17. Την στιγμήν εκείνη ή πόρτα του δωματίου άνοιξε σιγά-σιγά κι' έφάνηκε ή βασίλισσα Εύφροσύνη.

18. Ο Θεόφιλος δεν έδίστασε να όμολογήση στη μητέρα του ότι έκαμε μεγάλο σφάλμα στην έκλογη της συζύγου του κι' ότι παρεσύρθη από την όργη του, ή όποια προς στιγμήν τον έτύπλωσε.

19. Μητέρα μου, της είπε, ήμουν τρελλός την στιγμή που επρόκειτο να δημιουργήσω την ευτυχία μου. Και δεν ήξευρα τί έκαμα.

20. Η όργη μου με έκαμε ν' άρνηθώ την Κασσιανή, την όποιαν άγαπούσα τόσο. Και έδωκα τό μήλο στη Θεοδώρα. Άλλά την κόρη αυτή ούτε την ήγάπησα ούτε θα την άγαπήσω ποτέ. Και ποτέ δεν θα ευτυχίσω μαζί της. Λυπήσου με, μητέρα μου, λυπήσου κι' εκείνη την δυστυχημένη. Η ζωή μας θα είναι μιá αιώνια δυστυχία, ένα φοβερό μαρτύριο.

21. — Δυστυχημένο μου παιδί, έψιθύρισεν ή βασίλισσα. Τί πρέπει να γίνη τώρα;

22. — Εσύ, ή όποια κατώρθωσες να βρῆς την Κασσιανή, έσύ μόνον θα μπορέσης να διορθώσης την καταστροφή και να μου δώσης σύζυγο όχι την Θεοδώρα, αλλά την Κασσιανή.

23. — Ζητείς λοιπόν να διαλύσης τον άρραβώνα σου;

24. — Ναι.

25. — Άλλ' αυτό είναι σκάνδαλον.

26. — Είναι όμως ή ευτυχία μου.

— Τέτοια σκάνδαλα, Θεόφιλε, σαλεύουν τα θεμέλια του θρόνου και κάμουν τό λαό να μισή τον βασιλέα του.

— Άς καταστραφή ό θρόνος μου. Τό πάν για την Κασσιανή.

— Η Θεοδώρα όμως; Έτσι θα κατασπαράξῃς την καρδιά της κόρης αυτής, ή όποια σε τίποτε δεν σου έπταισε.

— Άν ευτυχῆ όμως εκείνη εγώ θα μαρτυρώ.

— Δυστυχισμένη Θεόφιλε, έχεις άκόμη καιρό να σκεφθῆς. Λάβε ύπ' όψει σου ότι ή Θεοδώρα είναι ή αδελφή του Βάρδα κι' ότι ό Βάρδας είναι πολύ άγαπητός στο στρατό.

— Κανένα δεν φοβάμαι. Ο στρατός δεν θα με άδικήση που θα ζητήσω να διορθώσω μιá άδικία και να δώσω την γαλήνη στην ψυχή μου.

27. Η βασίλισσα είδε την έπιμονή του Θεοφίλου, που έζητούσε να διαλύση τον άρραβώνα του με την Θεοδώρα κι' έδέχθη να τον βοηθήση να βγῆ από την άπελπισία του.

28. Για να διαλυθῆ ή άρραβώνας του Θεοφίλου με την Θεοδώρα, έπρεπε πρό παντός να συναινέση ό βασιλεύς Μιχαήλ ό Β'. Και ναί μεν ό βασιλεύς εις τέτοιου είδους ζητήματα μιá είχε γνώμη, ότι πρώτη και κυρία άρετή των βασιλέων είναι ή άυστηρά τήρησις του λόγου των. Άλλά ή Εύφροσύνη είχε μεγάλη πεποίθισιν στην έπιρροή που έξασκούσε στον βασιλέα, ό όποιος την άγαπούσε διαπύρως, άνελαβε δε να μεσολαβήση σ' αυτόν με την πεποίθισιν ότι θα κατώρθωνε να τον πείση να διαλύση τον άρραβώνα.

29. Άπεχωρίσθη από τον Θεόφιλο και άπεσύρθη στο ιδιαίτερό της δωμάτιο για να κοιμηθῆ, αλλά έστάθη άδύνατον. Άλλά και στο Θεόφιλο δεν ήρχετο ό ύπνος. Όλη την νύκτα έμεινε άγρυπνος, προσπαθών να μαντεύση ποιá θα ήτο ή άπάντησις του βασιλέως.

## Η περιφρονημένη

30. Η βασίλισσα Εύφροσύνη έπέτυχε για τον Θεόφιλον τό καλλίτερο και τιμαφέστερο δώρο: Κατώρθωσε να πείση τον βασιλέα να δεχθῆ την διάλυσιν του άρραβώνος. Ο Θεόφιλος δεν επερίμενε να τον καλέση ή βασίλισσα. Μόλις έμαθε ότι ή συζήτησις της μητέρας του με τον βασιλέα έτελειώσε, έτρεξε να την συναντήση.

31. — Μητέρα μου, εκραύγασε, μόλις έμπηκε στο βασιλικό δωμάτιο. Τί θ' άκούσω άραγε;

32. — Χαράς ευαγγέλια, Θεόφιλε, άπήντησεν εκείνη.

33. — Ο βασιλεύς;

34. — Έδέχθηκε, Θεόφιλε. Δεν θεωρεί έπιτυχημένη την έκλογη της Θεοδώρας και σε προσκαλεί να διαλύσης την μνηστεία σου.

35. — Και ή Κασσιανή;

36. — Είσαι έλευθερος, παιδί μου, ν' άκολουθήσης την όρημν της καρδιάς σου. Άν άγαπᾶς την Κασσιανή, νυμφεύσου την. Ο βασιλεύς τό δέχεται.

37. Ο έρωτευμένος Θεόφιλος έγονάτισε μπροστά στη βασίλισσα κι' άρχισε να της φιλή τα χέρια, ένῶ δάκρυα έτρεχαν από τα μάτια του.

38. — Ω, άγία γυναίκα, εκραύγαζε. Σ' έσένα χρωστώ την μεγάλη μου αυτή ευτυχία.

39. Ήταν ή τρίτη μεταμεσημβρινή ώρα, όταν ή βασίλισσα Εύφροσύνη έπεσκέφθη την Κασσιανή, για να σταλάξη στην πληγωμένη της καρδιά τό βάλαμο της παρηγορίας.

40. Την ώρα εκείνη ή Κασσιανή εύρίσκετο μέσα στο εργαστήριό της και εργάζετο, όταν ή πόρτα άνοιξε κι' έφάνηκε ή μητέρα της.

41. — Κασσιανή μου, της είπε, άφησε τα όλα και τρέξε κάτω στην αίθουσα. Η βασίλισσα σε ζητεί πάλι.

42. Μόλις ή βασίλισσα είδε την Κασσιανή, της είπε:

43. — Γνωρίζω, κόρη μου, την αιτία της λύπης σου' βεβαιώσου όμως ότι ή βασίλισσα δεν έλυπήθηκε λιγώτερο από σένα. Δεν έκλα-

ψαν μονάχα τα δικά σου μάτια, Κασσιανή, πιστεύσε με.

44. — Ω, κραταιά βασίλισσα, έψιθύρισεν ή Κασσιανή, μη με νομίξης άχαρίστη. Μέσα στον πόνο της ψυχής μου και μέσα στη λύπη μου δεν έλησμόνησα εγώ την καλή μου βασίλισσα. Είναι άλήθεια ότι έκλαψα πολύ, αλλά δεν έκλαψα μόνο για μένα.

45. Σε πιστεύω, είπε με μειδιάματα άγαθότατο ή βασίλισσα... Άλλά τώρα ως τα ξεχάσουμε όλα. Ο Θεός θα σου δώση τό δικήν σου.

46. Η Κασσιανή παρατηρούσε έκπληκτη την βασίλισσα, χωρίς να μπορῆ να έννοήση την σημασία των λόγων της.

47. — Επαναλαμβάνω, Κασσιανή μου, είπεν ή βασίλισσα, ότι πρέπει να λησμονήσης ό,τι συνέβη χθές. Ο Θεόφιλος ένήργησε υπό τό κράτος στυγμιαίας όργης...

48. — Ο Θεόφιλος, Μεγαλειοτάτη, άπήντησεν ή Κασσιανή, έκαμε ό,τι ένόμισε καλό.

49. — Ναι, Κασσιανή, αλλά δεν έκαμε τό καλόν.

50. — Άν κρίνετε σεΐς έτσι...

51. — Όχι... Δεν κρίνει έτσι μόνον ή βασίλισσα, αλλά και ό Θεόφιλος. Τον είδα χθές την νύκτα να κλαίη από μεταμέλεια.

52. — Μετενόησε διότι έμνηστεύθη;

53. — Όχι, Κασσιανή, αλλά διότι δεν έμνηστεύθη σε.

54. Η Κασσιανή έκοκλήνησε κι' εκατέβασε τα μάτια.

55. Η βασίλισσα έπήρε τα χέρια της Κασσιανής, την εκύτταξε κατά πρόσωπο και την ήρωτησε:

56. — Κασσιανή, μισείς άραγε τον Θεόφιλο;

57. — Κονένα δεν μισώ, Μεγαλειοτάτη, διότι δεν έχω την δύναμιν να μισήσω. Μόνον να ευχηθώ μπορώ και δεν θα παύσω να παρακαλώ τον Θεό για την ευτυχία του Θεοφίλου.

58. — Άλλά δεν φθάνει μόνον να προσεύχεσαι για την ευτυχία του, πρέπει και να εργασθῆς γι' αυτήν.

59. — Εγώ; Και πως;

60. — Μην τρέχῃς, κόρη μου. Ο Θεόφιλος έμνηστεύθη την Θεοδώρα, αλλά δεν την άγαπᾶ.

61. Κ' έπειδή ή Κασσιανή σιωπούσε, χωρίς όμως να της διαφεύγη που ήθελε να καταλήξη ή βασίλισσα, ή Εύφροσύνη έξηκολούθησε:

62. Ο δυστυχής Θεόφιλος, που όργήθησε από μιá σου άπάντησιν, ήθέλησε να τιμωρήση εκείνη, ή όποια του ύπέδειξε ένα σφάλμα του. Και τότε έδωκε τό μήλο στη Θεοδώρα. Άλλά ή τιμωρία του ήρθε άμέσως. Διότι τότε μόνον έννόησε ότι άγαπᾶ την Κασσιανή. Τότε ήρθε σ' έμένα και με παρεκάλεσε γονατιστός να έλθω σ' έσένα και να σου ζητήσω για χάρι να μη μνησικακής μαζί του και να τον συγχωρήσης για ό,τι έκανε.

63. — Μεγαλειοτάτη, τρέμο όλόκληλη από συγκίνησιν. Για μένα ό Θεόφιλος είναι πρόσωπον ιερό. Δεν έχω τό δικαίωμα να τον άγαπήσω παρά ως βασιλέα μου.

64. Άλλ' ούτε να εόν συγχωρήσω έχω τό δικαίωμα, διότι ό Θεόφιλος δεν μου έκαμε κανένα κακό.

65. — Έν τοιαύτη περιπτώσει Κασσιανή, είπε ή βασίλισσα ή άνεξικακία σου πρέπει ν' ανταμειφθῆ Θέλεις να έλθῃς μαζί μου και να μίνης κοντά μου στο Παλάτι;

66. — Τέτοια ευνοία, Μεγαλειοτάτη...

67. — Αυτό δεν είναι πλέον ευνοία Κασσιανή, αλλά ύποχρέωσις μιás μητέρας προς τον κόρη της, μιás βασιλίσσης προς βασιλικήν νύμφην.

68. — Βασιλικήν νύμφην; ήρωτησε με έκπληξιν ή Κασσιανή.

69. — Γιατί όχι; Ο Θεόφιλος μιαν μόνον άγαπᾶ. Και ήρθα εδώ πέρα σήμερα για να σου άναγγείλω ένα ευχάριστο γεγονός.

70. — Είπατε ευχάριστα.

71. — Πάρα πολύ...

72. — Μεγαλειοτάτη!

(\* Ακολουθεί)