

Χαιρετισμός Υπουργού Εσωτερικών της Ελλάδας κ. Κώστα Σκανδαλίδη εκ μέρους του Έλληνα Πρωθυπουργού κ. Κώστα Σημίτη και της Ελληνικής Κυβέρνησης.

27 Ιουνίου 2002

Είναι μεγάλη τιμή και χαρά για μένα που βρίσκομαι ξανά, που πατώ αυτό το χώμα αυτού του νησιού και βρίσκομαι σ' αυτό το σημείο ακριβώς για να μεταφέρω όλη την αγάπη, αλλά και την υπόσχεση να λάβουν τα όνειρα εκδίκηση, όλη την αγάπη, αλλά και την συμπαράσταση ολόκληρου του ελληνισμού να δικαιωθούν οι αγώνες που έκανε ο ήρωας που σήμερα τιμούμε.

Γι' αυτό θέλω να σας μεταφέρω αυτό τον χαιρετισμό, από τον πρωθυπουργό της Ελλάδας, τον Κώστα Σημίτη.

Μου κάνει μια μεγάλη εντύπωση. Διαβάζοντας τα αποσπάσματα από το ημερολόγιο του Κυριάκου Μάτση. Μου κάνει εντύπωση η ενότητα, η αδιάσπαστη ενότητα που είχε ανάμεσα στις ιδέες του, στην πίστη του, στην συνείδησή του και στις πράξεις του.

Πέρα από το αίμα, τη θυσία του, την αλήθεια, έδειχνε ένα άνθρωπο σοφό, νέο και σοφό, που αυτά που έκανε είναι αυτά που πίστευε. Και είναι πραγματικά μακαριστοί, λέει σε κάποιο σημείο του ημερολογίου του, οι άνθρωποι που μπορούν αυτά που πιστεύουν, τα ίδια πράγματα να κάνουν. Και να αγωνίζονται χωρίς τον φόβο οποιασδήποτε δουλείας για τα μεγάλα και τα υψηλά, για τη ζωή τους, για τον τόπο τους, για την πατρίδα τους.

Λόγιος και αγωνιστής, άνθρωπος που θυσιάστηκε, ατρόμητος, ταυτόχρονα ένας οραματιστής και ιδεολόγος, δεμένος με τη ρίζα, με το χώμα, με τις πέτρες, με την θάλασσα, τα δέντρα αυτού του πολύπαθου τόπου.

Γράφει, "μακαριστοί αυτοί που δρόμους πρωτανοίγουν - ευλογημένοι αυτοί που τους ακολουθούν". Το γράφει ο ίδιος.

Το δικό μας χρέος δεν μπορεί παρά να είναι στον ίδιο δρόμο που πρωτο-άνοιξε, ενωμένοι οι Έλληνες να καταφέρουμε μια τεράστια ρωγμή στα τετελεσμένα που ύψωσαν τα τείχη στην μαρτυρική πόλη και το μαρτυρικό νησί. Να σπάσουμε αυτά τα τετελεσμένα.

Και πιστεύω ότι μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια ολόκληρου του ελληνισμού, είδη οι μέρες φαίνεται να είναι λίγο πιο φωτεινές, λίγο πιο φωτεινές.

Εδώ απόψε δεν μπορούμε παρά να υποσχεθούμε όλοι μαζί ότι θα συνεχίσουμε μέχρι το χάραμα, μέχρι την ελευθερία.

Τιμή στον ήρωα που σήμερα τιμούμε.