

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΤΣΗ

27 Ιουνίου 2002

Χαιρετισμός Θάσου Σοφοκλέους

Με βαθειά συγκίνηση, με συναισθηματική φόρτιση και εθνική υπερηφάνεια, παραδίδουμε σήμερα στον Κυπριακό Ελληνισμό ένα κομμάτι από την ιστορία του.

Εδώ ακουμπά η ιστορία. Εδώ αναδύεται μεγαλόπρεπη η μορφή του Κυριάκου Μάτση. Εδώ, μέσα από το συμβολικό κρησφύγετο του, ξεπηδά σαν αστραπή, μαζί με τη μεγάλη έκρηξη, η αδούλωτη ψυχή του.

Το μνημείο αυτό αφιερωμένο στο μεγάλο μας ήρωα, τον ιδεολόγο και οραματιστή Κυριάκο Μάτση, που πορεύτηκε με θάρρος και αυταπάρνηση και έγραψε τη δική του ιστορική πορεία, αγωνιζόμενος για την απελευθέρωση του Κυπριακού λαού, από τον Αγγλικό ζυγό, θα παρουσιάζει το μεγαλείο της αδούλητης γενιάς του πενήντα πέντε, και θα θυμίζει τις θυσίες και τα ολοκαυτώματα του Κυπριακού λαού, στον υπέροχο αγώνα για λευτεριά.

Η μορφή του μεγάλου μας ήρωα, γαλήνια και επιβλητική, όπως γαλήνια και επιβλητική υπήρξε κατά τη διάρκεια του αγώνα, θα εμπνέει και θα προβληματίζει τις επερχόμενες γενιές, θα τους θυμίζει το χρέος προς την πατρίδα, θα υπογραμμίζει τις ευθύνες τους και θα τους καθοδηγά προς τα πεπρωμένα της φυλής.

Η φωνή του καθάρια και ακλόνητη θα αποστομώνει και θα καθυλώνει τους βέβηλους και τους διαστρεβλωτές της ιστορικής αλήθειας.

Το αδούλωτο και ανήσυχο πνεύμα του, θα είναι πάντα εδώ ακοίμητος φρουρός και υπερασπιστής των δικαιωμάτων του λαού μας.

Οι αγωνιστές της ΕΟΚΑ, εμείς που επιζήσαμεν του τιτάνιου εκείνου αγώνα ενάντια στην Αγγλική αυτοκρατορία, νοιώθουμεν ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση για το μεγαλόπρεπο τούτο έργο και είναι προς τιμή της Κυβέρνησης Κληρίδη και του Κυπριακού Ελληνισμού η αποδιδόμενη και πρέπουσα τιμή προς τον αγώνα του 55-59.

Η μνήμη ανατρέχει σήμερα και θυμάται το αδούλωτο και απροσκύνητο παλληκάρι του Παλαιχωρίου, τον αετό του Πενταδάκτυλου, που δεν δίστασε και δεν πτοήθηκε να κοιτάξει κατάματα τον περιβόητο στρατάρχη Χάρτινγκ και να τον καθυλώσει με την ιστορική και θαρραλέα απάντηση του «Ου περί χρημάτων τον αγώνα ποιούμεθα αλλά περί αρετής».

Υποκλινόμαστε μπροστά στη θυσία του και στο μεγαλείο της ψυχής του και εκφράζουμεν το θαυμασμό και την ευγνωμοσύνη μας για όσα ωραία και μεγάλα μας πρόσφερε.