



www.Ταχυδρομια

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  
κ. ΓΛΑΥΚΟΥ ΚΛΗΡΙΔΗ  
ΣΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΗΡΩΑ ΤΟΥ  
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΟΚΑ 1955-1959 ΚΥΡΙΑΚΟΥ  
ΜΑΤΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Πέμπτη 27 Ιουνίου 2002, ώρα 8.00 μ.μ.

Είναι με εθνική περηφάνια και βαθιά συγκίνηση που τελώ σήμερα τα αποκαλυπτήρια του μνημείου του ήρωα του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-59 Κυριάκου Μάτση και εγκαινιάζω την αίθουσα εκδηλώσεων, η οποία φιλοδοξεί να καταστεί ένας χώρος δημιουργικός για τις πνευματικές και πολιτιστικές αναζητήσεις της σύγχρονης κυπριακής κοινωνίας.

Ο Κυριάκος Μάτσης ήταν από τα πιο φωτεινά πνεύματα των αγωνιστών της ΕΟΚΑ του 1955-59. Ήταν προσωπικότητα που ακτινοβόλούσε, που κατόρθωνε να μετουσιώνει την ιδεολογία σε πράξη ζωής και τον πατριωτισμό σε αρετή.

Ο Μάτσης δεν είναι ένας απλός ήρωας του αγώνα. Υπήρξε μια συγκροτημένη προσωπικότητα, την οποία διέκρινε η βαθιά φιλοσοφημένη σκέψη, ο αγωνιστικός ιδεαλισμός, ο πολιτικός ρεαλισμός και το πάθος για ελευθερία.

Ήταν ηγέτης από τα νεανικά του χρόνια. Ήταν πρότυπο ήθους και επιδόσεως ως μαθητής και αργότερα ως φοιτητής της Γεωπονικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είχε τη σκέψη καθαρή και ελεύθερη. Πίστευε στο δίκαιο χωρίς συμβιβασμούς. Ήταν ψυχικά λεβέντης και διέθετε πλούσια πνευματική αρχοντιά.

Ενώ σπούδαζε στην Ελλάδα ο Κυριάκος Μάτσης, μοίραζε τη ζωή του στην επιστήμη και στη διαφώτιση για τα δίκαια του κυπριακού αγώνα. Κι όταν, τελειωμένος πια γεωπόνος, επιστρέφει από τη Θεσσαλονίκη στην Κύπρο, το 1952, ο Κυριάκος Μάτσης, με την αυτοπεποίθηση του αγνού ιδεολόγου και με την έξαρση του οραματιστή, δηλώνει απερίφραστα την αγάπη του για την Κύπρο και το διακαή πόθο του για ελευθερία. Στρατεύθηκε από τους πρώτους στον υπέροχο αγώνα της ΕΟΚΑ του 55-59.

Ο Μάτσης, στρατολογεί και κατηχεί αγωνιστές, σχεδιάζει, προετοιμάζει και οργανώνει, υπό την καθοδήγηση των αρχηγών του αγώνα Μακάριου και Διγενή. Γίνεται γενικός σύνδεσμος όλης της Κύπρου, διανέμει πληροφορίες και διαταγές, ενώ, παράλληλα, βοηθά με τη γεωπονική επιστήμη του τους αγρότες.

Στις 6 Ιανουαρίου 1956 ο Κυριάκος Μάτσης συνελήφθη και οδηγήθηκε στα φρικτά κρατητήρια της Ομορφίτας. Σ' αυτά τα κρατητήρια άρχισε το φοβερό μαρτύριό του, αλλά και έλαμψε η μεγαλοσύνη του.

Μια μέρα τον επισκέφθηκε ο Άγγλος Κυβερνήτης Τζών Χάρτινγκ για να ζητήσει από τον Μάτση να του αποκαλύψει το μέρος που κρυβόταν ο αρχηγός του αγώνα Διγενής. Σε αντάλλαγμα, ο Χάρτινγκ πρόσφερε στον Κυριάκο Μάτση το τεράστιο, για την εποχή εκείνη, ποσό του μισού εκατομμυρίου λιρών και ασφαλή φυγάδευση στο εξωτερικό. Ιστορική υπήρξε η αντίδραση και η απάντηση του Κυριάκου: «Λυπούμαι γιατί δεν έχετε αντιληφθεί με ποιο συνομιλείτε. Πρέπει να ξέρετε ότι εμείς ου περί χρημάτων ποιούμεθα τον αγώνα αλλά περί αρετής».



Στις 13 Σεπτεμβρίου, 1956 απέδρασε μαζί με 6 άλλους αγωνιστές από τα κρατητήρια Κοκκινοτριμιθιάς. Στη συνέχεια, ανέλαβε την αρχηγία του τομέα της Κερύνειας.

Το πρωινό της 19<sup>ης</sup> Νοεμβρίου, 1958, ο Κυριάκος Μάτσης πολιορκημένος στο κρησφύγετό του, στην πρόκληση των κατακτητών να παραδοθεί απάντησε: «Μολών λαβέ. Τώρα είμαι μόνος, ελάτε, αν τολμάτε, να με πάρετε. Δεν θα με βγάλετε ζωντανόν από εδώ μέσα. Αν βγω, θα βγω πυροβολώντας». Αυτές ήταν οι τελευταίες του λέξεις. Έτσι φύλαξε ο Μάτσης τις Θερμοπύλες του.

Ελληνίδες και Έλληνες,

Σήμερα, ο κυπριακός ελληνισμός αγωνίζεται ένα αγώνα ειρηνικό για να ανατρέψει τις φοβερές συνέπειες της τουρκικής εισβολής και κατοχής, για να επανακτήσει τα δικαιώματά του, για να διασφαλίσει το μέλλον του στη γη των προγόνων του. Στη γη που πότισαν με το αίμα τους ο Μάτσης και όλοι όσοι έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία αυτού του μαρτυρικού τόπου από τότε μέχρι σήμερα.

Για την επιτυχία αυτού του αγώνα αφιερώνουμε όλες τις δυνάμεις μας και έχουμε πολύτιμο συμπαραστάτη την Ελλάδα. Σημαντική βοήθεια μας προσφέρουν, επίσης, οι απόδημοι αδελφοί μας, ξένα κράτη και προσωπικότητες.

Η δική μας πλευρά επιμένει σε λύση στα πλαίσια των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών, του κοινοτικού κεκτημένου και των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Θα συνεχίσουμε την εποικοδομητική στάση μας, ελπίζοντας και αισιοδοξώντας ότι στο τέλος θα βρεθεί λύση, αποδεκτή και από τις δύο κοινότητες, τις οποίες θα ωφελήσει εξίσου.

Στο μεταξύ, συνεχίζουμε την ευρωπαϊκή μας πορεία, που παραμένει στόχος μας. Η πορεία αυτή ήδη ολοκληρώνεται και στο προσεχές μέλλον η Κύπρος θα ανήκει στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια. Αυτό θα είναι το μεγαλύτερο επίτευγμά μας μετά την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εύχομαι να έχει λυθεί μέχρι τότε το κυπριακό για να επωφεληθούν εξίσου, από την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Τουρκοκύπριοι συμπατριώτες μας.

Έχουμε όλοι μπροστά μας ένα υπέρτατο καθήκον. Το καθήκον να αποκαταστήσουμε τη δικαιοσύνη στη μαρτυρική Κύπρο, να μετατρέψουμε την Κύπρο σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα συμβάλει στην ασφάλεια, τη σταθερότητα, την ειρήνη και τη συνεργασία μεταξύ όλων των κρατών της περιοχής. Αυτό το μεγάλο όραμα θα ικανοποιήσει τις προσδοκίες του λαού μας και θα διασφαλίσει το μέλλον του σ' αυτή τη γη, στην οποία ζει και δημιουργεί για χιλιάδες χρόνια.