

Ομιλία του Πρέσβη της Κύπρου στην Αθήνα κ. Χριστόδουλου Πασιαρδή.

Κυρίες & κύριοι

Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή το γεγονός ότι ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Απόστολος Κακλαμάνης εγκαινιάζει την σημερινή έκθεση φωτογραφιών και κειμένων του αθάνατου ήρωα της ΕΟΚΑ Κυριάκου Μάτση.

Η τιμή δεν εκπορεύεται μόνον από την ιδιότητα του κ. Κακλαμάνη. Περισσότερο εκπορεύεται από το γεγονός ότι ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων από τα φοιτητικά του χρόνια μέχρι σήμερα, έχει εντάξει τον εαυτό του στις επάλξεις του Αγώνα για την ελευθερία της Κύπρου και την δικαίωση του Κυπριακού Ελληνισμού. Και σ'αυτές τις αγωνιστικές επάλξεις ο κ. Κακλαμάνης ουδέποτε υπεχώρησε, ουδέποτε εσιώπησε. Ο ίδιος βέβαια δεν θέλει να τον ευχαριστούμε γι' αυτή την στάση του. Εμείς όμως θέλουμε και επιμένουμε και υποχρεούμεθα να τον τιμούμε για το ήθος και την αρετή του και τις αγώνες και την προσφορά του στην Κύπρο και την πίστη την συνέπειά του σε αρχές και ιδεώδη που κοσμούν την ανθρώπινη ζωή και υπόσταση.

Καλοσωρίζω στην Αθήνα και στην σημερινή εκδήλωση τον αδελφό του ήρωα, φίλο βουλευτή Γιαννάκη Μάτση. Αγωνιστής και ο ίδιος ευτύχησε να επιζήσει του μεγάλου και θρυλικού εκείνου Αγώνα 55-59, ατοίχησε να γευτεί την πίκρα της αδικαίωτης θυσίας του αδελφού του και δυστύχησε να βιώνει μαζί με όλους μας την απέραντη οδύνη της σημερινής μεγάλης τραγωδίας του λαού του τόπου μας.

Το επίθετο Μάτσης είναι μεγάλο και βαρύ. Τόσο μεγάλο που να εμπυχώνει και τόσο βαρύ που να χρεώνει. Οι φωτογραφίες και τα κείμενα που εκτίθενται σήμερα απλώς ιχνογραφούν μίαν ηρωϊκή μορφή και μια γενναία ψυχή. Αυτή του Κυριάκου Μάτση. Καμιά όμως φωτογραφία και κανένα κείμενο δεν θα μπορέσει ποτέ να αποδώσει στην έννοια και στην πληρότητα το ηθικό σθένος, το πνευματικό φως, το δοξαστικό μεγαλείο και την αρετή του Κυριάκου Μάτση. Εξω από κάθε φωτογραφία, έξω από κάθε κείμενο του Κυριάκου Μάτση θα μένει πάντα ένα σοβαρό για να μετρά την μεγαλοσύνη του ήρωα και να

απαγγέλει τον ηρωικό θρύλο του όταν η ιστορία τον κράζεται να διηγήται την αγέραστη δόξα του. Μελετούμε ξανά σήμερα την σεμνή μορφή του Κυριάκου Μάτση. Και μέσα από τις φωτογραφίες και τα κείμενά του μελετούμε ξανά τις ευθύνες και το χρέος μας. Γιατί ο Κυριάκος Μάτσης δεν ήταν και δεν είναι απλώς μια μεγάλη τιμή, είναι και μια μεγάλη οφειλή, είναι μια διαπεραστική κραυγή των ιστορικών υποχρεώσεών μας. Ο Κυριάκος Μάτσης δεν πρόλαβε να δει σκοτωμένα τα όνειρά του στις ακτές της Κερύνειας το 1974, δεν πρόφτασε να δει την θάλασσα της Κερύνειας να φέρνει και να αποβιβάζει Τούρκους στο νησί. Στο Δίκωμο, στον τόπο της θυσίας του, εκεί που έλαμψε σαν άστρο η αρετή του, κιματίζει σήμερα η Τουρκική πανσέληνος. Και εμείς περιδιαβάζοντας ξανά τις φωτογραφίες και διαβάζοντας ξανά τα κείμενά του πέρνουμε από τον Κυριάκο Μάτση φώς από την θυσία και το βλέμμα του για να μπορούμε να βλέπουμε τον ίσιο δρόμο μέσα στην ομίχλη της σημερινής εθνικής ζωής μας. Τον δρόμο για την λευτεριά, την δικαίωση της μικρής και αγαπημένης πικραμένης πατρίδας μας. Τον δρόμο που δείχνει ο Κυριάκος Μάτσης.

Ευχαριστώ πολύ.