

## Ομιλία του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων

### κ. Απόστολου Κακλαμάνη.

Κύριε Πρέσβη ....

Τιμούμε σήμερα την μνήμη του Αγωνιστή Κυριάκου Μάτση, μιας από τις πιο ηρωικές μορφές του απελευθερωτικού Αγώνα της Κύπρου. Προτίμησε ως ένας νέος να θυσιαστεί παρά να παραδωθεί ζωντανός στα χέρια των εχθρών. 40 χρόνια μετά τον θάνατό του, η θυσία του παραμένει ανεξίτηλη στην μνήμη μας, όχι μόνον στην δική μου της γενιάς της δεκαετίας του 50, παρακολουθήσαμε το υπέροχο αγώνα για τον ελληνισμό, αλλά και όλων των προγενέστερων και μεταγενέστερων γενιών. Το μήνυμα του Κυριάκου Μάτση παραμένει ανέπαφο και νομίζω ότι αποτελεί παράδειγμα για τις νεότερες γενιές. Αυτά που με μεγάλη συγκίνηση ακούσαμε από τον κ. Γιαννάκη Μάτση μας έδωσαν σε πολύ αδρές γραμμές την πολύπλευρη μορφή του Κυριάκου Μάτση. Δεν ήταν μόνον ένας ελεύθερος άνθρωπος, γι' αυτό μπορούσε να δώσει και την ζωή του για τον αγώνα της ελευθερίας. Ήταν ένας νους που μπορούσε να συλλάβει όχι μόνον την μοίρα, την πορεία του κυπριακού ελληνισμού αλλά την παναθρώπινη μοίρα. Γι' αυτό και η απώλεια τέτοιων προσωπικοτήτων του κυπριακού ελληνισμού όπως ήταν ο Κυριάκος Μάτσης αλλά και όλοι εκείνοι της σειράς των νέων που με αυταπάτηση, θεληματικά προχώρησαν και γνωρίζοντας ότι ίσως στο πέραςμα αυτού του αγώνα θα είχε μεγαλύτερη απόσταση από την διάρκεια της ίδιας τους της ζωής.

Σήμερα 24 και πάνω χρόνια η ίδια αγωνία που διακατείχε τότε τον ελληνισμό της Κύπρου και της νεολαίας, σήμερα τον ελληνισμό και την νεολαία του στην Ελλάδα και σ' ολόκληρο τον κόσμο διακατέχει ότι για το μέλλον και την τύχη της Κύπρου, την συνέχιση της βάρβαρης εισβολής ο απτίλας παραμένει. Η συνέχιση της κατοχής ενός κράτους μέλους του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο εποικισμός της κατεχόμενης Κύπρου από Τούρκους που έφθασαν από τα βάθη της Ανατολίας, ο ξεριζωμός από τις πατρογονικές εστίες και ο σφαιτερισμός των περιουσιών 200 χιλιάδων ελληνοκυπρίων, η στέρηση του ατομικού δικαιώματος της ελευθερίας και της μετακίνησης στα κατεχόμενα όλων των Ε/Κ, η βεβήλωση και η λείλασία των πολιτιστικών μας θησαυρών, η υπονόμηση των ερευνών για

την τύχη των αγνοουμένων, είναι από τις συνέπειες του μεγάλου δράματος που συνεχίζεται.

.....

Αποκορύφωμα του Τουρκικού κινισμού είναι να προστατεύσει τον λαό της λαμβάνοντας πολιτικά μέτρα για την ενίσχυση του αμυντικού της συστήματος εν' όψει και των απειλών ή του αυξανόμενου εξοπλισμού, των αυξανόμενων δυνάμεων κατοχής. Όμως είναι τεράστια η ευθύνη για την σημερινή κατάσταση στην Κύπρο και την συνέχιση της κινικής στάσης της Τουρκίας που απειλεί την ειρήνη και σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή της διενθούς κοινότητας που δεν αντιδρά με αποφασιστικότητα στις προκλήσεις αυτού του διεθνούς ταραξία. Είναι μεγίστη η ευθύνη των Ην. Πολιτειών, της Αγγλίας, της Γαλλίας που ανέχονται μετά από 24 χρόνια να βρίσκονται στο καλάθι των αχρήστων του Απίλα οι περήφημες αποφάσεις τους ως μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Και δεν ανέχονται μόνον αυτό, αλλά επιπλέον υποστηρίζουν είτε πολιτικά είτε ενισχύοντας το Τουρκικό οπλοστάσιο. Ειδικά οι ΗΠΑ έχουν επιδείξει μια προκλητική στην ουσία ανεξαρτήτως των ρόλων και των επαγγελιών του εκάστοτε Αμερικανού Προέδρου προς τους Έλληνες Ομογενείς. Προκλητική αδιαφορία για την τραγωδία της Κύπρου. Και έχουν θυσιάσει κάθε αρχή δικαίου και ηθικής στο βωμό μικρόψυχων συμφερόντων και κοντόφθαλμων σκοπιμοτήτων. Είναι εξοργιστική ιδιαίτερα τονίζω η πρόσφατη προσπάθεια δια στόματος του ίδιου του Προέδρου Κου Κλίντον στο Λονδίνο η εξίσωση του θύτη με τον θύτη.

.....

Το παράδειγμα του Κυριάκου Μάτση παραμένει γιατί ο αγώνας συνεχίζεται. Ακολουθούν σήμερα μορφές αγωνιστών όπως ο Τάσος Ισαάκ και Σολωμός Σολωμού. Η θυσία όλων των ηρώων του κυπριακού ελληνισμού πρέπει να μας εμπνέει πιά πολύ, πρέπει να ενισχύει την αποφασιστικότητά μας, πρέπει να χαλudώνει την αρραγή ενότητα και τον αγώνα ολόκληρου του ελληνισμού, ο λαός της Κύπρου ολόκληρος ο ελληνικός πληθυσμός της Κύπρου επανέβρει την ελευθερία και την γαλήνη.

Πιστεύω ότι σήμερα δεν τιμούμε εμείς τον Κυριάκο Μάτση, αλλά τιμώνουμε εμείς τιμή από τον ήρωα, κι όπως κάθε φορά που ανατρέχουμε στους αγωνιστές του κυπριακού αγώνα, πιστεύω ότι είναι για μας περισσότερο τιμή, για μας περισσότερο κουράγιο για μας περισσότερη θέληση.

Σας ευχαριστώ.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ - ΑΡΧΕΙΟ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΤΣΗ