

10.2.1944

Τέλειωσαν μέ τήν βοήθειαν του θεου τή γραπτά του εξαμήνου. Ἡ
επιτυχία μας ἦτο μάλλον μετρία διότι τά γραπτά μας ἦσαν εἰς τὴν ἀδύνατον βαθμὸν
δύσκολα.

Ὅταν πύρωμεν τοὺς βαθμοὺς θά δοῦμεν τίς προκοπὰς μας.

13.2.1944

Πρέπει νά εἴμεθα πάντοτε προσεκτικοί ~~καί~~ εἰς ὅλας τῆς ὑποθέσεις τῆς
ζωῆς μας. Ἄς μὴ λησμονοῦμεν ὅτι τὰ μεγαλύτερα λάθη ὀφείλονται εἰς ἀσημάντους
ἀποτυχίας. Ἐνῆς ἀπροσεκτοῦ φρουρῆς πιθανόν νά καταστρέψῃ ὀλόκληρον στρατόπεδον.
Ἐνῆς ἀπροσεκτοῦ οδηγῆς αυτοκινήτου μπορεῖ νά σκοτώσῃ πολλοὺς ἄλλους μεταξύ
τῶν ὁμοίων καί τὸν ἑαυτὸν του. Ἐνῆς σθηροδρομικοῦ υπάλληλου υπεύθυνος διὰ
τὴν ἀλλαγὴν τῶν γραμμῶν τοῦ τραίνου δύναται κάλλιστα νά φονεύσῃ κληρὸς ἀνθρώπων
καί νά ἐπιφέρῃ ἀνεπανορθώτους καταστροφὰς ἀπὸ μίαν μικρὰν ἀπροσεξίαν. Καί τόσα
ἄλλα παραδείγματα.

Ἄς εἴμεθα λοιπὸν προσεκτικοί εἰς ὅλα, εἰς τὰ μαθήματα, εἰς τὴν ἐν γένει
συμπεριφορὰν, εἰς τὴν συνανατροφὴν, εἰς τὰ λόγια μας καί εἰς τὸν καθόλου βίον μας.
Ἐπίσης δὲν πρέπει ποτέ νά θυμῶμεν καί νά παραφερόμεθα. Βεβαίως ὑπάρχουν καί
ἐκ φύσεως νευρικοί, οἱ ὅποιοι σὲν ἔχουν νά κήρουν τῆς ἀπορίας ἀπὸ κήποιον, αὐτοὶ εἶναι
ἡ φύσις (εἰ). Ὅπως δὲν ποτε κοινὸν γνώρισμα ὅλων τῶν νευρικῶν εἶναι τὸ ὅτι ποτέ δὲν εἶναι
κύριοι τοῦ ἑαυτοῦ των ὅταν θυμῶνται. Ἐχόμεν τὸ παράδειγμα τοῦ Ἰουλίου Καίσαρος
καί τὸ τοῦ περιφήμου μαθηματικοῦ τῆς ἀρχαιότητος τοῦ Πυθαγόρου.

Τὰ λίγα λόγια χάρις καί τὰ καθόλου μέλι.

Ἡ γλῶσσα κόκκαλα δὲν ἔχει καί κόκκαλα τσακίζει. Ἐστέ κύριοι ἑαυτῶν.

Πρέπει νά εἴμεθα ὀλιγόλογοι. Τῆ λόγια μας νά εἶναι μετρημένα.

καί
ΘΕΛΗΣΙΣ ἄ ΓΕΛΙΟ
ΠΡΟΣΟΧΗ καί ΤΑΞΙΣ.

16.2.1944

ΘΕΛΗΣΙΣ:- Λέξι πού προφέρεται μέ μεγάλην εὐκολίαν μὰ καὶ δύσκολα καί μέ
μεγάλας θυσίας πραγματοποιεῖται.

Ἐάν ὅμως ὅλα στόν κόσμον ἦσαν εὐκόλα, τότε τίποτε δὲν θά εἶχεν ἀξία. Μπροστὰ
λοιπὸν σὲ ἐμπόδια τελειοποιεῖται κάθε ἄνθρωπος ἀλλὰ καί φανερώνει ποῦτος
πραγματικὸς εἶναι.